

25 december 2018

De geboorte van Jezus

Lucas 2:1-20



Thema: Kerstfeest: geef Gods wonder door!

Projectthema: Jezus, het wonder komt

Doel

De kinderen leren dat ze, net als de herders, over Jezus als Gods reddende wonder mogen vertellen.

Toelichting

De geboorte van Jezus in Betlehem lijkt geen succesverhaal. Het loopt anders dan je zou denken: geen plaats in het nachtverblijf, zijn kleding bestaat uit doeken, zijn wieg is een voederbak. Verder staan er geen koning en priesters aan Jezus' wieg. Alleen maar een paar herders aan wie de engelen hebben verteld dat Jezus de bringer van Gods genade is. En dat is het belangrijkste: de beloften van God door zijn profeten wordt vervuld. De herders geloven dat en aanbidden het Kind in de kribbe. Ze kijken door de realiteit heen naar Gods wonder: de Messias is gekomen voor heel de wereld.

Op de terugweg van de stal loven ze God. Ze vertellen het grote nieuws verder aan wie het maar wil horen. Dat is Gods bedoeling ook voor vandaag. Iedereen mag Gods goedheid zien en geloven. En daarom: geef Gods wonder door!

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Iedereen moet het horen

Richtlijnen: Begin de kinderen te vragen of ze wel eens iets hebben meegemaakt of gekregen dat ze aan iedereen wilden vertellen. Maak dan de overstap naar de Kerstgeschiedenis. Vertel de armoedige omstandigheden (zie toelichting), maar maak vooral duidelijk waarom de herders zo blij zijn.

Vandaag is het Kerstfeest. Samen zijn we blij en we mogen het aan iedereen vertellen. Het is licht in de wereld, want Jezus is gekomen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is gekomen, ook voor jou!

Richtlijnen: De engel vertelt de herders in het veld wat er is gebeurd in de Kerstnacht. Er is niet zomaar een kind geboren in moeilijke omstandigheden (geen plaats, stal, voederbak en doeken). Nee, je moet verder kijken dan wat je kunt zien. Gods Wonder van liefde, Jezus, is gekomen in een duistere wereld. Door Hem gaat alles veranderen. Gods Koning op de troon, vrede en recht op aarde. En dat allemaal voor de herders, voor heel Betlehem en voor de hele wereld.

Daarom gaan de herders kijken in de stal. Ze zijn zo onder de indruk van Gods grootheid dat ze op de terugweg Hem loven en prijzen. Zij vertellen door wat de engel hun heeft verteld. Iedereen mag het horen, iedereen moet het weten: God is gekomen, ook voor jou!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Kerstfeest: geef het wonder door!

Richtlijnen: Over iets goeds en iets moois dat je ziet of beleeft kun je enthousiast raken. Al het andere raakt op de achtergrond. Je wilt iedereen vertellen over dat ene.

Nu lijkt de geboorte van Jezus in Betlehem geen succesverhaal. Het loopt anders dan je zou denken: geen plaats in het nachtverblijf, zijn kleding bestaat uit doeken, zijn wieg is een voederbak. Verder staan er geen koning en priesters aan Jezus' wieg. Alleen maar een paar herders aan wie de engelen hebben verteld dat Jezus de bringer van Gods licht is. Moet je daar nu enthousiast van raken? Jazeker, want het belangrijkste is: de belofte van God door zijn profeten wordt vervuld. De herders geloven die en aanbidden het Kind in de kribbe. Ze kijken door de realiteit heen naar Gods wonder: de Messias is gekomen voor heel de wereld.

Op de terugweg van de stal loven ze God. Zo enthousiast zijn ze. Ze vertellen het grote nieuws verder aan wie het maar wil horen. Dat is Gods bedoeling ook voor vandaag. Iedereen mag Gods goedheid zien en geloven. En daarom: geef het licht door!

Extra bijbelgedeelte: Psalm 78: 1-7

(Van generatie op generatie wordt verteld van Gods roemrijke, krachtige daden. Zodat iedereen op de HEER zou vertrouwen en zijn geboden gehoorzamen, vs. 7)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

De geboorte van Jezus: Een *gewone ongewone* geboorte.

Hemel en aarde komen in beweging.

De inschrijving van de mensen uit het Romeinse rijk (ook Israël hoorde bij het Romeinse rijk) vond op bevel van keizer Augustus plaats. Dat betekende dat alle inwoners van dat rijk zich moesten laten inschrijven in de plaats, waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. Ook Jozef en Maria moesten daardoor naar Betlehem. Voor een hoogzwangere Maria was dat natuurlijk geen pretje. Je zou dit ook *gewoon ongewoon* kunnen noemen.

Vanwege deze inschrijving komen heel veel mensen in beweging. Herders komen vlak na de geboorte van Jezus in beweging. Engelen vliegen af en aan.

Voor de geboorte van Jezus begon dit al. Zo gaat er een engel op pad naar Zacharias in de tempel. Daarna gaat er een engel naar Maria. En bij de geboorte zelf komt er een heel hemels leger van engelen bij de herders op het veld. Een bijzondere ster, zo staat er in een ander evangelie (Matteüs), verschijnt aan de hemel en daardoor stappen wijzen/ magiërs uit het Oosten op hun kamelen en gaan op reis naar Betlehem.

Wat vindt er nou plaats bij die *gewone ongewone* geboorte?:

- De aankondiging voor een inschrijving van de mensen in het hele Romeinse rijk.
- Iedereen gaat op pad naar de plaats waar hij of zij vandaan kwam.
- Jozef en Maria moeten dus ook op pad vanuit Nazareth naar Betlehem.

Dat is best een lange reis, toentertijd nog te voet. Ze moesten naar Betlehem, omdat Jozef van David afstamde. Maria, die zwanger was, baarde in Betlehem haar zoon. Op zich niks bijzonders.

Het *bijzondere ongewone* was, dat er *geen plaats* was voor hen *in een gewoon huis*.

En dan te bedenken, dat het Kind dat geboren wordt Gods Zoon was. Je mag zeggen: De koning der koningen. Dit is dus allemaal *gewoon ongewoon*. Want een bijzondere prins wordt hier geboren. En zijn wieg is een voederbak of kribbe, zoals men ook vaak zegt.

Bij de herders, die daar in de buurt 's nachts op het veld waren, komt dan een engel en vertelt hen: 'Ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.' Enz. in vers 12. Ineens voegde zich bij die ene engel een hemels leger en prijst God met de woorden: Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen, die Hij liefheeft. De herders gaan nu naar Betlehem om het kind met eigen ogen te zien.

Ook dit is *gewoon ongewoon*: Kraambezoek van een stel herders.

De herders vertellen natuurlijk aan Jozef en Maria wat zij meegemaakt hebben. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug en loofden en prezen God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Ook dit is *allemaal gewoon, maar toch ook ongewoon*.

Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen

- Vs.1 Een decreet zou je kunnen omschrijven als een bevel. Je kunt dan zeggen: In die tijd ging er een bevel uit van keizer Augustus dat enz... Van keizer Augustus is wel bekend dat hij meerdere volkstellingen heeft laten houden.
- Vs.2 Waarom deze tijdsaanduiding in vers 2 erbij staat, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk moet hier vertaald worden: Deze eerste volkstelling vond plaats voor het bewind van Quirinius over Syrië. Voor de mensen toen was het mogelijk van belang omdat de zogenaamde overdrachtsregistratie door Quirinius veel onlusten met zich mee heeft gebracht. Voor ons is dit echter niet meer zo belangrijk.
- Vs.18 Allen, die het hoorden wat de herders te vertellen hadden, waren begrijpelijk verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden.

Vragen:

- Vinden jullie Kerst een leuk feest? Waarom? Leg uit!
- Wat is nou *het ongewone* van Kerst?
- Kerst hoort bij de kerk. Bijna iedereen viert Kerst en toch zijn er heel veel van die mensen, die niet bij de kerk horen. Hoe kan dat nou?

Auteur: DR

Liederen

Psalm 72	
Lied 438	(=Gezang 121),
Lied 469	(=Gezang 133), lied 468 (gezang 140 liedboek)
Dit is de dag	Evangelische liedbundel 425
Goed nieuws	Hemelhoog 132
Als je veel van iemand houdt	Hemelhoog 125
Een Koning is geboren	Hemelhoog 126
J.E.Z.U.S.	Opwekking voor kinderen 117
Ga je mee op zoek?	Op Toonhoogte 406
Er is een Kindeke geboren op aard'	Hemelhoog 129
Heel gewoon	Hemelhoog 136
Vrolijk Kerstfeest	Hemelhoog 156
Kom naar de stal	Op Toonhoogte 416
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht	Op Toonhoogte 414
Kom en vier nu feest	Vier nu feest – Marcel en Lydia Zimmer
Eer aan God in de hoge	Vier nu feest – Marcel en Lydia Zimmer
Alle eer aan God, de Vader	Vier nu feest – Marcel en Lydia Zimmer

Auteur: PZ



Iedereen moet het horen

Inleiding

Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens iets meegeemaakt of iets gekregen waar je zo blij mee was dat je het wel aan iedereen zou willen vertellen? (...)

Vandaag gaan we ook luisteren naar iets wat zo mooi en zo bijzonder is! Iets wat de mensen die er toen bij waren zo blij maakte dat ze het wel met anderen moesten delen. Dat verhaal staat in de Bijbel en wordt vandaag nog steeds verteld. Daar worden wij ook blij van! Zo kunnen wij het ook weer door vertellen aan iedereen die het wil horen!

Bijbelverhaal

Het is nacht... in het veld zitten de herders om een vuurtje. Ze passen op hun schapen. Dat doen ze iedere nacht. Het is een gewone nacht voor deze herders. Een gewone nacht? Nee, toch niet, want deze nacht gaat er iets gebeuren wat ze nooit zullen vergeten! Luister maar...

Terwijl de herders daar zo in het donker zitten, passend op hun schapen, is er opeens een stralend licht. De herders schrikken: 'Wat is dat?!' roepen ze uit. 'Wees maar niet bang', horen ze een stem zeggen. Dan zien ze een engel. 'Ik kom jullie heel goed nieuws brengen, iedereen zal heel blij worden van dit nieuws'. De herders zijn verbaasd. Goed nieuws? Voor iedereen? Wat kan dat voor nieuws zijn? Vol verwachting kijken ze naar de engel. De engel gaat verder: 'Vandaag is in Betlehem het kindje Jezus geboren, de zoon van God. Hij is de Redder van de wereld. Hij ligt in een voerbak en is in doeken gewikkeld.'

Opeens zijn er veel meer engelen. Ze zingen een prachtig lied: *Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen.*

Dan zijn de engelen weg. De herders zijn opgewonden over wat ze net hebben meegemaakt. 'Dát moeten we zien', zeggen ze tegen elkaar. 'Kom op, we gaan naar Betlehem!' Daar gaan ze, midden in de nacht, op weg naar Betlehem op zoek naar het Koningskind.

En ja hoor, ze vinden Maria en Jozef en het kindje Jezus. Precies zoals de engel het had gezegd: het kindje Jezus, liggend in een voerbak en in doeken gewikkeld. De herders vertellen aan Jozef en Maria wat ze die nacht hebben meegemaakt in het veld. 'Wat bijzonder is dit toch', zeggen ze tegen elkaar, 'Dit moeten we doorvertellen, dit is echt goed nieuws voor de hele wereld.' De herders loven God om wat ze hebben gehoord en gezien. Dit goede nieuws kan je gewoon niet voor je houden. Dit wonder moet je delen.

Afsluiting

Jongens en meisjes, dat wonder van de geboorte van Jezus is gebeurd, lang geleden. Maar toch mogen we dat verhaal nog steeds doorvertellen. Een verhaal wat iedereen moet weten om gered te worden. Zo mogen we net als de engelen en de herders een lichtje zijn. Een lichtje, groot of klein, mag schijnen zodat anderen het ook zien. Zingen jullie mee?

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn; jij in jouw kleine hoekje en ik in 't mijn.

Jezus zegt dat Hij ieder kaarsje ziet. Of het helder licht geeft of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Auteur: KvD



Jezus is gekomen, ook voor jou

Vorbereiding:

Nodig:

- Een goede gasaansteker met lange steel
- Voor ieder kind een waxinelichtje in een glazen potje (bijv. olvarit of jampotje, maar kan ook een glazen waxine-houdertje van bijv. action zijn)
- Een of meer emmertjes water in de buurt (voor de zekerheid)
- GOEDE veiligheids-AFSPRAKEN VOORAF!! *niet lopen als de kaarsjes branden * niet aan de kaarsjes en de glaasjes komen
- KINDEREN (IN EEN KRING) AAN TAFEL

Steek met de aansteker je lichtje aan en geef de aansteker door aan de volgende. Ook deze steekt een lichtje aan en geeft de aansteker door. Zo herhaalt dit zich tot de aansteker bij iedereen geweest is en de lichtjes branden. ALS DE KINDEREN HET NETJES HEBBEN GEDAAN KUN JE ER VOOR KIEZEN OM DE LICHTJES TE LATEN BRANDEN, JE KUNT ZE HUN LICHTJE OOK UIT LATEN BLAZEN OM NIET AFGELEID TE WORDEN TIJDENS HET VERHAAL. (of evt. dit hele gebeuren ná het verhaal doen)

En variatie hierop kan ook: vb. kinderen kunnen hun lichtje aansteken aan de (paas)kaars. Het lichtje zetten ze rond de kaars op tafel. Dit alles dan op een aparte tafel, waar de lichtjes dan branden op afstand van de kinderen. (Zorg wel voor een emmer water onder tafel voor het geval er iets gebeurt!!)

Bijbelverhaal

(Handenwrijvend bij een denkbeeldig vuurtje:) 'Wat is het koud hè, vannacht!?' Yoram wrijft zijn handen warm bij het vuurtje dat hij zojuist met de andere herders gemaakt heeft. Uit zijn tas haalt hij een versleten deken en slaat deze om zich heen. 'Nou! Het is inderdaad een stuk kouder dan gisteren,' zegt Jakir die naast hem is komen zitten. 'Maar ik ben wel moe van vandaag, dus ik hoop dat het een rustig nachtje blijft en de wilde dieren op afstand zullen blijven door ons vuurtje, want ik heb geen zin om constant in de weer te moeten zijn, daar heb ik echt geen puf meer voor.' Met een zucht gaat hij wat liggen. 'Yoram, ik móet gewoon even mijn ogen dicht doen. Kun jij extra opletten voor mij?' en geeuwend doet Jakir zijn ogen dicht. Grappend zitten de herders bij elkaar. 'Jakir, je wordt oud man, het is nog maar net kinderbedtijd... Hahaha!' 'Hm,' is de enige reactie van Jakir. Hij laat zich niet gek maken door de anderen. Maar dan ineens hoort hij dat de anderen schrikken. Hun gelach en grappen stoppen abrupt en sommige van de herders slaken een kreet. Anderen houden geschokt hun adem in. Jakir spert zijn ogen wijd open en krabbelt snel overeind. 'Help! Wat is er?,' roept hij geschrokken. En dan ziet hij het: Daar staat iemand bij hen! En niet zomaar iemand, nee zeg. Het is een engel van God, en die straalt nog mooier dan de zon.

'Wees niet bang, mannen. Dat is niet nodig. Ik jullie iets vertellen waar jullie enorm blij van zullen worden. Niet alleen jullie, maar alle mensen van het volk die het horen zullen blij worden. Want vannacht is in de stad van David de Heiland geboren. Hij is geboren voor iedereen. En als je gaat zoeken, dan zal dit het teken zijn dat het écht waar is: je zal misschien denken dat dit kind heel rijk is, maar jullie zullen het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.'

De engel is nog maar net uitgesproken of daar verschijnen nog véél meer engelen. Het lijkt wel een leger, zóveel zijn het er! Ze prijzen de Heer en zingen met elkaar: 'Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen'... na een poos gaan de engelen weer weg naar de hemel. De herders in het veld zijn verbluft. Maar in hun hart is het nét of er een lichtje is gaan branden. 'Laten we toch naar Betlehem gaan en gaan kijken naar wat de Heer ons door de engel verteld heeft,' zeggen ze enthousiast tegen elkaar. En zelfs Jakir, die zich daarnet nog zo moe voelde, springt haastig op om mee te gaan.

En zoals de engel verteld heeft, zo vinden de herders inderdaad een kindje, liggend in een kribbe. Zijn moeder Maria en Jozef zijn er bij. De herders zijn zó blij! Dat 'lichtje' dat in hun hart is gaan branden toen de engel hen deze boodschap vertelde lijkt steeds groter te worden. Het schijnt als blijdschap van hun gezicht en ze kunnen hun mond niet houden over dat wonder dat zij in het veld gehoord hebben. Tegelijk beginnen ze te praten om alles te kunnen vertellen. Jozef en Maria snappen er eerst niet veel van. Maar als de herders wat rustiger worden en om beurten het verhaal vertellen, dan wordt alles duidelijk. Ook Jozef en Maria verwonderen zich en Maria bewaart alles wat de herders vertellen in haar hart.

Als de herders later weer weg gaan, zingen en prijzen zij God om alles wat zij gehoord hebben van de engel en om wat zij zelf gezien hebben zoals het hun verteld was. En overal waar zij het verhaal vertellen van deze wonderlijke nacht, daar verwonderen de mensen die het horen zich ook.

Lees verder op de volgende bladzijde

Afsluiting

Weet je nog hoe we daarnet ons eigen lichtje aangestoken hebben? We hadden een aansteker, die lijkt helemaal niet op een lichtje. Maar je moet verder kijken dan wat je kunt zien. Want het was wel degelijk licht wat daar uit kwam! We staken ons lichtje aan en gaven het door aan de ander. Zo is het ook met Jezus. Jezus is Gods wonder van Liefde. Hij is het Licht in de donkere wereld. Door Hem gaat alles veranderen. Gods Koning op de troon, vrede en recht op aarde. En dat allemaal voor de herders, voor heel Betlehem en voor de hele wereld. De herders vertelden het door en ook wij mogen het door vertellen. Net zoals wij daarnet het lichtje van de aansteker door mochten geven zo mogen wij ook aan iedereen vertellen van Gods liefde. Iedereen mag het horen, iedereen moet het weten: God is gekomen, ook voor jou!

Auteur: LvdK

Kerstfeest: geef Gods wonder door

Inleiding

Hoe zou de geboorte van een héél bijzonder kind eruit zien? Heeft het kindje gouden babykleertjes? Komen er belangrijke personen op kraambezoek?

Wordt de baby op een bijzondere plek geboren? Noem eens iets.

Vandaag gaat het verhaal over de geboorte van Jezus.

Verhaal

Keizer Augustus geeft opdracht dat er een volkstelling moet worden gehouden. Hij wil weten hoeveel onderdanen hij heeft. Iedereen moet zich inschrijven als inwoner van het rijk in de plaats waar zijn familie vandaan komt. Jozef en Maria moeten dus op pad naar Betlehem, waar Jozefs familie vandaan komt, ook al is Maria hoogzwanger. Ze is moe. Als ze daar zijn, voelt ze dat haar baby bijna geboren gaat worden. Ze haasten zich snel naar de herberg van de stad, want ze moeten een slaapplek hebben vóórdat de bevalling aanbreekt..

'Is er nog plek in de herberg?', vraagt Jozef aan de herbergier.

'Nee,' antwoordt hij. 'Het spijt me, door de volkstelling zitten we overvol.'

'Maar mijn vrouw moet bijna bevallen!', roept Jozef.

De herbergier kijkt omlaag. 'Sorry, ik kan geen gasten uit hun kamers verjagen.'

'Heeft u écht geen plek waar we kunnen overnachten?'

Hij denkt even na. 'Ik heb nog plek in de stal.' Als hij ziet dat Jozef wil gaan protesteren, zegt hij: 'Het is écht geen belediging, maar iets anders heb ik gewoon niet. En een stal is beter dan buiten. Ik zal er verse stro neerleggen, beloofd.'

Jozef beseft dat er niets beters inziet en accepteert het aanbod. Van stro probeert hij in de stal iets bedachtigs voor Maria te maken. Hoewel het niet heel comfortabel is, is het altijd nog beter dan de harde vloer.

Als de baby geboren is, hebben ze geen kleertjes om Hem aan te doen, dus wikkelt Jozef Hem in een doek. Hij houdt de baby in zijn armen.

Maria glimlacht. 'Nu heeft Hij nog een bed nodig.'

Jozes geeft het kindje aan Maria, verzamelt wat stro en legt dat in de voederbak. 'Niet heel comfortabel,' zegt hij, 'maar een wiegje hebben we niet.'

Maria geeft Jezus aan Jozef, die Hem in zijn geïmproviseerde bedje legt. Het ziet er niet bijzonder uit. Gewoon twee ouders die de pech hadden dat ze geen fatsoenlijke slaapplek konden krijgen. En die er voor hen en het Kindje maar het beste van proberen te maken.

Iets verderop proberen ook een paar herders er het beste van te maken. Ze moeten in de donkere nacht op de kudde schapen passen. Ze willen enigszins comfortabel zitten, maar als het té comfortabel is, zouden ze zomaar eens in slaap kunnen vallen. Ze hebben een vuurtje gemaakt om warm bij te zitten, en om de roofdieren op afstand te houden, natuurlijk. Op afstand van de schapen én van hen.

Ze kijken in stilte naar de rustig rondlopende schapen.

Een paar jongere schapen spelen wat, andere grazen en drie oudere schapen slapen al. Dan verschijnt er plotseling een engel. De herders worden verblind door het felle licht van de HEER. Ze schrikken en houden hun armen voor hun gezicht om hun ogen te beschermen.

'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen,' zegt de engel. De herders laten hun armen zakken. 'Het hele volk zal blij zijn. Vandaag is jullie Redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. Daar zullen jullie een kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voerbak ligt.'

Dan zijn er bij de ene engel plotseling heel veel engelen. Ze vullen de nachthemel met hun stralende licht. Ze zingen: 'Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.' Daarna gaan de engelen terug naar de hemel.

De herders zijn weer alleen bij hun schapen. Het is even stil. Ze zijn verwonderd en vragen zich af: waarom zijn die engelen voor ons verschenen? Wij zijn maar een paar arme herders! Dan zegt een herder: 'Ik denk dat we dan maar weg moeten om de redder te gaan zoeken, hè?' 'Maar we kunnen onze schapen toch niet zomaar achterlaten?', werpt iemand tegen. 'Het is niet zomaar. God wil dat we het Kindje gaan zoeken. Dan zal hij onze schapen vast wel beschermen terwijl wij weg zijn.' Iedereen stemt in en ze gaan op weg.

Iets later zien ze inderdaad Maria en Jozef met de baby in de voederbak. Ze gaan naar binnen. Jozef en Maria kijken verbaasd op. Blijkbaar hebben ze kraambezoek van een stel onbekende... herders? Ze weten dat Jezus een bijzonder Kind is en dat, als het wonder bekend was, mensen Hem misschien zouden willen zien, maar dan zou je koningen verwachten, geen gewone herders. De herders kijken vol verwondering naar de baby. Ze vertellen Jozef en Maria alles wat de engel tegen hen over het kind zei, dat hij de Redder is, dat het hele volk blij zal zijn met Hem.

David en Maria zijn verbaasd, maar Maria onthoudt de woorden. Ze probeert te begrijpen wat die betekenissen en blijft erover nadenken.

De herders gaan weer terug naar hun schapen. Ze zijn blij en dansen en zingen voor God om wat ze gezien hebben en vertellen het enthousiast door aan iedereen die het maar wil horen.

Slot

Het is misschien een beetje raar: zo enthousiast zijn over een baby in een voederbak. Is dat nou een wonder? De ouders en de baby hebben gewoon de pech gehad geen kamer te kunnen krijgen in de herberg. Het is niets bovennatuurlijks.

Maar de herders zagen meer dan dat de baby in de voederbak lag. Ze zagen dat hij de Zoon van God was en dat God in Hem zijn beloftes wil vervullen.

En dat was iets wat ze aan anderen door wilden vertellen.

Auteur: RvR

Jezus, het wonder komt! Lichtdrager mogen zijn..

Lucas 2:1-20

De geboorte van Jezus

1 In die tijd wilde de Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel mensen er in zijn hele rijk woonden. Daarom gaf hij het bevel dat iedereen zich moest laten inschrijven. **2** Dit gebeurde voor de eerste keer in de tijd dat Quirinius bestuurder was van Syrië. **3** Om geteld te worden, moesten de mensen naar de stad gaan waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam. Daar moesten ze zich laten inschrijven.

4 Ook Jozef ging op reis. Hij reisde van de stad Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Dat was de stad waar vroeger koning David geboren was. Jozef was namelijk uit de familie van koning David. **5** Daar moest hij zich laten inschrijven, samen met Maria met wie hij was verloofd. Maria was in verwachting.

6 Toen ze daar waren aangekomen, werd het kind geboren. **7** Het was haar eerste kind, een zoon. Maria wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voerbak van de dieren. Want in de herberg was voor hen geen plaats.

De herders

8 Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. **9** Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. **10** Maar de engel zei tegen hen: 'Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk: **11** Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer. **12** Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.' **13** Plotseling waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. **14** Ze prezen God en zeiden: 'Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!' **15** Toen gingen de engelen naar de hemel terug.

De herders zeiden tegen elkaar: 'Kom, we gaan naar Betlehem! We gaan kijken naar wat de Heer God ons heeft verteld!' **16** Ze gingen haastig op weg. En ze vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de voerbak lag. **17** Toen gingen ze aan iedereen vertellen wat de engel hun over dit kind had gezegd. **18** Iedereen was erg verbaasd over hun verhaal. **19** Maria onthield alles wat ze hadden verteld en dacht er over na in haar hart. **20** De herders gingen terug naar hun schapen en prezen en dankten God voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Alles was zoals de engel tegen hen had gezegd.

Bron: <https://www.basisbijbel.nl/boek/lukas/2>

Enthousiast!

Er is een wonder gebeurd! Niet zomaar een wonder nee een heel ongewoon wonder.

Er is een koning geboren en hij ligt in een voederbak ergens in een stal.

Kun je het je voorstellen?

Koning Willem Alexander krijgt een zoon en hij legt hem in een voerbak in de stallen van zijn paleis. Dat zou heel raar zijn.

De koning is geboren! Niet zomaar een koning maar De Koning van de wereld.

En hij ligt in een voerbak in een stal in Betlehem.

Wat is het bijzonder dat God zo onder de mensen komt. God had dit plan bedacht en het loopt volgens zijn Plan. God stuurt zijn boodschappers er op uit om het goede nieuws te vertellen.

De engelen geven het door aan de mensen. Het zijn de herders die in het veld op de schapen passen. De herders zijn onder de indruk. Ze zijn eerst bang bij het zien en horen van de engel. De engel stelt hen gerust en dan horen ze de boodschap die de engel heeft. De langverwachte Messias is geboren. Ze kunnen Hem vinden in een stal in Betlehem. Het teken dat ze krijgen is dat ze de Messias (het Kind) kunnen vinden, liggend in doeken in een voerbak. Na deze boodschap komen er plotseling meer engelen bij en ze zingen lovend over God. Daarna gaan de herders op zoek naar het kind. Ze vonden het kind en het was precies zoals de engel het gezegd had. Hierdoor raakten de herders zo enthousiast dat ze het aan iedereen gingen vertellen wat de engel gezegd had.

Wanneer raak je enthousiast? En wat is enthousiast?

Enthousiast betekent dat je ergens vol van bent en er alles voor wilt doen. Je vertelt erover omdat je er zo vol van bent. Een ander woord voor enthousiast is geestdrift.

Drift is een verlangen en geestdrift betekent een verlangen in de geest.

De herders waren geestdriftig! Door de engelen zijn de herders in beweging gekomen om te gaan zoeken naar het kind dat geboren is. Wat bijzonder om te zien dat God zo werkt.

Ik kom soms mensen tegen die 'vol' zijn in de Heer. Dat wil zeggen ze zijn enthousiast over wat God in hun leven doet en ze vertellen hier graag over. Misschien ken je mensen in je directe omgeving die op deze manier met hun geloof bezig zijn. En misschien herken je het bij jezelf. Je maakt iets mee en je raakt enthousiast over iets of door iets.

Enthousiasme geeft energie. Het zet je in beweging en het is prachtig om naar enthousiaste mensen te luisteren. Ze spreken vanuit hun hart.

Wat zou het geweldig zijn dat we allemaal enthousiast raken van het wonder wat er 2018 jaar geleden is gebeurd. Jezus, het wonder is geboren. Het licht is gekomen! Jezus is het licht dat de wereld nodig heeft. En dit licht mogen we net als de herders doorgeven. We mogen enthousiast raken door naar Jezus te kijken. Hoe leefde Jezus en wat wilde Hij ons vooral leren. Dit mogen we doorgeven en op die manier zijn we lichtdragers van het grote Licht.

Hierdoor zal er steeds meer licht op de wereld komen. Het licht wat jij en ik zo nodig hebben. Het licht dat de duisternis verdwijnt en in het licht mogen we groeien in Gods Plan.

Gezegende Kerstdagen!

Vragen

- Wanneer was jij voor het laatst enthousiast? En waardoor kwam dat?
- Vind je het leuk als andere mensen enthousiast zijn en waarom?
- Merken jullie dat er enthousiaste mensen in de kerk zijn? Op welke manier?
- Kun je zelf enthousiast zijn over het geloof? En waarom wel / niet?
- Wat heb je nodig om enthousiast te kunnen worden in je geloof?
Bid voor meer enthousiasme zodat andere mensen geraakt mogen worden.

Auteur: FW