

9 december 2018

Aankondiging van Jezus' geboorte

Lucas 1:26-38



Thema: Wat U doet is goed

Projectthema: Maria draagt in vertrouwen

Doel

De kinderen leren dat ze moeten vertrouwen op Gods aanwijzingen. Hij doet alles uit liefde voor ons

Toelichting

Zacharias had geen vertrouwen in Gods blijde boodschap. Hij kan die niet geloven. Maria krijgt een nog onwaarschijnlijker bericht. Zij zal zwanger worden en God zelf zal de vader zijn. Niet Jozef, haar aanstaande man. En haar Zoon zal de eeuwenlang beloofde Verlosser zijn, de grote Zoon van David. Hij wordt in het Oude Testament beloofd. Maria stelt geen vragen hoe dat allemaal kan en moet, maar stelt zichzelf beschikbaar. Heer, ik wil U volgen. Als U het zegt, moet het zo gebeuren. Maria vertrouwt God volkomen, omdat Hij steeds vol liefde is. Zij is daarin voor ons een voorbeeld.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Maria wordt moeder van Jezus

Richtlijnen: Hoe merk je dat je moeder van je houdt? Doordat ze voor het eten zorgt, doordat ze een spelletje met je doet, doordat ze je helpt met moeilijke dingen, doordat ze je troost als je verdrietig bent. Je moeder wil graag dat jij je fijn voelt en gelukkig bent. Daarom probeer je ook naar je moeder te luisteren en gehoorzaam te zijn.

Vertel aan de kinderen dat God al heel lang heeft beloofd dat Hij een Redder voor de wereld zal geven. De engel Gabriël brengt de boodschap, dat Maria de moeder mag zijn van Jezus de Redder. Maria is meteen blij en bedankt God. Ze zegt: Here God, als U mij dit kindje geeft, is het goed. U houdt zoveel van mij, ik zal doen wat U vraagt.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Het is goed, God houdt van mij

Richtlijnen: Je kunt je uitgangspunt nemen bij een kind dat een grote verrassing krijgt, waarvoor van alles moet worden geregeld (vrij van school, misschien nieuwe kleren, vervoer). Je bent blij, maar hebt ook vragen. Vertrouw je erop dat die worden opgelost door degene die jou de verrassing belooft?

Het bericht dat Maria krijgt van de engel is overrompelend; zij wordt moeder van Gods Zoon. Maar hoe zit het met Jozef en wat zullen de mensen ervan zeggen, als ze een kindje krijgt terwijl ze niet met Jozef is getrouwd? Toch vertrouwt Maria erop, dat het goed komt. God houdt van haar en dus is haar antwoord: 'Laat er met mij gebeuren, wat U hebt gezegd'. Ze heeft vertrouwen in Hem.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God is goed, ook voor mij

Richtlijnen: God maakt in de boodschap van Gabriël duidelijk, dat Hij trouw is. Wat profeten hebben voorspeld, gaat nu gebeuren: de Verlosser komt. God kiest Maria uit om moeder van Gods Zoon te zijn. Er gaat veel voor haar veranderen; vermoedelijk komen er heel moeilijke dingen op haar af (in verwachting zonder getrouwd te zijn, roddels en praatjes). Toch is ze dankbaar. God houdt van haar en reageert ze: 'Laat er met mij gebeuren, wat U hebt gezegd'.

Wij mogen net als Maria God vertrouwen en danken voor zijn goedheid. God wil dat wij gelukkig zijn en alles in ons leven is daarop gericht.

Extra bijbelgedeelte: Matteüs 6:25-34

(Wij krijgen het goede uit Gods hand, als we vertrouwen op Gods liefde, op Gods Koninkrijk. God geeft ons alles dat we nodig hebben en nog veel meer)

Auteur: DW

Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

In deze geschiedenis zien we veel elementen terugkeren die ook al aanwezig waren in het gedeelte over Zacharias en Elisabet. Zo is er wederom de aanwezigheid van de engel Gabriël, doet God opnieuw een wonder en schrikt ook Maria, net als Zacharias, van Gabriël. Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen de verhalen: Maria is iemand met weinig aanzien in de toenmalige maatschappij, terwijl Zacharias als priester in hoog aanzien stond. Zacharias twijfelde, Maria geloofde. Door de geschiedenis van deze mensen heen voltrekt God zijn plan en wordt Christus geboren.

Vers voor vers

- Vs. 26 Nazaret en Galilea hadden een slechte reputatie in die tijd. Dat Jezus juist daar opgroeide, laat zien dat Hij werkelijk tussen de mensen kwam staan. Mensen hebben snel hun oordeel klaar, maar God kan juist genade voort laten komen op plaatsen waar wij het niet verwachten.
- Vs. 27 Vrouwen en zeker meisjes stonden in lager aanzien dan mannen in die tijd. Dat de engel Gabriël een priester als Zacharias zou bezoeken, kon men in die tijd goed begrijpen, want priester was een respectabel beroep. Dat Gabriël echter een meisje zou bezoeken, was ongedacht.
- Vs. 28 Vrouwen werden in het toenmalige Israël doorgaans niet gegroet. Dat de engel Maria groet, is dus een bijzonder teken van betrokkenheid.
- Vs. 29 Je kunt je voorstellen dat Maria schrikt van een begroeting, want die was ongebruikelijk en al helemaal als die van een engel komt.
- Vs. 30v De woorden van Gabriël aan Maria zijn nog uitzonderlijker dan zijn woorden aan Zacharias. Hij laat duidelijk weten dat Maria door God begenadigd is: zij mag de Zoon van God baren en Hem zijn naam geven. De naam 'Jezus' is Grieks voor het Hebreeuwse 'Jehoshua' ('Jozua') en betekent 'de Heer redt'.
- Vs. 32v In 2 Sam. 7:16 is aan David beloofd dat zijn troon voor eeuwig zal voortbestaan. Dit wordt vervuld in Jezus, want Hij komt uit Davids nageslacht en zijn koningschap is eeuwig. God is trouw aan zijn beloften.
- Vs. 34 Dit is niet een teken van ongelof van Maria, zoals bij Zacharias. Ze vraagt niet om een teken, zoals Zacharias, maar heeft een oprechte vraag: hoe kan zij nu zwanger worden, terwijl ze nog maagd is en haar maagdelijkheid tot het huwelijk wil bewaren?
- Vs. 35 In Exodus 40:34-38 staat dat de majesteit van de Heer de heilige plaats van samenkomst 'overschaduwde'. Dit gebeurde door een wolk. Een wolk is duidelijk zichtbaar. Tegelijkertijd bedekt een wolk het daglicht. Het is dus tegelijkertijd een teken van zichtbaarheid en een teken van verborgenheid. Het woord 'overschaduwen' wordt ook in dit vers gebruikt. Het is er een zichtbaar teken van dat Gods Heilige Geest zelf Maria haar zwangerschap geeft, zonder dat ze gemeenschap heeft gehad met een man. Tegelijkertijd blijft het voor mensen verborgen hoe dit precies kan. Het wordt als een wonder aanvaard door Maria.
- Vs. 36 Niet alleen bij Maria gebeurt er een wonder, ook bij haar familielid Elisabet. Deze boodschap is voor Maria een bemoediging. Ze heeft niet om een teken gevraagd, maar ze krijgt toch van de engel deze boodschap als steun voor haar geloof.
- Vs. 37 Wat voor mensen onmogelijk lijkt, is voor God toch mogelijk. Dit betekent ook dat God altijd wegen kan openen die wij niet voor mogelijk hielden. In dit verhaal doet Hij dat door een wonder.
- Vs. 38 Maria twijfelt niet, maar voegt zich naar de wil van God. Ze zal dus als niet-getrouwd meisje zwanger worden. Zij weet dat ze nog steeds maagd is, maar dat zullen velen in de toenmalige samenleving niet geloven wanneer ze zwanger is. Maria heeft de spot die haar ten deel kan vallen ervoor over, want ze wil God dienen.

Vragen

- God schakelt mensen in die niet het meest geschikt lijken voor zijn plan (onvruchtbaren, mensen uit de slecht bekende stad Nazaret, enz.). Jij kent vast ook mensen die niet populair zijn of die bijvoorbeeld altijd blunders maken. Zouden ze door de Heer kunnen worden ingeschakeld voor zijn plan?

Auteur: JFH

Liederen

Psalm 80

Gezang 125 LvdK

Lied 433

Meisje uit Nazareth

Diep, diep, diep als de zee

Goed nieuws

Een Koning is geboren

Als je veel van iemand houdt

Verwachting

Ga je mee op zoek?

(=Gezang 122 LvdK)

Witte zwanen, zwarte zwanen – Elly en Rikkert

Hemelhoog 327

Hemelhoog 132

Hemelhoog 126

Hemelhoog 125

Hemelhoog 150

Op Toonhoogte 406

Auteur: PZ



Maria wordt moeder van Jezus

Inleiding

Houd je moeder van je? Ja hoor. Ze houdt heel van je. Maar hoe weet je dat? Misschien zegt ze het wel vaak tegen je. Bijvoorbeeld als je gaat slapen. Kun je ook merken dat ze van je houdt als ze het niet zegt? Hoe dan? Zijn er dingen die ze doet, zodat je weet dat ze van je houdt? Troost ze je wanneer je verdrietig bent? Helpt ze je bij moeilijke dingen? Speelt ze graag met je? Een spelletje of een puzzel. Of samen met lego? Je moeder zorgt voor je. Ze wil graag dat je gelukkig bent. Ze heeft het beste met je voor. Soms zegt ze iets dat je misschien niet zo leuk vind. Bijvoorbeeld dat je groenten moet eten die je niet lust. Of dat je moet uitkijken als je op straat loopt, terwijl jij lekker door wil rennen. Ze zegt dit natuurlijk niet om jou te plagen, maar omdat ze van je houdt.

God houdt van alle mensen op deze wereld. Hij wil het beste voor ze. God heeft al heel lang beloofd dat Hij een redder voor de wereld zal geven. Gabriël, de engel van God mag de boodschap brengen.

Bijbelverhaal

Gabriël gaat naar Maria, een jonge vrouw. Maria gaat binnenkort trouwen met Jozef. Jozef komt uit de familie van koning David. 'Hallo Maria, God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.' Maria schrikt behoorlijk van de woorden van de engel. Wat zou hij bedoelen. Ze begrijpt er niet veel van. Maar ze is wel nieuwsgierig.

'Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets heel moois. Je krijgt een kindje. Een zoon en je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal de Zoon van de allerhoogste God genoemd worden. En God zal van hem een koning maken. Net als David. Jezus zal zoor altijd koning zijn van Israël. Aan zijn macht komt geen einde.' 'Hoe kan dat?' vraagt Maria. 'Jozef en ik zijn nog niet getrouwd. Hoe kan ik dan een kindje krijgen?'

Gabriël antwoordde: 'De Heilige Geest zal bij je komen. Door de kracht van God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw Kind bij God horen. Hij zal Zoon van God genoemd worden. Je nicht Elisabet krijgt ook een kindje, terwijl ze al heel oud is. Voor God is alles mogelijk!' Maria is blij. 'Ik wil God dienen. Laat met mij gebeuren wat u niet verteld hebt.' Dan is de engel Gabriël weer weg.

Afsluiting

Vorige week hoorden we dat Zacharias twijfelde aan de woorden van Gabriël. Hij geloofde niet dat God hun een kindje kon geven. Maria twijfelt niet. Ze gelooft meteen wat de engel vertelt. Ze weet dat God van haar houdt en het beste met haar voor heeft. Ze zegt: 'Here God, als U mij dit kindje geeft, is het goed. U houdt zoveel van mij, ik zal doen wat U vraagt.'

Auteur: HV



Het is goed, God houdt van mij

Inleiding

En de prijswinnaar is.....Lotte! De directeur van de school houdt een grote envelop boven zijn hoofd en laat die zien aan alle kinderen van de school.

De vriendinnen van Lotte beginnen te gillen: 'Lotte, jij hebt de hoofdprijs gewonnen!' Verlegen stapt Lotte naar voren het podium op. 'Ha', roept de directeur, 'daar hebben we de prijswinnaar, van harte gefeliciteerd.'

De directeur pompt haar hand op en neer en geeft haar de envelop, met daarin de prijs. Lotte scheurt de envelop open en haalt er een goudkleurig papier uit. Er staat maar één woord op: Verrassing! Lotte draait zich om naar de kinderen en laat het papier zien. 'Nu weten we nóg niet wat de prijs is', roept een jongen hard door de zaal. De directeur lacht: 'Nee, inderdaad, de prijs blijft nog even een verrassing voor Lotte.'

Lotte, ik kan alleen zeggen dat de verrassing volgende week vrijdag gaat plaatsvinden, je krijgt er vrij voor van school, en het is handig wanneer je een lunchpakketje meeneemt. Trek ook je mooiste kleren aan, want het gaat een heel bijzondere dag worden.

Wanneer Lotte even later thuiskomt vertelt ze dat ze een prijs heeft gewonnen. Ze legt ook uit, dat ze eigenlijk nog niet weet waar ze aan toe is, want het is allemaal nog een verrassing. 'En hoe vind je dat?', vraagt haar moeder. Lotte haalt haar schouders op: 'Wel goed geloof ik, ik vertrouw erop dat het een leuke dag gaat worden, ook al weet ik nog niet precies wat er gaat gebeuren die dag.'

Vandaag horen we een verhaal uit de bijbel over een meisje dat ook iets heel bijzonders overkomt. Zij mag de moeder worden van Jezus, de Verlosser. Net als Lotte weet ze nog niet hoe alles zal gaan, het is allemaal erg onzeker. Toch vertrouwt Maria op God. Ze legt het haar toekomst in zijn handen neer.

Bijbelverhaal

In het dorp Nazaret, in de provincie Galilea woont een jong meisje, ze heet Maria. Ze is een eenvoudig meisje met weinig aanzien. Ze woont nog bij haar ouders in huis. Maar niet voor lang meer, want ze is verloofd met Jozef, de timmerman van het dorp. Jozef is nog familie van de vroegere koning David. Binnenkort zal ze met hem te trouwen en gaan ze bij elkaar wonen.

God stuurt zijn engel Gabriël met een boodschap naar Maria toe.

Maria is in haar huis wanneer de engel bij haar komt. De engel zegt tegen haar: 'Gegroet Maria, God schenkt je genade, de Heer is met je'. Maria schrikt enorm en laat de waterkan die ze in haar handen heeft bijna op de grond vallen van schrik. Ze heeft nog nooit een engel gezien. Ze snapt niet goed wat de engel tegen haar zegt. De engel spreekt verder: 'Wees niet bang Maria, God heeft een mooie en belangrijke boodschap voor jou. Luister, je zult zwanger worden en een baby krijgen. Het zal een jongen zijn en je moet hem Jezus noemen.'

Zijn naam betekent: de Heer redt. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

Maria luistert goed wat de engel Gabriël vertelt, maar vindt het eerst moeilijk om het te geloven. Ze vraagt de engel daarom: 'Hoe zal dat dan gebeuren? Hoe kan ik een kind krijgen? Ik heb nog nooit met een man geslapen, want ik ben nog niet eens getrouwd.' De engel Gabriël antwoordt haar: 'De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken en daarna ben je zwanger. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ook al is ze al heel oud. Iedereen dacht dat ze geen kinderen kon krijgen, maar ze is nu in de zesde maand van haar zwangerschap. Want ook al denken de mensen dat zij te oud is om een kind te krijgen, voor God is niets onmogelijk.'

Maria zegt dan tegen Gabriël: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.'

Dan laat de engel Maria weer alleen.

Daar staat Maria dan, alleen in de kamer. Ze kijkt rond, maar de engel is weg. Met wie kan ze over deze gebeurtenis praten? Met haar ouders of met haar verloofde Jozef? Zij zullen haar verhaal vast niet geloven. En de mensen uit het dorp, wat zullen die wel zeggen wanneer ze een kindje krijgt, zonder nog met Jozef te zijn getrouwd? Maria gaat een onzekere tijd tegemoet, maar in dit alles heeft ze het volste vertrouwen in Gods plan met haar. Hij zal haar niet in de steek laten, Hij zal erbij zijn. En Elisabet, haar familielid, zal Maria geloven wanneer ze vertelt wat haar is overkomen, want ook Elisabet is iets wonderlijks overkomen door Gods toedoen. Maria maakt een plan om Elisabet op te zoeken. Samen zullen zij kunnen praten over dit grote wonder, en ze zullen elkaar begrijpen, zoals niemand anders dat kan.

Afsluiting

Ook jij mag je toekomst leggen in de handen van God. Hij weet wat goed voor je is. Soms gaan dingen in je leven niet zoals jij dit hebt gepland. Maar je mag weten dat Gods hand je nooit loslaat en dat Hij je altijd bij zal staan, welke moeilijkheden je ook tegenkomt op je pad. Net als Maria mag je zeggen: 'De Heer wil ik dienen, Hij weet wat goed is voor mij.'

Je mag net als Maria een lichtdrager zijn. Je mag Gods licht laten schijnen in deze wereld. Laat anderen maar zien dat je gelooft in Jezus het licht van de wereld.

Auteur: MMe



God is goed, ook voor mij

Inleiding

Iedereen krijgt een minuutje de tijd om na te denken, (evt. op te schrijven) waar hij of zij deze week mee bezig is geweest. Daar kun je elkaar wat van vertellen. Weten jullie waar God mee bezig is. Wat Hij belangrijk vindt? Noem eens een aantal zaken. In het verhaal van vandaag horen we dat Maria ziet waar God mee bezig is. Zij ontdekt het grote plan van God. Ze ontdekt zijn plan om de wereld te redden van de ondergang.

Bijbelverhaal

Het verhaal speelt af in een heel belangrijke tijd in de wereldgeschiedenis. Er staan hele mooie dingen te gebeuren. De oude Elisabet is al zes maanden zwanger. Je kunt al goed zien dat ze een baby verwacht. En in die periode krijgt de engel Gabriël voor de tweede keer de opdracht om naar de aarde te gaan en een goede boodschap te brengen. God stuurt hem met belangrijk nieuws naar de aarde. Hij moet nu niet in de tempel wezen. Maar in een eenvoudig huisje in Nazaret. Een klein, onbelangrijk stadje in Galilea. Alle engelen in de hemel zullen naar dit moment hebben uitgekeken; Naar het moment dat Gabriël de hemel mag verlaten om dit te gaan vertellen. Nu gaat gebeuren wat al aan Adam en Eva is beloofd. De profeten hebben er meerdere keren over gesproken; God gaat zijn volk verlossen. In de Bijbel staat dat de engel Maria opzoekt, waarschijnlijk is dat in het huis van haar ouders, want meisjes bleven thuis wonen tot ze trouwden. Er staat dat ze schrikt, maar dat doet ze meer van wat ze hoort, dan van wat ze ziet. Dat kunnen we wel begrijpen. Ze is overrompeld. Het is ook wel heel bijzonder als er ineens een boodschapper uit de hemel bij je in huis staat. Hij begint als hij spreekt, om haar eerst gerust te stellen. Deze onbekende noemt zelfs haar naam: 'Wees niet bang, Maria. Ik breng je een boodschap in naam van God. God heeft je uitgekozen om je heel bijzonder te zegenen.' Je zult in verwachting raken van een zoon. Je moet Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn. Hij zal belangrijk zijn. Het is de Zoon van de Allerhoogste. God zal Hem de troon van zijn vader David geven. God zal Hem koning maken van de hele wereld. En dat zal Hij voor altijd blijven. Aan zijn koninkrijk komt nooit een einde. Het is een eeuwig koninkrijk.

Huh, een kind? Ik? denkt Maria. 'Maar hoe kan dat dan... Ik ben nog niet eens getrouwd!' Misschien komt de baby als Jozef en ik getrouwd zijn? Want dat duurt niet zo lang meer.' En waarom heeft God mij eigenlijk uitgekozen? Ik kom wel uit de familie van David, maar daar kun je bij ons niets meer van merken. Geen paleis, geen dure kleren. Niets koninklijks meer in onze familie, Herodes is nu de koning. Wij zijn eenvoudige arbeiders. Jozef is een gewone timmerman. De engel vertelt dat de Heilige Geest het wonder in haar zal bewerken. Een kindje dat in de baarmoeder ontstaat en groeien kan, is een prachtig

wonder. Maar voor God zijn alle dingen mogelijk. God heeft om zijn doel te bereiken niet altijd mensen nodig. En ook niet de manier van mensen. Maria kent God. Ze kent alle verhalen van haar volk. Hoe God in de geschiedenis veel voor haar volk gedaan heeft. En ze weet ook wat God beloofd heeft; de Messias zal komen. Over Hem hebben de profeten vaak gesproken. Haar ouders hebben dat weer aan haar verteld. Zoals de profeten vol waren van de Heilige Geest, zo zal Maria vol zijn van de Heilige Geest. De kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen, daar had Maria wel een beeld bij. Ze kende het verhaal van de tabernakel. Waar God kwam met zijn majesteit en de heilige plaats van de samenkoms overschaduwde. Dan zagen de Israëlieten de wolk. En ze wisten; God is aanwezig. Zo zal de Heilige Geest over haar komen; haar overschaduwen. Om ruimte te maken voor de Zoon van God. Zodat Hij in haar kan zijn. Het kind dat zij dragen zal, blijft in de eerste plaats Gods kind. Zij mag alleen de moeder zijn. Maria mag ook niet zelf een naam bedenken. God geeft nu al de naam. Ondanks dat Maria het niet allemaal kan bevatten, begrijpt ze dat er iets heel moois voor de hele wereld staat te gebeuren. En dat zij in het plan van God wordt ingeschakeld, dat maakt het voor haar onvoorstelbaar. Ze heeft geen idee hoe het zal gaan lopen.

De engel ziet wel dat Maria ondersteboven is van het bericht. Om haar een beetje te helpen vertelt hij van de oude Elisabet. 'Maria, jouw oude nicht is ook zwanger. Niemand had gedacht dat ze nog een kind zou krijgen, maar het is gebeurd! Ze is in verwachting. Al zes maanden lang. Want voor God is niets onmogelijk.' Maria buigt eerbiedig en zegt tegen de engel: 'Mij geschiedde naar uw woord. Daarmee wil ze zeggen: 'Ik ben beschikbaar. Laat met mij gebeuren wat God wil. Ik wil meewerken aan het grote reddingsplan van de Allerhoogste.' Wat het ook voor mij zal gaan betekenen, want dat kan Maria nog niet overzien. De gelovige keuze van Maria heeft gevolgen. Het is een hele eer als God je uitkiest. Maar juist daarom zal ze ook buiten de boot vallen. Wat zal Jozef doen? En wat zullen haar ouders en de andere mensen zeggen als straks bekend wordt, dat ze ongetrouwd zwanger is. Daar kun je op wachten; daar komen praatjes van. Maria zal met de nek worden aangekeken. En nog later zal ze met het kindje moeten vluchten naar Egypte.

Lees verder op de volgende bladzijde

Toepassing op ons

Daarom is het heel mooi om te lezen hoe Maria reageert, daar kunnen wij veel van leren.

Maria stelt zich bescheiden op en is bereid om te doen wat God met haar wil. Maar ze vraagt wel door. 'Hoe zal het gaan? Hoe kan ik zwanger worden, terwijl ik nog nooit met een man heb geslapen.' En terwijl ze vragen stelt, blijft ze na denken. Het was toen ook niet normaal voor een meisje om ongetrouwd zwanger te worden. Voor Maria was het ook gewoon moeilijk te geloven dat God zijn Zoon naar de aarde zou sturen op deze manier. Want het is toch onvoorstelbaar dat Hij, die de Almachtige is, zo kwetsbaar als een kleine baby naar de mensen komen zou. En hoe lastig is het niet om te bevatten dat de Zoon van God zich als een embryo in de baarmoeder van een jong meisje zou nestelen en voor moedermelk afhankelijk wil zijn van een meisje uit Nazaret. Denk daar eens over na. Dat kun je je toch niet voorstellen? Het blijft ongelooflijk. Al heb je het verhaal nog zo vaak gehoord.

Als de engel zijn boodschap heeft gedaan. Gaat hij weer weg, terug naar de troon van God. Terwijl de Zoon van God juist in tegenovergestelde richting komt. Hij daalt neer in de schoot van Maria.

Laten wij hetzelfde doen als Maria; ons leven in Gods handen leggen en zeggen: 'Wat U doet is goed. Want U bent goed. Ook voor ons.'

Extra

Lees met elkaar 2 Sam. 7:16 God belooft aan David dat zijn troon voor eeuwig zal voortbestaan. Eeuwen later wordt dit nu vervuld, want Jezus komt uit Davids nageslacht en zijn koningschap is eeuwig. God doet wat Hij belooft.

Vragen

1. Dit verhaal lijkt op de boodschap aan Zacharias :
Noem wat overeenkomsten. Zijn er ook verschillen?
Wat kunnen we van Maria leren?
Wat leren we in dit verhaal van de Here God?
2. Als je gelooft zie je dat God je leven leidt. Weten jullie bijbelverhalen op te noemen waar je dat kunt zien.
Ervaren jullie ook de leiding van God in je eigen leven?
Of bij anderen?
God kiest gewone mensen om zijn plan uit te voeren.
Zou dat nog zo zijn?
Wat zegt dat over jouw leven in deze wereld.
(Denk aan de INTRO).
3. Waarom zou de Allerhoogste als een kleine kwetsbare baby naar de wereld zijn gekomen. Zonder iets van koninklijke pracht? Wat wil God hiermee bereiken?
4. Als je aan dit verhaal denkt: waar wil je God dan voor bedanken?

Auteur: RE

Vertrouwen: wat U doet is goed

Inleiding

Je kent dat wel, alles gaat zoals het gaat. Je staat 's ochtends op, neemt een ontbijtje, gaat naar school – broodtrommeltje en een appel mee, later misschien nog wat huiswerk, sporten of gamen, avondeten, nog even wat doen of voor de TV hangen en dan weer naar bed. Want morgenochtend gaat je wekker weer, veel te vroeg natuurlijk.

God komt in het gewone leven

Zo verliep het leventje van een jonge meid uit Nazaret ook. Maria was ondertrouwd met Jozef. Wellicht dat een deel van haar dagelijkse bezigheden gericht waren op de voorbereidingen voor de bruiloft, maar grotendeels zullen het gewone huishoudelijke taken geweest zijn. Schoonmaken, koken, kleding herstellen en meer van dat soort zaken. Een hele gewone meid die hele gewone dingen doet. Niets bijzonders, toch?

In het plan dat de Here God met Maria en de wereld heeft, gebeurt wel iets heel bijzonders. Het begint met een bijzondere ontmoeting en een uitzonderlijke gebeurtenis die we in het Bijbelgedeelte van vandaag lezen. Een uniek en alles bepalend moment in de geschiedenis van de mensheid staat op het punt te gebeuren. God lost zijn eeuwenoude belofte in! Al aan het begin van de Bijbel, in Genesis 3:15, belooft God dat Hij een Verlosser zal zenden, die de mensen zal bevrijden van de macht van de zonde. En nu, vele eeuwen later, staat het te gebeuren.

God stuurt zijn engel Gabriël naar het onbeduidend stadje Nazaret, gelegen in het noorden van Israël. De engel ontmoet daar Maria, een meisje dat ondertrouwd is met een zekere Jozef. God gaat vaker zo te werk, Hij begint bij het gewone, niet bij het bijzondere.

Ook in jouw leven kan God doorwerken in het hele gewone: de zondagse kerkdiensten, de catechisatie, een gesprek met je ouders of leraar of vul het zelf maar aan. Maar als God aan het werk gaat in het leven van mensen, dan is het resultaat nooit 'gewoon', maar altijd bijzonder. Hij geeft geloof, kracht en een nieuw leven, bij Maria zelfs heel letterlijk.

Gods genade is bijzonder

Gabriël groet Maria en noemt haar 'begenadigd'. Dat wil zeggen dat God in zijn grote genade heeft omgekeken naar Maria en haar heeft uitgekozen om moeder van Jezus te mogen zijn.

Maria is niet de enige mens die begenadigd is. Ook jij bent begenadigd, als je mag weten dat God in Zijn grote genade ook naar jou omziet, je lief heeft en een Vader voor je wil zijn. Vanuit dat oogpunt verschil je dus niets van Maria. Het begint allemaal met Gods genade en die genade is voor jou en voor Maria even groot. Namelijk oneindig groot. Bijzonder is dat.

Gabriël vertelt zijn boodschap aan Maria, dat ze zwanger zal worden en dat ze de moeder zal worden van de Zoon van de Allerhoogste. Vertwijfeld en heel menselijk vraagt Maria hoe dat zal gebeuren. Immers, Maria is ondertrouwd en de gewoonte is, toen al, dat je pas gemeenschap met elkaar hebt nadat je getrouwd bent.

Misschien heb jij ook wel vragen op geloofsgebied en vraag je je af hoe God of het geloof precies werken. Dat mag en is heel menselijk. In de hele Bijbel lezen we over mensen die zich soms vertwijfeld afvragen of God er wel is, of waarom God niet op een bepaalde manier (vaak hun zelfbedachte manier) werkt. In het boekje Job komen dergelijke vragen ook aan de orde. In de hoofdstukken 38 en 39 antwoordt God Job en zijn vrienden vanuit een storm. God beschrijft dan hoe Hij het heelal, de aarde en het dierenrijk heeft geschapen én in Zijn hand houdt. Eigenlijk zegt God in die hoofdstukken: 'Ik ben de Schepper van hemel en aarde. Wil jij, mens, dat nooit vergeten?'

Voor God is niets onmogelijk, zo zegt Gabriël in vers 37 tegen Maria. Bij al onze vragen willen we de grootheid van God weleens uit het oog verliezen. Het goed omgaan met (geloofs)vragen vraagt ook wat van ons. Maria leert ons dat aan het eind van dit Bijbelgedeelte. Ze zegt in vers 38: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Maria laat hier zien dat ze op God vertrouwt. Niet omdat ze op al haar vragen antwoord heeft gekregen. Nee, verre van dat, wat zal dat meisje in verwarring geweest zijn. Maria vertrouwt, omdat God in genade naar haar heeft omgekeken. God heeft naar haar omgekeken, op precies dezelfde wijze zoals Hij ook naar jou omkijkt. Kun jij ook op dezelfde wijze op God vertrouwen als Maria?

Kerntekst

'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' (Lucas 1:38)

Vragen

1. Uit dit Bijbelgedeelte blijkt dat Maria lang niet alles begrijpt wat God met haar leven wil. Ze zal nog vol met vragen zitten, maar ze vertrouwt God. Kun jij op dezelfde wijze op God vertrouwen als Maria?
2. God had al eeuwen voordat Maria leefde beloofd dat Hij een Messias, een Verlosser naar de wereld zou sturen, die de mensen van de zonde zou bevrijden. Jezus heeft dat gedaan. God heeft aan de mensen nog een belofte gegeven. Weet je welke dat is?
(tip: in het laatste gedeelte van de Bijbel kun je erover lezen)
3. God schakelt mensen in die in onze ogen het minst geschikt lijken. Kun je daar voorbeelden uit onze tijd of uit jou omgeving van noemen?

Auteur: GW