

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge



Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,

Deze week hebben we weer een vol nieuwsbrief want er gebeurt veel in onze gemeente. Kijkt u de agenda er maar eens op na! Ook in ons kerkgeweb is er de afgelopen dagen hard gewerkt: er zijn vele meters kabels getrokken, camera's geplaatst en schermen opgehangen. Afgelopen woensdag (dankdag) was de premiere van onze kerk-tv. Dat is in het begin nog wat onwennig. Sowiezo moet het online team nog uitzoeken wat er allemaal mogelijk is, maar ook wij als kerkgangers zullen moeten wennen aan het gebruik van de schermen. Als het goed is zullen degenen die via kerkdienstgemist meekijken, merken dat de kwaliteit beter is en dat het makkelijker meezingen is nu de teksten op het scherm verschijnen. We horen graag wat u er van vindt en ook welke tips u nog voor ons heeft.

Zanggroepje

Als kerkenraad hebben we besloten dat de start van kerk-tv ook het moment is voor een andere invulling van het zanggroepje. We zijn heel blij dat zij al die maanden de kerkdiensten muzikaal hebben opgeluisterd en we weten ook van u dat dit zeer gewaardeerd wordt. Maar het is best een belasting voor een kleine groep zangers en in overleg met hen gaan we het iets anders aanpakken. Het zanggroepje zal niet meer standaard elke week alle liederen zingen. In overleg met de predikant wordt bepaald wanneer zij een bijdrage leveren: dat kan bijvoorbeeld zijn als er een onbekend lied op de liturgie staat of als een lied in beurtzang gezongen wordt. Heel fijn dat we op deze manier kunnen blijven genieten van de muzikale talenten in onze gemeente.

Coronamaatregelen

Helaas gaat er vanaf zondag ook weer iets veranderen qua maatregelen. Gisteren ontvingen we het advies van de PKN naar aanleiding van de maatregelen die dinsdag door het kabinet zijn afgekondigd en daar hebben we als kerkenraad over gesproken. Het is jammer dat we een aantal versoepelingen moeten terugdraaien, maar we hebben als kerk ook een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. Concreet gaat het om de volgende aanpassingen:

- 1,5 meter afstand: dit geldt zowel in de kerk als bij het koffiedrinken en andere activiteiten. In de kerk zullen we weer een aantal kerkbanken afsluiten met linten en in Immanuel vragen we u om alert te zijn op het houden van afstand en om plaats te nemen op stoelen (die op 1,5 meter afstand staan). Uiteraard geldt de 1,5 meter afstand niet voor mensen uit hetzelfde huishouden;
- mondkapjes: wij adviseren om bij verplaatsingen (dus bij binnenkomst en vertrek) een mondkapje te dragen.

Op dit moment vinden we het nog niet nodig om te werken met een aanmeldsysteem. We vertrouwen er op dat u begrip hebt voor deze aanpassingen en dat u thuis blijft als u klachten heeft.

Heeft u een bericht voor deze nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Dan kunt u mailen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

Welkom in onze kerk dienst elke zondag 9.30 uur

Dorpskerk Woubrugge

KERKDIENTEN

Elke zondag is er een kerkdienst in onze Dorpskerk. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, ook niet voor KND en oppas. Na de dienst is er koffiedrinken in Immanuel. Van harte welkom!

Kerkdienst 7 november: Zendingszondag

- Voorganger: de heer Martijn de Jong (Rotterdam-Spangen)
- Organist: Johan van Deveren
- Koster: Rob Noodelijk
- Welkomcommissie: Rob en Anneke Noodelijk
- Oppas: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
- KND: Nathan de Rijk en Maaike Hoogenboom
- Bloemendienst: Wilco van Termeij

"Komende zondag is het de eerste zondag van de maand november en mag ik voor de eerste keer bij jullie in de ochtenddienst de gastvoorganger zijn. In deze dienst ontmoeten we Jezus die onder het genot van gebakken vis een goed gesprek heeft met zijn vrienden: een gesprek over commitment en verantwoordelijkheid, over talenten en roeping. Dit verhaal stelt ons vragen: Hoe denken wij over commitment? Wat zien wij als onze verantwoordelijkheid? Hoe kun je jouw talenten inzetten voor God? En waartoe zijn we eigenlijk geroepen? Van harte welkom om mee op zoek te gaan naar antwoorden. Na de preek wil ik (of iemand anders) ook nog kort iets vertellen hoe het in Spangen gaat. Ook na afloop van de dienst hopen we jullie te ontmoeten bij de koffie/thee. We hopen jullie allen te ontmoeten! Martijn de Jong (pastor Geloven in Spangen)"

Kerkdienst 14 november 2021

- Voorganger: Ds. Jan Henzen (Wateringen)
- Organist: Jan Roeleveld
- Koster: Piet Verboom
- Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
- Oppas: Evelien Grandia en Nine Zandstra
- KND: Pauline Lexx en Thomas de Rijk
- Bloemendienst: Truus Hoogendoorn

Kerkdienst thuis

Voor alle kerkdiensten geldt dat u rechtstreeks of op een later moment kunt meeluisteren via de [kerkroep](#) en kunt meekijken via [kerkdienstgemist.nl](#)

De orde van dienst vindt u [hier](#).

COLLECTEN

Datum	Collectedoel	Collectedoel	Deurbussen
Zondag 7 november	Najaarszending	Energie en verwarming	Geloven in Spangen
Zondag 14 november	Kerkrentmeesters	Onderhoud gebouwen	Geloven in Spangen

Een bijdrage geven aan de collecten kan via de app Appostel, via deze link (Ideeal) of in de manden bij de uitgang.

U kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:

- **Kerkrentmeesters:** NL73 RBRB 0690 9490 22 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters;
- **Diaconie:** NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie;
- **Missionaire commissie:** NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie.



GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente

Bloemen

De bloemen van zondag 24 oktober zijn met een hartelijke groet van de gemeente gebracht bij Eef en Truus van der Horst. De bloemen van zondag 31 oktober zijn met een hartelijke felicitatie van de gemeente gedaan naar bruidspaar Aukelien Gorter en Joost Lekkerkerker. De bloemen van woensdag 3 november zijn met een hartelijke groet van de gemeente gebracht bij de heer Jan Noordam.

Jarigen 80+

• 13 november: de heer H. Schijf (Gerbrand Swartlaan 7, 2481 AH) – 86 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

Bedankt

Maaik Schijf wil iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en appjes die ze mocht ontvangen na het overlijden van haar vader. Ze heeft het als troostend ervaren dat er zo met haar en haar familie is meegeleefd.

HET WOORD IS AAN..... Jan Timmers

Wie is Jan Timmers?

In de Burgerlijke Stand sta ik ingeschreven als Jan Timmers, geboren in Leiden in het jaar onzes Heeren 1940. Sinds 1964 ben ik getrouwd met mijn jeugdliefde, Tineke Boer. We mochten 3 zoons ontvangen, die inmiddels allen de middelbare leeftijd zijn gepasseerd. We zijn gelukkig en dankbaar met 9 klein- en 2 achterkleinkinderen. Na ons hele leven in Leiden te hebben woonachtig zijn we nu alweer 6 jaar met veel plezier woonachtig in Woubrugge. We hebben een heerlijk stekje gevonden in de Wilgenhof.



Over welke onderwerp praat je het liefst?

Da, dat is een lastige vraag als er zoveel dingen in je leven belangrijk voor je zijn en je zoveel zaken ook leuk vindt. In gegeven situaties praat ik graag over mijn geloof in de liefde en genade van God. Dat is uiteindelijk wel waar ik het liefst over spreek, omdat het hier over de diepere en meest waardevolle zaken van het leven gaat. Nu hoop ik maar dat dit niet te braaf overkomt, maar het is voor mij wel een door de gang van het leven ervaren realiteit. Verder praat ik graag over mijn schilderwerk. Ik laat me soms inspireren door de natuur en de landschappen om me heen, maar ook wel door bijbelse onderwerpen. Daarbij heb ik het verlangen om met sommige van mijn schilderijen de bijbelse thema's te visualiseren om zo, zonder woorden, de bijbelse waarheid wat dichterbij de beschouwer te laten kunstwerk te brengen.

Vraag van Wieuus Grandia: Hoe vind je het in onze gemeente...

Toen wij ruim zes jaar geleden in Woubrugge kwamen wonen, gingen we op zoek naar een gemeente waar we ons thuis zouden kunnen voelen. We geloven sterk in het belang van de plaatselijke gemeente, waar je met elkaar God eerat en zoekt, en waar de een de ander bemoeidigt en opbouwt in het geloof, en waar naar elkaar wordt omgezien in goede en kwade dagen. Na een periode van oriëntatie op het kerkelijk erf zijn we zo in de Dorpskerk terecht gekomen. Maar... laten we ons eerst even voorstellen: Tineke en ik komen allebei uit een meelevend gereformeerd gezin. Het geloof heeft als een rode draadtekst onze levens. Wij hebben elkaar al jong in het kerkelijk jeugdwerk leren kennen. Onze trouwtekst (uitgeleend door onze predikant...) was wel bijzonder: Lukas 17:17, waar Jezus aan de, van melaatsheid zegenen, man, die bij Hem terugkeert om Hem te bedanken en te erkennen, vraagt waar de andere negen mannen zijn, die óók door Jezus waren gезezenen. Deze vraag hebben wij in ons verdere leven, met vragen en opstaan ter harte genomen. Jezus vraagt ook aan ons: "Waar zijn de anderen?"

We hebben geprobeerd ons bijzeden weer bindend af te vragen hoe we ons dienstbaar kunnen maken om mensen dichterbij Jezus te brengen, en dat op de plaats waar God ons heeft gesteld. We voelen ons als pelgrims, te midden van pelgrims, onderweg naar het Vaderhuis.

..... en welke leuke hobby's heb je?

Als hobby maak ik uitgebreide fotoboeken van onze vakanties, die ik op een regenachtige zondagmiddag weer eens doorkijk, en zo de vakantie als het waar ik herbeleef. Ook maak ik elk jaar een Familiekroniek-boek van alles wat er in een jaar zoal in de naaste familie is gebeurd. Ik krijg hiervoor van onze nazaten een regelmatig stroom van foto's van hun belevenissen en wetenswaardigheden toegestuurd, via de moderne media. Verder mag ik dus, net als mijn Kunst-Broeder Wieuus, graag de schilderpenselen ter hand nemen...

Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?

Ik zou aan Piet Noordam willen vragen hoe hij het ouder worden ervaart, en ook hoe hij in de huidige, soms moeilijke tijd, zijn altijd blijmoedige en optimistische houding kan blijven bewaren.

Fusienieuws Protestantse gemeente Dousen en Wetering

Achter de schermen wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de fusie met onze buurgemeente PG Hoogmade-Rijpwetering. De gevraagde aanpassingen door de classis Zuid-Holland Noord zijn verwerkt en de definitieve stukken zijn ingediend. De verwachting is dat we ergens 2e helft november de formele goedkeuring van de classis krijgen. Dan kunnen we daarmee naar de notaris om de fusie in een notariële acte te laten vastleggen.

Op onze website en ook via de PKN website hebben we de vacaturetekst gezet voor een kerkelijk werker voor 1 dag per week. De vacaturetekst leest u [hier](#). De bedoeling is dat deze zich vooral bezig zal houden met jongeren en met contacten in de dorpen. Tot 20 november kunnen geïnteresseerden hun brief insturen en we hopen dat er een geschikte kandidaat bij zit. We houden u op de hoogte!

Afgelopen woensdagavond was de eerste bijeenkomst van de nieuwe kerkenraad van onze fusiegemeente. De avond, die in het teken stond van kennismaken en afspraken maken over de taakverdeling, verliep in goede sfeer. Met instand van 1 januari 2022 bestaat de kerkenraad uit 14 personen. Een aantal van de kerkenraadsleden nadert het einde van zijn / haar termijn en zal rond de zomer aftreden. Daar hebben we met de verdeling van de taken rekening mee gehouden. Deze ziet er als volgt uit:

- Voorzitter kerkenraad: Femke Kortekaas-Swagerman
- Scriba kerkenraad: Marianne Zandstra
- Voorzitter diaconie: Jan Tinga
- Secretaris diaconie: Jennie Verweij-Logtenberg
- Voorzitter kerkrentmeesters: Leo Deurlou
- Secretaris/penningmeester kerkrentmeesters: André Oosterom

Uiteraard zal de nieuwe kerkenraad zich nog op een later moment aan u voorstellen.

Ander nieuws uit de gemeente

Agenda

- Zondag 7 november 11.30 uur: Experiment (Dorpskerk)*
- Maandag 8 november 16.00 uur: Basiscatechese (Immanuel)
- Maandag 8 november 19.30 uur: Tiencatechese (Immanuel)
- Dinsdag 9 november 10.00 uur: Bijbelkring Evangelie naar Johannes (Gereformeerde kerk)**
- Dinsdag 9 november 20.00 uur: Dorpsleerhuis over de NBV21 (Gereformeerde kerk)***



- Woensdag 10 november: 10.00-11.30 uur Koffieochtend (Immanuel)
- Donderdag 11 november: 10.00 uur: Bijbelkring ongemmaakkelijke teksten ('t Kompas Hoogmade)****
- Donderdag 11 november: 20.00 uur: Bijbelkring ongemmaakkelijke teksten (Immanuel)****
- Vrijdag 12 november 19.30 uur: Clubavond Friends Unlimited (Immanuel)
- Zaterdag 13 november 19.00 uur: Clubavond Rock Solid (Immanuel)
- Maandag 15 november 16.00 uur: Basiscatechese (Immanuel)
- Maandag 15 november 19.30 uur: Tiencatechese (Immanuel)

Toelichting:

*Experiment op zondag 7 november

Heb jij zin in een interactieve bijeenkomst met mooie muziek en de spannende boodschap voor jouw leven? Kom dan op 7 november om 11.30 uur naar de Dorpskerk in Woubrugge! Dit 'experiment' is een direct gevolg van de enquête die deze zomer is uitgezet onder de 18-45 jarigen. Even na elven staat de koffie klaar, waarna we beginnen met mooie liederen zingen. Na het welkom en het gebed door de gastvrouw is er voor de kinderen in de kerk een aansprekend gedeelte. Daarna zingen we een lied en hebben we een interactieve verwerking rond het thema: Op zoek... zullen we vinden? Hierna zingen we opnieuw een lied om onze grote God te prijzen. Vervolgens kunnen de aanwezigen gebedspunten benoemen die we in gebed bij God zullen brengen. Daarna zingen we nog één keer een lied en mogen we de zegen ontvangen. Na de zegen is er opnieuw koffie in onze gezellige huiskamerfeest. Kom jij ook? Iedereen is van harte welkom!

Dit initiatief wordt gesteund door zowel de Gereformeerde Kerk als de Dorpskerk. Je kunt je kinderen naar Immanuel brengen of meenemen in de kerk. Tijdens het experiment kunnen de kinderen dan zelf kiezen of ze bij de grote groep blijven, of naar de zijkant van de kerk gaan waar ook materiaal voor hen is. De kinderen in de kerk kunnen de zegen zelf kiezen wat ze doen.

**Bijbelkring Evangelie naar Johannes

We zullen ons met het lezen en bespreken van het evangelie naar Johannes. Wat staat er en wat wil Johannes ons vertellen? Wat betekent deze tekst voor ons en wat kan de tekst ons leren? Welke woorden keren telkens weer terug bij Johannes? De eerste ochtend is geweest, maar wij mee wil doen met het vervolg is van harte welkom. We komen telkens de tweede dinsdagmorgen van de maand bij elkaar van 10.00-11.30 uur in de grote zaal in de Gereformeerde Kerk. De bijeenkomsten worden geleid door ds. Carolina Koops-Verdoes. Wie meer informatie wil kan met haar contact opnemen, predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl of tel. 608277.

***Dorpsleerhuis over Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) op 9 november

Onlangs is de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21, uitgekomen. De NBV21 is een herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in 2004 verscheen (NBV). Bij de verschijning in 2004 vroeg het Nederlands Bijbelgenootschap de lezers om reacties. Verschillende boeken en artikelen aan de NBV. Alleen al dat feit maakt de NBV21 uniek. Op dinsdagavond 9 november is dr. Jaap van Dorp van het Nederlands Bijbelgenootschap te gast bij het Dorpsleerhuis om een lezing te houden over de NBV21. De avond begint om 20:00 uur en eindigt rond 21:45 uur. Dr. Jaap van Dorp was als oudtestamenteel lid van het vertaalteam van Nederlands Bijbelgenootschap dat de herziening van de NBV heeft voorbereid. Hij vertelt op 9 november a.s. graag hoe dat in zijn werk is gegaan.

De lezing wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk Woubrugge, Dr. A. Kuyperweg 1. De toegang draagt € 5,00. Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuuswoubrugge@gmail.com.

****Gesprekken rondom ongemmaakkelijke teksten uit de Bijbel

In oktober hebben we met elkaar gekeken naar het thema geweld in de Bijbel. We kijken terug op onze bijeenkomsten in Woubrugge en Hoogmade. Op 11 november willen we met elkaar twee ongemmaakkelijke verhalen bespreken. Namelijk het verhaal van de verdorven vijgenboom (Marcus 11:12-26) en de volkstelling van David (2 Samuel 24:1 en 1 Kronieken 21:1). Het verhaal van de verdorven vijgenboom heel hard op ons over. Zwaar gaat naar de boom om te kijken of hij al vrucht draagt. Er zijn echter alleen maar bladeren, want het is nog niet de tijd voor vijgen. Jezus vervloekt de vijgenboom en de dag daarna blijkt dat de boom tot aan de wortels verdord is. Bij de volkstelling van David gaat het in beide teksten over dezelfde volkstelling. Maar in de ene tekst zet God David ertoe aan het in beide teksten te houden, en in de andere doet Satan dat. Het zijn ongemmaakkelijke teksten die ongetwijfeld veel gespreksstof opleveren. Van harte welkom op donderdagavond 11 november van 20:00 uur tot 21:30 uur in gebouw Immanuel in Hoogmade, op donderdagavond 11 november van 20:00 uur tot 21:30 uur in gebouw Immanuel in Woubrugge. Ook welkom als je de vorige keer niet geweest bent/en/of alleen deze ene keer wilt meemaken. Tot dan! Ds. Stefan Honing

Vooruitkijken: Leerhuis Kerk en Israël op 22 november

De Werkgroep Kerk en Israël van de Classis Rijnland van de PKN nodigt u van harte uit voor de eerste bijeenkomst van het leerhuisseizoen 2021/2022. Op maandagavond 22 november bespreekt dr. Piet van Midden zijn nieuwste boek over Israël getiteld: 'van Jeruzalem tot Jaffa'. De volgende vragen stelt hij daarbij centraal:
– hoe kijk je naar het land?
– hoe kijk je naar jezelf in relatie tot dit land?
– wat heeft het jou te zeggen?
Piet van Midden studeerde theologie en semitische talen in Amsterdam. Hij is verbonden geweest aan diverse gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en is thans universitaire docent Hebreeuws te Tilburg. De bijeenkomst vindt plaats in de Goede Herderkerk, Ten Harnsenstraat 14, 2406 TV Alphen aan den Rijn. Aankomst 20.00 uur. (Bijdrage in de kosten: € 10,00, incl. koffie en thee)

Terugblik Bijbelquiz

Na afloop van de dienst op 31 oktober was er in Immanuel een bijbelquiz onder leiding van ds. Stefan Honing. Inmiddels kun je dat wel een jaarlijkse traditie noemen. Er waren rond de 35 mensen aanwezig in de leeftijd variërend van 4 tot 94 jaar: een gemiddeld gezelschap dus. In 5 blokjes van 7 vragen werd onze kennis van de bijbel getest en dat viel nog lang niet altijd mee. Maar de sfeer zat er goed in! Marianne Jekel kwam als winnaar uit de bus, gevolgd door Gijbert de Rijk en Nine Zandstra op plek 2 en 3. Volgend jaar is er vast een herkansing!

Kerkroep / kerkradio uitzending

Op donderdagavond 11 en 18 november kunt u van 18.15-19.30 uur weer luisteren naar een uitzending van de kerkroep. Wilt u een verzoeknummer voor iemand aanvragen? Dat kan bij Wieuus Grandia: per mail: kerkroep@dorpskerkwoubrugge.nl, per telefoon (lieftst maandag- of dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus (Gekke 48, 2481 KD Woubrugge).

TOT SLOT.....

sluiten we af met de woorden van Lied 695:5

Heer,
raak ons aan
met uw adem,
geef ons een vergezocht!
Draag ons
op uw vleugels,
zeggen ons met uw licht!

Goede weken toegewenst!

Facebook

Website

Deze e-mail is verzonden aan {email}. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). U kunt ook uw [gegevens inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

