

## Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

8 oktober 19:15 ev. J. ten Brinke, Amsterdam (trouwdienst)  
10 oktober 9:30 ds. S.C. Honing (viering maaltijd van de Heer)  
17 oktober 9:30 ds. S.C. Honing

**Vieren en doen.** Komende zondag vieren wij met elkaar de maaltijd van de Heer. Het is toch telkens weer een hoogtepunt in het geloofsleven om brood en wijn, lichaam en bloed te mogen ontvangen. Deze zondag en ook de week daarna hoop ik zelf voor te gaan. Beide zondagen lezen we verder uit het bijbelboek Rechters. We zijn inmiddels aangekomen bij de verhalen over Gideon en zijn zoon Abimelech. Op dit moment weet ik nog niet welke gedeeltes wij de komende twee zondagen zullen gaan lezen. Goede diensten toegewenst!

**Avondmaal thuis.** Mocht u, om wat voor reden dan ook, (deze zondag) niet naar de kerk kunnen komen, maar graag wel met elkaar het avondmaal willen vieren, laat dat dan even weten. Vanuit de kerkenraad komen wij dan na afloop van de dienst bij u langs om zo met elkaar de maaltijd van de Heer te vieren.

**Trouwdienst.** Deze vrijdag 8 oktober trouwen Joost Lekkerkerker en Aukelien Gorter (Koraalzwam 111, 2403 ST Alphen aan den Rijn). Er is muzikale medewerking van zang- en muziekgroep Hoop voor Noord. Wij wensen Joost en Aukelien een prachtige dag toe met familie en vrienden, en Gods zegen over hun huwelijk.

**Catecheses.** Inmiddels in de tienercatechese weer van start gegaan. We kijken terug op alweer twee mooie avonden. Zit jij op de middelbare school en wil je ook komen? Van harte welkom! Welkom op maandagavond 19:30 uur op de jeugdzolder van gebouw Immanuël.

De basiscatechese pakken we vanaf dit jaar wat anders aan. In plaats van alleen de kinderen van groep 7 en 8 welkom te heten, zijn vanaf dit seizoen ook de kinderen van groep 5 en 6 van harte welkom. Hierdoor hopen we een grotere groep te hebben. De basiscatechese begint op maandag 1 november en is dan wekelijks van 16:00 uur tot ongeveer 17:00 uur in gebouw Immanuël.

**Jeugdclubs.** De jeugdclubs zijn 2 oktober weer van start gegaan. Door de regen hebben we geen strandwandeling kunnen maken maar we hadden een mooi alternatief. Het thema was Noach. De jongeren van Friends Unlimited hebben daar een mooi programma op gemaakt. Serieus maar ook actief en veel gezelligheid.

We waren erg blij met de opkomst van 20 jongeren. 9 oktober gaat Rock Solid weer starten en 30 oktober Solid Friends. Neem gerust je vrienden mee!

Ook kunnen we nog leiding gebruiken, vragen hierover kan je bij Afike en Coby terecht.

**Koffieochtend.** Elke tweede en vierde woensdagmorgen van de maand is er de koffieochtend. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Een ieder is van harte welkom, dus vraag gerust iemand mee. Het is ook mogelijk om een mooi boek te lenen uit de boekenkasten. En mocht u een verhaal willen voorlezen of vertellen, dan wordt dit ook zeer gewaardeerd. Zien we elkaar op 13 oktober? mail: [gerrie.verboom@gmail.com](mailto:gerrie.verboom@gmail.com) of telefonisch 06-55851204

**Ingezonden.** Zoekt u een lichtpuntje? Elke dinsdagmiddag van 2 uur tot half 5 is er open huis in de voormalige kantine van voorheen Van der Eijk/La Pura Vida. U kunt er gezellig een praatje maken met dorpsgenoten of een spelletje doen Er is een sjoelbak aanwezig, gezelschapspellen en er ligt een mooie legpuzzel klaar om af te maken. Anita en dochter Romy helpen u graag met scrappen, dat is een schilderij met foto's, haken, een konijntje van vilt maken of sierbonbons. Kinderen mogen ook komen, onder de 8 jaar met begeleiding. Evt. is er een tweede ruimte. Elke donderdagmiddag van 2 uur – 4 uur zijn wij er ook voor een praatje of een spelletje. Koffie, thee en een sapje zijn gratis. Er staan 2 weggeefkasten waar u een mooi boek kunt uitzoeken en meenemen. De locatie is A. de Graaflaan 5 Woubrugge, bij de eerste blauwe roldeur. Met vriendelijke groet, Truus van der Eijk

**Omzien naar elkaar.**

**Hartelijk dank.** Via deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik kreeg tijdens mijn verblijf in Voorhout. Ook dank voor de bloemen die ik namens de gemeente mocht ontvangen.

Hartelijke Groeten van *Mevr Jopie van de Laar-de Jong*.

**Bestuur en Beleid.**

**Gebouw Immanuel.** Het nieuwe kerkelijke seizoen is begonnen en dat geldt ook voor groepen en verenigingen die gebruik maken van gebouw Immanuel. Ga er dus niet al te gemakkelijk vanuit dat er ruimte in gebouw Immanuel of in de kerk beschikbaar is. U moet te allen tijde contact opnemen met Jolanda Kliffen die de agenda beheert. Dat kan via [immanuel@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:immanuel@dorpskerkwoubrugge.nl) of 06-33081131.

Er zijn ook andere organisaties en bedrijven die graag gebruik maken van gebouw Immanuel. Het is daarom onze taak om na gebruik de keuken en de zalen netjes achter te laten. Het onaangekondigd neerzetten van spullen voor de rommelmarkt is ongetwijfeld goed bedoeld maar niet volgens de afspraken en bezorgt ons ontevreden klanten. Als u spullen heeft voor de rommelmarkt, kunt u het best even contact opnemen met Josina Deurloo (06-40328381). Fijn als we op uw medewerking kunnen rekenen.

**Terugtrekken ouderling.** Tot onze en zijn grote spijt heeft Arjen van der Baan moeten besluiten om terug te treden als ouderling van onze gemeente. De verwachtingen over de

invulling van het ambt blijken te verschillend te zijn. In dankbaarheid voor al het werk dat hij heeft gedaan, hopen wij dat hij zijn plaats binnen onze gemeente opnieuw zal invullen. Voor de pastorale zorg in zijn wijk zijn de pastoraal medewerker, de andere ouderlingen en de predikant beschikbaar.

**Bedankt.** Jannie van der Leij ontving twintig euro voor de bloemendienst.

**Bericht van de diaconie.** Op zondag 10 oktober is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor Open Doors. Opnieuw neemt de vervolging van christenen wereldwijd toe in omvang en in hevigheid. 260 miljoen christenen lijden om hun geloof, van christenen in strafkampen van Noord-Korea tot kerken en gezinnen die slachtoffer zijn van geweld, verstoten zijn, mishandeld of vermoord. Open Doors vraagt ons niet alleen om voor hen te bidden, maar zij vragen ook onze "geldelijke" steun om zo hun werk te kunnen blijven doen.

Op zondag 17 oktober is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 4 maanden per jaar zaaien en oogsten, alleen in het regenseizoen, maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden, soms valt er te weinig, soms veel te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen zij ook de droge periodes overleven.

**Pastorale zaken en kopij kerkblad.** Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: [ds@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl)  
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*