

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge



Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,

De afgelopen twee weken hebben we kunnen wennen aan het loslaten van een aantal coronamaatregelen. En dat gaat over het algemeen best goed! We horen dat mensen het prettig vinden dat je je niet meer hoeft aan te melden voor de kerkdiensten en ook dat er elke week gelegenheid is om elkaar te ontmoeten bij de koffie. We zijn blij om op zondag meer mensen in de kerk te zien. Het houden van gepaste afstand gaat nog niet altijd goed, maar gelukkig houdt de werkgroep het overzicht en indien nodig vragen zij mensen op een andere plek te gaan zitten. In ieder geval zien we dat iedereen zijn best doet om elkaar de ruimte te gunnen. Zo komen we er wel!

Ook door de week bruist het weer. In Immanuel is bijna elke dag wel iets te doen en de kerk wordt veelvuldig gebruikt, o.a. door de koren. Komende week beginnen in de kerk de werkzaamheden om de kabels te leggen voor kerk TV en dan hopen we dat begin november de schermen zijn geïnstalleerd en alles ook werkt.

Over de kerk gesproken: u heeft vast vanaf de brug wel gezien dat er een enorme banner aan de kerk is bevestigd. De orgelcommissie vraagt ook op deze manier aandacht voor de actie 'Adopteer een orgelpijp'. U helpt toch ook mee?

Heeft u een bericht voor deze nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Dan kunt u mailen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl.

Welkom in onze kerk dienst elke zondag 9.30 uur

Dorpskerk Woubrugge

KERKDIENTEN

Elke zondag is er een kerkdienst in onze Dorpskerk. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Wel graag aanmelden voor oppas en KND, bij voorkeur voor vrijdag 16.00 uur. Dat kan via dit [aanmeldformulier](#). Na de dienst is er koffie en drinken in de grote zaal en/of op het pleintje voor Immanuel. Van harte welkom!

Huwelijksdienst vrijdag 8 oktober 2021 om 19.15 uur

- Bruidspaar: Joost Lekkerkerker en Aukelien Gorter
- Voorganger: Ev. Jurjen ten Brinke (Amsterdam)
- Muzikale medewerking van zang- en muziekgroep Hoop voor Noord (Amsterdam)
- Koster: Jeanne Grandia
- Alleen voor genodigden; voor een ieder te volgen via kerkdienstgemist.nl

Kerkdienst 10 oktober 2021: Viering Maaltijd van de Heer

- Voorganger: Ds. Stefan Honing
- Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Johan van Oeveren
- Koster: Leen van Wouwe
- Welkomcommissie: Wilco en Tonja van Termeij
- Oppas: Marieke en Nienke Hoogenboom
- KND: Liesbeth Hijzelendoorn en Tobiah de Rijk
- Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn

Kerkdienst 17 oktober 2021

- Voorganger: Ds. Stefan Honing
- Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Jan Roeleveld
- Koster: Marten den Boer
- Welkomcommissie: Marc van der Leij en Cees Kroon
- Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
- KND: Naomi de Rijk en Ruben Oosterom
- Bloemendienst: Janneke van Wouwe

Kerkdienst thuis

Voor alle kerkdiensten geldt dat u rechtstreeks of op een later moment kunt meeluisteren via de [kerkroep](#) en kunt meekijken via [kerkdienstgemist.nl](#)

De orde van dienst vindt u [hier](#).

COLLECTEN

Datum	Collectiedoel	Collectiedoel	Deurbussen
zondag 10 oktober	Diaconie*	Energie en verwarming	Roma Support
zondag 17 oktober	Diaconie*	Kerkrentmeesters	Roma Support

***Toelichting diaconie:** Op zondag 10 oktober is de collecte tijdens de dienst bestemd voor **Open Doors**. Opnieuw neemt de vervolging van christenen wereldwijd toe in omvang en in hevigheid. 260 miljoen christenen lijden om hun geloof. Open Doors vraagt ons niet alleen om voor hen te bidden, maar zij vragen ook onze "geldelijke" steun om zo hun werk te kunnen blijven doen.

Op zondag 17 oktober gaat de opbrengst van de collecte naar **Kerk in Actie Werelddiaconaat**. In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 4 maanden per jaar (tijdens het regenseizoen) zaaien en oogsten. Door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms veel te veel. Met steun van Kerk in Actie leren boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen zij ook de droge periodes overleven.

Een bijdrage geven aan de collecten kan via de app Appostel, via deze link (Ideal) of in de manden bij de uitgang.

U kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:

- **Kerkrentmeesters:** NL73 RBRB 0690 9490 22 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters;
- **Diaconie:** NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie;
- **Missionaire commissie:** NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie.



GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente

Bloemen

De bloemen van zondag 6 september zijn met een hartelijke groet en bemoediging van de gemeente gebracht bij mevrouw Jopie van de Laar. De bloemen van zondag 3 oktober zijn met een hartelijk groet en bemoediging gebracht naar mevrouw Sari van Oostende-Verschuur.

Jarigen 80+

- 9 oktober: mevrouw A. Kroes-Rijnsburger (Prins Hendrikstraat 86, 2405 AL Alphen aan den Rijn) – 84 jaar
- 11 oktober: de heer. A. Bregman (Bateweg 27, 2481 AM) – 84 jaar
- 22 oktober: de heer D. Wittebol (Kerkweg 3, 2481 KB) – 87 jaar

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

Bedankt

Van mevrouw Jopie van de Laar-de Jong ontvingen we het volgende bericht: Via deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik kreeg tijdens mijn verblijf in Voorhout. Ook dank voor de bloemen die ik namens de gemeente mocht ontvangen.

HET WOORD IS AAN..... Gretha Bregman-Hoving

Wie is Gretha Bregman-Hoving?

Ik ben opgegroeid in Alphen aan den Rijn en toen ik in 1992 trouwde met Leen in Woubrugge komen wonen. Ik ben moeder van Berend-Jan en Leanne en sinds 1 oktober ben ik als kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nieuw Venne. Daarvoor mocht ik de kerk dienen in de gemeenten van Rijsenhout, Halfweg-Zwanenburg en Waarder-Driebruggen. Ik werk met veel plezier voor de Protestantse Kerk en daarnaast maak ik graag tijd voor ons gezin, vrienden en vriendinnen, zingen, lezen, wandelen en fietsen.



Over welk onderwerp praat je het liefst?

Ik ben vooral geïnteresseerd in het verhaal van de ander. Mensen maken van alles mee in het leven. Ik vind het boeiend om te horen hoe een ieder daar mee omgaat. Ik blijf me verbazen over hoe krachtig mensen vaak zijn en zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Dat is niet altijd makkelijk maar ik zie vaak dat het lukt. Daarmee is snel een bruggetje geslagen naar mijn interesse in de Bijbel, de verhalen van en over de ander. De verhalen die we in de Bijbel lezen vertellen ons van mensen die net als wij op reis zijn in het leven. Ook daarin gaat het met vallen en opstaan, over verdriet en vreugde, over dood en leven. Soms vragen mensen of ik geloof dat al die verhalen echt zijn gebeurd. Ik antwoord dan: kijk om je heen het gebeurt nog steeds!

Vraag van Steven de Rijk: Hoe is het om in je eigen dorp/gemeente te preken?

Ik vind het heel bijzonder om in onze dorpskerk voor te mogen gaan. Aan de ene kant is het heel vertrouwd, je kent "je gehoor" en ziet alleen maar vertrouwde gezichten. Aan de andere kant voelt het soms ook vreemd en denk ik terwijl ik op de preekstoel sta: wie ben ik om dit te doen... Daarnaast is het voor mij altijd weer een uitdaging om voor een ieder die in de kerk luistert, woorden te spreken die aanzetten tot nadenken, die "raken". Ik ben in mijn preken niet iemand die snel zal zeggen je moet het zo of zo doen, ik wil liever de ander aanzetten tot nadenken. Wij mensen hebben het nodig om ons te spiegelen. Vaak doen we dat vooral aan anderen, ik zou zeggen spiegel je aan de verhalen in de Bijbel. Wie ben jij in dat verhaal en wie zou je willen zijn?

Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?

Van Wienus Grandia, hij doet al jarenlang de uitzendingen voor de kerkroep en ik ben benieuwd of en hoe dat veranderd is in die jaren.



JEUGDCLUBS

De jeugdclubs zijn op 2 oktober weer van start gegaan. Helaas zat het weer niet mee en kon de strandwandeling niet doorgaan. Maar de jongeren van Friends Unlimited zijn creatief en hebben een ander programma bedacht met als thema Noach. Dat viel goed in de smaak bij iedereen. Ook de opkomst was prima met zo'n 20 jongeren. Vanaf deze week starten de clubavonden weer (zie agenda). Iedereen is welkom en neem ook gerust je vrienden mee!

De leiding zoekt nog naar versterking van het team, dus lijkt het je wat, neem dan contact op met Afike de Rijk (06-18630762) of Coby Bogman (06-23821680).

Ander nieuws uit de gemeente

Agenda

- vrijdag 8 oktober 19.30 uur: Clubavond Friends Unlimited (Immanuel)
- zaterdag 9 oktober 19.00 uur: Clubavond Rock Solid (Immanuel)
- maandag 11 oktober 19.30 uur: Tiencatechese (Immanuel)
- woensdag 13 oktober: 10.00-11.30 uur Koffieochtend (Immanuel)
- woensdag 13 oktober 20.00 uur: Vergadering Kerkenraad (Immanuel)
- vrijdag 15 oktober 10.00 uur: Overleg fusiecommissie (Immanuel)
- 18-22 oktober: herfstvakantie



Terugtrekken ouderling

Tot onze en zijn grote spijt heeft Arjen van der Baan moeten besluiten om terug te treden als ouderling van onze gemeente. De verwachting over de invulling van het ambt blijken te verschillend te zijn. In dankbaarheids voor al het werk dat hij heeft gedaan, hopen wij dat hij zijn plaats binnen onze gemeente opnieuw zal invullen. Voor de pastorale zorg in zijn wijk zijn de pastoraal medewerker, de andere ouderlingen en de predikant beschikbaar.

Kerkroep / kerkradio uitzending

Op donderdagavond 14 en 21 oktober kunt u van 18.15-19.30 uur weer luisteren naar een uitzending van de kerkroep. Wilt u een verzoeknummer voor iemand aanvragen? Dat kan bij Wienus Grandia: per mail: kerkroep@dorpskerkwoubrugge.nl, per telefoon (lieftst maandag- of dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).

Gezocht: hulp rond onze gebouwen

De kerkrentmeesters zijn op zoek naar mensen die bereid zijn om de netheid rond onze gebouwen op orde te houden. Het betreft het opruimen van bladeren, aanharken van looppaden, blad vrijmaken van goten en zo meer. Interesse? Meld u dan aan bij een van de kerkrentmeesters.

Kerk in Actie zoekt collectanten

Dit najaar wil Kerk in Actie opnieuw een huis-aan-huiscollecte houden voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situaties is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op een Grieks eiland of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen.

Op meer dan zeshonderd plekken in het land gaan collectanten van 22-27 november langs de deuren. In Woubrugge willen de meeste collectanten van vorig jaar zich ook dit jaar weer inzetten. Maar enkele anderen doen dit keer om verschillende redenen niet mee. Daarom zou het fijn zijn als een paar nieuwe collectanten zich zouden aanmelden. Tele. handen maken licht werk. Als u mee wilt helpen kunt u zich aanmelden bij Marianne Jekel, tel. 518608, e-mailadres: marianne@jekelberg.nl.



TOT SLOT.....

sluiten we af met woorden van Ds. Marleen Blootens (uit 'Vaste Grond', uitgave van de PKN):

God,
fluister het tot mij;
in de stilte van de dag,
in het pekeren in de nacht,
in de stappen die ik zet,
dat U met mij op weg bent.

Fluister het mij in,
als de twijfel mij overvalt,
als cynisme mijn geloof verjaagt,
als alles zinloos lijkt,
dat U mij niet loslaat.

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,
als daglicht om mij heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.

Amen

Goede weken toegewenst!



Facebook



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u scriba@dorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

