

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge



Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,

Nog genietend van de warme septemberdagen kijken we met vreugde uit naar het gezamenlijk startweekend, een heel gevarieerd programma voor jong en oud, gezellige barbecue en een kerkdienst op een andere locatie. Wat is er veel werk verzet om dit mogelijk te maken, alvast dank aan alle vrijwilligers. En dan kijken we uit naar allerlei activiteiten die we lange tijd gemist hebben. We denken aan de Bijbelkring, Koffieochtenden, Dorpsleerhuis enz. wat zal het fijn zijn om doordeeweeks elkaar weer te ontmoeten.

Het thema van de startzondag: Van U is de toekomst!

Vertrouwend mogen we als Kerken de toekomst tegemoet zien, elkaar bemoedigen en sterken in het geloof! Kunt U niet bij deze dienst aanwezig zijn, dan kunt U via kerkdienstgemist.nl de dienst mee kijken/beluisteren.

Heeft u een bericht voor deze nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Dan kunt u mailen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

Welkom in onze kerk dienst elke zondag 9.30 uur

Dorpskerk Woubrugge

KERKDIENTEN

Elke zondag is er een kerkdienst in onze Dorpskerk. We houden ons aan de 1,5 meter afstand en kunnen dan ongeveer 90 kerkgangers welkom heten in onze kerk. Wilt u naar de kerk komen? Dan kunt u zich aanmelden via het [aanmeldformulier](#) op onze website. We hebben ook een 'vaste' lijst voor mensen die elke week willen komen. Aanmelden voor deze lijst kan bij het kerkelijk bureau. Wij versturen geen bevestigingen; u krijgt alleen bericht als we onverhoopt te veel aanmeldingen hebben. Mocht u overigens een keer vergeten zijn zich aan te melden, dan kunt u gewoon naar de kerk komen. Er is doorgaans nog wel plek.

Bij mooi (=droog) weer is er na elke kerkdienst koffie/brunch op het pleintje voor Immanuel. Van harte welkom!

Kerkdienst 12 september 2021: Startzondag (locatie: Aspergehof + kerkdienstgemist.nl)

- Voorgangers: Ds. Stefan Honing en Ds. Carolina Koops-Verdoes
- Muzikale medewerking: Blazersensemble De Heerlijkheid Hoogmade
- Kosters: Arjen van de Velde
- Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom
- Oppas: Janet Terhorst.
- KND: er is geen kinderveerdienst
- Bloemendienst: Commissie startweekend

Kerkdienst 19 september 2021

- Voorganger: Ds. Stefan Honing
- Muzikale medewerking: zanggroepje en organist André van 't Wout
- Kosters: Bob Hoogenboom
- Welkomcommissie: Coby Noordam en Anja Tinga
- Oppas: Evelien Grandia en Nine Zandstra
- KND: Nathan en Thomas de Rijk
- Bloemendienst: Wilco van Termeij

Kerkdienst thuis

Voor alle kerkdiensten geldt dat u rechtstreeks of op een later moment kunt meeluisteren via de [kerkromp](#) en kunt meekijken via [kerkdienstgemist.nl](#)

De orde van dienst vindt u [hier](#)

COLLECTEN

Datum	Collectedoel	Collectedoel	Deurbussen
zondag 12 september	Kerkrentmeesters	Kosten startweekend	Roma Support
zondag 19 september	Kerkrentmeesters	Onderhoud gebouwen	Roma Support

Een bijdrage geven aan de collecten kan via de app Appostel, via deze link (Ideal) of in de manden bij de uitgang.

U kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:

- **Kerkrentmeesters:** NL73 RBRB 0690 9490 22 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters;
- **Diaconie:** NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie;
- **Missionaire commissie:** NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie.



GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente

Bloemen

De bloemen van zondag 29 augustus zijn met een hartelijke felicitatie van de gemeente gebracht bij bruidspaar Angeline en Steven de Rijk. De bloemen van zondag 5 september naar Mevrouw J. Walraven-Haring.

Jarigen 80+

- 13 september: *de heer J. Timmers* (Wilgenhof 35, 2481 LW) - 81 jaar
- 14 september: *mevrouw L. Slingerland-van Dorp* (Van Wassenaarstraat 11, 2481 XH) – 80 jaar
- 19 september: *mevrouw G. Visser- de Rijk* (Gerbrandt 4, 2481 AH) – 80 jaar
- 23 september : *de heer A. Vrolijk* (H. de Boerstraat 4, 2481 XX) – 80 jaar

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

HET WOORD IS AAN..... Iris van Dam

Wie is Iris van Dam?

Ik ben Iris van Dam, inmiddels 30 jaar oud en opgegroeid in Woubrugge. Ik heb in Tilburg (Econometrie) en Utrecht (HBO-V) gestudeerd en ik woon nu bijna 2 jaar in Woerden samen met Dinesh (sinds kort mijn man ☺). Wij vinden Woerden een fijne stad en genieten van ons eigen huis met tuin. Ik heb 5 jaar als verpleegkundige gewerkt in het Diaconessenhuis in Utrecht op de afdeling Interne Geneeskunde en Oncologie. Per 1 juli ben ik verhuisd naar een verpleeghuis in Zeist waar ik de 2-jarige opleiding ga volgen tot Verpleegkundig Specialist. Een spannende nieuwe uitdaging. Ik houd van buiten zijn; we wandelen en fietsen graag, zowel thuis als op vakantie.



Over welk onderwerp praat je het liefst?

Ik praat graag over mijn werk en de dingen die ik daar meemaak. Ook zit de liefde voor bloemen en planten er nog diep in na mijn jarenlange bijbaantje bij Van der Does. Los van zelf praten ben ik iemand die graag luistert naar anderen.

Vraag van Barbarella Zandstra: Welke aspecten van de cultuur van je man hebben jouw leven verrijkt?

Kenmerkend voor de Nepalese cultuur vind ik tevredenheid. Nepalezen accepteren het leven zoals het komt en kunnen tevreden zijn met weinig. Ik was al niet materialistisch ingesteld, maar ik heb door Dinesh nog meer leren genieten van kleine dingen. De eenvoud en rust van het leven in Nepal, buiten de grote steden, is iets dat Dinesh en mij beiden aanspreekt. Daarnaast zijn Nepalezen erg gastvrij, wat zich meestal uit in heerlijke maaltijden en meerdere keren opscheppen. Ik kan daar qua kookkunsten niet aan tippen maar ik hoop dat mensen zich desondanks welkom voelen bij ons.

Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?

Ik zou graag van Steven de Rijk horen hoe hij en Angeline terugkijken op hun huwelijksdag, aangezien zij net als wij pas getrouwd zijn.

Ander nieuws uit de gemeente

Open monumentendag op 11 september

Op zaterdag 11 september staan de kerkeuren van de Dorpskerk weer open van 11.00-15.00 uur. Wandelaars, fietsers, vakantiegangers, dorpsgenoten en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om even binnen te lopen. Op deze dag zijn veel monumenten in Kaag en Braassem open: er zijn ook een wandel- en fietstocht uitgezet langs (een deel van) deze monumenten. Meer informatie vindt u op de website van Kaag en Braassem: klik [hier](#). Gastheer en- vrouw zijn Gert-Jan en Marjanne Boer.

Koffieochtenden

Door de Corona was het houden van de koffieochtenden lange tijd niet mogelijk. In dit nieuwe seizoen 2021/2022 hopen we weer te beginnen met de koffieochtenden op de tweede en de vierde woensdagmorgen van de maand in gebouw Immanuel. Wij willen beginnen op woensdagmorgen 22 september. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. En ieder is van harte welkom, dus vraag gerust iemand mee. Het is ook mogelijk om een mooi boek te lenen uit de boekenkast. En mocht u een verhaal willen voorlezen of vertellen, dan wordt dit ook zeer gewaardeerd. Zien we elkaar op 22 september? Heeft u nog vragen; mail naar gerrie.verboom@gmail.com of bel 06-55851204. Groetjes, Gerrie Verboom

Proef andersoortige diensten

Als kerkenraden zijn wij van plan om als proef een zestal andersoortige diensten te organiseren voor de doelgroep van mensen tussen de 18-45 jaar. Om als kerk relevant te zijn en blijven is het belangrijk dat we goede aansluiting houden met de mensen die er binnen de gemeente leven. En behoeften veranderen in de loop der tijd en er zijn natuurlijk ook verschillen tussen jong en oud. Om het experiment dus enigszins behapbaar te houden hebben we voor deze proef nu dus gekozen om ons te richten op deze leeftijdsgroep. Mogelijk krijgt dit in de toekomst een vervolg voor andere leeftijdsgroepen.

In de zomer hebben we namens de beide kerken van Woubrugge een enquête uitgezet onder de doelgroep. Veel mensen hebben de tijd genomen om deze enquête in te vullen, waarvoor hartelijk dank! Door de antwoorden hebben we een beter inzicht gekregen in wat mensen wel en niet mooi vinden in de kerk en waar hun behoeften liggen.

Oorspronkelijk waren we van plan om al in september te beginnen met de proef van andersoortige diensten. Dit blijkt bij nader inzien net wat te kort dag om alles goed georganiseerd te krijgen. We hebben er daarom voor gekozen om onszelf meer tijd te gunnen en deze tijd goed te benutten. De stap die we nu gaan zetten is om in gesprek te gaan met een aantal mensen uit de genoemde leeftijdscategorie. Door middel van deze 'verdiepingsinterviews' hopen we nog beter inzicht te krijgen op wat mensen enthousiast maakt en hoe wij daar als kerk invulling aan kunnen geven. Wil jij ook geïnterviewd worden? Laat het dan zeker even weten! Voor de proef hebben we ervoor gekozen om de diensten in zijn geheel even apart te houden. Afhankelijk van de evaluatie van de proef zullen we ervoor kiezen om daarmee door te gaan, bepaalde onderdelen te integreren in de 'gewone' kerkdiensten, of een andere optie. Dat de doelgroep de 18-45 jarigen zijn betekent uiteraard niet dat mensen die jonger of ouder zijn niet welkom zouden zijn bij deze diensten!

Het is onze hoop en verlangen dat we door dit alles nog beter kerk van God kunnen zijn.

Nieuwe Bijbelkring – ongemakkelijke teksten uit de Bijbel

Wanneer we in de Bijbel lezen komen we nog weleens 'ongemakkelijke' teksten tegen, of we worden er zelfs mee geconfronteerd. Kunnen we hier wel wat mee? Bijbelteksten die ons in eerste instantie op een negatieve manier raken, die haaks lijken te staan op de christelijke boodschap of de gangbare normen en waarden. Denk bijvoorbeeld maar aan geweldsteksten, grote straffen die staan op het overtreeden van sommige wetten, regels zoals dat vrouwen hun man gehoorzaam moeten zijn, teksten waarin dood en verderf een grote rol spelen. Zulke teksten willen we misschien liever wel uit onze Bijbel wegscheuren, maar toch... Ze staan wel in de Bijbel. Kunnen we er wat mee? Over dit soort teksten willen we met elkaar in gesprek gaan. Staat er wel wat we erin lezen? Wat voor boodschap heeft die tekst voor mij vandaag? Vorig jaar wilden we deze Bijbelkring ook organiseren, maar dat ging toen helaas niet door vanwege corona. Voorafgaande aan elke bijeenkomst plaats ik in het kerkblad en de nieuwsbrief over welke tekst(en) het de komende keer zal gaan. Zij die incidenteel of eenmalig willen meedoen, kunnen dan nog beslissen of ze willen komen.

De Bijbelkring wordt voor het eerst gehouden op woensdagavond 6 oktober 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur in Immanuel in Woubrugge en op donderdagmorgen 7 oktober 10:00 tot ongeveer 11:30 uur in het Kompas in Hoogmade. Aanmelden is met het oog op de coronamaatregelen verplicht zodat er niet teveel mensen zullen komen. Aanmelden kan via ds@dorpskerkwoubrugge.nl of 0172-518157. Bij de aanmelding kunt u eventueel ook teksten noemen die uzelf als 'ongemakkelijk' ervaart. Het is de bedoeling dat we tijdens de gesprekken ook vooral naar de door de deelnemers aangedragen teksten gaan kijken.

Catecheses

We hopen op maandagavond 27 september om 19:30 uur in Immanuel weer te beginnen met de tienercatecheses. Alle jongeren die naar de middelbare school gaan zijn weer van harte welkom! We kijken uit naar een mooie nieuw seizoen. De basiscatechesis gaat binnenkort ook weer van start. Dit zullen we waarschijnlijk iets anders gaan doen dan andere jaren. Hier hoor je binnenkort meer over!

Kerkromp / kerkradio uitzending

Op donderdagavond 16 september is er i.v.m. vakantie geen uitzending van de kerkromp. Op donderdagavond 23 september kunt u van 18.15-19.30 uur weer luisteren naar de uitzending. Wilt u een verzoeknummer voor iemand aanvragen? Dat kan maandag- of dinsdagmorgen per mail: kerkromp@dorpskerkwoubrugge.nl, per telefoon (liefst bij uitzending- of dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).



Dorpsleerhuis - Workshop 'God in de supermarkt' op 16 september om 20.00 uur

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekend dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een emmerkje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring. Dit komt allemaal aan de orde in de workshop 'God in de supermarkt', georganiseerd door het Dorpsleerhuis. Hier wilt u vast bij zijn!



TOT SLOT.....

Sluiten we af met enkele woorden uit een lied van Sela:
U geeft een toekoms vol of hoop,
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen.

Goede weken toegewenst!



Facebook Website

