

## Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

29 augustus 9:30 mw. G. Bregman-Hoving

5 september 9:30 ds. S.C. Honing

**Vieren en doen.** Komende zondag zal ons gemeentelid Gretha Bregman voorgaan. We zien ernaar uit!. De week daarna op zondag 5 september hoop ik weer voor te gaan. In de komende periode wil ik samen met u regelmatig uit het bijbelboek Richteren, of zoals het tegenwoordig heet Rechters, lezen. Het is een inspirerend bijbelboek dat voor veel mensen nog redelijk onbekend is. We zullen in ieder geval beginnen bij hoofdstuk 1 vers 1, maar op dit moment weet ik nog niet hoever we de eerste dienst zullen komen. Goede diensten toegewenst!

**Huwelijksdienst.** Op donderdag 19 augustus trouwden Steven de Rijk en Angeline van Wijk (Heimansbuurt 5, 2401LV Alphen a/d Rijn). De trouwdienst was bij ons in de kerk. Het was mooi dat zowel onze Protestantse traditie als de Rooms-Katholieke traditie samenkwamen in deze dienst. We stonden stil bij 1 Kor 12:31-13:13, en in het bijzonder bij vers 8a: "De liefde zal nooit vergaan."

**Afgelast!!** De Open dag Waterrecreatie gaat ook dit jaar niet door!

Om die reden zullen er ook geen activiteiten bij Immanuel plaatsvinden. Dus geen rommel-, brocante- en boekenmarkt op 4 september.

We overwegen om de markt uit te stellen naar koningsdag 2022. We bedanken een ieder die betrokken is geweest bij de voorbereidingen.

De kerk zal die dag wel open zijn om bezoekers te ontvangen. Een aantal vrijwilligers zal in de kerk aanwezig zijn om koffie, thee, cake en stroopwafels te verkopen t.b.v. de restauratie van het orgel.

**Aanmelden voor het gezamenlijk startweekend.** Op 11 en 12 september. Denkt u er aan zich aan te melden voor het gezamenlijke startweekend op 11 en 12 september? Dit kan tot 1 september. Het aanmeldformulier kunt u vinden op onze website. Hier kunt u ook meer informatie vinden over het programma. Van harte welkom!

**Kerk open in de zomer.**

De kerkdeuren van de Dorpskerk staan op zaterdag van 11.00-15.00 uur open. Wandelaars, fietsers, vakantiegangers, dorpsgenoten en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om even binnen te lopen, tot rust te komen en/of te luisteren naar muziek.

**Omzien naar elkaar.**

**Geboren (1).** Op maandag 9 augustus is Ava Aleksandra geboren! Ava is de dochter van Pauline Lekx en Alex Kruijswijk (Weteringpad 18, 2481 AT) en het zusje van Jonah, Anna en Emily. Van harte gefeliciteerd en dat geldt natuurlijk ook voor de grootouders!

**Geboren (2).** En op zondag 15 augustus is Justus geboren. Justus is het broertje van Josefien en de zoon van Laurien en Stefan Honing (Kerkstraat 4, 2481AA). Wij zijn blij en dankbaar met de geboorte van dit kleine mannetje.

**Bedankt (1).** 7 augustus zijn wij getrouwd in Kamerik en wij kijken terug op een prachtige dag met vrienden en naaste familie. Wij zijn verrast door de vele kaarten vanuit de gemeente; bijzonder dat er zo wordt meegeleefd en daar willen wij iedereen dan ook hartelijk voor bedanken! *Iris van Dam en Dinesh Chaulagain*

**Bedankt (2).** Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes bij de terugkeer van Mees uit het ziekenhuis, rond zijn verjaardag en nu bij zijn ziekte thuis. *Mees en Corrie van Leersum.*

### **In Memoriam Klaas Grandia.**

Op zaterdag 7 augustus is in de leeftijd van 69 jaar Klaas Grandia overleden. Klaas was een geduldige, betrokken en zorgzame man. Dat was hij in de eerste plaats voor zijn vrouw Annie, zijn kinderen en zijn kleinkinderen, maar ook zeker voor zijn collega's, dorpsgenoten en medekerkleden.

Op 15 december 1951 zag Klaas het levenslicht. Hij werd geboren in Woubrugge in het liefdevolle gezin Grandia. Het was een warm nest waar ruimte was voor veel grappen en grollen. Het heeft Klaas gevormd tot de warme humoristische man die wij hebben mogen kennen.

Na de lagere school heeft Klaas de technische school gedaan. Later heeft hij die technische vaardigheden onder andere kunnen gebruiken bij zijn werk in de jachtbouw. Tijdens zijn militaire dienst kreeg Klaas briefcontact met Annie. Van het één kwam het ander en op 22 maart 1977 gaven zij elkaar het jawoord. Annie kwam bij Klaas in Ofwegen wonen, later woonden ze nog op de Bateweg, de Witte Klaver en de laatste jaren in de Emmalaan.

Klaas en Annie kregen een tweeling, Renske en Hans. Klaas was een betrokken vader. Zinnen als: "ik zet alles voor je aan de kant" en "het is zo belangrijk" typeren hoe Klaas met veel overgave voor zijn kinderen en later ook zijn kleinkinderen zorgde. Op de rouwkaart staat dat Klaas een super-opa was, en de meeste Woubruggenaren zullen Klaas meermaals met zijn kleinzonen Klaas-Jan en Joep door het dorp hebben zien gaan.

Het grootste deel van zijn werkzame leven heeft Klaas gewerkt bij de distributie van Hoogvliet, eerst in Zoeterwoude, later in Alphen aan den Rijn. Hij ontpopte zich ook daar als een toegewijde werknemer met een hart voor zijn collega's. Daarnaast zette hij zich met veel plezier in voor veel dingen. Om maar wat te noemen: hij was actief bij de voetbal en het oud papier daarvoor ophalen, Klaas bracht maaltijden rond voor tafeltje dekje, en was één van de drijvende krachten achter de dierenweide tegenover zijn huis. Zo'n praktische rol heeft Klaas ook in de kerk gehad. Vroeger onder andere als diaken, en de laatste jaren was hij actief als kerkrentmeester, hielp hij veel met de rommelmarkt en elke zaterdag zagen wij hem schoffelen bij de kerk. Ook de laatste keer nog, niet wetende dat hij die middag met spoed zou worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Wat volgde was de week van hoop en vrees, waarin de vrees de waarheid werd. Op 7 augustus 2021 gaf Klaas het leven terug aan Hem die de bron van het leven is. Wij hebben Klaas mogen kennen als een gelovig man, en in dat licht hebben wij op 14 augustus de dankdienst voor het Leven van Klaas gehad. Klaas bracht licht in onze levens en nu troosten wij onszelf met het Licht van Christus.

### **Bestuur en Beleid.**

**Bericht van de diaconie.** Op zondag 5 september is de diaconale collecte bestemd voor Noodhulp Haïti. U heeft natuurlijk de beelden gezien hoe Haïti weer getroffen is door aardbevingen en de zware storm Grace. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 2200. Meer dan 12.000 mensen zijn gewond geraakt. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. Kerk in Actie heeft de vorige keer ook hulp geboden en er zijn rampbestendige huizen gebouwd en inderdaad deze hebben deze aardbeving doorstaan. U ziet het onze hulp maakt verschil. Inmiddels zijn er via het netwerk van Kerk in Actie (ACT) direct 1000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook nu wordt er geld uitgetrokken voor waterbronnen, want aan schoon water is een groot gebrek. Kom dus in actie voor Haïti en steun deze collecte via de app, de bank of in de manden bij de uitgang van de kerk o.v.v. noodhulp Haïti. Uiteraard wordt uw gift 2x verdubbeld.

**Pastorale zaken en kopij kerkblad.** Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: [ds@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl)  
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*