

## Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

4 juli            9:30    ds. J. Henzen, Wateringen  
11 juli           9:30    ds. E.B. Mandemaker-Dieleman, Noordwijkerhout

**Vieren en doen.** De komende zondagen ontvangen wij twee bekende gastpredikanten. Aanstaaende zondag komt ds. Jan Henzen uit Wateringen, en de week daarna, op zondag 11 juli, komt ds. Esmeralda Mandemaker. Wij kijken uit naar mooie diensten! Aanstaaende zondag zal ons mooie orgel voor voorlopig de laatste keer te horen zijn. Het wordt daarna uit de kerk gehaald, en volgend jaar zal het volledig gerestaureerd teruggeplaatst worden. We kijken ernaar uit! Voor de gemeentezang is het orgel uit gebouw Immanuël inmiddels in de kerk gezet, zo kan de lofzang gaande blijven.

**Versoepeling regels.** De Protestantse Kerk heeft een nieuw advies uitgebracht, mede hierdoor zijn er vanaf heden weer wat versoepelingen rond onze erediensten: **de kerk mag vol, mits er 1,5 meter afstand bewaard kan blijven.** Dit geeft dus meer ruimte, maar aanmelden voor de kerkdiensten blijft belangrijk. U kunt zich via de website aanmelden voor vrijdagmiddag 14:00 uur of u geeft door dat u standaard op de lijst van aangemelde personen wil. U ontvangt bericht als u kunt komen. Mocht u geen lid zijn van onze gemeente, maar toch willen komen, ook dan kunt u zich aanmelden via de website. Bij uitzondering, en zolang er plaats is, is het ook mogelijk om u op zondagmorgen bij de deur aan te melden. **Het advies om mondkapjes te dragen vervalt.** Mocht u zich prettiger voelen met mondkapje op, dan mag u het mondkapje natuurlijk gewoon blijven dragen. **Samenzang is weer mogelijk!** Vanaf heden wordt er weer gezongen in de kerk, we zijn heel blij en dankbaar dat dit weer mogelijk is. We blijven de komende tijd ook dankbaar gebruik maken van de voorzangers. **Koffiedrinken na afloop van de dienst.** We kunnen ook weer koffiedrinken na afloop van de dienst. Dit doen we natuurlijk ook op anderhalve meter. In gebouw Immanuël is daarvoor niet genoeg ruimte, daarom drinken we alleen koffie buiten en dus alleen als het weer het toelaat. **Kindernevendienst.** De kinderen van de kindernevendienst blijven niet langer de hele dienst in gebouw Immanuël. Ze gaan, na het begin van de dienst samen met de leiding naar Immanuël, en richting het einde van de dienst komen ze ook weer terug. Net als voor corona dus. De eerste tijd vinden er in de kerk nog geen kindermomenten plaats, we blijven dus wel wekelijks de online kinderdiensten online zetten.

We zijn zeer dankbaar dat er zo langzamerhand steeds meer mogelijk is in en rond de kerkdiensten. We hopen en bidden dat de goede lijn zich mag voortzetten zodat het komende kerkelijke seizoen er één zal zijn om nooit te vergeten!

**Doelgroepdiensten.** Later dit jaar willen wij een zestal diensten organiseren met en gericht op de mensen in de leeftijdscategorie 18-45 jaar oud. In de nieuwsbrief leest u hier meer over.

**Kerk open in de zomer.** Net als vorig jaar staan de kerkdeuren van de Dorpskerk weer iedere zaterdag open om even binnen te lopen, even tot rust te komen of een stiltemoment te hebben.

De kerk is van zaterdag 10 juli t/m zaterdag 11 september open van 11.00 uur-15.00 uur. Van harte welkom voor wandelaars, fietsers, vakantiegangers, dorpsgenoten en alle andere belangstellenden!

#### **Omzien naar elkaar.**

Mees van Leersum (Gerbrand Swartlaan 24, 2481 AJ) ligt op het moment van schrijven in het ziekenhuis. Vorige week was hij even thuis geweest, maar hij moest helaas toch weer worden opgenomen. We bidden voor Mees, zijn vrouw Corry en de familie.

**Bedankt.** Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de telefoontjes, kaarten bloemen en muziekaanvragen rond ons 50-jarig huwelijk. Maar bovenal danken wij onze Heer en Heiland, dat we zolang gespaard zijn voor elkaar. *Wienus en Jeanne Grandia.*

#### **In memoriam Dirk Brunt.**

Op woensdag 16 juni is in de leeftijd van 80 jaar Dirk Brunt overleden. Dirk was een zorgzame en liefdevolle man. Dat was hij in de eerste plaats voor zijn vrouw Corrie en zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Dirk werd geboren op 3 februari 1941 hier in Woubrugge. Dirk is een echte Woubruggenaar, geboren en getogen hier in ons dorp. We hebben hem mogen kennen als een harde werker. Het werken begon voor hem al direct na de lagere school. Hij ging toen aan de slag in meelfabriek Leerhoeve in Alphen. Daar werkte veel familie. Later was hij werkzaam in de bouw als timmerman. En de laatste tijd van zijn werkzame leven was hij conciërge op verschillende middelbare scholen. Op zijn 61<sup>e</sup> ging hij met de vut.

Eerder dit jaar mochten Dirk en Corrie vieren dat zij zestig jaar getrouwd waren. Een prachtig jubileum, waar Dirk ook heel dankbaar voor was. In 1959 hadden Dirk en Corrie elkaar leren kennen en twee jaar later trouwden ze. De kinderen werden geboren. Zij groeiden op aan de Vrouwgeestweg, waar het jonge gezin in 1963 naartoe was verhuisd. Dirk was een betrokken vader. Later ook grootvader en nog later overgrootvader. In 2007 verhuisden ze naar een appartement aan de dr. Nooterstraat. Het betekende het afscheid van de tuin waar Dirk een haat-liefde verhouding mee had.

Het biljart en daarvoor het voetbal waren belangrijk voor hem. Hij heeft zich daar ook voor ingezet als vrijwilliger. Net als dat hij jarenlang als chauffeur heeft rondgereden voor Tafeltje Dekje.

Dirk is in onze Dorpskerk gedoopt en hij heeft hier later ook belijdenis gedaan. Zo is het geloof altijd in zijn leven met hem meegegaan, maar het heeft ook langere tijd wat meer op de achtergrond gestaan. Na het overlijden van zijn broer Arie is Dirk weer naar de kerk gekomen. Het geloof was belangrijk voor hem, maar tegelijkertijd was het ook moeilijk. Hij verlangde ernaar om er meer van te ervaren.

Twee jaar geleden kreeg Dirk een beroerte, vanaf dat moment was hij afhankelijk van de zorgen van anderen. Hij was dankbaar voor de goede zorgen van zijn vrouw en kinderen. Een aantal weken geleden verhuisde hij naar de Hussonshoek, daar was de zorg dichterbij. Door een hersenbloeding is het daarna snel gegaan.

In de dankdienst voor het leven van Dirk vorige week woensdag 23 juni stonden wij stil bij de woorden van Psalm 102. Er klonken woorden over God die altijd trouw is en altijd dezelfde blijft. In dat geloof mocht Dirk het leven teruggeven aan zijn Schepper. En nu leeft hij bij Hem.

#### **Bestuur en Beleid.**

**Bericht van de diaconie.** De collecte tijdens de dienst op zondag 4 juli is bestemd voor Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat / Actie Vakantietas. Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om erop uit te trekken. Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor deze kinderen extra welkom.

**Bedankt.** Jannie van der Leij mocht het bedrag van twintig euro ontvangen voor de kerk. Annie Grandia ontving tien euro, ook voor de kerk. hartelijk dank!

**Vakantie predikant.** Dit jaar heb ik vakantie vanaf maandag 5 juli t/m vrijdag 30 juli. In die tijd ben ik dus niet beschikbaar voor het kerkenwerk. Kopij voor het kerkblad kan gestuurd worden naar [kerkblad@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:kerkblad@dorpskerkwoubrugge.nl)

Bij dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met Jannie van der Leij (06-12993489 of [jannie.vanderleij@outlook.com](mailto:jannie.vanderleij@outlook.com)) en voor de overige dringende zaken met scriba Marianne Zandstra (0172-442733 of [scriba@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:scriba@dorpskerkwoubrugge.nl)). U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de andere kerkenraadsleden. Mocht het even kunnen wachten dan ben ik vanaf begin augustus weer op de gebruikelijke manieren bereikbaar.

Mocht u de komende tijd nog weggaan dan wens ik u hierbij een hele goede vakantie toe. En ook voor alle thuisblijvers: Geniet van het goede weer!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*