

## Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

6 juni 9:30 ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum

13 juni 9:30 ds. S.C. Honing

**Vieren en doen.** Komende zondag gaat ds. Koelewijn bij ons voor. Het is fijn om onze oud-predikant weer te mogen ontvangen. De week daarna ga ik voor. Ik ben dan van plan om Matteüs 19:16-30 te lezen. Dat is het verhaal waarin Jezus zijn uitspraak doet dat het gemakkelijker is voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Deze uitspraak wordt vaak op twee heel verschillende manieren uitgelegd. Is de ene uitleg juist en de ander niet? Of geven ze allebei een andere waarheid weer? En hoe kunnen wij, ook bij andere bijbelteksten, begrijpen of een uitleg ook daadwerkelijk past bij de tekst. Alvast goede diensten toegewenst!

**Kerkdienst bezoeken.** Er is op dit moment van schrijven elke zondag ruimte voor dertig bezoekers (exclusief medewerkers) in de Dorpskerk. Het is mooi om de afgelopen periode ook weer mensen in de kerk te zien die we al langere tijd niet meer gezien hebben. We blijven uitkijken naar de dag waarop we weer allemaal naar de kerk kunnen gaan. Hopelijk is het binnenkort al mogelijk dat er weer meer bezoekers komen. Aanstaaende woensdag (wanneer u dit kerkblad leest dus afgelopen woensdag) komt de landelijke kerk met een nieuw advies. Wellicht dat wij dus vanaf aanstaande zondag al meer mensen kunnen ontvangen. Aanmelden kan via de website tot vrijdagmiddag 14:00 uur. Als u ingeloot bent ontvangt u daar uiterlijk vrijdagavond bericht over. Mocht u zich wel hebben aangemeld, maar toch niet meer kunnen (bijvoorbeeld vanwege verkoudheidsklachten) dan stellen we het op prijs als u zich afmeldt. Zo kan uw plaats naar een ander doorgaan.

### **Omzien naar elkaar.**

We zijn geschokt door het bericht dat de dirigent van het koor De Lofstem, Pieter Dijkman, door corona op 49 jarige leeftijd is overleden. Hij is op jonge leeftijd van ons heengegaan. Wij wensen zijn familie en vrienden Gods troost en nabijheid toe, en datzelfde wensen wij ook toe aan de koorleden van De Lofstem.

Nies de Jeu (H. de Boerstraat 5, 2481 XW) heeft een tegenvallend bericht gehad, met als gevolg dat de huidige behandeling is stopgezet. Wij leven met haar en de mensen om haar heen mee. En we hopen en bidden dat er binnenkort een andere behandeling gestart kan worden.

De heer Dirk Brunt is verhuisd naar de Hussonshoek (van Woudeweg 2 K105). Zijn vrouw Corrie blijft op het huidige adres wonen (Dokter Nooterstraat 23, 2481 AV). Het is een moeilijke stap maar met het oog op de gezondheidssituatie van Dirk het beste.

**Huwelijksjubileum.** Op 16 juni is het precies een halve eeuw nadat Jeanne en Wienus Grandia (Kerkweg 48, 2481KD) elkaar het jawoord gaven. Wij feliciteren hen van harte met dit vijftigjarige huwelijksjubileum.

**Examens.** Inmiddels zitten de examens er allemaal op. Het wachten op de uitslag is nu begonnen. We hopen dat er straks heel wat reden voor blijdschap mag zijn!

**Buurtkastje.** Het buurtkastje dat in december bij onze kerk is geplaatst is op verschillende manieren een groot succes. Door het buurtkastje worden behoevende mensen verder geholpen, gaan we voedselverspilling tegen en het blijkt dat mensen ook op een positievere manier naar de Dorpskerk kijken. Het gebeurt nog weleens dat het buurtkastje echter bijna helemaal leeg is. Als u nog iets over heeft, of als u bijvoorbeeld een goede aanbieding tegenkomt in een supermarkt, of als u gewoon in een vrijgevige bui bent, het zou heel mooi zijn als u dan het buurtkastje bijvult.

**Helpende hand App.** Een maaltijd ontvangen, een lift krijgen naar het ziekenhuis, even een helpende hand nodig. Het zijn kleine dingen die van enorme waarde zijn voor een ander, vooral in moeilijke tijden. In onze kerkelijke gemeente gebeurt het al regelmatig dat er spontaan iemand voor een ander kookt, of iemand naar het ziekenhuis brengt voor een bezoek of een afspraak daar. Dat is heel fijn, maar ik denk dat er vaak nog meer hulpvragen zijn en dat er ook best meer mensen zijn die willen helpen. Daarom is het plan geboren om met elkaar die helpende hand te kunnen bieden wanneer er ergens een hulpvraag is.

Hoe gaan we dat doen? Er komt een Whatsapp groep, en hierbij nodig ik u/jou van harte uit om lid te worden van die groep. In die groep plaatsen we zo nu en dan een hulpvraag. Iemand heeft bijvoorbeeld zijn arm gebroken en het lukt hem de eerste paar dagen niet (goed) om zelf te koken. Dan kunnen wij in de app een oproep plaatsen of er (bijvoorbeeld) drie keer voor hem gekookt kan worden. En als je dan denkt, dat zou ik wel een keer kunnen doen, dan beantwoord je de vraag en zo komt er hopelijk snel een verdeling van wie wanneer kookt. Mocht je het niet zien zitten om te koken, of komt het op dat moment niet uit, dat geeft dan niets. Hopelijk is er dan iemand anders om het te doen. Zo zijn we ook op een heel praktische en liefdevolle manier kerk met elkaar.

Dus... Heb jij WhatsApp, en wil je best de ander een keertje helpen? Laat het mij dan even weten. Er zijn al aardig wat aanmeldingen, maar het zou mooi zijn als de groep nog wat groter wordt!

**Bestuur en Beleid.**

### **Traject met Gereformeerde Kerk en PG Hoogmade-Rijpwetering.**

Als kerkenraden van de Gereformeerde Kerk, PG Hoogmade-Rijpwetering en de Dorpskerk zijn we met elkaar in overleg over de toekomst. U weet van onze langjarige samenwerking met de Gereformeerde Kerk (gezamenlijke diensten, jeugdwerk etc.) en van de voorgenomen fusie tussen onze kerk en PG Hoogmade-Rijpwetering.

Vanaf januari voeren wij ook gesprekken met ons drieën over de kerk van de toekomst. Hiervoor hebben we een externe gemeentebegeleider, Lydia Roosendaal, aangetrokken die ons helpt bij dit proces. We hebben de volgende opdracht geformuleerd:

“Het proces van samengaan van de Hervormde Dorpskerk te Woubrugge en de Protestantse Gemeente te Hoogmade is in gang gezet. Nu doet zich de vraag voor of de Gereformeerde Kerk te Woubrugge in dit proces kan aanhaken. Er is sprake van verlangen en urgentie, maar ook van twijfel. Daarom willen de gemeenten onderzoeken:

- wat de mogelijkheden tot samenwerking of samengaan zijn;
- hoe de gemeenten elkaar kunnen versterken als het gaat om het vinden van nieuwe wegen voor de kerk van de toekomst;
- wat de betekenis daarvan is om als kerk haar rol te spelen in het dorp en de verbinding met de dorpsgenoten te vergroten.
- Dit alles met het doel: vitalisering van de gemeente(n).
- Wat hiertoe aan mogelijkheden zijn, dient onderzocht te worden op wensen en haalbaarheid.”

In april hebben de drie kerkenraden hun akkoord gegeven op deze opdrachtschrijving. In het kader van de fusie tussen onze kerk en PG Hoogmade-Rijpwetering is het nodig dat we een concept meerjarenbeleidsplan op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente opstellen. Daar kunnen we dit traject ook goed voor gebruiken: het beleidsplan gaat immers ook over waar we staan en wat we de komende jaren willen realiseren. We maken er dus een combinatie van.

Nu is het dus tijd om aan de slag te gaan. Allereerst worden de kerkenraadsleden aan het werk gezet. We hebben diverse vragenlijsten ingevuld en binnenkort gaan we in 2- of 3-tallen al wandelend met elkaar in gesprek (dus als u ons ziet in het dorp, begrijpt u wat we aan het doen zijn...). Uiteraard wordt u als gemeente ook in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de kerk van de toekomst. Kerk zijn we met elkaar! Zoals het er nu uit ziet, zal dat in juni gaan plaatsvinden. Hoe we dat precies gaan doen, hangt af van de coronamaatregelen.

De resultaten van de vragenlijsten, de wandelgesprekken en de inbreng vanuit de gemeenten zullen worden gebruikt als basis voor het verdere traject na de zomer en zoals gezegd ook voor het meerjarenbeleidsplan van de nieuwe fusiegemeente.

**Nieuwe ambtsdragers.**

Met blijdschap en dankbaarheid hebben we te horen gekregen dat mevrouw Rita Lekx-Notenboom en mevrouw Anneke Noodelijk-van der Eijk hun benoeming tot diaken hebben aanvaard. We hopen de bevestigingsdienst op 20 juni te houden.

**Pastorale zaken en kopij kerkblad.** Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: [ds@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl)  
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*