

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

9 mei	9:30	ds. M. Gehrels, Tienhoven
13 mei	9:30	ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel (Hemelvaart)
16 mei	9:30	ds. S.C. Honing

Vieren en doen. Komende zondag gaat ds. Gehrels bij ons voor. De laatste keer dat ze bij ons kwam was dat nog als proponent, maar inmiddels is zij predikant geworden in Tienhoven. De donderdag daarna komt ds. Baggerman weer naar Woubrugge. Het is dan Hemelvaart. De zondag daaropvolgend is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in. In de traditie van de kerk staat deze zondag bekend als Wezenzondag, naar de uitspraak van Jezus dat Hij de gelovigen niet als wezen zal achterlaten. Deze uitspraak komt uit Johannes 14 en dat zullen we deze ochtend ook met elkaar lezen. We lezen dan Johannes 14:15-31. Goede diensten toegewenst!

Corona. De afgelopen tijd leefden de gemeenteleden van het Kerkje aan de Does mee met onze gemeente. Dit was fijn, ook met het oog op de fusie. Maar tegelijkertijd zijn we blij met hen dat zij nu ook op zondagochtend weer naar de kerk kunnen gaan. Stapje voor stapje gaat de samenleving weer open en daar gaan wij als kerken in mee. Wij houden voor nu vast aan het maximaal aantal bezoekers van dertig per dienst. We zijn dankbaar dat in ieder geval dat mogelijk is, maar tegelijkertijd verlangen wij naar meer. Hoe fijn zou het wel niet zijn om weer met zijn allen in de kerk te kunnen zijn. En dat we dan zelfs weer zouden kunnen zingen! Helaas is dat met het oog op de huidige coronacijfers nog echt niet mogelijk. Hoe graag we het ook zouden willen, het kan echt nog niet. Zo houden we de kerk veilig voor iedereen en kunnen we met een veilig gevoel naar de kerk.

Zing mee!

Met Pasen hebben de zangers van Voices of Bliss twee liederen gezongen vanuit hun eigen huis. Dat was heel mooi. Maar weet je wat misschien nog wel mooier is? Als we met Pinksteren een lied met alle gemeenteleden kunnen zien en horen!

Dit is niet ingewikkeld en vrijwel iedereen heeft alle benodigde spullen ervoor wel in huis. Wanneer je je aanmeldt dan krijg je een handige handleiding toegestuurd. Dat moet dus goed komen!

We gaan met elkaar Lied 675 zingen – Geest van Hierboven. Een mooi lied dat goed past bij Pinksteren. Jij/u doet toch ook gewoon mee? Verdere informatie krijg je van Mari'an van Loon. Je kunt je aanmelden via marianvanloon@gmail.com en ook voor vragen kun je op hetzelfde mailadres terecht. Dat kan eventueel ook via 06-41506268.

Omzien naar elkaar.

We leven mee met Jopie van de Laar. Zij is enige tijd geleden gevallen en het herstel verloopt nog zeer moeizaam. Ze verblijft de komende tijd in de gastenkamer in Woudsoord (Weteringpad 3, 2481AS).

Huwelijksjubileum. Maarten en Carmen van Klaveren (Krabbescheer 24, 2481CK) zijn op 7 mei veertig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit mooie jubileum.

Huwelijksjubileum. Dhr. en mevr. Schrijf-Wolters (Gerbrand Swartlaan 7, 2481AH) zijn op 7 mei maar liefst zestig jaar getrouwd. We zijn samen met hen dankbaar voor dit bijzondere jubileum. We feliciteren hen en wensen hen Gods zegen toe.

Bestuur en Beleid.

Bericht van de diaconie. Op 13 mei met Hemelvaartsdag is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor Diaconaal Centrum de Bakkerij. Dit centrum, midden in Leiden, aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp wordt gegeven aan mensen uit Leiden en omgeving. Sinds de 17e eeuw was hier de Armenbakkerij, waar brood werd gebakken voor de armen. Tegenwoordig is de Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De diaconie Protestantse Gemeente en de R.K. diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan een ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg. Zij geven op eigentijdse en informele wijze invulling aan haar motto "helpen waar nog geen helper is".

Bedankt. Via de bloemen uit de kerk hebben wij een gift van 10 euro en 30 euro ontvangen voor het bloemenfonds, hartelijk dank hiervoor.

Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*