

Nieuwsbrief Dorpskerk Woubrugge



Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,

Komende zondag is het Pinksteren, het feest van inspiratie en bezieling, het feest van hoop. Fijn dat we dat met elkaar mogen vieren, in de kerk en online. De dienst krijgt een feestelijk tintje door opnames van het virtual choir en het 'gemeentekoor'. Samen met de Gereformeerde Kerk zijn er pinksterkaarten gemaakt die deze week in Woubrugge huis-aan-huis bezorgd zijn.

De laatste paar weken zien we meer mensen naar de kerk komen. Steeds meer gemeenteleden zijn / worden gevaccineerd en het gaat de goede kant op met de afname van het aantal besmettingen. Het is fijn om te zien dat we op zondag met ruim 40 mensen in de kerk welkom (30 kerkgangers + de medewerkers). Iedereen die naar de kerk wil komen, is van harte welkom! Het is wel belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt, want dan kunnen we zorgen dat we het maximum aantal niet overschrijden.

Heeft u een bericht voor deze nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Dan kunt u mailen naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

Welkom in onze kerk dienst elke zondag 9.30 uur

Dorpskerk Woubrugge

KERKDIENTEN

Elke zondag is er een kerkdienst in onze Dorpskerk. We houden ons aan de maatregelen van de overheid en de adviezen van de PKN en hebben de mogelijkheid om **maximaal 30 gemeenteleden** (exclusief medewerkers) welkom te heten in de kerk. Al onze kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via [kerkdienstgemist.nl](#).

Als u naar de kerk wilt komen, vragen wij u zich aan te melden voor vrijdag 14.00 uur. Het aanmeldformulier vindt u [hier](#). Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag. U krijgt hierover uiterlijk vrijdagavond bericht.

Kerkdienst 23 mei 2021: Pinksteren

- Voorganger: Ds. Stefan Honing
- Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Jan Roeleveld
- Koster: Teun van der Eijk
- Welkomcommissie: Wilco en Tonja van Termeij
- Oppas*: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
- KND*: Afike de Rijk en Nine Zandstra
- Bloemendienst: Wilco van Termeij

Kerkdienst 30 mei 2021

- Voorganger: Mw. Mirjam Verschoof (Utrecht)
- Muzikale medewerking: zanggroepje en organist Johan van Oeveren
- Koster: Wilco van Termeij
- Welkomcommissie: Marc van der Leij en Cees Kroon
- Oppas*: Evelien Grandia en Nine Zandstra
- KND*: Corriena Bergsma en Tobiah de Rijk
- Bloemendienst: Coby Noordam

*Vanwege de maatregelen is het aantal kinderen dat wordt aangemeld voor oppas /KND beperkt, met als gevolg dat het niet elke week door gaat. De leiding krijgt hierover tijdig bericht.

Kerkdienst thuis

Voor alle kerkdiensten geldt dat u rechtstreeks of op een later moment kunt meeluisteren via de [kerkroep](#) en kunt meekijken via [kerkdienstgemist.nl](#)

De orde van dienst vindt u [hier](#).

Via onze [website](#) kunt u zich ook aanmelden voor de wekelijkse liturgiemail.

COLLECTEN

Datum	Collectedoel	Collectedoel	Deurbussen*
zondag 23 mei	Pinksterzending	Kerkrentmeesters	Jeugd met een Opdracht
zondag 30 mei	Kerkrentmeesters	Predikantsplaats	Jeugd met een Opdracht



JEUGD MET EEN OPDRACHT

Youth With A Mission Nederland

* **Toelichting deurbussen:** In mei en juni gaat de opbrengst naar **Jeugd met een Opdracht**. Dit is een interkerkelijke zendingsorganisatie die vooral jonge mensen mobiliseert voor zending en evangelisatie wereldwijd.

Een bijdrage geven aan de collecten kan via de **app Appostel**, via [deze link](#) (Ideaal) of in de manden bij de uitgang.

U kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:

- **Kerkrentmeesters:** NL73 RBRB 0690 9490 22 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters;
- **Diaconie:** NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie;
- **Missionaire commissie:** NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie.

VOOR DE KINDEREN

Kinder-online-dienst

Elke zaterdag om 20.00 uur wordt er op onze [website](#) een nieuwe kinder-online-dienst met Ds. Stefan Honing geüpload.

Voor thuis

Kinderen (en ouders) die thuis aan de slag willen, kunnen terecht op de website van [Bijbel Basics](#). Op deze site vind je verhalen, werkbladen en filmpjes.



JONGEREN

Nacht zonder dak

In de nacht van 22 op 23 mei gaan kinderen uit onze gemeente en jeugdclubs (Ruben, Bram en Jelle Oosterom en Mika en Thirza van Rijn) meedoen aan "Nacht zonder dak", georganiseerd door PKN de Lichtkring in Alphen aan den Rijn. 'Samen' met andere jongeren slapen ze tijdens het Pinksterweekend een nacht buiten om geld op te halen voor de **Stichting Zwerfjongeren Nederland**. Deze

stichting activeert overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren en jongerendakloosheid te voorkomen. Hiervoor gaan ze op zaterdag 22 mei boterkoeken en cupcakes bakken en verkopen, auto's wassen en statiegeldflessen inzamelen. We hopen dat het ze lukt een mooi bedrag voor de stichting op te halen. Veel succes!

Eindexamens

Een aantal jongeren uit onze gemeente is op dit moment druk bezig met hun eindexamens. Best ingewikkeld in deze tijd van corona en online lessen. We wensen jullie heel veel succes en we horen graag de uitslag!

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente

Bloemen

De bloemen van zondag 9 mei zijn met een hartelijke felicitatie gebracht bij Maarten en Carmen van Klaveren die mochten vieren dat ze veertig jaar getrouwd zijn. De bloemen van donderdag 13 mei zijn met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente gegaan naar Theo Stigter in Oegstgeest. De bloemen van zondag 16 mei zijn met een hartelijke felicitatie voor hun 60-jarig huwelijksjubileum gebracht bij de heer en mevrouw Schiff-Wolters.



Jarigen 80+

- 2 juni: de heer J. Voets (Van Hemessenkade 33, 2481 BH) – 80 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

Meeleven

- *Nies de Jeu* (H. de Boerstraat 5, 2481 XW) heeft deze week een tegenvallend bericht gehad, met als gevolg dat de huidige behandeling is stopgezet. Wij leven met haar en de mensen om haar heen mee. En we hopen en bidden dat er binnenkort een andere behandeling gestart kan worden.
- *De heer Dirk Brunt* verhuist komende week naar de Hussonshoek (kamer nummer nog niet bekend). Zijn vrouw Corrie blijft op het huidige adres wonen (Dokter Nootstraat 23, 2481 AV). Het is een moeilijke stap maar met het oog op de gezondheidssituatie van Dirk het beste.

Pastoraat

Zo langzaam is er een meer groeiend deel van onze gemeente leden gevaccineerd en is de bezoekerregeling zijn aangepast. We kunnen terug met meer bezoeken afleggen. Echt contact blijkt toch fijner dan via de telefoon of mail. Al is het natuurlijk mooi dat die mogelijkheid bestaat. Wilt u contact met ons of kent u iemand anders die onze hulp nodig heeft, laat het ons weten!



Helpende hand App

Een maaltijd ontvangen, een lift krijgen naar het ziekenhuis, voor een helpende hand nodig. Het zijn kleine dingen die van enorme waarde zijn voor een ander, vooral in moeilijke tijden. In onze kerkelijke gemeente gebeurt het al regelmatig dat er spontaan iemand voor een ander kookt, of iemand naar het ziekenhuis brengt voor een bezoek of een afspraak daar. Dat is heel fijn, maar er zijn vast nog meer hulpvragen en er zijn ook vast meer mensen die willen helpen. Daarom is het plan geboren om met elkaar die helpende hand te kunnen bieden wanneer er ergens een hulpvraag is.

Hoe gaan we dat doen? Er komt een Whatsapp groep waar je lid van kunt worden. In die groep plaatsen we zo nu en dan een hulpvraag. Iemand heeft bijvoorbeeld zijn arm gebroken en het lukt hem de eerste paar dagen niet (goed) om zelf te koken. Dan kunnen wij in de app een oproep plaatsen of er (bijvoorbeeld) drie keer voor hem gekookt kan worden. En als je dan denkt, dat zou ik wel een keer kunnen doen, dan antwoord je de vraag en zo komt er hopelijk snel een verdeling van wie wanneer kookt. Mocht je het niet zien zitten om te koken, of komt het op dat moment niet uit, dat geeft dat niets. Hopelijk is er dan iemand anders om het te doen. Zo zijn we ook om een heel praktische en liefdevolle manier kerk met elkaar.

Dus... Heb jij Whatsapp, en wil je een ander best wel een keertje helpen? Laat het weten aan ds. Stefan Honing. Dan kunnen we hopelijk snel de groep starten!

Buurtkastje

Een andere praktische manier om elkaar te helpen is het buurtkastje bij Immanuel. We zien dat er veel gebruik van wordt gemaakt en het komt geregeld voor dat het kastje bijna leeg is. Dus heel fijn als u er af en toe iets in zou willen zetten!



HET WOORD IS AAN..... Piet Verboom

Wie is Piet Verboom?

Ik ben 76 jaar en gelukkig getrouwd met Gerrie. Tot 2010 ben ik veehouder geweest en nu ben ik met pensioen. Vanaf mijn 23ste ben ik nauw betrokken bij het kerkenwerk, al is dat nu wat meer aan de zijlijn. Mijn hobby's zijn varen en vooral zeilen.

Ik heb altijd vrouwen in de toekomst, want dat hebben wij niet in eigen hand: dit ligt in Gods handen.

Over welk onderwerp praat je het liefst?

De onderwerpen waar ik over praat zijn heel divers: over de kerk, het kerkenwerk, agrarische sector, watersport en het welzijn in de wereld.

Arjen van der Baan wil graag van jou weten hoe je de Dorpskerk in de tijd hebt zien veranderen en wat je mooi en minder mooi vindt aan de Dorpskerk.

De Dorpskerk is op zich door de jaren heen niet veel veranderd: het gebouw wordt goed onderhouden, er is een lift gekomen en het ziet er verzorgd uit. We kunnen trots zijn op onze mooie oude kerkgebouw. Wat wel is veranderd, is het aantal kerkgangers: vroeger zat de kerk 's morgens vol en 's avonds waren er altijd wel ongeveer honderd mensen. Dat is de laatste decennia anders geworden. Velen denken dat naar de kerk te gaan niet meer nodig is: ze kunnen wel zonder. Dat is iets wat ik minder mooi vind, zeker nu in deze tijd, waar we het vertrouwen op God en zijn toekomst zo hard nodig hebben. Ik heb veel bewondering voor de grote inzet van de predikant en kerkenraad. En ook voor hen die digitaal de uitdagingen verzorgen, achter de schermen werken en het koorje dat er elke week weer staat. Ook is het mooi dat jaren geleden een oppasdienst en een Kindermevendienst is gestart. Dat was er niet toen de kinderen klein waren. Het is fijn dat nu beide ouders naar de kerk kunnen, zeker nu er één dienst per zondag is.

Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog een specifieke vraag voor deze persoon?

Ik zou graag van **Johan van Oeveren** willen horen wat zijn drive is om muziekinstrumenten te bespelen, koren te begeleiden, te zingen en zondags kerkdiensten te begeleiden.

Ander nieuws uit de gemeente

Ambtsdragersverkiezingen

In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we u opgeroepen om aanbevelingen te doen voor de twee openstaande vacatures van diaken. Er zijn aanbevelingen binnengekomen voor mevrouw Rita Lekx-Notenboom en voor mevrouw Anneke Noodelijk-van der Eijk. Als kerkenraad zijn we daar blij mee. In onze kerkenraadsvergadering op 19 mei jl. hebben we beide personen benoemd in het ambt van diaken. Zij hebben t/m 29 mei de tijd om te beslissen of ze deze benoeming willen aanvaarden. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozenen kunnen t/m 29 mei schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad worden ingediend. Wij wensen Rita en Anneke veel wijsheid en Gods zegen toe bij het nemen van hun beslissing.

Traject met Gereformeerde Kerk en PG Hoogmade-Rijpwetering

Als kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, Hoogmade-Rijpwetering en de Dorpskerk zijn we met elkaar in overleg over de toekomst. U weet van onze langjarige samenwerking met de Gereformeerde Kerk (gezamenlijke diensten, jeugdwerk etc.) en van de voorgenomen fusie tussen onze kerk en PG Hoogmade-Rijpwetering. Vanaf januari voeren wij ook gesprekken met ons drieën over de kerk van de toekomst. Hiervoor hebben we een externe gemeentebedeider, Lydia Roosendaal, aangetrokken die ons helpt bij dit proces. We hebben de volgende opdracht geformuleerd:

"Het proces van samengaan van de Hervormde Dorpskerk te Woubrugge en de Protestantse Gemeente te Hoogmade is in gang gezet. Nu doet zich de vraag voor of de Gereformeerde Kerk te Woubrugge in dit proces kan aanhaken. Er is sprake van verlangen en urgentie, maar ook van twijfel. Daarom willen de gemeenten onderzoeken:

- wat de mogelijkheden tot samenwerking of samengaan zijn;
- hoe de gemeenten elkaar kunnen versterken als het gaat om het vinden van nieuwe wegen voor de kerk van de toekomst;
- wat de betekenis daarvan is om als kerk haar rol te spelen in het dorp en de verbinding met de dorpsgenoten te vergroten.

Dit alles met het doel: vitalisering van de gemeente(n).

Wat hiertoe aan mogelijkheden zijn, dient onderzocht te worden op wensen en haalbaarheid."

In april hebben de drie kerkenraden hun akkoord gegeven op deze opdrachtomschrijving. In het kader van de fusie tussen onze kerk en PG Hoogmade-Rijpwetering is het nodig dat we een concept meerjarenbeleidsplan op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente opstellen. Daar kunnen we dit traject ook goed voor gebruiken: het beleidsplan gaat immers ook over waar we staan en wat we de komende jaren willen realiseren. We maken er dus een combinatie van.

Nu is het dus tijd om aan de slag te gaan. Allereerst worden de kerkenraadsleden aan het werk gezet. We hebben diverse vragenlijsten ingevuld en binnenkort gaan we in 2- of 3-tallen al wandelen met elkaar in gesprek (dus als u ons ziet in het dorp, begrijpt u wat we aan het doen zijn...). Uiteraard wordt u als gemeente ook in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de kerk van de toekomst. Kerk zijn we met elkaar! Zoals het er nu uit ziet, zal dat in juni gaan plaatsvinden. Hoe we dat precies gaan doen, hangt af van de coronamaatregelen. De resultaten van de vragenlijsten, de wandelgesprekken en de inbreng vanuit de gemeenten zullen worden gebruikt als basis voor het verdere traject na de zomer en zoals gezegd ook voor het meerjarenbeleidsplan van de nieuwe fusiegemeente.

Kerkroep / kerkradio uitzending

Op de donderdagen 27 mei en 3 juni zijn er van 18.15-19.30 uur weer uitzendingen van de kerkroep. Wilt u een verzoeknummer voor iemand aanvragen? Dat kan bij Wiens Grandia: per mail: kerkroep@dorpskerkwoubrugge.nl, per telefoon (liefst maandag- of dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).

TOT SLOT...

sluiten we af met de woorden van lied 682:

*Dit is het wonder: de kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven op 't Pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed
en weet het voorgoed
dat goddelijke liefde de wereld begroet.*



Goede weken toegewent!



Facebook



Website



Laposta