

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de
Veertigdagentijd.

Vooraf

Pasen is bij uitstek het belangrijkste christelijke feest. Met Goede Vrijdag en Paasochtend komt het verlossingswerk van Jezus tot zijn hoogtepunt. De macht van de zonde is doorbroken, en wij zijn van onze schuld verlost. De opstanding wijst vooruit naar de toekomst die komen zal, wanneer de mensen uit de dood zullen opstaan. Pasen is zo het hoogtepunt van het kerkelijke jaar. Het is niet voor niets dat wij altijd op de dag van de opstanding, de zondag, naar de kerk gaan.

Al vanaf de vroege kerk werd Pasen centraal gezet in het gemeentelven. En het werd de gewoonte om ook naar Pasen toe te leven. Dit is de veertigdagentijd. Veertig dagen wordt in de Bijbel gezien als een volle tijd. Mozes blijft bijvoorbeeld ook veertig dagen op de berg, en Jezus blijft veertig dagen in de woestijn. Ik wil u en jou uitnodigen om deze veertig dagen voor Pasen ook aan Christus, aan het geloof te wijden. Het is mijn gebed dat deze tijd een zegen zal zijn voor onze kerkelijke gemeente, en voor jouw persoonlijke geloofsleven. Ik hoop dat dit boekje daarin kan meehelpen.

In dit boekje is er voor elke dag van de veertigdagentijd een korte overdenking n.a.v. een bijbeltekst. Elke week is er een eigen thema. Dit thema komt meestal ook naar voren in de zondagse kerkdiensten waarin ik voorga. Ik raad u aan om op zondag pas na het luisteren van de preek het stukje van die dag te lezen. Naast de overdenkingen zijn er ook liederen, gedichten en puzzels. Genoeg dus om inspiratie op te doen en om te ontspannen.

Ik wens u een goede tijd op weg naar Pasen!

Ds. Stefan Honing

“De tijd is weer aangebroken (...) om u aan te vuren en aan te sporen om u vuriger en geestdriftiger dan anders te wijden aan het vasten, het bidden en het geven van aalmoezen.”

Augustinus, over de lijdenstijd

Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht,
zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.

NLB 544: 1 en 5

Week 1: *Vasten*

“Wanneer er ziekte, hongersnood of oorlog is, of als er op een andere manier een of andere ramp het land of het volk boven het hoofd hangt, ook dan is het de plicht van de herders van de kerk om tot vasten op te roepen.”

Johannes Calvijn

Woensdag 17 februari

Wanneer...

Lezen: Matteüs 6:16-18

“Wanneer jullie vasten,” (vers 16a)

Als het gaat over vasten dan denken we misschien aan moslims die in de maand ramadan van zonsopgang tot zonsondergang niets eten of drinken. Of misschien denken we aan Rooms-Katholieken, waarvan sommigen in de veertigdagentijd nog weleens vasten. Maar wij protestanten hebben doorgaans wat minder met vasten. Hoe komt dat eigenlijk?

In de Bijbel wordt vasten als iets heel normaal beschouwd. Jezus zelf geeft ook voorschriften mee voor het vasten. Hij zegt wanneer jullie vasten, Jezus zegt niet als jullie er toevallig een keertje voor gekozen hebben om te vasten. Nee, hij zegt wanneer. Vasten is voor hem geen vrijblijvende optie. voor Jezus is vasten belangrijk.

? Heb jij weleens gevast? Op wat voor manier deed je dat?

Donderdag 18 februari

Vasten voor de ander

Lezen: Jesaja 58:3-10

“Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?” (vers 6 en 7)

Bij vasten denk je misschien vooral aan niet eten. Dat kan vasten ook zijn, maar vasten zelf is veel breder. Vasten kun je volgens mij het beste omschrijven als iets opgeven voor God. Een maaltijd overslaan is zo nog geen vasten, want wat heeft God ermee te maken? Een maaltijd overslaan en die vrijgekomen tijd gebruiken voor gebed is wel vasten. En, leren we hier uit Jesaja, vasten is ook een maaltijd weggeven aan een ander. Oftewel iets van jezelf opgeven om je naaste lief te hebben. Vasten helpt ons zo om te groeien als kinderen van God.

! Kies ervoor om morgen een ‘schermloze’ dag te houden (werk-/studietijd uitgezonderd). Gebruik een deel van de vrijgekomen tijd voor God of je naaste.

Vrijdag 19 februari

Vasten voor jezelf

Lezen: Handelingen 13:1-13

“Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’” (vers 2)

Ik ben er heilig van overtuigd dat God op veel verschillende manieren tot ons spreekt, alleen dat wij Hem heel vaak niet horen. Dat niet horen ligt niet aan God, maar aan ons. En dat is helemaal niet zo gek. Wanneer je een gesprek wilt voeren met iemand dan neem je daar de tijd voor. Je zorgt voor zo min mogelijk achtergrondgeluid en je bent niet tegelijkertijd met andere dingen bezig. Bidden is spreken met God, toch nemen we daar vaak maar weinig tijd voor. Daarnaast kunnen we ons door allerlei afleidingen vaak niet goed concentreren. Vasten kan dan helpen. Vasten geeft ons ruimte om te luisteren naar God.

“Als de mens luistert, spreekt God. Als de mens gehoorzaamt, handelt God. Als de mens bidt, geeft God kracht.” *Corrie ten Boom*

Zaterdag 20 februari

Vasten voor God

Lezen: 1 Korintiërs 10:23-33

“Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.” (vers 31)

Eergisteren lasen we dat vasten ook voor een ander kan zijn, bijvoorbeeld door een maaltijd weg te geven. De naaste liefhebben kan ter ere van God zijn, net als dat bidden ter ere van God kan zijn. Ik schrijf: “kan zijn”, omdat het ook niet ter ere van God kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer we het stiekem toch vooral voor onszelf doen. De Engelse prediker Charles Spurgeon schreef hier een passend verhaaltje over:

“Lang geleden was er een tuinman die een enorme wortel gekweekt had. Hij besloot die aan de vorst te geven, omdat hij van zijn koning hield. Toen hij de wortel gaf, merkte de vorst wel hoe toegewijd en liefdevol de tuinman was, en dat hij niets voor de wortel wilde hebben. Toen de tuinman zich omdraaide om te vertrekken, zei de vorst: ‘Mijn zoon, ik geef je een stuk van mijn land, zodat je een nog grotere oogst kunt voortbrengen. Jij mag het hebben.’ En de tuinman ging blij naar huis. Een edelman hoorde hierover en dacht: Als de vorst dat al geeft als hij een wortel krijgt, wat zou ik dan krijgen als ik hem een prachtig paard geef? Dus kwam de edelman naar het paleis en bood de vorst een prachtig paard aan. Maar de vorst merkte wat er in het hart van de edelman leefde en zei: ‘Je verwacht dat ik je nu ook iets geef, net als die tuinman. Maar dat doe ik niet. Jij bent heel anders. Die tuinman gaf een wortel aan mij. Maar jij gaf een paard aan jezelf.’”

? Wanneer jij bidt of vast, voor wie doe je het dan? Voor God of voor jezelf?

*Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.*

*Jezus, de haard van uw aanwezigheid,
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.*

NLB 556: 1 en 3

Week 2: *De gemeente*

“De kerk is geen museum voor heiligen, maar een ziekenhuis voor zondaren.”

Tim Keller

Zondag 21 februari

Getuigen

Lezen: Hebreëën 12:1-3

“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn” (vers 1a)

In de dienst hoorde je vandaag dat wij samen geloven, dat we getuigen zijn voor elkaar. Als we alleen zijn is het: ‘ik hoop’, maar samen met elkaar is het: ‘wij weten’.

Zijn er mensen geweest die in het bijzonder geloofsgetuigen voor jou geweest zijn? Misschien wel je ouders, of bepaalde vrienden. Door hun sterke geloof is jouw geloof ook sterker geworden. Hun geloof heeft jouw geloofsleven extra kracht gegeven. Zijn zulke mensen er voor jou (geweest)? Ik hoop het van harte! Op wat voor manieren hebben die geloofsgetuigen aan jou het geloof doorgegeven? Kan jij op diezelfde manieren ook een geloofsgetuige zijn?

! Denk na over voor wie jij een geloofsgetuige bent.

Maandag 22 februari

Gemis

Lezen: Psalm 42

“Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend.”
(vers 5)

De dichter van deze Psalm wordt gevangengehouden, ver bij de tempel vandaan. Hij mist de menigten die naar de tempel gingen, hij mist de tempeldiensten, hij mist de mensen. Het is nu bijna een jaar geleden dat wij voor het laatst met elkaar in de kerk waren. Ik mis het ontzettend. Wij zijn geen gevangenen (al voelt dat misschien wel zo), maar wij herkennen iets van het gemis van de psalmdichter. De Psalm eindigt met een hoopvolle noot: “Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.” Dat is ook onze God. Hij zal ons weer samenbrengen, dan zullen we weer echt een gemeente zijn, en dan zullen we des te meer beseffen: God is goed.

Dinsdag 23 februari

Broers en zussen

Lezen: Psalm 133

“Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!” (vers 1b)

In deze psalm wordt het broederlijk (of zusterlijk) samenwonen in een gezin of met het volk van God bejubeld. En dat is goed te begrijpen. Een broer of een zus zijn van iemand is één van de meest nauwe verbanden die we kunnen hebben. Op sommige uitzonderingen na zijn vriendschappen meestal voor een aantal jaar. Maar je broers en je zussen ben je je hele leven mee verbonden.

Jezus leert ons dat wij als gelovigen ook broers en zussen van elkaar zijn. Hoe goed is het dan wel niet om ook als broers en zussen van elkaar te leven. Wanneer we op zo'n manier leven dan is dat een rijke zegen!

! Bel of stuur vandaag of morgen een kaartje of appje naar een ander lid van onze gemeente. Kies juist ook eens voor iemand met wie je minder vaak contact hebt.

Op zondagmorgen vertrekt vanuit het plaatsje Nooitgedacht een kandidaat om te preken bij ons in de Dorpskerk. Na ongeveer een kwartiertje gereden te hebben houdt zijn navigatie er helaas mee op. Help jij de kandidaat om de juiste weg te vinden naar de Dorpskerk?



Oplossing op pagina 39.



Woensdag 24 februari

Wie als eerste?

Lezen: Galaten 6:1-10

“Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.” (vers 10)

Paulus schrijft dat onze goede daden in de eerste plaats vooral zijn voor onze broers en zussen in het geloof. Dit leert Jezus ons ook, we moeten elkaar met een grotere liefde liefhebben dan anderen (Johannes 13:34). Dit voelt misschien wat vreemd aan. Waarom juist voor hen die het geloof al kennen? Zij zijn in ieder geval in geestelijk opzicht rijker dan veel andere mensen om ons heen. Is de hulpvraag bij anderen dan juist niet groter?

Ik denk dat het geloof een goed fundament is om op verder te bouwen. Broers en zussen kun je gemakkelijker helpen, en waar nodig ook corrigeren, dan mensen die het geloof nog niet kennen. Door dat helpen gaat het beter met hen, en kunnen ze juist op hun beurt anderen weer helpen. Zo helpt de onderlinge liefde de mensen in de kerk verder. En zo kunnen we gesterkt door elkaar juist ook de mensen buiten de kerk nóg beter helpen.

? Heb jij hulp nodig? Bij wie in de kerk kun je de hulpvraag neerleggen?

Donderdag 25 februari

Jezus leidt

Lezen: 1 Korintiërs 12:4-11

“In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.” (vers 7)

Het woord kerk komt van het Griekse woord kuriake. Kuriake betekent letterlijk ‘wat van de Heer is’. De kerk is dus van Jezus. Hij is het hoofd van het lichaam van de kerk. En zoals het hoort bij een goed kapitein, zo vaart Jezus ook vakkundig het schip van de kerk. Hij doet dat op veel verschillende manieren. Zo heeft Jezus ook aan ons zijn Heilige Geest gezonden. En de Heilige Geest werkt, ook door ons heen. Paulus leert ons hier dat in iedere gelovige de Geest zichtbaar aan het werk is ten bate van de gemeente. Hij schrijft ‘zichtbaar’, ik vind het soms nog best lastig te zien als ik eerlijk ben. Maar als ik goed kijk, of luister, dan hoor ik bijvoorbeeld dat die en die persoon een ander heeft geholpen of gebeden heeft voor de kerk. Zo dragen wij allemaal, geholpen door de Geest, ons steentje bij.

Vrijdag 26 februari

Jezus helpt

Lezen: Efeziërs 4:7-16

“En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,” (vers 11 en 12)

Jezus roept mensen met een taak in zijn gemeente. Zo hebben wij ouderlingen, koster, mensen van de welkomstcommissie enzovoort. Door de Geest geven deze mensen vorm aan de opbouw van de gemeente, de opbouw van het lichaam van Christus in Woubrugge. Wij mogen dat dus ook als een gave van God zien. Jezus helpt onze kerk door, waar en wanneer nodig, de juiste mensen te roepen.

‡ Dank God vandaag in je gebed voor de mensen die zich inzetten voor onze kerk.

Zaterdag 27 februari

Jezus geeft

Lezen: Handelingen 2:43-47

“Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.” (vers 44)

In Handelingen wordt het beeld geschetst van de ideale gemeente. Jezus leidt de kerk door de kracht van de Heilige Geest en er gebeuren grootse onvoorstelbare dingen.

De situatie van de kerk nu staat in een scherp contrast met dit beeld. Veel mensen verlaten de kerk, tussen kerken onderling zijn er veel waardeoordelen, en waar het echt om gaat wordt vaak vergeten. Ikzelf moet toegeven dat ik hier geen positieve uitzondering in ben, en dat geldt voor meer van ons...

Dat besef maakt ons nederig. Wij kunnen het niet alleen, wij zijn afhankelijk van de kracht van de Geest. Jezus belooft ons ook de Heilige Geest. Laten we Hem in ontvangst nemen, en Hem de kerk laten leiden. Ik weet niet op weg naar wat voor kerk, maar het zal de kerk van Jezus zijn.

Week 3: *Groeien in geloof*

“God houdt van je zoals je bent, maar Hij weigert je te laten zoals je bent. Hij wil dat jij wordt zoals Jezus.”

Max Lucado

Zondag 28 februari

Geestelijk volwassen

Lezen: 1 Korintiërs 3:1-3

“Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet,” (vers 2)

Paulus heeft het hier natuurlijk niet letterlijk over voedsel en melk. Het gaat over geestelijke voeding. Net als dat een pasgeboren kindje alleen melk kan drinken, zo is er ook een tijd in het bestaan van elke gelovige dat hij alleen geestelijke melk kan drinken. Dat is de geestelijke kindertijd, de gelovige is dan nog niet toe aan ander geestelijk voedsel. Dit betekent niet dat de gelovige niet gelooft, het betekent alleen dat hij nog heel ‘jong’ is op geloofsgebied. Hoe lang die geestelijke kindertijd duurt wisselt per persoon. De ene gelovige is al op kinderleeftijd geestelijk volwassen geworden. En een andere gelovige is op hoge leeftijd nog steeds geestelijk gezien een baby, ondanks dat hij/zij altijd naar de kerk is gegaan.

? Herken jij het onderscheid tussen geestelijk volwassen en geestelijk een kind zijn?

Maandag 1 maart

Waar sta jij?

Lezen: 1 Korintiërs 3:5-9

“Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.” (vers 7)

Gisteren ging het over geestelijk volwassen of juist geestelijk een kind zijn. Ik zou je willen vragen: wat ben jij? Ben jij geestelijk gezien een wijze oudere? Een opstandige puber? Een krijsende baby? Of ergens tussenin?

Dat is een vraag waar waarschijnlijk maar heel moeilijk antwoord op te geven is. Niemand zal zichzelf als een krijsende baby omschrijven, en niemand die het daadwerkelijk is, zal zichzelf een wijze oudere noemen. Alleen God weet precies waar wij staan. En wat mooi: Hij is het ook die ons verder kan helpen groeien. Hij alleen! Wij groeien alleen in het geloof bij God, bij Jezus. Zoek Hem dus. Hij geeft wat je nodig hebt om te groeien, melk of vast voedsel.

Dinsdag 2 maart

Geestelijk groeien

Lezen: Johannes 15:1-8

“en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.” (vers 2b)

Ik vind de eerste verzen van Johannes 15 altijd eerst heel moeilijk, en daarna heel fijn. Jezus heeft het in die tekst over vrucht. Dat doet mij denken: ‘draag ik wel vrucht?’ Het maakt mij onzeker. Maar vervolgens kom ik in vers vijf deze woorden tegen: “Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.” Wanneer wij vrucht dragen dan zal Jezus er zelf voor zorgen dat we meer vrucht gaan dragen. Hij helpt ons, Hij laat ons groeien, bloeien. En het enige dat wij daarvoor hoeven te doen is onszelf overgeven aan Hem. Wij moeten in Hem blijven, dan komt die groei vanzelf. Hoe mooi is dat wel niet!

Wanneer wij naar Jezus zoeken, bij Hem proberen te blijven, Hem proberen te zoeken. Dan kan het niet anders dan dat wij groeien in geloof.

Anagrammen puzzel

Je ziet hieronder 15 verschillende anagrammen. De woorden die hier staan, slaan nergens op. Je moet de letters gebruiken om de woorden te vinden. Het kunnen zowel woorden zijn die in de Bijbel staan, als die met onze gemeente te maken hebben. De spelling van de bijbelse woorden komt uit de NBV.

Voorbeeld: bah raam = Abraham

1. drijvende gietgat
2. breng piano
3. arm lek
4. sloop la
5. laagten
6. ik breng bijl
7. teken prins
8. is schaar
9. ei en norm
10. gebouw rug
11. jan nota
12. kerstekind
13. neus staf
14. ooit muur meden
15. ui lammen

De antwoorden staan op pagina 39.

Woensdag 3 maart

Geestelijk jonger worden

Lezen: Hebreëen 5:11-14

“het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel.” (vers 12b)

De schrijver van de Hebreëen brief ziet een opmerkelijke verandering bij de geloofsgenoten tot wie hij zich richt. In plaats van dat ze groeien in geloof, dat ze geestelijk gezien steeds volwassener worden, gebeurt bij hen het tegenovergestelde. Ze waren eerst ver genoeg gegroeid in het geloof om ook vast voedsel te krijgen, maar nu zijn ze weer net als baby's geworden, afhankelijk van melk. Gisteren las je dat geloofsgroei vanzelf komt, wanneer je Jezus maar oprecht blijft zoeken. Dat is hier dus duidelijk niet het geval.

Ik vraag mij af hoe deze woorden zijn overgekomen. Zouden de mensen het herkennen, of zouden ze boos worden. Ik weet het niet. Elke gelovige hoort te verlangen naar geloofsgroei, maar geloofskrimp ligt altijd op de loer.

Heb jij weleens een periode gehad dat je geloof een minder belangrijke rol innam in je leven? Hoe is dat veranderd?

Donderdag 4 maart

Voor de jongsten

Lezen: Hebreëen 6:1-3

“We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God,” (vers 1)

Geloof begint vaak (niet altijd!) met kennis in het hoofd. Je hebt dan weet van Gods bestaan en wat Jezus voor je gedaan heeft, maar het is nog geen volwassen geloof. ‘Ik weet het wel, maar...’ kan zo iemand gemakkelijk zeggen. Het geloven is nog vooral een verstandelijk denken. Wanneer je vanuit die geestelijke kindertijd steeds opnieuw Jezus blijft zoeken zul je merken dat het geloof meer een relatie wordt. Geloven is dan niet alleen maar iets van het verstand, maar ook steeds meer van je hart, van je hele wezen.

Vrijdag 5 maart

Wetenschappelijk bewijs

Lezen: Johannes 20:24-29

“Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’” (vers 29)

Lang geleden werden getuigen eerder op hun woord geloofd, werd een logische redentatie ook als bewijs aangenomen, en als het in overeenstemming was met wat algemeen werd geloofd werd het ook aangenomen. Sinds de negentiende eeuw denken veel mensen dat iets alleen echt is als het bewezen kan worden, bijvoorbeeld door een wetenschappelijk experiment.

Tomas was in die zin zijn tijd ver vooruit. Hij geloofde zijn nauwe vrienden niet, maar wilde het met eigen ogen vaststellen. Je zou denken dat het geloof niet te bewijzen valt, en voor een ander kun je het ook niet volledig bewijzen. Maar zelf kun je wel dingen meemaken waardoor je volledig overtuigd raakt. Het geloof is dan, in ieder geval voor jou, bewezen.

Zaterdag 6 maart

Einddoel

Lezen: 2 Korintiërs 3:16-18

“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.” (vers 18)

Wanneer je groeit in geloof dan zul je langzaam maar zeker een ander mens worden. Dat heb je zelf misschien niet eens door. Het zou bijvoorbeeld goed kunnen dat je voor je gevoel juist steeds meer verkeerde dingen in je leven ziet. En dat je dan denkt: ik ben echt geestelijk nog een kind. Toch kan juist dit een voorbeeld zijn van geestelijke groei. Wanneer de Geest in jou werkt dan is er een steeds sterker verlangen om te leven zoals Jezus van jou vraagt. De Geest helpt je daarbij, maar soms is Hij ook heel kritisch. Dan wijst Hij op dingen in je leven die niet kunnen, dingen waar jij misschien nog nooit echt over nagedacht hebt. Zo kan het voelen alsof je nog steeds heel slecht bezig bent, maar in feite ben je ontzettend gegroeid.

En zo blijf je ook groeien richting het einddoel. En dat is om net als Christus te worden en te zijn. Iets wat ons in dit leven nog niet zal lukken, maar waar we nu al naar toegroeien.

Week 4: *Gebed*

“Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!”

Moeder Teresa

Zondag 7 maart

Gebed is belangrijk

Lezen: Marcus 1:35

“Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.” (vers 35)

Jezus kiest er bewust voor om, ondanks alle drukte, de ruimte te zoeken om rustig te kunnen bidden. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind dat vaak nog lastig. Juist wanneer ik druk ben, wil het gebed nog weleens een stuk korter worden. Je denkt tijdswinst te boeken, maar tegelijkertijd verlies je iets wat nog zoveel belangrijker is.

Jezus vindt het belangrijk om te bidden. Steeds weer opnieuw.

? Vind jij het gebed belangrijk? Waarom wel/niet? Maak jij er bewust tijd voor vrij?

Maandag 8 maart

Hoe bid jij?

Lezen: 1 Timoteüs 2:1-8

“Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.” (vers 8)

Hier worden de mannen opgeroepen om met geheven handen te bidden. Het is een teken van respect, ontzag en lofprijzing voor onze Heer. Op verschillende plaatsen in het Oude Testament lezen we dat sommigen ook op die manier bidden (bijvoorbeeld Ex. 9:29 of 1 Kon. 8:22). Toch bidden maar weinig mensen tegenwoordig op die manier. Is dit fout, of in strijd met wat we lezen in 1 Timoteüs? Dat denk ik niet. We lezen in de Bijbel over nog veel meer gebedshoudingen. Hoe je je lichaam gebruikt tijdens het bidden is minder belangrijk. Het draait vooral om de innerlijke gebedshouding. Dat je je echt met hart en verstand probeert te richten op God. Je lichaam kan daarbij helpen om zo te bidden. Dat kan met geheven handen, maar ook met gevouwen handen.

Dinsdag 9 maart

Wanneer bid jij?

Lezen: Daniël 6:8-13

“In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.” (vers 11b)

Daniël had de goede gewoonte om driemaal daags knielend te bidden richting Jeruzalem (Daniël bidt dus overigens ook niet met geheven handen, zie de tekst van gisteren). Uit de rest van de tekst is op te maken dat hij ook echt even de tijd nam om te bidden. Voor Daniël was dit dagelijks bidden van groot belang. Mede daardoor is hij geworden wie hij was: een mens die in een andersgelovige samenleving samen met God kon leven.

Heb jij ook vaste momenten op de dag dat je bidt? Vaak geeft dat een bepaalde structuur aan je gebedsleven.

*We leven in een wereld vol onzekerheden,
't is telkens de twijfel die het wint,
we weten vaak niet hoe we verder moeten,
maar Jezus zegt: "Ik ben de weg, mijn kind."*

*Je moet niet zoveel zorgen op je nemen,
Ik weet nauwkeurig wat je soms benauwt,
je mag best genieten van je leven,
Zolang je in alles maar op Mij vertrouwt!*

*Want Ik ben altijd bij je, alle dagen,
ook als je mijn aanwezigheid niet ziet!
Ik laat je niet alleen! Hoe zou Ik kunnen?
Ik heb jouw leven toch gewild, of niet?*

*Blijf dicht bij Mij! Ik zal je veilig leiden
je hele leven door! Geef mij je hand,
dan hoef je echt niet meer bezorgd te wezen,
want wat Ik zeg dat houdt eeuwig stand.*

C.W. Kooy – den Hartog

Woensdag 10 maart

Met wie bid jij?

Lezen: Johannes 14:12-14

“Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.” (vers 14)

Veel christenen eindigen hun gebeden met “in Jezus’ naam, amen” of “om Jezus’ wil, amen”. Daar worden wij in de Bijbel ook toe aangemoedigd. Jezus roept ons er meermaals toe op om te bidden in zijn naam. En in bijvoorbeeld 1 Johannes 5:14-15 wordt opgeroepen om te bidden om Jezus’ wil.

Ik ben eens na een gastbeurt aangesproken op het feit dat ik één van de gebeden niet met deze woorden was geëindigd. Dat bedoelde deze persoon goed, maar het draait natuurlijk niet om de juiste woorden te gebruiken. Het draait veel meer om de inhoud van het gebed. Dat je dat in overeenstemming probeert te brengen met Jezus, wie Hij is en wat Hij wil. Of met andere woorden: dat je tot God bidt samen met Jezus.

! Als je het nog niet gedaan hebt, kijk (of ga) naar de biddagdienst. Deze avond om 19:30 uur.

Donderdag 11 maart

Waar bid jij?

Lezen: Matteüs 6:5-15

“Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” (vers 6)

Waar bid jij? In de tijd van Jezus, en ook nu in delen van de wereld die minder gesecculariseerd zijn, was het heel gewoon om te bidden op drukke punten. Dan kon iedereen zien hoe geweldig religieus jij niet wel bent. Jezus leert ons dat bidden dan vooral draait om jezelf. Maar bidden draait om God en om de relatie die jij hebt met God. Dat is iets persoonlijks, haast iets intiems, dat deel je niet met de hele wereld (bedenk dat in de tijd van Jezus vrijwel iedereen hardop bad). Dus zegt Jezus: kies voor een verborgen plek, daar kun je echt jezelf zijn, en zo kun je echt tot God bidden.

? Waar bid jij? Heb jij daar de ruimte om echt rustig te bidden?

Vrijdag 12 maart

God hoort je...

Lezen: 1 Samuël 1:9-18

“Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen” (vers 10)

Hanna bidt en God verhoort. Een mooi verhaal. Iets wat wij misschien wel herkennen, of misschien juist niet.

In die tijd zat Israëel in een moeilijke periode. Het volk deed weinig met God, en de religieuze leiding was ook niet echt met God bezig. Het verbaast de lezer van dit bijbelboek dan ook niet echt wanneer er staat: “Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door.” (1 Samuël 3:1b)

Dat zwijgen van God maakt het nog net wat meer bijzonder dat Hanna zo haar verdriet uitstort bij God. Wij kunnen ook de ervaring hebben dat God zwijgt, maar dat betekent niet dat Hij niet luistert. Blijf bidden, blijf volhouden, net als de weduwe in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter.

Zaterdag 13 maart ... maar Hij verhoort niet altijd

Lezen: Marcus 14:32-36

“Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’” (vers 36)

Soms denk je misschien, als ik maar goed genoeg geloof, goed genoeg mijn best doe, dan verhoort God mijn gebeden wel. Wanneer dat dan niet gebeurt, dan kun je teleurgesteld zijn in jezelf: ‘ik heb gefaald’. Dit verhaal leert ons dat dat niet zo hoeft te zijn. Jezus, bij uitstek natuurlijk dé gelovige, bidt tot God, om de ‘beker’ van het lijden bij hem weg te nemen... Dit gebed wordt niet verhoord. Jezus wordt even later opgepakt. Hij wordt gekruisigd. Hij wordt verlaten door God. Dat is hartstikke onrechtvaardig. Jezus had niets gedaan om die ellende te verdienen. Toch gebeurt het. Zo worden wij gered. Het is de wil van God.

Misschien is dat wel het kenmerk van het gelovige gebed. Bidden dat niet zal gebeuren wat ik wil, maar wat God wil...

Dat is moeilijker dan je je kunt voorstellen.

Week 5: Geloven met de vroegchristelijke kerk

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”

Handelingen 2:42

Zondag 14 maart

Hoe spel je liefde?

Lezen: Openbaring 2:1-7

“Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven.” (vers 4)

In de kerkdienst stonden we vandaag stil bij de eerste brief gericht aan een gemeente in Klein-Azië (het huidige Turkije). In Openbaring staan er zeven van deze brieven. Ik wil deze week elke dag met u naar één van deze brieven kijken. Vandaag dezelfde brief als waar we over nadachten in de kerkdienst. De brief aan de gemeente in Efeze.

Jezus is (via de schrijver Johannes) enerzijds heel positief tegen de gemeente in Efeze, maar tegelijkertijd spreekt hij ook streng tegen ze. Hij heeft tegen ze dat ze de liefde van weleer, of de eerste liefde, hebben opgegeven.

In Amerika wordt weleens gevraagd: ‘hoe spel je liefde?’

Het antwoord is dan T-I-J-D. Om bij de liefde te blijven vraagt dat een inspanning. Jezus doet zijn best, jij ook?

Maandag 15 maart

Geloofsvervolgig

Lezen: Openbaring 2:8-11

“Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.” (vers 10)

De gemeente in Smyrna heeft het al zwaar te verduren door de ellende en de armoede waar ze in verkeren. Door geloofsvervolgig zal het nog veel erger worden. Jezus moedigt ze aan om trouw te blijven... tot in de dood.

Wij horen ook berichten, meestal uit landen ver weg, over christenvervolgig. Wat doen die berichten met jou?

? Wat ervaar jij als beproevig van het geloof?

? Ben je het eens of oneens met deze stelling: ‘Christen zijn in Nederland is eigenlijk veel te vrijblijvend.

Dinsdag 16 maart

Je omgeving

Lezen: Openbaring 2:12-17

“Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.” (vers 13)

Jezus ziet de moeilijke situatie van de christenen in Pergamum. De stad was in die tijd bekend vanwege de vele afgodentempels en om de vurige aanbidding van de Romeinse keizer. In zo’n antichristelijke omgeving is het niet gemakkelijk om standvastig bij je geloof te blijven staan. Toch looft Jezus de christenen omdat het hen wel lukt.

Wij leven in een seculiere maatschappij. Christen zijn wordt als iets vreemds, iets bijzonders, iets interessants gezien. Weten de mensen om je heen dat jij gelooft? Vertel je hen weleens iets over het geloof, waarom wel/niet?

D	L	E	U	N	A	M	M	I	N	K	A	L	G
G	O	I	O	N	L	I	N	E	E	V	D	N	N
U	I	R	P	O	O	D	R	R	O	A	I	D	I
E	F	O	P	C	H	E	K	N	A	R	H	I	R
J	E	T	A	S	D	B	D	R	K	C	D	G	K
D	I	S	S	U	L	M	N	S	A	I	N	I	L
O	R	A	O	A	A	E	D	S	E	A	E	T	E
R	B	P	D	A	K	E	E	N	A	M	S	A	B
P	S	V	L	R	B	P	S	R	A	N	A	A	I
S	W	F	E	E	S	T	C	H	H	R	P	L	B
K	U	K	G	I	W	O	U	B	R	U	G	G	E
E	E	S	T	B	I	J	B	E	L	Q	U	I	Z
R	I	K	R	U	I	S	I	G	I	N	G	S	S
K	N	C	A	T	E	C	H	I	S	A	T	I	E

Oplossing

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

AVONDMAAL	JEUGD
BIJBELKRING	KERKBLAD
BIJBELQUIZ	KERKENRAAD
CATECHISATIE	KRUISIGING
DIENST	NIEUWSBRIEF
DIGITAAL	ONLINE
DOOP	OPPAS
DORPSKERK	OUDEREN
DORPSLEERHUIS	PASEN
FEEST	PASTORIE
GEBEDSKRING	PESACH
IMMANUEL	WOUBRUGGE

De oplossing staat op pagina 39.

Woensdag 17 maart

Tucht

Lezen: Openbaring 2:18-29

“Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt.” (vers 20)

Jezus heeft het hier over een ‘Izebel’ die veel kwaads teweeg brengt in de christelijke gemeente van Tyatira. Je zou dan verwachten dat zij wordt aangesproken op haar gedrag in deze brief, maar dat gebeurt niet. De gemeente wordt streng aangesproken dat ze die Izebel haar gang laten gaan.

Het is de verantwoordelijkheid van elke christelijke gemeente om verkeerde invloeden in de kerk onder handen te nemen. Daar heeft Jezus het ook over in Matteüs 18:15-20.

Vroeger werd dit in de kerk tucht genoemd. Dit woord wordt tegenwoordig als onterecht veroordelend en belerend gezien, en dat heeft ook goede redenen. Maar zouden wij als kerk niet kritischer naar ons eigen gedrag moeten kijken?

Donderdag 18 maart

Wakker worden

Lezen: Openbaring 3:1-6

“Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen.” (vers 2)

Harde woorden voor de gemeente in Sardes. Jezus ziet dat ze op sterven na dood zijn... Er staat dat overall beweerd wordt dat deze gemeente het leven heeft. Maar het ligt in feite heel anders. Het zal je maar gezegd worden... Je staat er overall goed op, maar Jezus zegt dat je zo goed als dood bent.

Jezus geeft als hoofdreden dat hij merkt dat het gedrag van de gemeenteleden in Sardes tekortschiet in Gods ogen. Dat kan vragen oproepen: Geloof is toch geloven, daar hebben daden toch weinig mee te maken. Ja en nee. Ja geloof is tussen jou en God, maar tegelijkertijd ook nee. De kracht van het persoonlijke geloof wordt namelijk duidelijk in de gevolgen die het geloof heeft in je leven.

? Voel jij je aangesproken door deze woorden van Jezus?

Vrijdag 19 maart

Weinig invloed

Lezen: Openbaring 3:7-13

“Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.” (vers 8b)

Bij één van de online kinderdiensten vorig jaar vertelde ik het verhaal van een man die zeesterren terug in de zee gooide. Een andere man vond dat maar vreemd, er lagen duizenden zeesterren verspreid over het hele strand. Ze konden onmogelijk allemaal terug in zee worden geworpen. ‘Waarom doe je het dan?’, vroeg hij. De andere man antwoordde dat hij wel verschil maakte voor die paar zeesterren die hij wel terug kon gooien.

Voor Jezus is het minder belangrijk welke mogelijkheden je hebt, en hoeveel invloed je ergens op kunt uitoefenen. Voor hem is wel belangrijk wat je ermee doet. En hoe klein het ook is, Hij ziet het!

Zaterdag 20 maart

Oogzalf

Lezen: Openbaring 3:14-22

“Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.” (vers 18)

Het is opvallend hoe goed Jezus met zijn brieven steeds opnieuw aansluit bij de geadresseerde gemeente. Zo ook in het geval van Laodicea. In vers 15 verwijst Jezus naar de warmte en de kou. Een plaats in de buurt stond bekend om zijn warme bronnen en een ander om zijn koele water, maar Laodicea had vaak water tekort. En ook in vers 18 wordt verwezen naar de bankinstellingen, de textielindustrie en de bekende oogzalf uit Laodicea. Jezus laat in zijn brieven steeds weer blijken dat Hij uitstekend op de hoogte is, en vervolgens komt Hij met Zijn boodschap. In dit geval is dat een hele strenge boodschap.

Jezus kent ook de kerkelijke situatie van Woubrugge uitstekend, waarschijnlijk beter dan wijzelf het kennen. Wat zou Jezus ons willen meegeven? Zouden dat harde woorden zijn, of vooral bemoedigende?

Week 6: *Pesach*

“Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”

Johannes 1:29b

Zondag 21 maart

Het pesachlam

Lezen: 1 Korintiërs 5:6-8

“Doe de oude dessem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.” (vers 7)

Wij christenen kennen het feest van Pasen als het feest van de opstanding van Jezus Christus. Onze zonden zijn gedragen door Jezus, en Hij heeft onze straf betaald. Een schitterend gebeuren, wat met recht, het belangrijkste christelijke feest is. Hier draait het hele evangelie om.

De Joden kennen ook het paasfeest. Christenen noemen dat vaak Pascha, maar de Joden zelf noemen het Pesach. Het is het feest waarin gevierd wordt dat het volk Israël bevrijd is uit de slavernij, uit de onderdrukking. Jezus is uiteindelijk ook bij Pesach overleden. En dat is niet de enige overeenkomst. Deze week kijken we naar Pesach en Pasen. Wat heeft het met elkaar te maken?

Maandag 22 maart

De uittocht

Lezen: Exodus 11

“De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal de farao en Egypte met nog één plaag treffen, daarna zal hij jullie laten gaan. Hij zal jullie zelfs het land uit jagen, niemand uitgezonderd.’” (vers 1)

In de tijd van Jakob en zijn zonen is (het begin van) het volk van het beloofde land naar Egypte verhuisd. Het is een heel vreemd einde van het eerste bijbelboek Genesis. Genesis gaat over de wording van de wereld en het volk Israël, maar aan het einde van het boek is Gods volk niet in het beloofde land.

In Exodus gaat dit rechtgezet worden. In de loop van honderden jaren is het volk uitgegroeid tot een enorme groep mensen. De farao is bang voor ze, en hij maakt ze slaven. Door ze te onderdrukken probeert hij hen de baas te blijven, maar God gaat zijn volk redden. Na de tiende plaag is het zover dat het volk op weg kan gaan. God blijft trouw aan zijn beloftes van lang geleden.

Wat belooft God aan de kerk in Woubrugge? Wat doet het met je dat God trouw is aan zijn beloften?

Dinsdag 23 maart

Een lam zonder gebrek

Lezen: Exodus 12:1-5

“Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.” (vers 5)

In de aanloop naar de tiende plaag, en daarop volgend de uittocht, zegt God tegen Mozes dat deze gebeurtenis elk jaar gevierd moet worden. Zo wordt het Pesachfeest geboren.

Voorafgaande aan het feest moet elk gezin, alleen of samen met de burens, een lam in huis nemen. Dit lam mag geen enkel gebrek hebben. Dit doet ons denken aan Jezus. Jezus die ook geen enkel gebrek, geen enkele zonde kende. Hij was het volmaakte paaslam. Elk mens is door de zonde getekend, gebrekkig, maar Jezus niet. Hij alleen kan het ware paaslam zijn.

Recept voor Matzes

Bij de Pesachmaaltijd eten de Joden altijd Matzes. Dit is brood dat niet heeft hoeven rijzen. Jezus en zijn discipelen aten dit waarschijnlijk ook bij het laatste avondmaal.

Ingrediënten voor twaalf stuks:

140 ml. water

250 g. patentbloem

1. Verwarm de oven voor op 240 °C. Verwarm een bakplaat mee. Meng met een vork de bloem met het water. Kneed het met de hand kort tot een soepel deeg. Vorm een bal van het deeg.
2. Bestuif het werkblad met bloem. Neem een bolletje deeg (ca. 25 g) en rol dit met een deegroller zo dun mogelijk uit. Het deeg krimpt steeds iets. Herhaal het uitrollen een paar keer tot je een schijf hebt met een doorsnede van ca. 12 cm.
3. Prik het schijfje over de gehele oppervlakte in met een vork. Herhaal met de rest van het deeg.
4. Haal de hete bakplaat uit de oven en bekleed hem met bakpapier. Verdeel afhankelijk van de grootte van je oven 6-8 matzes over de bakplaat. Ze kunnen dicht naast elkaar liggen omdat de matzes niet uitzetten tijdens het bakken.
5. Bak de matzes 6-8 min., tot ze droog en heel lichtbruin zijn. Leg eventueel halverwege de baktijd een rooster op de matzes, zodat ze niet kromtrekken.
6. Bak op deze manier ook de rest van de matzes. Laat ze helemaal afkoelen op een rooster voor het serveren. Bewaar ze in een luchtdichte bak tot gebruik.

Combinatietip: Lekker met roomboter en suiker

Woensdag 24 maart

Het bloed van het lam (1)

Lezen: Exodus 12:6-7

“Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken.” (vers 7)

Het woord Pesach stamt af van het Hebreeuwse woord voor voorbijgaan of overslaan. Bij de tiende plaag ging er een doodsengel door het hele land Egypte. Die engel ging bij elk huis naar binnen en doodde daar de eerstgeborene. Een gebeurtenis die wij misschien maar moeilijk kunnen koppelen aan het beeld dat God ook liefde is.

God geeft in zijn genade ook de mogelijkheid om aan dit noodlot te ontsnappen. Die huizen, waar bloed aan de bovendorpel en de beide deurposten zit, daar gaat de engel niet naar binnen. De inwoners van dat huis worden gespaard. Het betekent dus niet dat de engel alleen de Egyptische huizen binnenging, of alleen de Israëlitische huizen niet. Nee, iedereen die de woorden van God geloofde, en het bloed op de deur smeerde, vond genade.

Donderdag 25 maart

Het bloed van het lam (2)

Lezen: 1 Johannes 1:5-10

“Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.” (vers 7)

Gisteren lazen we over het bloed van het lam in de tijd van de tiende plaag. Het bloed beschermde de mensen tegen het oordeel van God. Jezus is het volmaakte Paaslam. Het bloed van Jezus beschermt ons ook tegen het oordeel van God. Of anders gezegd, het bloed van Jezus opent voor ons de weg naar het eeuwige leven.

Het lam in Egypte werd geslacht, het moest zijn leven geven. Zo moest ook Jezus ‘geslacht’ worden. Zijn bloed redt ons, maar het was niet goedkoop. Toch geeft Jezus het aan ieder van ons, gratis. Wat een genade!

Vrijdag 26 maart

Geen bot gebroken

Lezen: Exodus 12:43-50

“de botten mag je niet breken.” (vers 46b)

In deze rij van voorschriften voor het Pesachfeest wordt het haast tussen neus en lippen doorgenoemd. O ja: je mag ook de botten niet breken.

Juist in zoiets kleins zie je hoe groot God is, en hoe precies Hij zijn plannen ten uitvoer brengt. Terwijl Jezus aan het kruis hing werd besloten dat de gekruisigden snel moesten sterven (ze wilden de lichamen weghebben voor de sabbat begon). Om dit te bereiken werden de benen gebroken van de twee andere gekruisigden, maar van Jezus werden de benen niet gebroken. Hij was al gestorven.

Zo bleek Jezus opnieuw het ware paaslam. En zo zien wij hoe nauwkeurig God is in het houden van zijn beloften.

‡ Dank God voor wie Hij is.

Zaterdag 27 maart

Erfgenamen

Lezen: Galaten 4:1-11

“U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.” (vers 7)

Met Pesach viert Israël dat ze bevrijdt zijn uit de slavernij. In feite vieren wij met Pasen exact hetzelfde. Israël viert de bevrijding van de slavernij uit Egypte. En wij vieren de bevrijding uit de slavernij van de zonde. Verder loopt de vergelijking hier echter mank. Want waar de Israëlieten alleen geen slaven meer waren, zijn wij door God ook als zijn erfgenamen aangewezen.

Wat een wonder is dat! Van slaaf van de zonde, in één keer erfgenaam van het Koninkrijk van God. Jezus heeft onze plaats ingenomen, door onze straf te dragen, maar Hij heeft ook zijn plaats aan ons gegeven, als erfgenaam van het Koninkrijk van zijn Vader.

Wij zijn, dankzij Jezus, werkelijk kinderen van de Vader geworden!

Week 7: (Op naar) Pasen

“De geboorte, dood en opstanding van Jezus betekent dat op een dag alles wat triest is onwaar zal zijn.”

J.R.R. Tolkien

Zondag 28 maart

De vraag

Lezen: Matteüs 21:1-17

“Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten.” (vers 10)

Jeruzalem, bij uitstek de stad van God. Wij hoorden vandaag in de kerk over de intocht van Jezus in Jeruzalem, de intocht in ‘zijn’ stad. De menigte die met Hem meeging de stad in die weet wel wat ze van Jezus vinden: “Hosanna” roepen ze. De hele stad is in rep en roer en de mensen uit Jeruzalem willen weten wie deze man is.

Helemaal aan het begin van Matteüs was de stad ook al in rep en roer over Jezus, toen de Wijzen uit het Oosten kwamen. Hun reactie was toen dat ze niets deden. In dit gedeelte zien we nog geen reactie van Jeruzalem zelf op Jezus, dat komt later deze week. We zien al wel de reactie van de blinden en de verlamden, zij gaan naar Jezus en vinden genezing. We zien ook de reactie van de hogepriesters en de schriftgeleerden. Zij zijn negatief.

De laatsten worden de eersten.

Maandag 29 maart

Die berg

Lezen: Matteüs 21:18-22

“Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twifelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren.” (vers 21)

In het buitenland wordt nog weleens gekscherend gezegd dat in Nederland veel mensen met een groot geloof zijn, want waar zijn de bergen? De gelovigen hebben ze allemaal in de zee laten verdwijnen. Grapje natuurlijk.

Over welke berg heeft Jezus het hier? De olijfberg, of nog veel spannender, de tempelberg? Hoe dan ook het beeld is lastig te bevatten, wie heeft het geloof dat hij bergen kan verplaatsen? Toch moedigt deze tekst ons aan om meer van het geloof te verwachten. Juist ook als het compleet onmogelijk lijkt, blijf vertrouwen en geloven.

Dinsdag 30 maart

Splinter en een balk

Lezen: Matteüs 23:29-33

“Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen,” (vers 29)

De profeten uit het verleden worden hoog gehouden door de schriftgeleerden en farizeeën. Zij hechten veel waarde aan hun woorden. En zij houden zichzelf voor dat als zij in die tijd hadden geleefd dat het allemaal anders was gelopen. Dat dan de profeten niet waren gedood. Ze zien niet wat ze doen, en wat ze gaan doen. Ze hebben Johannes de Doper tegengewerkt, en ze staan nu bijna op het punt om de Messias, God zelf, te kruisigen. Ze zijn ziende blind.

Ik heb weleens christenen horen beweren dat Jezus niet gedood zou worden in deze tijd. De kerk zou het voorkomen. Ik denk dat zo’n gedachtegang heel begrijpelijk is, maar tegelijkertijd heel gevaarlijk. Wij hebben allemaal de neiging om net zo te zijn als de schriftgeleerden en de farizeeën, namelijk volledig overtuigd van het eigen gelijk.

Kerk en Bijbel Cryptogram

Een cryptogram is een bijzondere vorm van een kruiswoordpuzzel. De in te vullen woorden worden op een cryptische manier omschreven. Vaak zijn binnen de omschrijving twee aanwijzingen te vinden. Door hierover na te denken en te associëren kan men tot de oplossing komen.



Horizontaal

- 3. Bijbel die in schuilkerken werd gebruikt
- 5. Iemand die aan de Bijbel een andere uitleg geeft
- 6. Broekenman in de Bijbel
- 7. Bijbelverteller van de kerk
- 9. Velen hebben zelf een kerk
- 10. Het laatste wat je wil is een deel van de Bijbel

Verticaal

- 1. Die zijn niet vrijwillig naar de kerk gegaan
- 2. Deel van de kerk waar de vieringen worden gehouden
- 4. Dieren die op de hoogte zijn van de Bijbel
- 8. Voor vervoer van en naar de kerk

De antwoorden staan op pagina 39.

Woensdag 31 maart

Jezus beslist

Lezen: Matteüs 26:1-5

“Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.” (vers 2)

Jezus vertelt tegen zijn leerlingen wat er gaat gebeuren: Hij zal uitgeleverd worden en Hij zal gekruisigd worden. Voor Jezus is het allemaal al heel duidelijk. De leerlingen begrijpen het nog niet. Ze denken ook nog steeds niet dat Jezus daadwerkelijk zal gaan sterven, ondanks dat Jezus het al zo vaak heeft aangekondigd.

Wat misschien nog wel opmerkelijker is, is dat de hogepriesters en de oudsten zelf ook nog niet weten wanneer ze Jezus gevangen gaan nemen en doden. Zij zijn nog plannen aan het maken. De mens maakt plannen, voor zover mogelijk, maar God voert zijn plannen precies uit, ook al zien wij dat vaak niet.

Donderdag 1 april

Judas

Lezen: Matteüs 26:20-25

“Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’” (vers 21)

Stel je eens voor: Je hebt een goede vriend waar je al jaren mee optrekt. Meestal zijn jullie samen, jullie eten samen, je deelt vrijwel alles met elkaar. Maar op een dag kom je erachter dat die vriend van jou een plannetje heeft. Hij wil je laten vermoorden... Hoe zou jij reageren?

Wij kunnen ons dat, gelukkig, niet zo goed voorstellen. Maar voor Jezus is het een realiteit, alhoewel, Jezus wist vanaf het allereerste begin al dat Judas hem zou gaan verraden. Toch blijft Jezus altijd liefdevol richting Judas.

Dat geldt ook voor ons. Wanneer wij dingen doen waarmee wij in wezen God en Jezus verraden, wat alle zonde is, dan blijft Jezus toch liefdevol naar ons. Wat een wonder!

Vrijdag 2 april

Het antwoord

Lezen: Matteüs 27:15-26

“Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’” (vers 22)

Afgelopen zondag lazen we dat Jeruzalem in rep en roer werd gebracht door de intocht in Jeruzalem. We lazen toen nog niet hoe de inwoners van Jeruzalem zelf reageerde. De menigte van buiten Jeruzalem, de blinden en de verlamden, en de hogepriesters en schriftgeleerden hebben al wel hun mening bekend gemaakt. Nu volgt het antwoord van de inwoners van Gods stad zelf. De mensen roepen ‘kruisig Hem!’ Dat is het antwoord van Jeruzalem. De stad van God wil God kruisigen. De stad is ontrouw.

Maar waar de mens ontrouw is, blijft God steeds opnieuw trouw. Jeruzalem blijft zijn stad. En dat zal zo zijn tot in eeuwigheid. Wij lezen in de Bijbel over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen op de nieuwe aarde. Dat zal werkelijk de stad van God zijn.

! Kijk of ga naar de dienst van Goede Vrijdag. Het begint om 19:30 uur.

Zaterdag 3 april

Wie wint?

Lezen: Matteüs 27:62-66

“Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.”’” (vers 63)

De leerlingen zijn volledig uit het veld geslagen door de dood van Jezus. Op deze sabbat lezen we niets over hen. Ze houden zich aan de sabbatswet en treuren over het verlies. Ze hebben geen hoop.

De hogepriesters en de farizeeën zijn wel druk bezig. Ze zien nog steeds een mogelijke bedreiging in de Jezusbeweging. Ze houden weliswaar niet voor mogelijk dat Jezus daadwerkelijk uit de dood zal opstaan, maar ze willen het graf wel goed verzegelen. Pilatus geeft hen alle ruimte om het zo goed mogelijk te regelen.

Op de derde dag zal blijken wie gewonnen heeft, de hogepriesters en de farizeeën en met hen al het kwaad in de wereld, of de gestorven Jezus.

Zondag 4 april

Het goede nieuws

Lezen: Matteüs 28:11-15

“Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven” (vers 12)

Wij hebben vanochtend in de kerk het goede nieuws van Jezus' opstanding mogen horen. De hogepriesters en de oudsten horen dit goede nieuws ook, zelfs van ooggetuigen. Het zou nu toch echt duidelijk moeten zijn dat Jezus was en is wie Hij claimde te zijn: God zelf. Toch blijven ze halsstarrig vasthouden aan hun eigen ongelijk. Ongelofelijk.

In Handelingen 6:7 lezen we dat een deel van hen toch tot geloof komt. Zij accepteren dan toch eindelijk het goede nieuws. Dat geeft ook ons hoop voor de mensen in onze omgeving. Ondanks dat zij misschien wel keer op keer de deur naar het geloof hebben dichtgegooid, de Heilige Geest opent de deur steeds weer.

Zelfs de deur naar de dood is door God geopend: Jezus leeft!

*U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.*

*Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn god'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.*

Hemelhoog 200:1 en 3

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept
'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht'.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Hemelhoog 202

“Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,”

Spreuken 15:23a



Anagrammen. 1. veertigdagentijd 2. openbaring 3. karmel 4. apollos 5. galaten 6. bijbelkring 7. pinksteren 8. issachar 9. romeinen 10. woubrugge 11. jonatan 12. kerkdienst 13. stefanus 14. deuteronomium 15. immanuel

Woordzoeker. Lichaam van Christus

Cryptogram. 1. dienstplichtigen 2. dienstensector 3. geheimschrift 4. ararat 5. woordverdraaijer 6. levi 7. gemeentewoordvoerder 8. dienstauto 9. eigendom 10. testament

*We wensen je hele
fijne Paasdagen!*



Dorpskerk
Woubrugge

Ds. Stefan Honing is bereikbaar via
ds@dorpskerkwoubrugge.nl
of 0172-518157.