

## Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

31 januari 9:30 ds. B.E. Lamain, Den Hoorn (ZH)  
7 februari 9:30 kand. P. van Lunteren, Hoenderloo

**Vieren en doen.** Aankomende zondag hopen wij ds. Lamain in ons midden weer te begroeten. De week daarna, op zondag 7 februari, gaat kandidaat van Lunteren weer bij ons voor. Goede diensten toegewenst.

**Kerkdienst gemist.** Sinds kort zenden wij de kerkdiensten niet meer uit via YouTube, maar via kerkdienstgemist.nl. Deze overstap had verschillende praktische redenen. In de gemeentemail van 22 januari is deze overstap uitgelegd. Lukt het u, om wat voor reden dan ook, niet om via kerkdienstgemist de dienst te bekijken? Laat het ons weten!

**Start catechisaties.** Aanstaaende maandag 1 februari willen we de catechisaties weer opstarten. We hebben ervoor gekozen om dit volledig digitaal aan te bieden. De jongeren van groep 7 en groep 8 van de basisschool zijn elke maandag van 16:00 uur tot 17:00 uur welkom. De jongeren van de middelbare school zijn welkom van 19:30 uur tot 20:30 uur. We werken bij beide groepen met dezelfde videolink, dat is deze:

<https://meetme.bit.nl/catechesewoubrugge>

We kijken ernaar uit!

**Buurtkastje.** In december is het buurtkastje bij gebouw Immanuël geplaatst. Hier wordt veel en dankbaar gebruik van gemaakt. Het is mooi om te zien dat er steeds weer spullen in het kastje bij komen en er ook weer worden uitgehaald. Zo zijn wij praktisch kerk voor de directe omgeving! Als u nog houdbare boodschappen over heeft kunt u deze in het kastje plaatsen. Eventueel staat er ook een doos in gebouw Immanuël.

**Omzien naar elkaar.**

**Huwelijksjubileum.** Op dinsdag 9 februari hopen Eef en Truus van der Horst (Gerbrand Swartlaan 58, 2481AK) te vieren dat ze dan zestig jaar getrouwd zijn. Een schitterend jubileum. Wij feliciteren hen hier van harte mee!

**Bedankt.** Cor en Wil Wijsman willen iedereen bedanken voor alle bloemen, kaarten en telefoontjes voor hun 65-jarig huwelijksjubileum.

**In memoriam mevr. Treur-Kool.**

Op zaterdag 9 januari is op 98-jarige leeftijd Annigje Treur-Kool overleden. We hebben haar mogen kennen als een ijverig persoon met een sterk geloof. Ze kon dankbaar terugkijken op een lang leven.

Mevrouw Treur werd op 18 januari 1922 geboren in Barwoutswaarder. Zij groeide verder op aan de boerderij in Aarlanderveen. Daar was ze de oudste van een gezin van zes kinderen. Doordat haar eigen moeder het niet meer kon, leerde zij al jong om te zorgen voor het gezin en om zichzelf soms weg te cijferen.

Met het trouwen in 1946 verhuisde ze naar de boerderij in Ter Aar. Met haar man Reinier kreeg ze vier kinderen. In 1970 verhuisden ze naar de Kerkweg, en tien jaar daarna naar de Vierambachtsweg. Hier bleef ze wonen tot 2014 toen ze naar verzorgingshuis Leythenrode vertrok. Op haar kamer daar hingen veel foto's van haar familie. Mevrouw Treur was zeer dankbaar dat ze niet alleen moeder was geworden, maar ook grootmoeder, over-grootmoeder en over-overgrootmoeder. Daar dankte ze God steeds opnieuw weer voor. Ze was ook dankbaar dat het geloof voor het nageslacht een belangrijke rol innam.

Voor haarzelf was het geloof ook belangrijk. Zij zag het als haar houvast in het leven. Ze had een eenvoudig godsvertrouwen. Zo hebben wij haar ook mogen leren kennen hier in de gemeente. Mevrouw Treur was actief in het bezoekwerk, de vrouwenvereniging en in het rondgaan met de verjaardagsbussen.

De laatste twee weken van haar leven keek ze vanuit haar kamer naar buiten, naar de hemel. Ze was bijzonder rustig. En in alle rust mocht ze ook van ons heengaan. Op naar haar Schepper, naar het eeuwige leven. Tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 15 januari hebben we stilgestaan bij haar leven, en ons laten troosten door de hoopvolle woorden van het geloof.

#### **In memoriam dhr. Reinier Treur.**

Op woensdag 13 januari is Reinier Treur in de leeftijd van 73 jaar van ons heengegaan. Reinier was iemand die nooit boos werd en hij had een zacht karakter.

Op 1 maart 1947 zag Reinier het levenslicht. Hij groeide op aan de boerderij in Ter Aar. Hij had drie zussen. Al op jonge leeftijd had Reinier veel lichamelijke klachten. Hij was mager, krom en zwak. Hij heeft lange tijd een korset moeten dragen. Door een buikvliesontsteking is hij een maand lang opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Het leren, eerst op de basisschool en later op de landbouwschool, ging goed. Op school heeft hij ook verschillende goede vrienden leren kennen. Reinier heeft gewerkt op de boerderij en later ook bij Stoof banden. Dit vond hij heel mooi werk en het heeft altijd zijn interesse gehad. Goede herinneringen heeft hij overgehouden aan zijn tijd daar, gezellig was het ook op vrijdag na het werk wanneer er met elkaar een biertje werd gedronken. In 1970 verhuisde Reinier met het gezin mee naar de Kerkweg. Zo is Reinier ook bij ons in de kerk terechtgekomen.

In 1980 trouwde Reinier met zijn vrouw Gea. Het was moeilijk. Reinier heeft uiteindelijk jarenlang niet in zijn eigen huis maar bij zijn moeder gewoond. Na het overlijden van zijn vrouw in 2015 ging Reinier weer wonen op de Van Woudeweg. Vorig jaar is hij verhuisd naar verzorgingshuis Woudsoord.

De laatste jaren werd Reinier al steeds minder. Hij was veel in de war en minder helder. De fut was er uiteindelijk helemaal uit.

Tijdens de afscheidsdienst op dinsdag 19 januari keken we terug op het moeilijke leven van Reinier. We konden het in het licht van het geloof plaatsen. Met dat hoopvolle vertrouwen werden we gesterkt. Het geloof ook dat het hele leven met Reinier is meegegaan. Zo mocht hij in gelovig vertrouwen van ons heengaan.

**Meeleven.** Het gebeurt niet vaak dat we vanuit onze gemeente twee begrafeningen in één week hebben. Des te heftiger is het dat een moeder en zoon binnen een kleine week van elkaar zijn overleden. Het mag ons troosten dat ze het niet van elkaar hebben geweten. In onze gebeden denken we aan de familie, die in zo'n korte tijd, twee keer bij hetzelfde graf heeft moeten staan.

## **Bestuur en Beleid.**

### **Bericht van de missionaire commissie met het oog op de deurbussen in de maand februari.**

Makanya Watervoorziening.

Makanya bestaat uit 3 gehuchten waarvan Makanya de belangrijkste. Het totale dorp heeft 1050 inwoners. Vanuit een bron in de omgeving gaat het dorp van schoon water worden voorzien. Dit gaat via een zwaartekracht leidingsysteem (van hoog naar laag). Het dorp krijgt 12 openbare kranen. Voor de vrouwen wordt het een stuk gemakkelijker met openbare dorpskranen in hun buurt. Straks hoeven ze maar 5 tot 10 minuten bezig te zijn om 20liter in huis te halen. Nu is dat circa 2uur per 20liter. Een grote verlichting voor de vrouw en haar dochters. Verder neemt de algemene gezondheid echt veel toe. Geen watergebonden ziekten meer. Vooral ook belangrijk voor de kinderen die van borstvoeding naar gewone voeding gaan. Veel dank aan alle goede gevers! Namens SPOT Tanzania, *Kees Kempenaar*, 20 januari '21

**Bedankt.** Ik mocht nog het bedrag van vijftig euro ontvangen voor het orgelfonds, daarvoor hartelijk dank!

**Ten slotte.** We leven in moeilijke tijden. Ondanks de lockdown lijkt een gevreesde derde golf in aantocht. Veel van ons hebben het moeilijk. Kijkt u naar elkaar om? Laat het ook weten als

uzelf of iemand in uw omgeving het moeilijk heeft. Het pastorale team en ikzelf staan klaar. Wij staan natuurlijk ook klaar voor mensen buiten de kerk.

**Pastorale zaken en kopij kerkblad.** Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: [ds@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl). Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*