

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

22 november 9:30 ds. S.C. Honing, laatste zondag kerkelijk jaar

29 november 9:30 ds. S.C. Honing

Vieren en doen. Aanstaaende zondag gedenken wij die personen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. De lijst namen is dit jaar klein. Slechts drie van onze gemeenteleden hebben dit jaar het tijdelijke ingeruild voor het eeuwige. We zijn er enerzijds dankbaar voor dat dit slechts zo weinig mensen zijn, maar tegelijkertijd is ons verdriet er niet minder om. Het is daarom goed om daar zondag bij stil te staan. Als tekst voor de verkondiging lezen we dan 2 Kor. 5:1-10. De week daarna is het de eerste adventszondag. We kijken uit naar een bijzondere kerst, door corona is er veel dat niet kan, maar dat zet ook aan tot extra creativiteit, hieronder leest u daar meer over.

Diensten. Elke zondag is er een kerkdienst in onze Dorpskerk. We houden ons daarbij aan de maatregelen van de overheid en de adviezen van de PKN.

Als u naar de kerk wilt komen, bent u van harte welkom! Meldt u zich wel van te voren aan? Het aanmeldformulier vindt u op de website. Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag. U krijgt uiterlijk vrijdagavond bericht als u bent ingedeeld voor zondag. In de bevestiging staat ook bij welke ingang u welkom bent en hoe laat ongeveer. Vanwege de huidige maatregelen hebben wij nog maar ruimte voor dertig bezoekers. Via ons YouTubekanaal kunt u de dienst ook met beeld meebeleven.

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, bijvoorbeeld omdat u gezondheidsklachten hebt. Zou u zich dan af willen melden, dan kan uw plek naar een ander gaan?

Kerst in Woubrugge: stuur je leukste kerstfoto op!

Door corona zal kerst dit jaar anders dan anders zijn. Dit vinden wij en de Gereformeerdekerk Woubrugge heel jammer. Hierdoor is het idee ontstaan om samen met heel Woubrugge een korte kerstuitzending te maken. Dit willen we dus echt samen doen met alle Woubruggenaren.

En daarom deze oproep: stuur je leukste kerstfoto naar ons toe!

Deze foto mag van alles zijn, als het maar met kerst te maken heeft. En wie weet zie jij dan jouw foto terug in de kerstuitzending van 'Kerst in Woubrugge' die vanaf 24 december te zien is op Facebook en YouTube.

Foto's mailen kan naar ds@dorpskerkwoubrugge.nl Door een foto toe te sturen geef je ons toestemming om je foto voor dit project te gebruiken en geef je ook aan dat er geen privacy bezwaren zijn van de mensen op de foto.

Binnenkort komt er nog meer informatie over dit leuke project! Wij hopen dat jullie er al even benieuwd naar zijn als wij!

Gratis kinderbijbelmagazine Goud

Bijbellezen met kleine kinderen. Hoe dan?!? Wellicht ken je dat gevoel. Dat je het soms even niet weet. Je wilt zó graag je kind laten kennismaken met de Bijbel. Maar hoe doe je dat als ze nog zo jong zijn? En welke kinderbijbel past er bij jou en je kind?

In Goud Magazine vind je:

- Inspirerende praktijkverhalen van bekende christenen als Eline Bakker en Freek van der Brugge
- Antwoorden op de 10 veelgestelde vragen over kind & Bijbel
- Een diepte-interview met pedagoog Maartien Hutter over kindertheologie
- Inzicht in de geloofsontwikkeling van jonge kinderen
- 5 verhalen uit de Top 5 kinderbijbels
- 10 praktische bijbelleestips

Speciaal voor ouders en opvoeders van jonge kinderen. Goud is een eenmalig magazine van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. Via <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/goud-social> is het gratis magazine aan te vragen.

Omzien naar elkaar.

Dhr. Piet Groot (Comriekade 4) heeft te horen gekregen dat hij niet geopereerd zal worden. Een tegenvaller, maar ergens ook wel weer verwacht. Piet bedankt iedereen hierbij ook voor al het medeleven.

Mevr. Kinkel-Klomp is onlangs gevallen en moet van deze val herstellen. Zij woont nu tijdelijk in Woudsoord. We hopen dat ze voorspoedig mag herstellen.

Bedankt.

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en andere vormen van medeleven die wij mochten ontvangen voor de verjaardag van Arie en na zijn vervelende valpartij.

Het was hartverwarmend, dank daarvoor.

Dhr. & mw. Bregman

Bedankt.

Ik wil eenieder bedanken voor de mooie kaarten, de bloemen en de telefoontjes. Ook Wienus bedankt voor de mooie platen. Wij hebben ervan genoten. Wij vonden dit een fijne herinnering. Daarvoor onze dank. Groetjes van *Eef en Truus*

Bestuur en Beleid.

Huis-aan-huis collecte Kerk in Actie. Elders in dit kerkblad leest u meer informatie over de huis-aan-huis collecte die in de week van 29 november – 5 december landelijk gehouden wordt. Vanuit onze kerk werken meerdere gemeenteleden hieraan mee. We hopen dat u hier ook voor wilt geven!

GZB-dagboek 'Een handvol koren' 2021

Een dagboek voor jong en oud!

Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. Met de feestdagen in aantocht is het is niet altijd eenvoudig om voor iedereen een passend cadeau te bedenken. Het dagboekje is dan een leuke en verantwoorde cadeautip.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is 'Een handvol koren' het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB.

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.

Naam contactpersoon: Larissa den Boer-Ruijs; e-mailadres: larissaruijs@gmail.com

Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl. Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*