

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

27 september Ds. S.C. Honing, belijdenisdienst
4 oktober Ds. S.C. Honing, bevestiging ambtsdragers.

Vieren en doen. De komende weken hebben we extra bijzondere diensten. Aankomende zondag hoopt Peter Jan van der Laan belijdenis van het geloof af te leggen in onze kerk. De week daarna zullen we een ouderling bevestigen en een pastoraal medewerker benoemen, daarnaast nemen we afscheid van een ouderling, diaken en twee pastoraal medewerkers. Het zou fijn zijn wanneer we deze diensten de kerk (voor coronabegrippen) helemaal vol hebben, dus schroom niet en geef je op!

De afgelopen tijd hebben we uit Handelingen gelezen, de komende drie zondagen wil ik meer thematisch aan de slag gaan. We gaan meer de diepte induiken rond de visie van onze gemeente. In ons beleidsplan hebben we de visie van onze gemeente kernachtig samengevat als: 'Een gemeenschap rondom Jezus Christus waarin iedereen welkom is' Daarmee hebben wij als gemeente gezegd: wij streven ernaar om dat te zijn en nog meer te worden. In het centrum staat het belangrijkste, de kern: Jezus Christus. Daar zullen we komende zondag, tijdens de belijdenisdienst, verder over nadenken aan de hand van Lucas 5:27-28 en Lucas 9:57-62. De week daarna, op 4 oktober, zullen we nadenken over de gemeenschap. Op 11 oktober, wanneer we ook de Maaltijd van de Heer met elkaar hopen te vieren, zullen we dieper ingaan op het onderdeel dat iedereen welkom is in onze gemeente. Goede diensten toegewenst!

Terugblik. We kijken terug op een mooie startzondag. Het was een bijzondere ervaring om samen met verschillende kerkelijke gemeenten dit kerkenpad te doen. In de Dorpskerk zijn er mooie goede voornemens opgeschreven, hebt u die van u nog voor ogen? De uitslag van het muzikale programma in de Gereformeerde Kerk is: groep 1 72 punten, groep 2 48 punten en groep 3 58 punten. Groep 1 heeft dus gewonnen. De puzzels in de tassen zijn ook goed beantwoord, maar lang niet door iedereen. Vragen 2 en 5 bleken het moeilijkst te zijn. De juiste antwoorden zijn: 1. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. 2. Elia die bidt om regen na langere tijd van droogte. 3. Ark van Noach. 4. Gelijkenis van de verloren zoon. 5. Jozef die een Jas krijgt van zijn vader, en zijn broers die jaloers zijn. Het winnende echtpaar heeft ondertussen de prijs ontvangen.

Diensten. Elke zondag is er een kerkdienst in onze Dorpskerk. We houden ons daarbij aan de maatregelen van de overheid en de adviezen van de PKN. In het gebruiksplan op onze website leest u hoe wij dit doen.

Als u naar de kerk wilt komen, bent u van harte welkom! Dat mag ook elke week. Er is voldoende plaats. Meldt u zich wel van te voren aan? Het aanmeldformulier vindt u op de website. Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag: dat betekent dat die aanmeldingen voor vrijdag 18.00 uur binnen moeten zijn.

U krijgt uiterlijk vrijdagavond bericht als u bent ingedeeld voor zondag. In de bevestiging staat ook bij welke ingang u welkom bent en hoe laat ongeveer.

Via ons YouTubekanaal kunt u de dienst ook met beeld meebeleven.

Standaard aanmelden. Sommige mensen geven zich standaard elke week op voor de kerkdiensten, dat is heel fijn. Vanaf heden kunt u ook aangeven dat u standaard elke week wilt deelnemen aan de kerkdiensten, alleen als u een keer niet kunt moet u zich dan afmelden.

Kindernevendienst. Vanaf zondag 20 september zijn we weer begonnen met de Kindernevendienst. Vanaf 9:15 uur zijn kinderen in de basisschoolleeftijd welkom op de jeugdzolder van Immanuel. Zij blijven gedurende de gehele dienst in Immanuel en kunnen na afloop daar weer opgehaald worden. Voorlopig zal er één groep zijn voor alle leeftijden. Wilt u het op het aanmeldformulier vermelden als u gebruik wilt maken van de kindernevendienst?

We gaan voorlopig ook nog door met de kieronlinedienst. We merken dat het goed bekeken wordt. De kinderoppas blijft tijdens de dienst natuurlijk ook gewoon doorgaan.

Alpha. Afgelopen dinsdag 22 september zouden we van start zijn gegaan met de alpha-cursus. Ik keek er erg naar uit. Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om dit jaar van start te gaan. Jammer, maar in coronatijd meer dan begrijpelijk. Vanuit de groep van vorig jaar is er nog wel heel positief nieuws. Eén van de deelnemers laat zich op 4 oktober dopen, het is iets om dankbaar voor te zijn!

Catecheses. Binnenkort gaan de catechisaties weer van start! Ik heb er zin en ik hoop de jongeren ook. De jongeren voor de basiscatechese (die in groep 7 of 8 zitten van de basisschool) zijn welkom op maandagmiddag 5 oktober om 16:00 uur in gebouw Immanuël. De jongeren voor de tienercatechese (die op de middelbare school zitten) zijn op maandagavond 5 oktober om 19:30 uur welkom in gebouw Immanuël. Van harte welkom en voel je vrij om een vriend of vriendin mee te nemen!

Jeugdclubs. De jeugdclubs zijn afgelopen zaterdag weer begonnen. Eén van de leiders schrijft hierover: We hebben met 18 jongeren van de jeugdclubs genoten van 't prachtige weer! Heerlijk gezwommen, spellen gedaan, bijbel gelezen en natuurlijk de bbq. Alles kon buiten de openlucht. De Here geeft zoveel zegeningen!

Nieuwe Bijbelkring – ongemakkelijke teksten uit de Bijbel

Wanneer we in de Bijbel lezen komen we nog weleens 'ongemakkelijke' teksten tegen, of we worden er zelfs mee geconfronteerd. Kunnen we hier wel wat mee? Bijbelteksten die ons in eerste instantie op een negatieve manier raken, die haaks lijken te staan op de christelijke boodschap of de gangbare normen en waarden. Denk bijvoorbeeld maar aan

geweldsteksten, grote straffen die staan op het overtreden van sommige wetten, regels zoals dat vrouwen hun man gehoorzaam moeten zijn, teksten waarin dood en verderf een grote rol spelen. Zulke teksten willen we misschien liever wel uit onze Bijbel wegscheuren, maar toch... Ze staan wel in de Bijbel. Kunnen we er wat mee? Over dit soort teksten willen we met elkaar in gesprek gaan. Staat er wel wat we erin lezen? Wat voor boodschap heeft die tekst voor mij vandaag?

Je kunt ervoor kiezen om je aan te melden voor elke bijeenkomst, of om alleen een enkele keer te komen. Aanmelden is met het oog op de coronamaatregelen verplicht zodat er niet teveel mensen zullen komen. Voorafgaande aan elke bijeenkomst plaats ik in het kerkblad en de nieuwsbrief over welke tekst(en) het de komende keer zal gaan. Zij die incidenteel of eenmalig willen meedoen, kunnen dan nog beslissen of ze willen komen.

De bijbelkring wordt zowel 's ochtends als 's avonds gegeven. Inhoudelijk is het hetzelfde, opgeven voor beide keren heeft dus geen zin. De bijeenkomsten vinden steeds plaats in de grote zaal van Immanuël (zolang de coronamaatregelen duren) en er is naast een minimum ook een maximum aantal deelnemers.

De bijeenkomsten in de ochtend zijn van 10:00 uur tot 11:30 uur en de bijeenkomsten in de avond zijn van 20:00 uur tot 21:30 uur. De eerste keer vindt plaats op dinsdag 13 oktober. Graag dus (ruim) van te voren bij mij aanmelden, dat kan via de mail of de telefoon. Bij de aanmelding graag ook aangeven of er een voorkeur is voor de ochtend of de avond. Ook wanneer je deze eerste keer er niet bij kunt zijn kun je voor jou ongemakkelijke bijbelteksten doorgeven. Uit alle aangeleverde bijbelteksten wordt een keuze gemaakt om te bespreken. We stemmen het zo af dat je er bij kunt zijn wanneer de door jouw aangeleverde tekst behandeld wordt. De overige data zijn:

Dinsdag 10 november, Donderdag 10 december, Donderdag 14 januari, Woensdag 10 februari, Woensdag 17 maart, Maandag 19 april en Maandag 17 mei.

Deze zelfde bijbelkring bied ik ook aan in Hoogmade, eventueel kunt u daar ook aansluiten.

Evangelie naar Johannes.

Geen kribbe of wijzen in het Bijbelboek Johannes maar "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God". Zo begint Johannes zijn evangelie en maakt hij ons bekend wie Jezus is. Dit Bijbelboek zal centraal staan tijdens een Bijbelkring o.l.v. ds. Carolina Koops-Verdoes. Wat staat er en wat wil Johannes ons vertellen? Wat betekent deze tekst voor ons en wat kan de tekst ons leren?

De data zijn 8 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart en 8 april. Dus meestal de eerste donderdag van de maand, behalve in oktober en april. We komen samen van 10.00-11.30 uur in de grote zaal in de Gereformeerde Kerk en houden ons aan de geldende coronaregels. De groepsgrootte is 6-10 personen. Graag uiterlijk dinsdag 6 oktober opgeven bij ds. Carolina Koops-Verdoes, predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl of tel. 608277. Mocht u wel graag meedoen, maar het tijdstip schikt niet, ook dat kunt u aan haar doorgeven. *Ds. Carolina Koops-Verdoes*

Omzien naar elkaar.

We horen over steeds meer coronabesmettingen in Nederland. Dat is zorgwekkend. Houdt u in deze tijd extra goed de wat meer eenzame mensen goed in de gaten? Als christenen zijn wij geroepen om juist ook hen met liefde te omringen.

Dhr. Arie Bregman (Bateweg 27) is afgelopen zaterdag gevallen en in het ziekenhuis opgenomen. Op het moment dat u dit kerkblad leest is hij waarschijnlijk weer thuis. We bidden hem en zijn vrouw veel sterkte toe en Arie een goed herstel.

Bestuur en Beleid.

Ambtsdragers. Eerder dit jaar hebben we u geïnformeerd over vertrekkende ambtsdragers (ouderling Hans Grandia en diaken Nies de Jeu), ambtsdragers die zich beschikbaar hebben gesteld voor een nieuwe termijn (ouderling-kerkrentmeester Arnt-Friso de Bruijn en diaken Joost Lekkerkerker) en hebben we u gevraagd te komen met voordrachten voor een ouderling en diaken. Door de coronacrisis is dit allemaal in de vertraging gekomen en is ook de afscheids- en (her)bevestigingsdienst uitgesteld. Gelukkig kunnen we de draad nu weer oppakken.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat in de vacature voor ouderling is voorgedragen Arjen van der Baan. Aangezien er één voordracht is ontvangen hoeft er geen stemming gehouden te worden en is de voorgedragen persoon door de kerkenraad in zijn ambt benoemd. Hij heeft tot en met zaterdag 26 september de tijd om te beslissen of hij zijn benoeming aanvaardt.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene dienen uiterlijk ook tot en met 26 september schriftelijk en ondertekend bij de scribe van de kerkenraad te worden ingediend.

Wij bevelen Arjen van der Baan in uw voorbede aan en wensen hem veel sterkte en Gods leiding toe bij het nemen van zijn beslissing.

Voor de ambtsdragers die herkiesbaar zijn, zijn geen tegenkandidaten ingediend. De vacature voor diaken staat nog open.

We hebben u in het voorjaar ook geïnformeerd dat pastoraal medewerkers Tiny Molenaar en Gerrie Maassen afscheid zullen nemen. De kerkenraad is blij dat Nel van der Berg het pastoraal team komt versterken.

Bericht via de missionaire commissie.

Wij zijn Ewoud en Marjolein Poot en hebben met onze dochter Jaëlle (6) de afgelopen 4 jaar in Pisa, Italië gewoond. Samen met onze collega's van Operatie Mobilisatie hebben we mensen in (geestelijke) nood op verschillende manieren geholpen. Via het sociale werk tegen mensenhandel hielpen we vrouwen die gebonden zijn in de prostitutie. Via Engelse

les, muziek, enquêtes op straat, persoonlijke contacten en Bijbelstudies zijn we in gesprek gegaan met mensen over zingeving en geloof. Daarnaast heeft Marjolein personeelswerk gedaan en ondersteunden we een lokale kerk met o.a. het leiden van de jeugdgroep en het organiseren van activiteiten voor mensen die meer over God en het geloof willen weten.

Twee maanden geleden zijn we teruggekeerd naar Nederland. Ewoud heeft een baan gevonden bij een grote zorginstelling en Marjolein hoopt voor OM Nederland te gaan werken in de rol van HR adviseur.

Wij willen de gemeente van Woubrugge en alle andere mensen die ons hebben ondersteund in de afgelopen jaren van harte bedanken. We wensen u allen Gods rijke zegen toe.

Hartelijke groeten, *Familie Poot*

Berichten van de diaconie.

In de dienst van 27 september is de diaconale collecte bestemd voor Near East Ministry (NEM). Deze christelijke organisatie begeleid zendelingen en diaconale werkers naar het Midden Oosten. Lourens en Rebecca Geuze (inderdaad broer en schoonzus van Wim Geuze) ervaren het als een roeping om zich in Israël zowel voor Palestijnen als voor Joden in te zetten vanuit de liefde van Christus. Lourens maakt deel uit van het pastoraal team van de Nazareth Trust, die een ziekenhuis in Nazareth runt. De NEM vraagt van zijn medewerkers dat zij een belangrijk deel van de benodigde fondsen zelf financieren. De diaconie ondersteunt hen met een vast bedrag gedurende 2 jaar en vraagt de gemeente of zij hen via deze collecte ook willen ondersteunen. U kunt uw bedrag ook overmaken op rekeningnr. NL 29 RBRB 0695 9487 09 t.n.v. diaconie Woubrugge o.v.v. Lourens en Rebecca.

De collecte voor Noodhulp Beiroet via Kerk in Actie heeft het mooie bedrag opgeleverd van 1611.20 euro. De diaconie heeft toegezegd dat dit bedrag 2x verdubbeld zou worden; er zal dus 4833.60 euro worden overgemaakt naar Kerk in Actie, Noodhulp Beiroet. We willen namens alle slachtoffers de gulle gevers via dit berichtje bedanken voor hun steun.

Primaire nascholing. Op maandag 28 en dinsdag 29 september heb ik weer twee dagen nascholing. Het is voor het eerst sinds de coronatijd dat het onderwijs weer op locatie plaats vindt. Deze dagen ben ik niet beschikbaar voor het gewone kerkenwerk. De volgende, en laatste, tweedaagse is op 16 en 17 november.

Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl. Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*