

Orde van dienst zondag 9 augustus 2020 - 9.30 uur

Voorganger: Ds. Jan Henzen

Muzikale medewerking: Kees Spaans + zanggroep



 **Dorpskerk
Woubrugge**

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Psalm 84: 1 Hoe lieflijk ,hoe goed is mij, Heer
- Stil gebed – Votum & Groet
- Lied 287 : 1 – 2 -5 Rond het licht dat leven doet
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Schriftlezing : **1 Koningen 7: 51**

Toen al het werk dat koning Salomo aan de tempel van de Heer had laten verrichten voltooid was, liet hij de wijgeschenken van zijn vader David naar de tempel overbrengen. Hij borg het goud en zilver en de andere voorwerpen in de schatkamer van de tepel van de Heer.

1 Koningen 8 : 11

De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vulde de hele tempel.

Openbaring 21 : 1 – 4

1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

- Psalm 95 : 1 en 3 Steek nu voor God de loftrompet

• Preek

We staan stil bij de inwijding van de Tempel ten tijde van koning Salomo. In die tempel krijgt ook de ark een plek, nl. in het Heilige der Heiligen. Trekt de Heer nu niet meer met ons mensen mee?

- Lied 756: 1 – 2 – 4 – 6 Laat komen Heer uw rijk
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (niet hardop)
- Collecteafkondiging

De diaconale collecte is bestemd voor Timon Thuis. Het perspectief Huis van Timon biedt een warme en veilige plek waar jongeren kunnen toewerken naar zelfstandigheid. De andere collecte voor het werk van de kerkrentmeesters. De opbrengst van de zendingsbussen aan de uitgang zijn in de maanden juli en augustus voor Hoveraid.

- Lied 755 Toch overwint eens de genade
- Gebed om de zegen
- Zegen
- Orgelspel