

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

16 augustus Ds. S.C. Honing
23 augustus Ds. S.C. Honing & Ds. M.H. Bil, Dodewaard (doopdienst)

Vieren en doen. De vakantie van onze predikant ds. Stefan Honing zit er bijna op. Komende zondag gaat hij weer voor. Over de diensten schrijft hij het volgende: Voor mijn vakantie lazen we elke zondag een stuk uit het bijbelboek Handelingen; we eindigden bij Handelingen 12. Met Handelingen 12 eindigt ook het eerste deel van Handelingen. De rest van het bijbelboek gaat vooral over de zendingsreizen van Paulus. In de maand augustus sluiten we hiermee de serie preken uit Handelingen af. Aanstaaende zondag lezen we *Handelingen 14:8-20*. Het is een opvallend verhaal tijdens de zogenaamde eerste zendingsreis van Paulus. Eerst worden Barnabas en Paulus bijna als goden vereerd, maar het verhaal eindigt ermee dat deze zelfde mensen Paulus stenigen. Het is een verhaal dat ook duidelijke verbindingen heeft met de Griekse mythologie en de afgoden van toen. Het laat ons daardoor ook kijken naar onze eigen afgoden. Hebben we die, en zo ja, wie zijn dat? Kunnen we loskomen van ze? Op zondag 23 augustus is er een doopdienst, waarin Merah Sarah van der Baan gedoopt zal worden. Merah is het dochtertje van Jeannette en Arjen van der Baan, en het zusje van Hannah. Deze dienst zal ds. Honing samen leiden met ds. Bil uit Dodewaard. Ds. Bil is de broer van Jeannette en dus ook de oom van Merah. Alvast goede diensten toegewenst!

Aanmelden voor de kerkdienst. Als u naar de kerk wilt komen, bent u van harte welkom! Dat mag ook elke week. Meldt u zich wel van te voren aan? Dan weten we zeker dat we het maximum aantal bezoekers niet overschrijden. U kunt het aanmeldformulier vinden op onze website www.dorpskerkwoubrugge.nl . Er is geen sluitingsdatum, dus u kunt zich op elk moment aanmelden.

U krijgt uiterlijk vrijdagavond bericht als u bent ingedeeld voor de komende zondag. In de bevestiging staat ook bij welke ingang u welkom bent en hoe laat ongeveer.

Dienst thuis meebeleven. De kerkdiensten worden ook live uitgezonden met beeld. Via YouTube Dorpskerk Woubrugge of op onze website vindt u de uitzending. Later terugkijken kan ook via onze website. De online kindermomenten kunt u hier ook vinden.

Kerkopenstelling in juli en augustus. In de zomermaanden zetten we op zaterdag de kerkdeuren open tussen 11.00 uur en 15.00 uur. We zijn trots op onze kerk en we vinden het leuk als geïnteresseerde wandelaars, fietsers en bootjesmensen een kijkje komen nemen. Maar natuurlijk staat de kerk ook open voor gemeenteleden en dorpsgenoten die de rust zoeken en/of gewoon even in de kerk willen zijn.

Voor in de agenda: Startzondag 13 september. De voorbereidingscommissie heeft een mooi, gezellig en inspirerend programma bedacht rondom het jaarthema van de

Protestantse Kerk: *Het Goede Leven*. Het wordt een soort 'kerkenpad' langs het Kerkje aan de Does in Hoogmade, de Gereformeerde Kerk Woubrugge en de Dorpskerk Woubrugge. Op al deze locaties worden activiteiten georganiseerd en ook voor de kinderen is er bij elke kerk wat te beleven. Het precieze programma volgt binnenkort en dan hoort u ook hoe u zich kunt aanmelden.

Nieuwe Alpha van start in Hoogmade.

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof en wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.

Op 22 september gaat er in Hoogmade/Woubrugge een Alpha van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Is er meer? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons? Wat doet de heilige Geest? Dat zijn een paar van de vele vragen die op deze avonden aan de orde komen. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18:30 uur tot circa 21:00-21:30 uur in de kerkzaal van de Protestantse Kerk, Vissersweg 1a in Hoogmade. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie op alphacursus.nl of facebook.com/AlphaWoubruggeHoogmade of mail naar alphaWouHoo@gmail.com.

We organiseren deze Alpha cursus samen met de Gereformeerde Kerk, de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering, en de Rooms-Katholieke kerk van Hoogmade-Woubrugge. We hopen op veel deelnemers, zowel mensen die al veel van het geloof weten en misschien al hun leven in de kerk komen als mensen voor wie het allemaal nog compleet nieuw is. Van harte welkom!

Omzien naar elkaar.

Meeleven. We leven mee met Peter Jan van der Laan (Woonzorgpark Willem van den Bergh, Druivenhof 5, 2201 ZZ Noordwijk) die een moeilijke tijd doormaakt. Door het sturen van een kaartje en door voor hem te bidden zijn we er voor hem.

Huwelijksjubileum. Op donderdag 20 augustus hopen de heer en mevrouw Gijs en Elly Vrolijk (Gerbrand Swartlaan 44, 2481 AK) te mogen vieren dat ze vijftig jaar getrouwd zijn. Een halve eeuw getrouwd, geweldig! We feliciteren hen van harte met dit schitterende jubileum!

Bedankt 1. Anja Tinga stuurde het volgende bedankje: Hartelijk dank voor uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn moeder J. Dorrepaal- van Griethuizen. Het heeft ons getroost en gesterkt.

Bedankt 2. Eef en Truus van der Horst willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en voor het gebed in de kerk. Zij bedanken ook Wienus Grandia voor de mooie muziek die hij heeft gedraaid. Het heeft hen goed gedaan.

Bedankt 3. Wim Zandstra was blij verrast met alle kaarten, telefoontjes en muzikale felicitaties voor zijn 88^e verjaardag. Bedankt daarvoor!

Bestuur en Beleid.

Bericht van de diaconie. Op zondag 23 augustus is de diaconale collecte bestemd voor Noodhulp aan Beiroet / Kerk in Actie. Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Helpt u mee?

Giften. Jannie van der Leij ontving € 20,- voor de kerkrentmeesters en € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Vakantie predikant. Onze predikant ds. Stefan Honing geniet tot en met zaterdag 15 augustus van zijn welverdiende vakantie. In dringende pastorale gevallen kunt u contact opnemen met Jannie van der Leij (jannie.vanderleij@outlook.com / 06 1299 3489). Voor overige zaken kunt u terecht bij de scriba (scriba@dorpskerkwoubrugge.nl).

Tot slot. Een zomerse groet van de kerkenraad! *Marianne Zandstra, scriba*