



Dorpskerk Woubrugge

Beste gemeenteleden,

We mogen weer naar de kerk! Al met al heeft de periode van alleen maar onlinediensten zo'n 4 maanden geduurd. Ga maar na: zondag 8 maart was de laatste zondag dat we met elkaar in de kerk waren en komende zondag is het alweer 5 juli.

Vanaf 1 juli zijn de maatregelen weer wat versoepeld, maar wij houden het voorlopig op de regels die we al eerder hebben gecommuniceerd. Eerst maar eens kijken hoe het loopt met een beperkte groep mensen in de kerk. Als u zich heeft aangemeld voor de dienst van komende zondag, krijgt u uiterlijk vrijdagavond een bevestiging.

De dienst zal gelijktijdig worden uitgezonden via de kerkomroep en hopelijk gaat het ook lukken om gelijktijdig met beeld uit te zenden. Er wordt de komende dagen nog druk getest om te zien of het werkt.

Vindt u het bijwonen van een dienst nog niet prettig, maar wilt u wel even in de kerk zijn? Dan kunt u terecht op zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur. In de zomermaanden zetten we elke zaterdag de kerkdeuren open. Wees welkom!

Wilt u iets aan ons kwijt? Stuur dan een mail naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl

KERKDIENSTEN

Kerkdienst 5 juli 2020

- Voorganger: Ds. Stefan Honing.
- Organist: Johan van Oeveren
- Koster: Wilco van Termeij
- Welkomcommissie: Piet en Gerrie Verboom, Marianne en Maartje Pont
- Oppas / Opvang: Jessica Noordam en Rita van Rijn
- Bloemendienst: Gerrie Verboom

Komende zondag lezen we **Handelingen 11:19-30**. We lezen daar veel verschillende dingen: over de christenen in Antiochië, dat de gelovigen daar voor het eerst christenen werden genoemd, we lezen over Barnabas, over Saulus en ook over ene Agabus. In dit korte stukje krijgen we een inkijkje in de ontwikkeling van de jonge kerk in Antiochië. Deze kerk was geboren in de crisis van geloofsvervolging. Hoe sluit dit aan bij onze gemeente in deze coronacrisis? De preek zal ons als gemeente en ons als gelovigen individueel, inspireren.

U kunt rechtstreeks meeluisteren via **de kerkomroep** www.kerkomroep.nl en (onder voorbehoud) meekijken via **onze website** <https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/>

Dat kan ook op een later moment.

De **orde van dienst met liedteksten** is bijgevoegd.

COLLECTEN

Komende zondag wordt er aan de uitgang gecollecteerd voor **Kerk in Actie** en Onderhoud gebouwen.

kerk in actie

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas. Dat moet anders. Daarom ondersteunt **Kerk in Actie** diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie. Daarnaast is er de Actie Vakantietas: dit zijn rugzakjes met leuke zomerspulletjes voor deze kinderen.

Een bijdrage geven aan de collecten kan in de manden bij de uitgang van de kerk of via de **link** (Ideal) op onze website.

U kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:

Kerkrentmeesters: NL73 RBRB 0690 9490 22 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters;

Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge Diaconie;

Missionaire commissie: NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie.

VOOR DE KINDEREN

Kinder-online-dienst

Vanaf ca 16.00 uur staat de kinder-online-dienst met Ds. Stefan Honing op onze website:

<https://www.dorpskerkwoubrugge.nl/corona/>

Verwerkingsmateriaal

Voor kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders die thuis aan de slag willen, staat het materiaal van Kind op Zondag online. Het materiaal van Bijbel Basics @ Home staat op onze website. Dit is zondag ook beschikbaar in Immanuel.



KERKDIENTEN IN JULI EN AUGUSTUS

Vanaf **zondag 5 juli** beginnen we weer met diensten in onze Dorpskerk. De kerk is zo ingericht dat we rekening houden met de 1,5 meter afstand. Uiteraard geldt dit niet voor mensen van hetzelfde huishouden.

Registratiesysteem

Wij zijn verplicht om te werken met een registratiesysteem. **Wilt u naar de kerk komen?** Vul dan alstublieft het **aanmeldformulier** in en stuur dit naar scriba@dorpskerkwoubrugge.nl. U mag het ook in de brievenbus van Immanuel of kerkelijk bureau (Vrouwgeestweg 12) doen. Of doorgeven aan uw wijkouderling – pastoraal medewerker. Uiteraard begrijpen we het als u (nog) niet naar de kerk wilt komen, omdat u tot de risicogroep behoort en/of het nog

niet vertrouwt. Dat kunt u aangeven in het vakje 'aantekening'. Er is geen sluitingsdatum, dus u kunt zich te allen tijde aanmelden.

Indeling

Op vrijdagmiddag wordt de indeling gemaakt voor de komende zondag: dat betekent dat die aanmeldingen **voor vrijdag 12.00 uur** binnen moeten zijn. U krijgt **uiterlijk vrijdagavond bericht** als u bent ingedeeld voor zondag. In de bevestiging staat ook bij welke ingang u welkom bent en hoe laat ongeveer. De welkomcommissie heeft dat overzicht ook en mag alleen mensen binnenlaten die op de lijst staan.



Gebruiksplan

Het verplichte **gebruiksplan** staat op onze website. Hierin staan de organisatie en onze 'spelregels' beschreven. Hieronder vindt u de 'spelregels':

- U bent welkom bij de ingang en op het tijdstip dat in uw mail / brief staat.
- Denkt u aan de 1,5 meter afstand? Uiteraard geldt dat niet voor uw huisgenoten.
- De leden van de welkomcommissie zullen u vragen uw handen te desinfecteren en zij zullen u uw plaats wijzen. U mag uw jas en eventuele andere spullen meenemen.
- Op uw zitplaats ligt een papieren liturgie. Wilt u die na afloop meenemen?
- Gemeentezang en het hardop bidden van het Onze Vader zijn vooralsnog helaas niet toegestaan.
- Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Het zou fijn zijn als u uw bijdrage zou willen overmaken (zie nieuwsbrief). Na afloop kunt u geld / collectebonnen kwijt in de collectemanden bij de uitgang.
- De welkomcommissie geeft aanwijzingen over het verlaten van de kerk.
- Elke week is er oppasdienst. Er is voorlopig geen KND: uw kinderen (basisschoolleeftijd) zijn welkom in de kerk of bij de opvang in Immanuel. Wegbrengen / ophalen graag door 1 volwassene.
- Het toilet in Immanuel is alleen beschikbaar in noodgevallen.
- Jammer genoeg is er nog geen mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken.

GEMEENTENIEUWS

Lief en leed uit de gemeente

Bloemen

De bloemen van afgelopen zondag zijn met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij ons oudste gemeentelid: mevrouw Treur-Kool in Leythenrode.

Jarigen (80+)

Op 4 juli is mevrouw C.P. Korenrump-Roos (Van Woudeweg 41, 2481 XM) jarig, zij wordt 83 jaar. Mevrouw T. van der Horst-de Groot (Gerbrand Swartlaan 58, 2481 AK) viert op 7 juli haar 82^e verjaardag.

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

Huwelijksjubileum

Op 10 juli zijn Teun en Rita van Rijn (Vierambachtsweg 5a, 2481 KR) 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum!

De zegen

Wees gedragen door Gods liefde
Wees verbonden door zijn trouw
En gezegend al uw dagen
Want Hij zelf gaat voor u uit!
(Sytze de Vries)

Pastoraat

Het pastoraat gaat nog steeds voornamelijk per telefoon. Neem gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan een gesprek of iemand kent die aandacht of hulp nodig heeft. De dominee, wijkouderlingen en pastoraal medewerkers staan voor u klaar!

Ander nieuws uit de gemeente

Bedankt!

Veel dank aan de gemeenteleden die afgelopen zaterdag de kerk hebben opgeruimd en schoongemaakt!

Kerkopenstelling op zaterdag 4 juli

In de zomermaanden zetten we op zaterdag de kerkdeuren open **tussen 11.00 en 15.00 uur**. We beginnen hier aanstaande zaterdag, 4 juli, mee. Gastheer/vrouw zijn Rob en Anneke Noodelijk.

We zijn trots op onze kerk en we vinden het leuk als geïnteresseerde wandelaars, fietsers en bootjesmensen een kijkje komen nemen. Maar natuurlijk staat de kerk ook open voor gemeenteleden en dorpsgenoten die de rust zoeken en/of gewoon even in de kerk willen zijn en/of een kaarsje willen aansteken.

Kerkomroep / kerkradio uitzending op donderdagavond 9 juli

Elke donderdag van 18.15-19.30 uur verzorgt Wienus Grandia een uitzending van de kerkomroep. Wilt u een verzoeknummer aanvragen? Dat kan per mail: kerkomroep@dorpskerkwoubrugge.nl, per telefoon (liefst maandag- of dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus (Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).

Tot slot.....

.....sluiten we af met de woorden van Lied 287 (1):

*Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.*

Een goede week toegewenst!

