

## Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

5 juli 9:30 ds. S.C. Honing

12 juli 9:30 ds. S.C. Honing

**Vieren en doen.** Op zondagmorgen 8 maart zaten wij voor het laatst in de Dorpskerk. Na bijna vier maanden zullen we er zondag weer zijn. Toch is het nog niet als vanouds: niet iedereen kan komen, niet iedereen wil/durft te komen, we zullen niet zingen, en we moeten altijd minstens 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven... Het is niet anders, maar we zijn blij en dankbaar dat we op zondag weer naar de kerk kunnen gaan. Schroom niet om u aan te melden, u bent weer van harte welkom! We gaan door met onze lezingen uit Handelingen. Met het Kerk-is-ook-thuis boekje lezen we de laatste tijd door Handelingen heen. Met het stoppen van het boekje zullen we helaas niet alle stukken meer kunnen behandelen. Mocht u het, om wat voor reden dan ook, op prijs stellen als er een bepaald stuk uit Handelingen wordt uitgelicht in de dienst dan hoor ik dat graag. Ik hoop dat we daar dan bij stil kunnen staan in een dienst na mijn vakantie.

Komende zondag lezen we Handelingen 11:19-30. We lezen daar veel verschillende dingen: over de christenen in Antiochië, dat de gelovigen daar voor het eerst christenen werden genoemd, we lezen over Barnabas, over Saulus en ook over ene Agabus. In dit korte stukje krijgen we een inkijkje in de ontwikkeling van de jonge kerk in Antiochië. Het mag ons als gemeente en ons als gelovigen individueel, inspireren.

De week erna op 12 juli zullen we Handelingen 12:1-17 lezen. We lezen daar over de dood van Jakobus, één van de twaalf apostelen, door toedoen van Herodes. Deze zelfde Herodes pakt vervolgens ook Petrus op, maar deze wordt door een wonder bevrijd. We zullen nadenken over geloof en twijfel, passen deze twee bij elkaar? En zo ja, hoe?

**Registratiesysteem.** Wij zijn verplicht om te werken met een registratiesysteem. Op onze website [www.dorpskerkwoubrugge.nl](http://www.dorpskerkwoubrugge.nl) vindt u de aanmeldformulieren. Uiteraard begrijpen we het als u (nog) niet naar de kerk wilt komen, omdat u tot de risicogroep behoort en/of het nog niet vertrouwt. Dat mag u ook aan ons doorgeven via het aanmeldformulier, in het vakje aantekening. Er is geen sluitingsdatum, dus u kunt zich te allen tijde aanmelden.

U krijgt op vrijdag bericht als u bent ingedeeld voor de komende zondag. In die bevestiging staat ook bij welke ingang u welkom bent en hoe laat ongeveer. De welkomcommissie heeft dat overzicht ook en mag alleen mensen binnenlaten die op de lijst staan. Zo hopen we het veilig te kunnen organiseren volgens de regels van de rijksoverheid / het RIVM.

**Dienst thuis meebeleven.** Vanaf 5 juli worden de kerkdiensten als vanouds gelijktijdig uitgezonden via de kerkomroep. We gaan ook proberen om het gelijktijdig met beeld uit te zenden via onze website. Of dat ook echt gaat lukken weten we nog niet zeker, maar er wordt hard aan gewerkt. Daarnaast zijn we als kerkenraad en onlineteam bezig met een

oplossing voor de langere termijn: kerk-tv. We hebben inmiddels een aantal offertes binnen en hopelijk kunnen we daar binnenkort een knoop over doorhakken. U hoort ervan!

**Gasten.** Er zijn veel mensen die onze diensten digitaal meebelevan, een heel stuk meer dan er normaal in de kerk zitten. Dit vinden wij fijn. Deze mensen zijn ook van harte welkom om de kerkdiensten te bezoeken, ook als ze geen lid zijn van onze gemeente.

**Doopdienst.** Op zondag 23 augustus hopen wij Marah Sarah van der Baan te dopen. Marah is de dochter van Arjen en Jeannette en het zusje van Hannah. Mochten er nog meer ouders zijn die hun kind willen laten dopen dan hoor ik dat graag.

**Kerkopenstelling in juli en augustus.** In de zomermaanden zetten we op zaterdag de kerkdeuren open tussen 11.00 uur en 15.00 uur. We beginnen hiermee op zaterdag 4 juli. We zijn trots op onze kerk en we vinden het leuk als geïnteresseerde wandelaars, fietsers en bootjesmensen een kijkje komen nemen. Maar natuurlijk staat de kerk ook open voor gemeenteleden en dorpsgenoten die de rust zoeken en/of gewoon even in de kerk willen zijn. We houden natuurlijk rekening met alle RIVM-maatregelen.

**Omzien naar elkaar.**

**Huwelijksjubileum.** Op 10 juli hopen Teun en Rita van Rijn (Vierambachtsweg 5a) te mogen vieren dat ze vijftig jaar getrouwd zijn. Het is een schitterend jubileum waar wij hen van harte mee feliciteren! Wij danken met hen en bidden hen de liefde van God toe

**Bestuur en Beleid.**

**Bestuurlijke fusie met Protestantse gemeente Hoogmade-Rijpwetering.** In de nieuwsbrief van twee weken geleden bent u geïnformeerd over onze intentie om een bestuurlijke fusie aan te gaan met de Protestantse gemeente Hoogmade-Rijpwetering. De brief kunt u nog steeds bekijken via onze website. We hebben op ons voornemen positieve reacties gekregen en dat is fijn! Natuurlijk zijn er ook nog vragen; die hebben we zelf ook. In de komende maanden, als we met de kerkenraad van onze buurgemeente gaan verkennen hoe we dit kunnen aanpakken, zullen er vast antwoorden komen. We houden u op de hoogte!

**Berichten van de diaconie.**

Op zondag 5 juli is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor Kerk in Actie: Binnenland. Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas. Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes

die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

**Vakantie predikant.** Dit jaar heb ik vakantie van maandag 20 juli t/m zaterdag 15 augustus. In het volgende kerkblad leest u wie in die tijd te bereiken zijn in voorkomende gevallen.

**Hartelijke groet.** We leven met elkaar mee. Als ik of de kerk op enigerlei wijze van betekenis voor u kan zijn, laat het mij dan weten via: [ds@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl) of 0172-518157. De weg naar God, via het gebed, staat altijd open. In Christus verbonden, ds. Stefan Honing