

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Zondag 28 juni

Een goed begin...

Lezen: Handelingen 9:19b-25

“Al spoedig beraamden de Joden een plan om hem te vermoorden.” (vers 23)

Bij de eerste toespraak van Petrus in Handelingen kwamen er duizenden mensen tot geloof. Na de eerste toespraak van Paulus lezen we over niemand die tot geloof komt. We lezen alleen dat de mensen stomverbaasd waren en in verwarring werden gebracht, en meteen daarna dat ze Paulus wilden doden. Het was geen veelbelovend begin.

De uitdrukking is dat een goed begin het halve werk is. Hier kunnen we niet spreken over een goed of veelbelovend begin. Misschien valt het juist zelfs wel wat tegen... Gelukkig geeft Paulus de moed niet op. Hij blijft doorgaan met het verkondigen van het evangelie, iets waarvan wij nu nog steeds de gevolgen zien.

Geef jij snel op? Wat leert deze tekst jou dan?

*"God, die je beproevingen voorzag,
heeft je speciaal gevormd om er doorheen te
komen,
niet zonder pijn maar zonder smet."*

C.S. Lewis

Maandag 29 juni

Wat kan het kosten?

Lezen: Handelingen 9:26-31

“Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden.”(vers 26)

Toen Paulus wegging uit Jeruzalem was hij een belangrijk man. Teruggekomen durven zijn christelijke broeders en zusters hem eerst niet te ontvangen, en niet veel later willen anderen hem vermoorden. Door te gaan geloven heeft Paulus veel opgegeven: zijn positie en zijn sociale kringen bijvoorbeeld. En wat krijgt hij ervoor terug? Onzekerheid en vervolging. Het lijkt een slechte ruil geweest te zijn, maar Paulus heeft ook het geloof ontvangen. En dat is voor hem van onschatbare waarde. Paulus heeft er hier al bewust voor gekozen om alles in dit leven aan Christus te wijden, uitkijkend naar de dag dat hij in Gods Koninkrijk zal leven. Hij schrijft daar zelf ook over: ‘Want voor mij is leven Christus en sterven winst.’ (Fil. 1:21).

Dinsdag 30 juni

Al het goede telt

Lezen: Handelingen 9:32-43

“waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica’s en mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had.” (vers 39b)

Gisteren lasen we over Paulus, de grote evangelist. Vandaag lezen we over Petrus die iemand uit de dood opwekt. Petrus en Paulus zijn beiden zeer belangrijk in de vroege kerk. En te midden van deze twee grootheden lezen we over ene Dorkas. Buiten dit deel om lezen we nergens over haar in de Bijbel. Zij heeft niet, zoals Petrus en Paulus, duizenden mensen tot het geloof geleid. Dorkas deed wel wat anders: kleding maken voor anderen. Dat is heel klein in vergelijking met wat Petrus en Paulus hebben gedaan, maar toch was het voor sommigen van ontzettend veel waarde. Dorkas heeft door het kleine te doen levens van anderen verbeterd.

Het maakt vaak niet uit hoeveel gevolgen je daden hebben, als ze maar goed zijn.

Bijbelse woorden puzzel

Je ziet hieronder 15 verschillende anagrammen. De woorden die hier staan, slaan nergens op. Je moet de letters gebruiken om bijbelse woorden te vinden. Het kunnen zowel namen, geografische locaties als bijbelboeken zijn. De spelling komt uit de NBV.

Voorbeeld: bah raam = Abraham

1. na sesam
2. cel ui snor
3. bijenman
4. lip is puf
5. hebt meel
6. apen in borg
7. beest als ras
8. solide pak
9. blaas om
10. zonen snel acties
11. ach eet in rok
12. mest fobie
13. kelner aai geld
14. doorsneden hapje
15. mooie deur munt

De antwoorden staan op pagina 6.

Antwoorden vorige week:

Bijbelboekenquiz: De vrouw van Lot

Los de Rebus op!: Mina ik bemin u bovenal kom tussen 7 en 8 ffen achter de kerk.

Woensdag 1 juli

Radicaal nieuw begin

Lezen: Handelingen 10:1-16

“Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.” (vers 15b)

Petrus ziet een visioen. Door dat visioen maakt God aan hem duidelijk dat er geen onderscheid meer is tussen reine en onreine dieren. Het is voor elke Jood een schokkende ontdekking.

Een andere schokkende ontdekking is naar Petrus onderweg. Mannen van de centurio Cornelius komen hem ophalen. Uiteindelijk zal Cornelius tot geloof komen. Een heiden van het machtige en gehate Romeinse Rijk wil tot geloof komen, dat is een bijzondere ontwikkeling. Maar een ontwikkeling die past in de lijn van Handelingen (van Jeruzalem en Judea, naar Samaria en uiteindelijk tot de uiteinden van de aarde).

God handelt hier, zoals wel vaker, op een onverwachte manier. Wij mensen kunnen God nooit begrijpen, maar wij vertrouwen wel altijd op Hem.

Donderdag 2 juli

God leidt de kerk

Lezen: Handelingen 10:17-33

“We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen.” (vers 33b)

Petrus staat voor een goedgevulde ruimte vol met mensen die ernaar verlangen om het evangelie te horen. Het lijkt op die manier heel gemakkelijk te zijn om te evangeliseren. Toch zal dit voor Petrus ook een hele stap geweest zijn, hij moest het huis van een heiden in. Petrus luistert echter naar God en hij vertrouwt op Hem. Het was niet Petrus die deze ontmoeting had georganiseerd, en het was ook Cornelius niet. God zelf heeft dit hele gebeuren geleid.

God leidt ook nu vandaag onze kerk. Misschien zien we dat niet altijd, en misschien luisteren wij ook niet altijd even goed, maar God leidt onze kerk.

Vraag God om zijn leiding over jouw leven, en bidt voor onze kerk.

Zijn woning

De dominee beklimt de kansel,
geen gekuch en geen bewegen,
en in een stille, lege kerk
spreekt hij 't votum en de zegen.

Het is verdrietig om te zien
dat die Godgewijde klanken
van prediking en orgelspel
klinken tegen lege banken...

Ja, we missen de ontmoeting,
samenzijn is ons verlangen...
Maar in onze kamers thuis
mogen wij Gods Woord ontvangen!

Door de video-uitzending
zijn we samen tóch verbonden;
en God (oneindig groot!), Hij is
niet aan tijd of plaats gebonden!

Kunnen wij niet naar Zijn woning?
Hij zoekt woning in ons midden!
Geeft Zijn zegen in het luisteren,
luistert als wij samen bidden...!

“De HEERE Zélf zij u genadig,
Zijn bescherming toegebeden:
Zijn aangezicht licht over u
en Hij geve u Zijn vrede!”

AMEN

Marita van Steensel – Kraamer

Antwoorden puzzel: 1. Manasse 2. Cornelius 3. Benjamin 4. Filippus 5. Betlehem 6.
Openbaring. 7. Beltesassar 8. Dekapolis 9. Absalom 10. Tessalonicenzen 11.
Korachieten 12. Mefiboset 13. Klaagliederen 14. Johannes de Doper 15.
Deuteronomium

Vrijdag 3 juli

Kracht van de Geest

Lezen: Handelingen 10:34-48

“Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde.” (vers 44)

Wanneer ik bezig ben met het schrijven van een preek, ben ik steeds met de vraag bezig hoe dit of dat overkomt op de luisteraars. Je wilt niet dat het te ingewikkeld is, of steeds hetzelfde, je hoopt dat het de mensen raakt en aanspreekt, maar tegelijkertijd wil je wel zo dicht mogelijk bij de tekst blijven. Soms is dat een hele zoektocht en de ene keer ben ik er meer tevreden mee dan een andere keer. Preken schrijven blijft altijd een zoektocht en het is daarom altijd fijn om reacties te horen, je weet dan hoe de mensen het ontvangen en begrepen hebben.

Bij deze toespraak van Petrus is het effect direct duidelijk. Terwijl hij nog aan het praten is daalt de Heilige Geest neer op deze mensen. We lezen er nog niets over dat deze mensen tot bekering zijn gekomen, maar dan is de Heilige Geest er al. De Geest werkt door preken heen. Dank God daarvoor.

Zaterdag 4 juli

Kerkscheuring?

Lezen: Handelingen 11:1-18

“Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God” (vers 18a)

Er is een discussie ontstaan. Het is een heftige, want er staat heel wat op het spel. Aan de ene kant staat Petrus, die denk dat hij heeft gehandeld naar Gods wil, en aan de andere kant staan er een aantal Joodse christenen. Zij denken dat het Gods wil is dat alle gelovigen besneden zijn, en dat de christenen heidenen moeten mijden. Wie heeft er gelijk? Het lijkt een impasse te zijn, komt hier de eerste kerkscheuring?

Nee, gelukkig niet. En waarom niet? Omdat de partijen bereid zijn om in gesprek met elkaar te gaan, en ook echt naar elkaar te luisteren. Ondanks het verschil van mening bleven ze op elkaar vertrouwen. Zo horen christenen met elkaar om te gaan, en als de kerk dat altijd had gedaan waren er nu een stuk minder stromingen geweest.

Bid voor de kerk, dat wij altijd luisteren naar Jezus en elkaar liefhebben.

*de Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen
de Heer zij achter u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar
de Heer zij onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
de Heer zij in u
om u te troosten
als u verdriet hebt
Hij omgeve u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
de Heer zij boven u
om u te zegenen
zo zegene u God vandaag
morgen en in eeuwigheid*

Patricius

Dit was het laatste kerk-is-ook-thuisboekje. Vanaf 5 juli hopen wij weer mensen in de kerk te verwelkomen. Vergeet niet om je van te voren aan te melden. We doen voor de thuisblijvers ons best om het mogelijk te maken om de diensten live met beeld uit te zenden. Ik wil graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de boekjes en ik wil ook iedereen bedanken die de boekjes gelezen heeft, en bovenal wil ik natuurlijk onze God danken. Hij zorgt voor ons, juist ook in deze coronatijd.

Ds. Stefan Honing



Dorpskerk
Woubrugge