

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 14

21 juni t/m 27 juni

Zondag 21 juni

God laat niet los

Lezen: Handelingen 7: 1/51-60

“Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord,” (vers 52)

De toespraak van Stefanus is een heel lange toespraak, de langste van het bijbelboek Handelingen. Wanneer je hem helemaal leest dan valt op dat er sprake is van een terugkerend thema: de verwerping en vervolging van de profeten die God zendt. De mensheid lijkt keer op keer aan te geven: wij willen niets met God te maken hebben.

Dat is nu niet anders. Veel mensen keren bewust God de rug toe. Toch bleef God doorgaan met het zenden van zijn profeten. De mens wil misschien God wel loslaten, God zelf laat gelukkig niet los. Dat geeft ons hoop. Als mensen in onze omgeving het geloof vaarwel zeggen, betekent het niet dat God die mensen ook vaarwel heeft gezegd.

*God,
help ons om een weg te vinden
waar anderen alleen maar
een blinde muur zien.*

*Help ons om een pad te banen
waar anderen bang zijn
om vast te lopen*

*Help ons een schouder te zijn
waarop anderen
hun wanhoop kwijt kunnen.*

*Help ons een houvast te zijn
dat anderen helpt
om een uitweg te vinden.*

Greet Brokerhof-van der Waa

Maandag 22 juni

Bedreiging

Lezen: Handelingen 8:1-3

“Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis.”(vers 3)

Tot dusver in Handelingen is de kerk altijd met een opmars bezig geweest. Zij groeide en stond in aanzien bij het hele volk. De leden van de gemeente waren ook gelukkig; zij deelden alles wat ze bezaten en zo had iedereen voldoende om van te leven. Maar hier komt een schaduwkant van geloven om de hoek kijken. Het kwaad in de wereld wil de kerk steeds weer vernietigen. En dat heeft voor de gelovigen hier veel leed tot gevolg.

Tegenwoordig wil het kwaad in de wereld de kerk nog steeds vernietigen, ook in Nederland. Dat doet het kwaad echter op een andere manier dan tweeduizend jaar geleden. Hoe wordt de kerk in Nederland nu bedreigd? Wat kunnen wij/kan jij hieraan doen?

Dinsdag 23 juni

Gods plan

Lezen: Handelingen 8:4-8

“Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias.” (vers 5)

Door de vervolging van Saulus vluchten veel christenen weg uit Jeruzalem. Eén van hen is Filippus. Filippus was net als Stefanus aangewezen als diaken in de gemeente. Na zijn vlucht komt hij in Samaria terecht en daar gaat hij het evangelie verkondigen. Zo is de christelijke gemeenschap bij de volgende stap terecht gekomen. Aan het begin van Handelingen horen we Jezus zeggen dat de leerlingen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde over Jezus zullen getuigen. Door de vervolging van Saulus, door het kwaad, wordt nu ook over Jezus verteld in Samaria. Dit is een mooie boodschap voor ons: God gebruikt het kwade en keert het ten goede.

Wie ben ik?

*"Ik ben een persoon uit de bijbel.
Mijn naam is niet bekend.
Ik stierf een dood als geen ander.
Maar mijn doodskleed, is in ieder
huis te vinden."*



Los de rebus op!

-A $\frac{X-SB-U}{AL}$

7



8



ffffff

Antwoorden vorige week:

Bijbelboekenquiz 1. Genesis (Noach). 2. Jona. 3. Exodus. 4. Matteüs (Jozef, Maria en Jezus). 5. Jeremia. 6. Johannes 1:1. 7. Lucas (gelijkenis verloren zoon). 8. Prediker. 9. Esther. 10. Exodus (gouden kalf). 11. 1 Koningen 12:25-32 (gouden kalveren van Jerobeam). 12. Daniël (beeld van Nebukadnessar). 13. Numeri (Bileam) 14. Genesis (slang in het paradijs). 15. Richteren (Simson). 16. Matteüs 6:3. 17. Handelingen. 18. Genesis (Hench). 19. 2 Koningen (Elia) 20. Matteüs 24:36.

Woensdag 24 juni

Loyaliteit

Lezen: Handelingen 8:9-25

“Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.’” (vers 18 en 19)

Deze Simon denkt wat veel van ons ook vaak denken: met onze eigen middelen komen we er ook wel. Simon denkt dat hij de kracht van de Heilige Geest kan kopen. Dat gaat niet. God geeft het aan wie Hij wil. In de ogen van God stellen ons geld en al onze aardse bezittingen niet veel voor. Het draait om ons hart en of ons geloof oprecht is.

Donderdag 25 juni

God leidt de kerk

Lezen: Handelingen 8:26-40

“Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’” (vers 26)

Het is nog maar enkele maanden geleden dat we huiskamerontmoetingen hadden. Misschien heb jij ook wel een bijeenkomst bezocht? Op deze avonden bespraken we Handelingen 8:26-40, het gedeelte van vandaag. Sindsdien is er veel veranderd in de kerk. Door de coronacrisis zijn we al maanden niet meer op zondagochtend in de kerk geweest en we weten niet hoelang het nog zal duren voordat we weer zoals vanouds naar de kerk kunnen gaan.

Het thema van de huiskamerontmoetingen dit jaar was: een goed verhaal. We keken naar de Bijbel en naar de betekenis daarvan in onze levens. In dit stuk uit Handelingen leren we onder andere dat God zich actief bemoeit met de kerk. Hij leidt Filippus naar de Ethiopiër, met alle positieve gevolgen van dien. God leidt ook nu de kerk, ook in deze coronatijd. Hij doet dat door ons te inspireren vanuit de Bijbel en de kracht die Hij ons geeft door de Heilige Geest. Zo leven we juist ook in deze tijd van Gods genade.

Hoe leidt God jou?

Levenskracht

*God,
wakker het vuur
van de hoop aan
zodat ons harnas van
onverschilligheid wegsmelt
en we vol vertrouwen
naar de toekomst kijken.*

*Laat de ideeën
voor een betere wereld
in ons opborrelen
en help ons om
ze door te geven
en er iets mee te doen.*

*Maak ons tot mensen
die bruisen van energie,
en tintelen van levenslust,
bezield met een kracht
die bergen kan verzetten
en stormen kan weerstaan.*

*Laat ons enthousiasme
aanstekelijk werken
zodat de wereld
vol wordt met mensen
die er samen iets goeds
van willen maken*

Greet Brokerhof-van der Waa

Vrijdag 26 juni

Bekering

Lezen: Handelingen 9:1-9

“Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt.’”
(vers 5)

Saulus was een zeer intelligente, goed opgeleide man. Hij wist wat hij wilde en daar ging hij ook voor. Saulus dacht God te dienen door de christelijke groep te vernietigen. Stel je eens voor dat je Saulus bent. Je hebt een heel duidelijk doel voor ogen: God dienen door de volgelingen van Jezus te doden. Maar dan op de weg naar Damascus blijkt dat Jezus God is. Saulus diende God niet, Hij probeerde Hem te vervolgen.

Saulus is een duidelijk voorbeeld van iemand die overtuigd was van zijn gelijk, maar het precies verkeerd had. Zijn daden hadden voor veel mensen verschrikkelijke gevolgen. Het bewonderenswaardige van Saulus is dat hij niet stug blijft volhouden dat hij gelijk had en dat hij ook niet probeert zijn fouten goed te praten. Later geeft hij volledig toe dat hij verkeerd handelde.

Zaterdag 27 juni

Bidden en praten

Lezen: Handelingen 9:10-19a

“Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan.’” (vers 13)

Dit gedeelte is de enige keer in de hele Bijbel dat over deze Ananias gesproken wordt. Hij moet naar Saulus gaan... Ananias weet wie deze Saulus is en hij weet ook waarom Saulus naar Damascus is gekomen. Ongetwijfeld wisten de christenen daar al een tijdlang dat Saulus zou komen. Saulus die zoveel leed had veroorzaakt in de gemeente van Jeruzalem. Ik stel me zo voor dat veel christenen al waren weggevlucht uit Damascus voor Saulus kwam. Ananias is niet weggevlucht, hij is er nog, maar ongetwijfeld zal hij niet blij zijn geweest met de komst van Saulus. Waarschijnlijk hoopte hij dat Saulus hem niet zou vinden, hem met rust zou laten. Maar God vraagt wat anders aan Ananias, hij moet juist zelf naar Saulus toe gaan... Het is een hele opdracht, maar hij gaat. Ananias is zo een voorbeeld gelovige geworden. Hij luistert naar God, zelfs wanneer hem dat figuurlijk in het hol van de leeuw brengt.

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Haar, laat mij ernaar streven

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,

niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,

niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,

want wie geeft, ontvang,

wie zichzelf vergeet, vindt,

wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,

en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi

De puzzels en de teksten op pagina 2 en 6 kreeg ik toegestuurd, bedankt! Vanaf 5 juli zijn de kerkdiensten weer open voor publiek. Kijk voor meer informatie in de nieuwsbrief. Vanaf dat moment zal het kerk-is-ook-thuis boekje niet meer verschijnen.



Dorpskerk
Woubrugge