

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 13

14 juni t/m 20 juni

Zondag 14 juni

Met God valt niet te spotten

Lezen: Handelingen 5:1-11

“Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezielde om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.” (vers 4)

Ananias en Saffira kiezen er doelbewust voor om te liegen tegen de kerk, en daarmee ook tegen God zelf. Dat is natuurlijk een onverstandige keuze, want God ziet door al het bedrog heen. Ananias en Saffira moeten deze keuze met hun leven bekopen...

Een heftige straf voor iets wat zij zeker niet als enigen doen. Liegen wij allemaal niet weleens? Ja, en dit verhaal leert ons dat dat absoluut niet thuis hoort in de kerk en het Koninkrijk van God. Het is goed om God dankbaar te zijn dat wij niet gelijk met de dood worden gestraft, maar het is tegelijkertijd goed om te beseffen dat dat genade is. Want elke keer wanneer wij liegen tegen een schepsel van God, daarmee liegen wij ook indirect tegen God.

*Ik dank God,
omdat ik Zijn geboden ken
en ze wil onderhouden,
maar ik moet alles nog leren,
en schiet steeds tekort
als het gaat om het onderhouden ervan.*

*Alleen wie dankt voor het geringe,
ontvangt ook het grote.
Wij lopen God in de weg
als Hij ons de grote geestelijke gaven,
die hij voor ons bereidt heeft,
wil schenken,
omdat wij voor de dagelijkse gaven
niet danken.*

Dietrich Bonhoeffer

Maandag 15 juni

Concurrentie

Lezen: Handelingen 5:12-16

“De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo,” (vers 12b)
“Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.”(vers 16)

Op dit punt in het bijbelboek Handelingen is het nog niet lang geleden dat Jezus gedood is door de geestelijke elite. Het zal ook niet lang meer gaan duren voordat de gelovigen zelf vervolgd gaan worden. De geestelijke elite van de Joden is dus een geduchte tegenstander van de jonge kerk. Het machtige bolwerk van die tegenstander is de tempel. En waar kiezen de gelovigen om samen te komen en om te evangeliseren; diezelfde tempel. Het is concurrentie voor de tempel in het tempelcomplex. Het mag geen wonder heten dat de hogepriester en zijn medestanders de apostelen niet snel hierna oppakken.

Waarom kozen de christenen juist deze plek om te evangeliseren? Waren ze soms niet bang? Lees ook Mat. 10:24-33. Welke opdracht wordt hier drie keer genoemd?

Dinsdag 16 juni

Nieuw leven

Lezen: Handelingen 5:17-26

“Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.” (vers 20)

De apostelen zijn gevangengenomen, maar ze worden snel bevrijd door een engel. Deze engel draagt hen op om het volk alles te vertellen wat dit nieuwe leven aangaat.

Hoe zou jij het christelijke geloof omschrijven? Op dit punt in het verhaal van Handelingen is de term ‘christenen’ of ‘christelijke boodschap’ nog niet bekend. De engel omschrijft dus kort en kernachtig wat het christendom inhoudt: namelijk dat het een nieuw leven is (wedergeboorte).

Ervaar jij geloven ook als iets van het nieuwe leven?

Bijbelboekenquiz

Hieronder staan twintig beschrijvingen van bijbelverhalen. De vraag is steeds in welk bijbelboek staat dit verhaal?

1. Ging op cruise samen met een aantal dieren.
2. Ging op cruise alleen in een dier.
3. Het volk gaat weg uit Egypte.
4. Eén gezin gaat weg uit Egypte.
5. Een profeet wordt meegenomen naar Egypte.
6. In het begin was het Woord.
7. Varkensvoer is misschien zo gek nog niet.
8. Er is niets nieuws onder de zon.
9. Won een schoonheidswedstrijd.
10. Eén rund van edelmetaal.
11. Twee runderen van edelmetaal.
12. Beeld van verschillende soorten edelmetaal.
13. Pratend lastdier.
14. Pratend reptiel.
15. Zijn haar werd afgeschoren door zijn vrouw.
16. Links weet niet wat rechts doet.
17. Rondreizen in het Middellands zeegebied.
18. Na 365 jaar weggenomen.
19. Weggenomen met vuur en vlam.
20. Hij komt terug, maar zichzelf en ook de engelen weten niet wanneer.

Antwoorden vorige week:

Sprekens in raadselen. De zonen zijn 1, 6 en 6.

Er zijn vier aanwijzingen: - Vermenigvuldigd moet het antwoord 36 zijn. Dit geeft een lijstje mogelijkheden $1 \times 1 \times 36$ (enz.) - Opgeteld heeft er ook mee te maken, bijvoorbeeld $1+1+36=38$. Dit geeft steeds een uniek antwoord behalve bij $2+2+9=13$ en $1+6+6=13$. - Het kan geen uniek antwoord zijn, omdat Iwan het nog steeds niet weet. - De laatste hint is dat er duidelijk een jongste zoon is. Bij $2+2+9$ is dat niet het geval. Er blijft één mogelijkheid over.

Uit het bestek van de tempel van koning Salomo. Het antwoord is Pi. Het gaat immers om een cirkel.

Woensdag 17 juni

Loyaliteit

Lezen: Handelingen 5:27-32

“Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.” (vers 29b)

Natuurlijk moet men God meer gehoorzamen dan de mensen, dat is logisch... Maar tegelijkertijd is dat vaak wel lastiger. Dat zien we duidelijke terug bij de apostelen, hun leven staat op het spel vanwege die gehoorzaamheid aan God. Is het dan niet toch beter om de mensen te dienen of in ieder geval om een veilige middenweg te kiezen?

Nee, men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Dat is geen optionele mogelijkheid, dat is een plicht voor alle mensen.

Hoe dien jij God vandaag?

Donderdag 18 juni

God is met ons

Lezen: Handelingen 5:33-42

“Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten,” (vers 38-39a)

Deze coronatijd wordt voor veel mensen gekenmerkt door zorgen. In Handelingen 5 lezen we over hoe alle twaalf de apostelen worden opgepakt en worden voorgeleid aan het sanhedrin. Diezelfde mensen die Jezus ter dood hadden veroordeeld kunnen nu ook beslissen over Zijn ‘belangrijkste’ leerlingen. Deze rechters zijn vervuld van jaloezie en woede. Door de wijze raad van één van hen zien ze echter af van de doodstraf. Het is een wijs advies van een wijze man. Als het werk van de apostelen mensenwerk is, zal het uiteindelijk toch op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, dan kan niemand er iets tegen beginnen.

Dit zijn voor ons troostvolle en hoopvolle woorden. Wij zijn namelijk de kerk van God, of we proberen dat in ieder geval te zijn. En “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” Het is goed om niet vast te blijven zitten in zorgen, maar om het in gebed bij God te brengen. Samen met Hem komen we ook deze coronatijd als kerk goed door.

God zal je dragen

*Je hoeft niet bang te zijn, mijn kind,
God zal je ziel wel dragen.
Hij kent de tegenslag, de pijn
van zoveel bange vragen.
Zijn vleug'len ondersteunen jou,
dus weet je maar geborgen.
Ze tillen je door elke nacht,
want Hij zal voor je zorgen.*

*In uren van onzekerheid,
in kommervolle tijden,
waarin je moe en uitgeblust
van 'n lieve schat moest scheiden,
laat God je Zijn bewogenheid
vanuit de hemel blijken.
Hij tilt je met Zijn vleug'len op
naar vredevolle rijken.*

*Wees dus slechts stil als alles wijkt.
Laat je door God verzorgen
Gedragen door Zijn vleugelkracht
draagt telkens weer een morgen.
Dat is de vreugde van geloof,
je dicht bij Hem te weten,
met het gevoel dat overheerst:
God zal mij nooit vergeten!*

Frits Deubel

Vrijdag 19 juni

Prioriteit

Lezen: Handelingen 6:1-7

“Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord.” (vers 2b)

We lazen eerder in Handelingen dat de gelovigen alles deelden. Het is onvermijdelijk dat op den duur die verdeling in een snelgroeïende kerk niet altijd even goed verloopt. Hier staan de apostelen daardoor voor een belangrijke keuze: ‘Gaan wij dit probleem zelf aanpakken, of niet?’ Zij kiezen voor het laatste. Het draait in de kerk om de verkondiging van Gods woord, dat heeft de absolute prioriteit. Natuurlijk moeten andere dingen ook gebeuren, maar wat het belangrijkste is staat vast: de verkondiging van het woord van God.

In onze kerk zijn wij ook altijd druk met allerlei andere zaken, maar het belangrijkste is de verkondiging van het woord van God. Het draait om onze drieënige God en Zijn boodschap voor ons.

Zaterdag 20 juni

Bidden en praten

Lezen: Handelingen 6:8-15

“maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd.” (vers 10 en 11)

We zien het in de politiek en de media vaak gebeuren: de inhoudelijke discussie wordt door sommigen ontweken en in plaats daarvan roepen ze allerlei (vaak onzinnige dingen) om hun tegenstander zwart te maken. Zulke uitspraken worden vervolgens door veel mensen geloofd. Dat geldt ook voor veel uitspraken over de kerk. Al sinds de verlichting wordt geroepen dat kerkmensen niet geloven in de wetenschap en dat de kerk volledig heeft achterhaald is; dat binnen één of hooguit twee generaties de kerk volledig verdwenen zou zijn. Complete onzin natuurlijk, toch geloven veel mensen daar wel in. Het voorbeeld van Stefanus roept dan op tot navolging: de discussie aangaan en bidden voor de ander.

Ik geloof

*Er zijn momenten,
waarin alles ons raadselachtig voorkomt
en ons beangstigt,
dat ieder mensenwoord
het geheim van God lijkt te vernietigen,
dat wij slechts met schroom
over de laatste dingen spreken
en willen horen spreken.
Alles, wat wij over ons geloof
te zeggen hebben,
lijkt dan zo mat en leeg
in vergelijking met de werkelijkheid
die wij beleven
en waarachter wij
een onuitsprekelijk geheim vermoeden.*

Dietrich Bonhoeffer

De teksten op pagina 2, 6 en 8 kreeg ik toegestuurd, bedankt!



Dorpskerk
Woubrugge