

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Zondag 7 juni

De naam van Jezus

Lezen: Handelingen 3:11-16

“Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen;” (vers 16a)

In de dienst van vandaag horen we over de wonderbaarlijke genezing van een verlamde man. De omstanders zijn hierover verbaasd. Petrus geeft uitleg: het was niet hun eigen kracht of vroomheid die dit mogelijk maakte, maar door de naam van Jezus en het geloof in zijn naam.

Dit is een belangrijk punt. De naam Jezus is geen toverwoord waardoor bijzondere dingen kunnen gebeuren. Maar door het geloof kunnen wel grootse dingen gebeuren. Door het geloof in Jezus ontwikkelen mensen zich, worden ze nieuwe mensen.

Door het geloof in Jezus worden wij mensen zoals God heeft bedoeld. Liefdevol voor elkaar en trouw aan God.

***Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,***

Psalm 51:12

Maandag 8 juni

Koel drankje

Lezen: Handelingen 3:17-26

“God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.” (vers 26)

In zijn toespraak heeft Petrus het over de toekomst: alles zal worden hersteld (vers 21). Daar kijken we naar uit, een tijd dat er geen pijn, verdriet, ellende en de dood meer is. Wij zijn daar nu nog naar onderweg. Maar ook nu vangen we al glimpen op van die toekomst. We lezen dat Jezus ons in deze tijd zegent.

Het leven heeft soms wel iets weg van een lange wandeling. Soms gaat het je gemakkelijk af, maar soms is het zwaarder. Dan kan je moe worden, dorst krijgen, oververhit raken. Die zegeningen van Jezus kunnen dan als een koele drank dienen. Je hervindt je krachten weer, de dorst wordt gelest, je voelt je weer beter.

Is er iets waar je nu mee zit? Breng het bij God in gebed.

Dinsdag 9 juni

De Opstanding

Lezen: Handelingen 4:1-4

“hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.” (vers 2)

Tegenwoordig denken veel mensen dat de boodschap van Jezus' opstanding een metafoor was of dat het aansloot bij de gangbare opvattingen van die tijd. Zo zou de opstanding aan het eind der tijden een lokkertje zijn om mensen te bekeren. Deze hedendaagse gedachten kloppen van geen kant. De Sadduceeën en de priesters (die doorgaans ook aanhangers waren van het gedachtegoed van de Sadduceeën) zijn felle tegenstanders van het geloof in de opstanding. Zij zullen er niet voor terugdeinzen om met geweld het idee van de opstanding weg te drukken. Tegelijkertijd was al het lichamelijke in de ogen van de Griekse wereld slecht. Een boodschap van een opstanding van het lichaam zou voor hen aanstootgevend zijn. Toch zien we hier (voor de zoveelste keer in Handelingen) dat de opstanding centraal staat in de verkondiging van het evangelie, ondanks alle weerstand.

De opstanding is geen verzinsel, maar een schitterende realiteit.

Raadsels

Hieronder een tweetal raadsels. Weet jij het antwoord te bedenken? De antwoorden staan in het kerk-is-ook-thuis boekje van volgende week.

Spreken in raadselen

Iwan en Igor, twee raspuzzelaars die door de Coronacrisis elkaar al een tijd niet hadden gesproken, komen elkaar tegen bij de Dorpskerk van Woubrugge en lezen de geschiedenis van de kerk die op een mooi paneel is weergegeven. 'Als ik me goed herinner heb jij drie zonen', zegt Iwan. 'Hoe oud zijn die vandaag?' 'Als je hun leeftijden met elkaar vermenigvuldigt kom je op 36 uit', zegt Igor. 'En de som van hun leeftijden is precies de datum van vandaag.' 'Sorry Igor, maar dan weet ik nog steeds niet hoe oud je zonen zijn', zegt Iwan. 'Oh, ik vergat nog te zeggen dat mijn jongste zoon rood haar heeft', zegt Igor. 'Ah, nu is het me duidelijk', zegt Iwan. 'Nu weet ik de leeftijden van je drie zonen.' Weet jij die ook?

Uit het bestek van de tempel van koning Salomo

Welke Griekse letter is verbonden aan de tekst van 1 Koningen 7, vers 23?



Antwoorden Fotoquiz Woubrugge: 1. Oorlogsmonument. 2. Hussonshoek. 3.

Ingang waterkant Dorpskerk, de 53 is van 1653. 4. Standbeeld op de brug. 5. Deel van het straatnaambordje van de Leidse Sloopweg. 6. Deel van het bordje bij Woudsoord waar *Wijdezorg* op staat. 7. Brandkraan bij de brandweerkazerne. 8. Haan op de toren van de Gereformeerde Kerk. 9. Wapen van Jacobsvoude, bij de ingang van het museum. 10 Deel van de naam van gebouw *Immanuel*.

Woensdag 10 juni

Aanklacht

Lezen: Handelingen 4:5-12

“Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggegooid, maar die nu de hoeksteen geworden is.” (vers 11)

Het zou ongehoord zijn als de aangeklaagde in de rechtszaal de rechter(s) beschuldigt van moord. Toch is dat precies wat Petrus hier doet. Sterker nog, Petrus stelt dat de geestelijke elite de Messias vermoord heeft. Het is een heel heftige beschuldiging. Tegelijkertijd is het ook een heel dappere. Petrus en Johannes staan voor de mensen die macht over hen hebben. Ze kunnen Petrus en Johannes laten geselen, gevangen zetten, zelfs laten doden. Toch spreekt Petrus deze beschuldiging uit. Hij doet dat ‘vervuld van de Heilige Geest’. Hier loopt het uiteindelijk goed af. Petrus en Johannes worden vrijgelaten. Een paar hoofdstukken later wordt Stefanus wel ter dood gebracht.

Het volgen van Jezus kan soms risico’s met zich meebrengen, ook vandaag. Dat kunnen grote dingen zijn, maar vaak zijn het kleine. Bijvoorbeeld andere mensen die geloven maar ‘vreemd’ vinden. Herken jij dit? Wat doet dit met je?

Donderdag 11 juni

Best mogelijke opleiding

Lezen: Handelingen 4:13-22

“Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.” (vers 13)

Al die leden van het Sanhedrin hadden een jarenlange ‘opleiding’ gehad voordat ze hun huidige machtspositie hadden verworven. Petrus en Johannes hebben al die lessen en gesprekken niet gehad. Toch zeggen ze hier dingen waar veel kennis en ervaring uit spreekt. Hoe zou dat kunnen?

Dat heeft alles te maken met hoe ze geleefd hebben. Namelijk meerdere jaren samen met Jezus. Zij kennen niet alleen het Woord van God, zij hebben echt met Hem geleefd! Een betere theologische opleiding is niet denkbaar.

Christen en heiden

*Mensen gaan tot God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om voorspoed, brood,
redding uit ziekte, verlossing uit schuld en dood.
Zo doet elk mens, christen en heiden.*

*Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, veracht, geen onderdak, geen brood,
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakte en dood.
Een christen staat naast God in al Zijn lijden.*

*God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt lichaam en ziel met Zijn brood,
lijdt voor christen en heiden aan 't kruis de dood,
en vergeeft ze beiden.*

Dietrich Bonhoeffer

Vrijdag 12 juni

Wat is echt belangrijk?

Lezen: Handelingen 4:23-31

“en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.” (vers 31b)

Petrus en Johannes zijn vrijgelaten met het nadrukkelijke bevel om niet langer het evangelie te verkondigen. Als ze dat wel weer doen dan riskeren ze gevangenisstraf en de dood. Toch gaan zij, en met hen de andere leerlingen, onverminderd door met het spreken over de boodschap van God. Voor hen is deze taak belangrijker dan hun eigen veiligheid. Uiteindelijk zijn er ook veel christenen opgepakt, veel ook gedood vanwege hun geloof. Dat gebeurt nu nog steeds. Voor hen is het geloof belangrijker dan het leven.

Wat is belangrijk in jouw leven? Is dat in het licht van de eeuwigheid ook echt belangrijk?

Zaterdag 13 juni

Alles gemeenschappelijk

Lezen: Handelingen 4:32-37

“Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.” (vers 32b)

Kijk eens om je heen... Wat voor mooie spullen heb jij allemaal? Waarschijnlijk teveel om op te noemen. Het zijn allemaal eigendommen waar je misschien wel hard voor hebt moeten werken, waar je blij mee bent. Ik zou waarschijnlijk niet blij zijn als ik al mijn spullen met anderen zou moeten delen. Maar toch... In feite zijn al die dingen ten diepste waardeloos. Het vergaat op den duur. Je hebt er voor even wat aan, maar het is slechts tijdelijk. Het is niet van blijvende waarde. In het licht van de eeuwigheid. In het licht van het geloof zijn al dingen niet veel waard.

De eerste christenen begrepen dit. En daarom konden zij al hun eigendommen delen met de anderen. Ze waren blij om elkaar er blij mee te kunnen maken. En het maakte niet uit als jouw spullen kapot gingen. Iemand anders vulde het wel weer aan. Zo kon iedereen ook in materieel opzicht rijk zijn. Op zo'n gemeenschap kan ik behoorlijk jaloers zijn!

Het Gebed

*Het juist bidden
is niet een werk,
een oefening,
een vrome houding,
maar het is het gebed van een kind
tot het hart van de vader.
Daarom is het gebed nooit demonstratief,
noch voor God,
noch voor onszelf,
noch voor anderen.
Het gebed
kan nooit een bezwering zijn,
wij hoeven
ons niet voor Hem waar te maken.
Wij mogen weten,
dat Hij weet,
wat wij nodig hebben,
voordat wij daarom bidden.*

Dietrich Bonhoeffer

De puzzels en de teksten op p. 6 en p. 8 van Bonhoeffer heb ik toegezonden gekregen. Heel hartelijk dank daarvoor!



Dorpskerk
Woubrugge