

Leeswijzer

De schat in de grond en de bijzondere parel

1. INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis niet doorgaan, kun je thuis met *Bijbel Basics* aan de slag.

We hopen dat je thuis samen een goede kinder- of gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie onderdelen:

- leeswijzer
- de bouwstenen van de zondag
- werkbladen

In deze 'leeswijzer' vind je een korte uitleg bij het gebruik van Bijbel Basics @home. En je vindt een lijst met benodigdheden voor de verwerkingen. Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen bij de bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte waar de focus op ligt voor de kinderen (6. Uit de Bijbel). Deze inhoudelijke inleiding kun je lezen als je het leuk vindt, maar als je weinig tijd hebt, kun je ook gewoon aan de slag gaan met de verwerkingen.



Deze leeswijzer is apart te downloaden.

De onderdelen 'de bouwstenen van de zondag' en de 'werkbladen' vind je samen in één bestand.

'De bouwstenen van de zondag' bevat opdrachten en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet alle onderdelen te doen, je kunt ook één of een aantal onderdelen kiezen.

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn meestal bedoeld voor kinderen van **4-8 jaar** of voor kinderen van **8-12 jaar**. Bij elk onderdeel vind je een leeftijds aanduiding. Alle opdrachten zijn (soms met kleine aanpassingen) geschikt voor de thuissituatie met één of meerdere kinderen. Je mag zelf natuurlijk ook meedoen.

De bijbehorende 'werkbladen' vind je achteraan in het document. Die kun je printen en gebruiken bij de opdrachten.

2. WAT HEB JE NODIG?



4-8 jaar

Om te beginnen

- drie kartonnen bekers
- een muntje of balletje
- een gladde tafel

Om te doen: De schat in de grond

Per kind:

- het werkblad op stevig papier of karton

En verder:

- plakparels
- platte kraaltjes
- lijm

Om te doen: Ontdek de schat

Per kind

- het werkblad
- potloden in de kleuren zwart, donkerbruin, lichtbruin, grijs, rood, lichtblauw, donkerblauw, geel en oranje

8-12 jaar

Om te beginnen

- parelkralen en witte knikkers
- parelkettingen, -armband of -oorbellen
- eventueel een echte parel of parelketting

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Een schat aan parels

- aquabeads, waterparels, in verschillende kleuren. Deze waterparels zijn te koop bij de hobbywinkel of te bestellen via internet
- legborden voor de waterparels, te koop bij de hobbywinkel of te bestellen via internet
- een plantenspuit met water
- een spatel

Om te doen: Een tekst van waarde

- het puzzelwerkblad
- een potlood of pen

Om te doen: Alles voor één parel

Per kind:

- een wijnglas
- een knikker

De schat in de grond en de bijzondere parel

3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.

Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op het eerste voorbeeld: de man die een schat in de grond vindt en alles overheeft voor die schat.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op het tweede voorbeeld: de koopman die op zoek is naar mooie parels en alles overheeft voor een heel bijzondere parel.



4. CONTEXT VAN DE BIJBEL TEKST

In het evangelie van Matteüs staan vijf toespraken van Jezus.

1. de Bergrede (Matteüs 5-7)
2. de uitzending van de leerlingen (Matteüs 10)
3. uitleg over Gods nieuwe wereld aan de hand van voorbeelden (Matteüs 13)
4. uitleg over hoe de leerlingen van Jezus met elkaar om moeten gaan (Matteüs 18)
5. uitleg over het einde van de wereld (Matteüs 23-25).

Vandaag lezen we een gedeelte uit de derde toespraak, waarin Jezus aan de hand van allerlei voorbeelden (gelijkenissen) uitlegt wat Gods nieuwe wereld betekent.

Als Jezus zijn derde toespraak houdt, bevindt hij zich volgens Matteüs in de buurt van Kafarnaüm, een dorpje in het noorden van Israël, boven aan het Meer van Galilea. Meestal gaat Jezus zitten als hij iets wil vertellen. Maar nu zijn er zoveel mensen dat hij in een boot stapt en vanuit die boot de mensen aan de kant toespreekt.

Dan vertelt hij allerlei voorbeelden over Gods nieuwe wereld.

Hij begint met het voorbeeld van het zaad en de zaaier: veel mensen zullen het goede nieuws over Gods nieuwe wereld horen, maar er verschillend op reageren (13:1-9).

Het voorbeeld van het onkruid maakt duidelijk dat er ook tegenstand is bij de doorbraak van Gods nieuwe wereld (13:24-30).

Ook vergelijkt Jezus Gods nieuwe wereld met een mosterdsaadje en gist: iets dat klein begint kan heel groot worden en veel gevolgen hebben (13:31-35). Tussendoor volgt vaak een gesprek met de leerlingen, waarin Jezus uitlegt waarom hij voorbeelden geeft, en wat die voorbeelden betekenen.

Jezus geeft hier een aantal voorbeelden die soms best heftig zijn. Je kunt je daardoor wel afvragen hoe fijn die nieuwe wereld eigenlijk is. Belangrijk is het dan om te lezen dat Jezus op het laatst nog benadrukt dat het wel degelijk de moeite waard is.



De schat in de grond en de bijzondere parel

5. UITLEG VAN DE BIJBEL TEKST



We zijn bijna aan het einde van de derde toespraak als Jezus tot slot nog iets zegt over de grote waarde van Gods nieuwe wereld. Hij vergelijkt die eerst met een man die een schat in de grond vindt (13:44). Deze man is heel blij, verkoopt alles wat hij heeft en koopt van het geld het stuk land waar hij de schat vond.

Daarna vergelijkt Jezus Gods nieuwe wereld met een koopman die op zoek is naar mooie parels (13:45-46). Op een dag ziet hij een heel bijzondere parel. Dan verkoopt hij alles wat hij heeft om met dat geld die ene parel te kopen.

De boodschap van deze twee voorbeelden is dezelfde: als je iets schitterend moois hebt gevonden, heb je er alles voor over om dat in je bezit te krijgen.

Het zijn twee voorbeelden die laten zien hoe mooi en levensveranderend Gods nieuwe wereld is. Gods nieuwe wereld is volgens Jezus iets dat al het andere hier op aarde overstijgt. En als je daar deel aan wilt hebben, kost het je alles, maar dat is het meer dan waard. Je leven is er dan helemaal op gericht om deel te krijgen aan Gods nieuwe wereld. Je bent geraakt door de schoonheid van deze nieuwe wereld. Net zoals je geraakt kunt worden door de schittering van een parel of de grootsheid van een schat.

6. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Matteüs 13:44:

140

'Gods nieuwe wereld lijkt op een schat die verstopt is in de grond.'

MATTEÛS 13:44

BB
BIJBEL BASICS
debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen staat op het werkblad de tekst van Matteüs 13:45-46:

140

'Gods nieuwe wereld lijkt ook op een koopman die op zoek is naar mooie parels. Op een dag ziet hij een heel bijzondere parel. Hij verkoopt alles wat hij heeft. En van het geld koopt hij die ene parel.'

MATTEÛS 13:45-46

BB
BIJBEL BASICS
debijbel.nl/bijbelbasics