

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 7

3 mei t/m 9 mei

Zondag 3 mei

God werkt in het verborgene

Lezen: Johannes 20:24-29

“Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.” (vers 25b)

In de dienst van vandaag hoorde je of zul je horen over God die in het verborgene werkt. Het is vaak lastig te zien wat God doet, maar Hij is er wel bij. Hij zorgt voor ons.

Veel gelovigen ervaren God of Jezus in hun leven. Zij kennen momenten waarvan ze heel duidelijk kunnen zeggen: ‘Ja, toen was God erbij’. Het zijn echte piekmomenten in het geloof. Terugdenkend daaraan weten ze steeds weer: ‘God bestaat, want toen was Hij er’. Dat zijn hele mooie ervaringen, maar veel gelovigen kennen die ervaringen ook niet. Zij lijken wel wat op Tomas, niet omdat ze niet zouden geloven, maar omdat ze de geloofservaring hebben gemist. Zij waren er niet bij. Dat kan je een gevoel van onzekerheid geven, en ook een gevoel van buitengesloten zijn: ‘hoor ik er wel echt bij?’

Jezus laat aan Tomas heel duidelijk zien: ‘Ja, jij hoort er ook bij!’ En dat is ook een belofte voor ons: Wij zien of ervaren Jezus vaak niet, maar Hij is wel bij ons. Wij horen er ook bij, altijd.

*Als ik kijk naar de donkere bergen,
Denk ik: wie zal mij helpen?
U helpt mij Heer,
U hebt de hemel en de aarde gemaakt,
U zult mij niet laten struikelen
U slaapt niet
U zorgt voor mij,
U zult altijd bij mij zijn,
Overdag en in de nacht.
U bent bij mij,
Nu en altijd.*

Ineke Dolfsma-Troost

Maandag 4 mei

Dodenherdenking

Lezen: 1 Tessalonicenzen 4:13-18

“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben.” (vers 13)

Het is vandaag dodenherdenking. Normaal gesproken zouden we vandaag naar Woudsoord zijn gegaan en hebben meegedaan aan de stille tocht, of we keken naar beelden van een overvolle Dam. Dit jaar is het anders. Maar toch herdenken we ook dit jaar onze doden. Dat is goed om te doen en voor onszelf te herhalen: ‘dit nooit meer’. Het is zo een dag van verdriet, een dag waarop de vlag halfstok hangt. De dood is zo definitief. Het scheurt relaties.

Maar de dood is niet definitief. Dat geloven wij. Wanneer Jezus terugkomt zullen de doden opstaan. En wij zullen leven op de Nieuwe Aarde, samen met hen die ons zijn voorgegaan.

Dinsdag 5 mei

Vrijheid/lockdown

Lezen: 1 Petrus 2:11-17

“Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.” (vers 16)

We vieren vandaag 75 jaar vrijheid, en dat doen we in tijden van lockdown. Door de coronacrisis is onze vrijheid beperkt. We leven in de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog. Toch zijn wij wel vrij, we hoeven niet bang te zijn dat we onterecht worden opgepakt. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld christenen in veel Islamitische landen. Zij leven niet in vrijheid.

Alhoewel, zij en wij leven juist wel in de échte vrijheid. De vrijheid van God. Wij zijn geen slaven meer van de zonde, want wij zijn vrijgekocht door het bloed van Christus. Door Jezus hebben wij de echte vrijheid gekregen.

Dank God vandaag voor de bevrijding 75 jaar geleden. En dank Hem ook voor de bevrijding door het geloof.

Dorpskerk puzzel

Je ziet hieronder twee raadsels die betrekking hebben op de kerk. Vind jij de antwoorden? De antwoorden staan in het komende kerk-is-ook thuisboekje.

Boekenwurm

In een van de kasten van Immanuel staat op een boekenplank een tweedelige geïllustreerde Bijbel uit 1794, het jaar dat ons orgel in gebruik genomen is. We weten niet hoe deze twee oude boeken in de kast zijn verzeild, maar ze zijn mooi en blijkbaar heel aantrekkelijk voor een boekenwurm. Deze boekenwurm is niet te stuiten en begint zich dwars door de boeken te vreten vanaf de eerste bladzijde van deel 1 tot de laatste bladzijde van deel 2. Hij vreet met een snelheid van 1 cm per uur. De afmetingen van beide boeken zijn identiek: de kaften zijn 0,5 centimeter en de bladzijden bij elk boek zijn 10 cm dik. Hoe lang is dit vraatzuchtige schepsel bezig?



T-splitsing

Twee pelgrims waren op weg naar De Dorpskerk van Woubrugge. Zij hadden gehoord van het Mitterheiter-orgel, hoe mooi dat was om te zien en om naar te luisteren. Na een dagdeel te voet te hebben afgelegd kwamen ze in een verlaten streek uit bij een T-splitsing. Zij wisten niet of zij naar links of naar rechts moesten gaan. Eén weg ging naar het moeras en de andere naar Woubrugge. Gelukkig woonden vlakbij de T-splitsing twee zonderlinge broers in een armoedig huisje. De ene broer liegt altijd en de andere broer spreekt altijd de waarheid. Echter, je mag de broers elk maar één en dezelfde vraag stellen. Welke vraag moeten de twee pelgrims stellen om richting Woubrugge te gaan?

Antwoord woordzoeker vorige week: samen zijn wij kinderen van God

Woensdag 6 mei

Schuilplaats

Lezen: Psalm 119:114

“Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.”

Misschien herken je het wel: Iemand vertelt jou iets over de moeilijke situatie waar hij of zij in zit. Je wil die ander graag helpen, of een troostend woord uitspreken... maar je weet niet wat je kunt doen of zeggen. Je kunt je in alle oprechtheid geen voorstelling maken van de moeilijkheden waar de ander doorheen gaat.

Corrie ten Boom heeft de verschrikkingen van het concentratiekamp overleefd. Dat is een lijden waar wij ons ook geen voorstelling van kunnen maken. Zij geeft ons dit gebed mee:

*Dank U, Here Jezus
dat U onze schuilplaats wilt zijn,
wat er ook mag gebeuren.*

Donderdag 7 mei

Wijsheid en geduld

Lezen: Spreuken 14:24-35

“Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.” (vers 29)

Augustinus schrijft: ‘geduld is de metgezel van wijsheid’. Geduld en wijsheid gaan samen op. Geduldige mensen vinden eerder wijsheid, en wijze mensen zijn doorgaans geduldiger.

Wij leven in een tijd waarin er veel geduld van ons wordt gevraagd. Wij moeten, voor een onbekende tijd, ons aan allerlei maatregelen houden. En dat terwijl wij er steeds meer naar verlangen om weer ‘gewoon’ te kunnen leven. Wij worden gevraagd om geduldig te zijn. Voor de één is dat gemakkelijker dan de ander. Laten wij deze periode gebruiken om wijsheid te vinden.

Wij vinden wijsheid bij God: Spreuken 2:6 Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.

*God zal zelf Zijn vleugels spreiden
Hij vertroost en Hij geeft raad
zeker als in bange tijden
angst door vele harten gaat
Hij heeft ons Zijn woord gegeven
de Ik ben, Hij wil er zijn
wil jou leiden als een Herder
sterken in verdriet en pijn.*

*God zal zelf Zijn kind'ren helpen
ga met God, Hij is nabij
ook al worstel je met vragen
lijkt het hoog -gevaarlijk- tij
God heeft ons Zijn woord geschonken
Zijn beloften maakt Hij waar
laat de wanhoop toch niet winnen
ga tot God, want Hij staat klaar.*

*God zal zelf Zijn liefde tonen
en wie Hem de ere geeft
wie Zijn woorden blijft bewaren
iedereen die met Hem leeft
mag vertrouwen op die Redder
op de Vader en de Zoon
op Gods Geest die ons zal leren
en ontvangt een hemels loon!*

Vrijdag 8 mei

De kerk

Lezen: Efeziërs 3:14-21

“Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.” (vers 20 en 21)

“Onze kerk, die deze jaren alleen gevochten heeft voor zelfbehoud alsof ze een doel was op zich, is niet in staat het verzoenende en verlossende woord te brengen aan de wereld en de mensen. Daarom moeten de oude woorden wel hun kracht verliezen en verstommen. Ons christenzijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen het goede doen. Elk denken en praten en organiseren van christenen moet herboren worden uit dat bidden en dat doen.” (Dietrich Bonhoeffer, 1944)

Bonhoeffer noemt bidden en doen als de kerntaken van christenen. Ben jij het daarmee eens? Doe jij dat ook, bidden en doen samen?

Zaterdag 9 mei

Zonde

Lezen: 2 Samuël 18:9-17

“Ze maakten Absalom los, gooiden hem ter plekke in een diep gat en stapelden er een grote berg stenen overheen.” (vers 17a)

Absalom was een prins. Op het moment van zijn opstand was hij de oudste geschikte zoon om David op te volgen. Hij was de kroonprins. Absalom had geen geduld. Hij wilde niet het risico lopen dat een broertje van hem de troon zou krijgen. En dus besloot hij om in opstand te komen. Een opstand die eindigde met zijn dood. In de preek van morgen horen we over het verdriet van koning David. Vandaag staan we stil bij de dood van Absalom, en met hem twintigduizend soldaten. Het is het gevolg van Absaloms honger naar macht. Het is het gevolg van de zonde van Absalom. Wij zijn niet zoals Absalom, maar wij zijn wel zondig. Ook wij maken keuzes die anderen, God en onszelf pijn doen. Gelukkig ontvangen wij vergeving door het offer van Jezus.

*Niet de armoede van ons hart,
maar de **rijkdom** van
het **Woord van God** moet ons gebed
bepalen.*

Dietrich Bonhoeffer

De afbeelding op de voorkant, de puzzels en de gedichten op pagina 2 en 6 kreeg ik toegestuurd van verschillende mensen. Bedankt!



Dorpskerk
Woubrugge