

## Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 11

31 mei t/m 6 juni

## Zondag 31 mei

## Geloven

Lezen: Handelingen 2:37-42

“Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.” (vers 41)

Het is vandaag Eerste Pinksterdag. De kerk viert vandaag dat de Heilige Geest is gekomen bij de gelovigen. Op die dag, tweeduizend jaar geleden, gaf Petrus een toespraak. Veel mensen werden door die woorden geraakt en gingen geloven. Het was de geboortedag van de kerk.

De kerk begon lang geleden met maar weinig mensen. Toch is ze altijd blijven groeien. Er zijn nu miljarden mensen die geloven. In het grootste deel van de wereld groeit de kerk ook nu vandaag nog als kool. Hoe zal dat komen? Waarom geloven zoveel mensen?

Deze week zullen we daar in dit boekje over nadenken: Waarom geloven zoveel mensen?

*Fluister het mij in, Heilige Geest:*

*ik zal het goede denken.*

*Spoor mij aan, Heilige Geest:*

*ik zal het goede doen.*

*Verlok me, Heilige Geest:*

*ik zal het goede zoeken.*

*Geef me kracht, Heilige Geest*

*ik zal het goede vasthouden.*

*Bescherm me, Heilige Geest:*

*ik zal het goede nooit verliezen.*

Toegeschreven aan kerkvader Aurelius Augustinus

## *Maandag 1 juni*

*Vader*

Lezen: Psalm 139:1-18

“U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.”  
(vers 13)

We weten allemaal dat wanneer een zaadcel en een eicel samensmelten er door celdeling en ontwikkeling een kind kan ontstaan. Dat is de technische kant van het verhaal, maar christenen geloven dat dat niet de enige kant van het verhaal is. Christenen geloven dat er een God is die hen heeft gemaakt. Niet als een massaproduct aan de lopende band, maar heel persoonlijk en uniek. Jij bent door God gevormd en door Hem gewild. Zoals je bent, houdt God van jou!

Wat doet die gedachte met je, dat God jou persoonlijk heeft gevormd en van jou houdt?

## *Dinsdag 2 juni*

*Er klopt iets niet*

Lezen: Psalm 23

“Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,” (vers 6a)

Misschien heb je wel een heel mooi huis, een fantastische partner, veel vrienden, genoeg vrije tijd. Dat zijn zomaar een aantal ingrediënten van wat wij ‘geluk’ kunnen noemen. Toch is meestal de ervaring dat wanneer je dat allemaal hebt en meer, er toch nog iets ontbreekt. Het is (nog) niet compleet, er klopt iets niet.

Wanneer je verder kijkt zie je ook veel minder goede dingen van het leven: Eenzaamheid en angst voor het coronavirus bijvoorbeeld. We horen ook veel over milieuvervuiling en over grote armoede in derde wereldlanden. De conclusie is duidelijk: het leven heeft mooie kanten, maar ook duidelijk een schaduwkant. Waarin zie jij de schaduwkant van het leven?

Christenen geloven dat echt geluk bestaat. Jezus leert ons wat dat geluk is, maar dat is anders dan we denken. Alleen wanneer we Hem kennen kan ons leven echt ‘compleet’ of ‘volmaakt’ zijn.

Wie is Jezus volgens jou?

## Fotoquiz Woubrugge

Hieronder en verderop in het boekje zie je een aantal foto's. Alle foto's zijn gemaakt in Woubrugge. De vraag bij elke foto is: Waar(van) is de foto gemaakt?



1



2



3



4



5

## *Woensdag 3 juni*

## *Jezus*

Lezen: Johannes 3:14-21

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (vers 16)

Gisteren hadden we het al kort over Jezus. Door christenen wordt Jezus gezien als diegene die de wereld goed maakt. Tweeduizend jaar geleden heeft Hij daar een beslissende stap in genomen.

Al het verkeerde in de wereld, onrecht, pijn, verdriet, dat is niet hoe God het heeft bedoeld. Maar wat is dan de oorzaak? Waarom gebeuren er verdrietige dingen? Dat weten we niet. Een deel van het kwaad wordt door mensen zelf veroorzaakt (denk bijvoorbeeld maar aan geweld, milieuvervuiling, roddels, leugens enz.). Alle mensen doen daar in meer of mindere mate wel aan mee. Daardoor is er een scheiding gekomen tussen God en elk mens. God die volkomen goed en rechtvaardig is kan dat kwaad namelijk niet accepteren. God moet de mens daar wel voor straffen, anders zou Hij niet rechtvaardig zijn. Jezus, de Zoon van God, heeft deze straf echter op zich genomen. Wij hoeven die straf niet meer te ondergaan, want Jezus heeft de straf al ondergaan.

Jezus herstelt de relatie tussen God en mens.

## *Donderdag 4 juni*

## *Opstanding*

Lezen: 1 Korintiërs 15:1-11

“Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,” (vers 3 en 4)

Jezus heeft de straf van de mensen op zich genomen, hij is daarvoor gestorven. God heeft Jezus echter ook weer uit de dood laten opstaan. Dat vieren de christenen met Pasen. Die ‘opstanding’ bewijst dat God zelfs sterker is dan de dood. De dood, het ultieme kwaad, is door God overwonnen. Dat Jezus weer levend werd is ook een voorproefje. De christenen geloven dat God op een bepaald moment alle doden weer tot leven zal wekken. In ieder geval zullen zij die daarvoor hebben gekozen dan eeuwig leven met Jezus. Een schitterend vooruitzicht!



6



7



8



9



10

De antwoorden staan in het Kerk-is-ook-thuis boekje van volgende week.

6

## *Vrijdag 5 juni*

## *De kerk*

Lezen: Matteüs 5:13-16

“Jullie zijn het licht in de wereld.” (vers 14a)

Deze uitspraak doet Jezus tegen zijn leerlingen. Elke christen en de kerk in het bijzonder is geroepen om goede daden te doen, om licht te verspreiden in een wereld vol duisternis. Zo zou stap voor stap de wereld een steeds mooiere plaats moeten worden. De kerk en de meeste christenen falen daar echter meestal hopeloos in. Kruistochten, schijnheiligheid, veroordeling, de aanhangers van de kerk zijn vaak geen goede mensen.

Wat vind jij van de uitspraak: ‘het meest wonderlijke van het christendom is dat zij steeds weer haar eigen aanhangers overleeft.’ Christenen maken, net als alle andere mensen, veel fouten. Toch vinden we steeds weer genade bij God. Hij is het die ondanks alles ervoor heeft gezorgd dat de kerk altijd weer overleeft en iets laat zien van Gods liefde voor de mensen.

## *Zaterdag 6 juni*

## *Probeer het gewoon*

Lezen: Johannes 21:1-7

“‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken.” (vers 6)

In de tijd van Jezus wist elke visser dat je je net alleen uitgooit aan bakboord. Het was simpelweg belachelijk om je net aan stuurboord uit te gooien. Toch gebeurt hier het onvoorstelbare: het net zit overvol.

Zo is het voor jou misschien ook wel met geloven. Het kan zijn dat het je allemaal onmogelijk of onwaarschijnlijk lijkt. Toch zijn er zovelen die wél geloven. Hoe kan dat toch? Misschien ken je wel iemand die gelooft, bevrage die persoon eens, waarom gelooft hij/zij?

Ik zou je willen uitdagen om net als de vissers in de boot het gewoon uit te proberen. Probeer bijvoorbeeld eens te bidden. Spreek tot God. Vertel Hem wat je denkt of voelt. Bij de vissers bleek het net overvol. Misschien ervaar jij wel de rijkdom van het geloof.

Leuk dat jij dit boekje hebt gelezen!

Op onze website [www.dorpskerkwoubrugge.nl](http://www.dorpskerkwoubrugge.nl) vind je ook de eerdere boekjes. Elke week komt ook het nieuwe kerk-is-ook-thuis boekje erop. Wanneer jij iets van je wilt laten horen, omdat je geloofsvragen hebt of omdat je hulp nodig hebt in deze coronatijd met de boodschappen, of om iets heel anders, dan horen wij dat natuurlijk graag! Wij willen helpen waar mogelijk. Je kunt mailen naar [ds@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl) of bellen naar 0172-518157. Via onze website kun je ook de kerkdiensten bekijken.

Ben jij benieuwd naar het christelijk geloof? Met bovenstaande contactgegevens kun je in contact met ons komen voor een geheel vrijblijvend gesprek. In september beginnen wij ook weer met een Alpha-cursus. Dat is een laagdrempelige en vrijblijvende kennismaking met het christelijke geloof. Meer info hierover vind je ook op onze website: [www.dorpskerkwoubrugge.nl](http://www.dorpskerkwoubrugge.nl)

*“Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon. Niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.”*

Phil Bosmans

Antwoorden puzzel vorige week:

**Past die pet jou?** Hij draagt een rode pet. Als de eerste soldaat twee witte petten zou zien, dan zou hij weten dat hij een rode pet op heeft. Dit is niet het geval. Als de tweede soldaat dat hoort, en ziet dat de derde soldaat een witte pet op heeft, dan weet hij dat hij zelf een rode heeft. Aangezien hij dat niet weet, kan de derde soldaat alleen een rode pet op hebben.

**Hoognodig naar de kapper!** Het is een paradox. Als hij iedereen scheert die zichzelf niet scheert dan klopt dat niet. Als hij zichzelf scheert klopt deze uitspraak namelijk niet, en als hij zichzelf wel scheert klopt de uitspraak ook niet. Kortom: deze kapper heeft nooit geleefd.



**Dorpskerk**  
**Woubrugge**