

Kerk-is-ook-thuis boekje



De kerk ergens rond 1800

Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd.

Zondag 24 mei

Geloofshelden

Lezen: Hebrëëen 11:1-12/40

“Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.” (vers 2)

De schrijver van de Hebrëëenbrief verwijst in hoofdstuk 11 naar veel geloofshelden. Mensen uit eerdere tijden die, vanwege hun grote geloof, veel indruk hebben gemaakt. Vandaag hoorde je in de preek over het gebed van Klaas Jansz. Poldervaart. Iemand uit de geschiedenis van Woubrugge, uit de geschiedenis van de kerk. Deze man is ook een geloofsheld. Niet zo bekend als de geloofshelden uit Hebrëëen 11, maar niettemin wel een geloofsheld.

Misschien heb jij ook wel je eigen geloofshelden. Een bekend persoon zoals Martin Luther King jr. Of een onbekender iemand, bijvoorbeeld één van je ouders. Het zijn allemaal geen perfecte mensen, maar wel gelovige mensen die een levende relatie hebben met Jezus.

Wie is een geloofsheld voor jou?

Wat doet het met je dat er zoveel gelovige mensen geweest zijn, die door hun geloof veel mooie dingen hebben gedaan?

*“De herinnering aan een rechtvaardige strekt
tot zegen,”*

Spreuken 10:7a

Maandag 25 mei

In Jezus' naam

Lezen: Johannes 16:17-28

“Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven.” (vers 23b)

Jezus zegt hier dat wat wij vragen in Zijn naam, God ook zal geven. Dat is een mooie belofte. Het betekent niet dat de woorden ‘in Jezus’ naam’ aan het einde van een gebed een soort toverspreuk zijn. Nee, het is meer een gezindheid in het hele gebed. Je probeert, zo goed als je kunt, jouw gebed in overeenstemming te brengen met de wil van Jezus.

Waarvoor bid jij (vaak)? Is dat ook de wil van Jezus? Hoe kun je daar achter komen?

Dinsdag 26 mei

Is er geen God?

Lezen: Psalm 53

“Er is geen God.” (vers 2b)

Dat is misschien even schrikken! Er staat letterlijk in de Bijbel: “Er is geen God.” Zoek maar op... Het is natuurlijk heel flauw van mij om zo’n half citaat te geven. Het vers begint met de woorden “Dwazen denken bij zichzelf:” Door die woorden staat de uitspraak dat er geen God is in een heel ander kader, de betekenis is totaal anders.

Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar toch hebben we er vaak een handje van. We citeren één vers, of zelfs maar een deel van een vers. En vervolgens worden daar allerlei conclusies aan verbonden. Dat is niet altijd juist. Het hele vers, de verzen eromheen, het hoofdstuk, het gehele bijbelboek en zelfs de hele Bijbel, moeten bij het lezen van elk vers worden meegenomen. Alleen zo kun je de betekenis echt begrijpen. Dat is vaak nog een hele klus, zelfs voor een geschoold theoloog. Daarom is het ook goed om rond het bijbellezen te bidden. Zodat God ons behoedt voor verkeerde interpretaties en we Zijn Woord met een open hart mogen ontvangen.

Past die pet jou?

In een donkere schuur aan de Leidse Sloopweg liggen drie rode en twee witte petten. Drie soldaten die dat toevallig weten, gaan naar binnen en vinden op de tast de vijf petten en zetten er elk één op. Ze marcheren achter elkaar naar buiten en stellen zich achter elkaar op. Ze weten van zichzelf niet welke kleur pet ze op hebben. De eerste, die achteraan staat, zegt: "Ik weet niet welke kleur pet ik op heb."

De tweede zegt dan dat hij het ook niet weet.

De derde soldaat die notabene geen enkele pet ziet, zegt: "Maar dan weet ik welke pet ik op heb."

Welke kleur heeft de derde soldaat op? En hoe beredeneer je dat?



Hoognodig naar de kapper!

Door de Coronacrisis zijn de haren van ds. Stefan Honing flink gegroeid. Tijdens de onlinedienst moet je maar eens kijken. En dat in Woubrugge! Piet Groot wil hem wel knippen, maar dan moet hij eerst een raadsel oplossen. En dat gaat als volgt: "De kapper van Sevilla scheert iedereen die zichzelf niet scheert. Wanneer leefde deze man?" Wil je ook een dominee met een beschaafd kapsel? Los dit raadsel dan op!



Woensdag 27 mei

Vervulde verlangens

Lezen: Handelingen 2:14-21

“Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:” (vers 16)

Deze en komende dagen kijken we naar de toespraak die Petrus hield op Pinkstermorgen, na de uitstorting van de Heilige Geest.

De mensen zijn verbaasd over wat de apostelen zeggen. Sommigen zeggen spottend dat ze dronken zijn. De waarheid ligt anders. Datgene is gebeurd wat al voorgezgd was door de profeet Joël: de Heilige Geest is uitgestort! Geweldig nieuws natuurlijk! In die tijd waren de Joden druk bezig met de profetieën. Ze keken verlangend uit naar de dag dat die vervuld zouden worden. Nu is het eindelijk zover! Het verlangen wordt vervuld.

Wij verlangen naar de tweede komst van Jezus. Op een dag zal dat verlangen ook vervuld worden!

Donderdag 28 mei

De kracht van de Geest

Lezen: Handelingen 2:22-24

“Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.” (vers 23)

Het doel van veel reclames tegenwoordig is om je eerst te paaen en je vervolgens ergens warm voor te maken. Geen enkele reclame zal een beschuldiging bevatten richting de doelgroep. Toch beschuldigt Petrus hier zijn hoorders dat ze medeplichtig zijn aan de dood van de door God gezonden Jezus. Het is een heftige beschuldiging, vooral richting mensen die waarschijnlijk hooguit een minimale rol in de dood van Jezus hebben gespeeld. Toch worden de mensen niet boos. Sterker nog, duizenden mensen worden zo geraakt door deze toespraak dat ze tot geloof komen. Als dat niet een teken is van de kracht van de Heilige Geest dan weet ik het ook niet meer.

*Eenvoud is het kenmerk van het ware
Eerlijk, zuiver en oprecht
Dat is van onschatbare waarde
En is niet aan grootsheid gehecht.*

*Eenvoudig was Jezus, onze Heer
Voor Hem geen rijkdom en pracht
Eens kwam Hij op deze aarde neer
In een stille, donkere, heilige nacht.*

*Een kribbe was Zijn "huis"
Maar toch was Hij God gelijk
Was bij de eenvoudigen thuis
En vond de mensen belangrijk.*

*Eenvoud was Zijn kenmerk
Maar toch almachtig groot
Hij deed Zijn verlossend werk
En redde mensen uit de dood.*

*Nu, hoog verheven in de hemel
Wil God eenvoudigen gadeslaan
Tussen al het sterrenhemel
Ziet Hij ieder mens in zijn bestaan.*

*Laten wij in alle eenvoud tot Hem gaan
En in Gods trouw blijven geloven
Hij laat geen bidder staan
Zijn liefde gaat het al te boven!*

dichter onbekend

Vrijdag 29 mei

Vreugde in de Bijbel

Lezen: Handelingen 2:25-28

“David zegt immers over hem:” (vers 25a)

Opnieuw haalt Petrus een citaat aan van een profeet. In dit geval koning David. David is het meest bekend als koning, maar veel van zijn psalmen verwijzen ook vooruit naar dat wat komen gaat. In dit geval verwezen deze woorden naar de Messias, naar Jezus.

De christenen in de vroege kerk hielden zich graag bezig met het lezen van het Oude Testament. Het was voor hen steeds weer een mooie ontdekking om te zien dat zoveel teksten vooruit hadden gewezen naar Jezus. Hierdoor raakten ze nog meer overtuigd van de waarheid van het christelijke geloof.

De vroege christenen vonden zo veel vreugde in de Bijbel. Heb jij dat ook?

Zaterdag 30 mei

De Opstanding

Lezen: Handelingen 2:29-36

“Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen.” (vers 32)

Het hoofdthema van deze toespraak is zonder enige twijfel de opstanding van Jezus. Het is ook niet de eerste keer in Handelingen dat het gaat over de opstanding en ook zeer zeker niet de laatste. Voor de apostelen lag de kern van het christelijke geloof bij de opstanding. Zij waren er getuige van geweest. Ze wisten dat Jezus was gestorven, maar daarna weer is opgestaan uit de dood. Over dit grootse wonder raken ze niet uitgesproken.

Voor de Joden was de opstanding van Jezus weliswaar een vreemde gedachte, maar toch nog enigszins acceptabel (veel geloofden al in een algemene opstanding van de doden aan het eind van de tijd). Voor het Griekse denken was de gedachte van een opstanding echter ronduit belachelijk. In het Griekse denken was het lichaam namelijk een slecht iets wat afgeschud moest worden. Toch bleven de apostelen maar doorpraten over de opstanding. Zij bleven altijd vasthouden aan het geloof. Het geloof werd niet anders gemaakt dan het was.

*Gods wereld is aan 't wankelen
en Hij roept ons, keer toch om,
juist nu in deze kwelling
zegt Hij: Mijn kinderen kom!*

*Alles is onzeker,
maar God verandert niet,
Zijn deur staat altijd open
voor een ieder die het ziet.*

*Hij vraagt ons om te komen
en te luisteren naar Zijn stem,
wij zijn volkomen veilig
en totaal beschermd door Hem!*

*Al zullen bergen wijken
en verplaatste zich de zee,
opnieuw zegt onze Heiland
vrees niet, Ik ga altijd met je mee!*

Els Hengstman-van Olst

Antwoorden puzzel vorige week:

1 Damascus **2** Cyprus **3** Timoteüs **4** Barnabas **5** Stefanus **6** Hermes
7 Gamaliël **8** Farizeeën **9** Ananias **Verticaal:** Apostelen

Het gedicht op pagina 6 en op deze pagina kreeg ik toegestuurd,
bedankt! De puzzels in dit boekje kreeg ik ook toegestuurd. Bedankt
voor de eerste! De tweede weet ik zo net nog niet... 😊



Dorpskerk
Woubrugge