

## Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 9

17 mei t/m 23 mei

## Zondag 17 mei

## Genade

Lezen: 2 Samuël 19:41b-20:2

“Wat hebben wij met David te maken? Wij hebben niets gemeen met de zoon van Isai! We breken op, volk van Israël!’ Alle Israëlieten keerden David de rug toe en volgden de Benjaminsieten Seba,” (vers 1b-2a)

Zucht... De opstand van Absalom is over. Het volk belooft trouw te zijn aan koning David, maar nog voor hij weer terug is in Jeruzalem lezen we over een nieuwe opstand. Zucht...

De Israëlieten hebben door de eeuwen heen bewezen dat ze onbetrouwbaar zijn. Ze beloven trouw aan hun koning, aan God, maar niet veel later komen ze weer in opstand. Ik denk niet dat wij beter zijn dan zij. Wij zijn vaak hetzelfde. Gelukkig is God wel anders. Hij is betrouwbaar en Hij is genadig. Bij God vinden wij altijd vergeving, hoe vaak en wat we ook verkeerd hebben gedaan.

*Jezus vergaf een dief die aan een kruis hing, Hij wist heel goed dat die zich bekeerde simpelweg uit angst. Die dief zou nooit de bijbel bestuderen, zou nooit naar de synagoge of de kerk gaan, en hij zou het nooit goed maken met de mensen die hij onrecht had aangedaan. Hij zei alleen: “Jezus, denk aan mij,” en Jezus beloofde: “vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” Het was opnieuw een schokkende ontdekking dat genade niet afhangt van wat wij hebben gedaan voor God, maar wat God voor ons heeft gedaan.*

Philip Yancey

## *Maandag 18 mei*

## *Kiekeboe!*

Lezen: Handelingen 1:1-3

“gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.” (vers 3b)

De preken serie over de Absalomcrisis is afgerond. De komende tijd zullen we stilstaan bij het bijbelboek Handelingen. Dat doen we in de preken en ook veel stukjes van het kerk-is-ook-thuis boekje zullen over dit bijbelboek gaan.

Veel kleine kinderen houden van het spelletje ‘kiekeboe’. Je houdt je handen even voor je gezicht, haalt ze weg en je zegt: “kiekeboe”. Het is niet alleen heel leuk voor de kinderen (en natuurlijk ook de volwassenen), maar ook leerzaam. De kinderen leren dat wanneer ze hun ouders even niet zien, dat ze er toch gewoon kunnen zijn. Dat is hetzelfde als de verschijningen van Jezus na zijn opstanding. Hij is er steeds even om te laten weten: ondanks dat jullie me niet zien ben ik er wel. Het was een oefening voor na Hemelvaart. Nu zien we Jezus helemaal niet meer, maar toch weten wij dat Hij er altijd is (Mat. 28:20).

## *Dinsdag 19 mei*

## *Zijn we er al bijna?*

Lezen: Handelingen 1:4-7

“Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” (vers 6b)

Veel mensen zullen de ervaring wel kennen: Je gaat met een of meerdere kinderen ergens naartoe. Je bent de straat nog niet uit en dan klinkt vanaf de achterbank: ‘zijn we er al bijna?’

Deze vraag van de apostelen klinkt hetzelfde. De Heilige Geest is nog niet eens uitgestort of de apostelen vragen al om het aanbreken van het Koninkrijk van God. Veel christenen in de vroege kerk dachten dat Jezus snel terug zou keren. Dat is niet gebeurd. Wij wachten nu al bijna tweeduizend jaar. De ‘reis’ duurt lang. Wanneer komt Jezus? Zijn we er al bijna?

Ben jij klaar voor de terugkomst van Jezus?

## Handelingen Bijbelquiz

Hoe goed ken jij het bijbelboek Handelingen al? Hieronder staan negen vragen. Het is natuurlijk de uitdaging om die zonder bijbel op te lossen. De verticale grijze vakjes geven ook een woord. Dat is zowel een antwoord als een hulpmiddel om een gratis letter te krijgen voor de lastigere vragen.

- 1 In welke stad begon Paulus met evangeliseren?
- 2 Van welk eiland was Barnabas afkomstig?
- 3 Welke christen is door Paulus besneden?
- 4 Wie hielp Paulus de eerste keer dat hij na zijn bekering in Jeruzalem kwam?
- 5 Wie was de eerste martelaar?
- 6 De mensen in Lystra dachten dat Paulus een God was, welke?
- 7 Welke farizeeër kwam op voor de apostelen?
- 8 Bij welke religieuze groep hoorde Paulus voor zijn bekering?
- 9 Hoe heette de man van Saffira?



Antwoorden vorige week:

**Antieke bijbels.** De dominee leende zijn eigen bijbel uit. Met 18 bijbels was de verdeling 9/6/2, de overgebleven bijbel krijgt de dominee terug.

**Langzame wedstrijd.** Het advies van de ouderling was: 'ruil van fiets'.

## *Woensdag 20 mei*

## *Stappenplan*

Lezen: Handelingen 1:8

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Dit vers is het bijbelboek Handelingen in een notendop. De evangelieverkondiging begint in Jeruzalem, breidt eerst uit naar Judea en dan naar Samaria. Vervolgens wordt het goede nieuws ook aan mensen buiten Israël bekend gemaakt. Het boek eindigt met Paulus in Rome, het centrum van de toenmalige wereld.

Stelling: dat het christendom van een klein onbeduidend groepje uitgroeide tot de grootste groep mensen ooit, is bewijs van de kracht van de Heilige Geest.

## *Donderdag 21 mei*

## *Hemelvaart*

Lezen: Handelingen 1:9-11

“Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.” (vers 9)

Augustinus sprak in een preek op Hemelvaartsdag: “Vandaag is onze Heer Jezus Christus opgestegen naar de hemel. Laat ons hart met Hem opstijgen. (...) Zoals Hij immers is opgestegen zonder ons te verlaten, zo zijn ook wij daar nu al met Hem, hoewel met ons lichaam nog niet is gebeurd wat ons is beloofd. (...) Terwijl Hij daar is, is Hij ook met ons. En terwijl wij hier zijn, zijn wij ook met Hem.”

Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij heeft ons niet alleen achtergelaten. Eerder zei Jezus al tegen zijn leerlingen dat hij hen niet als wezen zou achterlaten (Joh. 14:18). Toch kunnen wij Hem missen. Die gevoelens zijn begrijpelijk. Maar juist met Hemvaart staan we stil bij twee beloftes van Jezus: de Heilige Geest die in het hart van elke gelovige werkt, en dat Jezus ook weer terug zal komen. Hemelvaart is misschien bij uitstek wel het feest van de hoop!

Dank God voor zijn hoopvolle beloftes.

*Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.*

*Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid.*

Jan Willem Schulte Nordholt NLB 663

## *Vrijdag 22 mei*

## *Bijbellezen*

Lezen: Handelingen 1:12

“Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.” (vers 12a)

Een aantal jaar geleden werd mij de vraag gesteld hoe de leerlingen zich op dat moment gevoeld zouden hebben. Hun heer en meester is voor hun ogen weggegaan naar de hemel toe. Zonder mijn antwoord af te wachten vertelde deze persoon verder dat de leerlingen ongetwijfeld heel verdrietig waren geweest. In de bijbel staat het anders. In Lucas lezen we dat de leerlingen na de Hemelvaart van Jezus juist in grote vreugde terugkeerden naar Jeruzalem (Luc. 24:52).

De jaren daarvoor en daarna heb ik vaker soortgelijke situaties meegemaakt. Iemand is overtuigd van zijn/haar gelijk, terwijl de Bijbel letterlijk het tegendeel beweert. Overkomt jou dit ook weleens?

Hoe kunnen we echt naar de Bijbel luisteren, en niet naar onze eigen gedachtenspinsels?

## *Zaterdag 23 mei*

## *Gebed*

Lezen: Handelingen 1:13-14

“Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed,” (vers 14a)

De Amerikaanse predikant Tim Keller schrijft: “Bidden is aanvaarden dat we volledig van God afhankelijk zijn in alles, en dat dat altijd zo zal blijven.” Henri Nouwen schrijft: “Gebed is het centrum van het christelijke leven. Het is het enige noodzakelijke. Het is leven met God in het hier en nu.” Maarten Luther schrijft: “Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid.” Dietrich Bonhoeffer schrijft: “De kracht van de mensen is het gebed.”

Dit zijn zomaar wat citaten over gebed. Al deze christelijke auteurs, uit het verleden, heden en verschillende richtingen van de kerk, geven aan dat het gebed oneindig belangrijk is. Dat zien we ook terug bij Jezus en de apostelen. Zie je dat ook terug in je eigen leven?

*Ze zien het gebeuren  
Een wolk nam Hem weg  
Een wolk met prachtige kleuren  
Gods glorie straalt er doorheen  
De wolk is een teken van Gods aanwezigheid  
Een grensgebied tussen hemel en aarde  
God heeft voor iedereen een plaats bereid  
Dat mogen we aanvaarden  
Jezus ging ons met Hemelvaart voor  
Mogen wij volgen in zijn spoor*

Riemke Koopmans

Het gedicht op deze pagina kreeg ik toegestuurd. Bedankt!



**Dorpskerk**  
**Woubrugge**