

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 8

10 mei t/m 16 mei

Zondag 10 mei

(on)dankbaarheid

Lezen: 2 Samuël 19:9b-15

“Laten we daarom een daad stellen en de koning naar huis terughalen.” (vers 11b)

In de dienst van vandaag hoorden we over de dood van Absalom. Nu Absalom gestorven is, lijkt het volk opeens weer terug te denken aan de goede daden van David. Ze zeggen: “De koning heeft ons bevrijd uit de greep van onze vijanden;” (vers 10b). Hier zien we een bepaalde thematiek die we veel vaker zien in het Oude Testament. Het volk vergeet God (of de koning in dit geval), en denkt pas weer aan God wanneer ze Hem nodig hebben. Het is ondankbaarheid ten top. Alleen wanneer het hen zelf uitkomt geven ze God wat Hem toekomt.

Zijn wij anders?

Dank God voor zijn genade.

*Ik dank U, Here Jezus,
Voor Uw troostwoord dat mij zegt
Dat U groter bent dan mijn bange hart.
Dus ook: groter dan de moedeloosheid in mij,
Groter dan de hoogmoed, groter dan de angst,
Groter dan de vrees voor mensen en voor lijden.
U bent ook groter dan alles,
Wat mij in de toekomst kan overkomen.
U hebt de dood overwonnen.
Leer mij te leven uit uw overwinning.*

Maandag 11 mei

Plezier in geloof

Lezen: Psalm 37:1-11

“Zoek je geluk bij de HEER,” (vers 4a)

Ruth Graham (vrouw van de evangelist Billy Graham) schreef eens: “Als je plezier beleeft aan God, zul je plezier beleven aan gebed; je zult plezier beleven aan je bijbelstudie. En het zal zichtbaar zijn. Je kunt het niet verbergen. Als je er geen plezier aan beleeft, dan zal dat ook zichtbaar zijn.”

Deze vrouw ervaarde veel geluk in haar omgang met God. Hoe zit dat bij jou? Ik hoop dat jij ook veel plezier hebt in je omgang met God. Als dat niet zo is, waar ligt dat dan aan? Ik zou je willen uitnodigen om dat in gebed bij God te brengen.

Dinsdag 12 mei

horen-leren

Lezen: Deuteronomium 6:1-9

“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!” (vers 4)

Bij de Tsjechische theoloog Tomáš Halík kwam ik dit verhaal tegen: “Een chassidisch verhaal vertelt over een jongeman die ondanks het verzet van zijn vader, die hem als opvolger in zijn bedrijf beschouwde, bij de rabbijnen ging studeren. Toen de student een jaar later in zijn vakantie naar huis terugkeerde, vroeg de vader hem ironisch: ‘Zeg eens, wat heb je daar afgelopen jaar voor fraais geleerd?’ ‘Ik heb geleerd dat de Heer, onze God, de enige Heer is.’ De vader draait zich met dezelfde ironie om naar de eerste de beste knecht achter de toonbank en vraagt hem: ‘Isaak, weet jij dat onze God de enige Heer is?’ ‘Natuurlijk’, antwoordt Isaak, zoals verwacht. Maar de student begint verontwaardigt te roepen: ‘Ik weet dat hij het gehoord heeft. Maar, heeft hij het *geleerd*?’”

Wij kunnen horen over Gods liefde, maar het is beter om het ook zelf te leren.

Heb jij alleen gehoord of ook geleerd over wie God is voor ons?

Dorpskerk puzzel

Je ziet hieronder twee raadsels die betrekking hebben op de kerk. Vind jij de antwoorden? De antwoorden staan in het komende kerk-is-ook thuisboekje.

Antieke Bijbels

Een ouder gemeentelid van onze gemeente wordt in de coronatijd actief geholpen door drie andere gemeenteleden. De één doet veel, de ander doet meer en de laatste doet het meest. Na afloop van de coronacrisis wil dit oudere gemeentelid haar antieke bijbels verdelen onder de drie behulpzame gemeenteleden. Ze bedenkt dat degene die het meest heeft gedaan de helft mag, de tweede mag een derde van de bijbels en de laatste een negende. De behulpzame gemeenteleden zijn heel blij. De antieke bijbelverzameling bestaat echter uit 17 bijbels. Een getal dat niet door twee, niet door drie en ook niet door negen te delen is. Ze willen de bijbels ook niet kapot maken. Hoe kunnen ze de bijbels verdelen zoals het oudere gemeentelid het wilde, zonder de bijbels kapot te maken?

Ze besluiten om met dit probleem naar de dominee te gaan. Wanneer ze aankomen zit de dominee net in de bijbel te lezen. De gemeenteleden leggen het probleem aan de dominee voor. Na even nadenken geeft hij een goede oplossing. Wat is die oplossing?

Langzame wedstrijd

In de anderhalvemetersamenleving past niet iedereen in de kerk. Er komt een wachtlijst. Een gemeentelid was het gezeur van twee andere gemeenteleden zat dat zij aanstaande zondag niet naar de kerk konden. Daarom zei hij tegen de twee zeurpieten: 'Ik ben zondag eigenlijk aan de beurt om te gaan, maar als jullie beloven om niet meer te zeuren mogen jullie mijn plek.' De twee gemeenteleden wilden dat natuurlijk wel. Maar wie van de twee mocht dan gaan? Het gemeentelid bedacht een wedstrijd voor de zeurpieten: 'degene wiens fiets als laatste in het fietsenhok van Immanuël staat mag naar de kerk.'

De twee beseften dat de wedstrijd zo wel heel lang kon gaan duren. Ze gingen naar een wijze ouderling om daar om raad te vragen. De ouderling dacht even na en gaf toen een advies. Meteen daarna renden de twee naar buiten en fietsten keihard richting Immanuël. Wat was het advies van de wijze ouderling?

Woensdag 13 mei

Bidden

Lezen: Johannes 14:1-7

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ (vers 6)

Al vanaf het vroege christendom wordt bidden als volgt omschreven: ‘tot de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest.’ Jezus leert ons dat wij tot onze hemelse Vader bidden. Die weg is geopend door Jezus. En het is de Heilige Geest die ons ertoe zet om te bidden. De Geest vormt ook onze gebeden zodat ze onze ontoereikende woorden en gedachten heilig bij de Vader aankomen. Bidden is dus tot God, dankzij God en met God.

Dat wij tot God bidden is dus ook door Hem zelf zo gemaakt. Hij wil dat wij tot Hem bidden. Doe jij dat ook? Waarom wel/niet?

Donderdag 14 mei

Wees volmaakt

Lezen: Matteüs 5:43-48

“Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” (vers 48)

C.S. Lewis schreef eens: “Toen Hij zei: ‘wees volmaakt’, meende Hij het. Hij bedoelde dat we het complete programma moeten volgen. Dat is moeilijk. Maar het soort compromis waar we allemaal zo naar hunkeren is moeilijker, is in feite onmogelijk.”

Lewis probeert hiermee te zeggen dat wanneer je je best om volmaakt te zijn én ook nog gewoon je eigen natuur tevreden wil stellen, dat dat niet kan. Dat is in feite onmogelijk. Lewis stelt hier dat God van ons vraagt dat wij ons helemaal, volledig wie wij zijn, aan God overgeven. Zodat God ons kan omvormen, volmaakt kan maken.

Bid tot God om hulp om jezelf aan Hem over te geven.

God hoort jou

*Weet, dat er een God is die je hoort
Waar je ook bent of waar je ook gaat
God is aan geen tijd of plaats gebonden
Vertrouw maar op Zijn onfeilbaar woord.*

*Deel met Hem je vreugde en verdriet
God hoort naar jouw oprecht gebed
Vertel Hem maar wat je bezig houdt
Hij wil je steeds nabij zijn op elk gebied.*

*God, die waakt over het gans heelal
Die hemel en aarde geschapen heeft
En niet laat varen het werk van Zijn hand
Hij die is, was en er altijd wezen zal.*

*God is de hoorder van jouw gebed
In alle omstandigheden van het leven
Mag je het goede van Hem verwachten
God de Heer, Hij is het die je redt.*

Fedde Nicolai

Vrijdag 15 mei

Anders dan verwacht?

Lezen: Lucas 7:11-23

“Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’” (vers 16a) “‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’” (vers 19b)

Jezus wekt de jongen uit Naïm op uit de dood. De getuigen zijn vol verwondering over Jezus. Maar wanneer Johannes hoort over deze gebeurtenissen dan komt de vraag of Jezus degene is die ze verwachten. Bij de doop van Jezus was Johannes nog volledig overtuigd van het feit dat Jezus de Messias is. Nu hij in de gevangenis zit is er toch twijfel gekomen. Johannes hoort over wonderen, zelfs over de jongen uit Naïm die weer leeft, maar toch is er de twijfel... Johannes had verwacht dat de Messias anders zou zijn, anders dan Jezus. En daardoor de twijfel.

Wij kunnen ook weleens tot de ontdekking komen dat God of Jezus anders is dan wij dachten. Ga jij het dan proberen recht te praten? Of stel je vragen net als Johannes?

Zaterdag 16 mei

Oordeel van God?

Lezen: 2 Samuël 19:16-24

“En tegen Simi zei de koning: ‘U zult niet sterven!’ en hij zwoer het hem.” (vers 24)

Weet je nog wie Simi was? Dat was die man waar we over hoorden tijdens de dienst van 26 april. Hij stond tegen David te tieren en vervloekte hem, terwijl hij met stenen aan het gooien was. Simi dacht dat God een rechtvaardig oordeel velde over David, David moest immers wegvlugten van Absalom. David versloeg echter Absalom en nu is David bezig met zijn terugkeer naar Jeruzalem. Simi heeft geen gelijk gekregen. Het was niet het oordeel van God dat David verslagen zou worden door Absalom.

Toen Jezus aan het kruis hing was dat voor Joden duidelijke symboliek. Iemand die hangt tussen hemel en aarde is vervloekt door zowel God als de mensen (Deut. 21:23). De Joden zagen dus een godsoordeel in de dood van Jezus. Net als dat Simi een godsoordeel zag bij David. Op paasmorgen bewees God echter dat Jezus niet vervloekt was door God, want toen stond Jezus op uit de dood.

*Dat is nu juist het gelukkige leven:
zich verheugen naar u, uit u en om u:
dat is het en niets anders.*

Aurelius Augustinus

Antwoord puzzels vorige week:

Boekenwurm: één uur. Als een boek in de kast staat, zit alleen de kaft tussen de eerste bladzijde van boek 1 en de laatste bladzijde van boek 2.

T-splitsing: Er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld: Als ik aan jouw broer zou vragen of dat de weg is naar Woubrugge, wat zou hij dan antwoorden? Als het antwoord Ja is, is het niet de weg en andersom.

Het gebed op pagina 2 en het gedicht op pagina 6 kreeg ik toegestuurd. Bedankt!



Dorpskerk
Woubrugge