

## Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

12 april 9:30 ds. S.C. Honing (Eerste Paasdag, onlinedienst)

19 april 9:30 ds. S.C. Honing (onlinedienst)

**Vieren en doen.** Het is zondag Pasen! Het schitterende feest van de opstanding van Christus. Het belangrijkste moment in de wereldgeschiedenis. Het leven dat overwon van de dood. Het licht dat overwon van de duisternis. De hoop die overwon van het verdriet. Het doet pijn dat we deze (en andere) dienst(en) niet bij elkaar kunnen beleven. Gelukkig zijn wij op verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij geloven dat de Heilige Geest ons met elkaar verbonden houdt. Dit doet niet af aan het gemis dat wij nu ervaren, maar het troost ons wel. Wij verlangen naar de dag dat we elkaar weer in de kerk kunnen begroeten.

**Kerkdiensten.** De komende tijd zullen alle kerkdiensten alleen online worden uitgezonden. Via onze website [www.dorpskerkwoubrugge.nl](http://www.dorpskerkwoubrugge.nl), Facebook en YouTube kunt u de diensten bekijken. Via kerkomroep kunt u het eventueel beluisteren. Voor elke zondag maken we ook een korte kinderdienst, deze is te bekijken via bovengenoemde kanalen. Bij de nieuwsbrief vindt u elke week de orde van dienst met de Bijbeltekst en de liederen die we zingen.

**Maaltijd van de Heer.** Wij hebben de goede gewoonte om op Goede Vrijdag de maaltijd van de Heer te vieren. Door de coronacrisis hebben we als kerkenraad ervoor gekozen om deze avondmaalsviering niet door te laten gaan (de dienst zelf gaat wel door). Dit was een moeilijke afweging. We hebben uitvoerig gesproken over de mogelijkheid om het avondmaal digitaal met elkaar te vieren. Wij hadden echter het idee dat veel mensen moeite zouden hebben om in deze 'digitale' gemeenschap het sacrament van Brood en Wijn te ontvangen. Wij vermoeden dat deze avondmaalsviering dus eerder in de weg zou hebben gestaan van gemeenschapsopbouw, dan dat het opbouwend zou hebben gewerkt. Tegelijkertijd voelen wij ook de drang van de opdracht van Jezus: "Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken." Mocht het nodig zijn, dan zullen we bij toekomstige avondmaalsvieringen dus opnieuw overwegen of we het misschien toch digitaal zullen laten doorgaan.

**Paaskaars.** Wij hebben de goede gewoonte om op Goed Vrijdag de Paaskaars te doven. Dit doen wij als verwijzing naar Jezus, het Licht van de Wereld, die tweeduizend jaar geleden stierf aan het kruis. Hiermee gedenken we dat het licht toen gedoofd werd, opdat het voor ons nooit zal doven. Op Eerste Paasdag brachten we dan altijd de nieuwe Paaskaars naar binnen. Dat zal dit jaar iets anders verlopen. Op Eerste Paasdag zal de Paaskaars weer aan staan, als teken dat het Licht van Christus het van het duister heeft overwonnen. En als teken dat Christus bij ons aanwezig is. Dit zal echter niet de nieuwe Paaskaars zijn. De nieuwe Paaskaars zullen we pas de kerk in brengen wanneer we daar als gemeenschap weer bij elkaar zijn. Dit als teken van een nieuw begin.

**Activiteiten.** Alle activiteiten zijn op dit moment afgelast of uitgesteld. Via onze website of via de nieuwsbrief kunt u wel het 'kerk-is-ook-thuis boekje' lezen. Voor elke dag in de week staat er een korte overdenking, en daarnaast ook nog wat andere dingen. We hopen dat we ook op deze manier met elkaar verbonden zijn. Reacties horen we graag!

Ik wijs u er nog even op dat Wienus Grandia elke donderdag van 18:15 uur tot 19:30 uur een uitzending van de kerkomroep verzorgt.

Op woensdagavond in april zal van 19:00 uur tot 19:15 uur de kerkklok luiden. Waarom luiden we onze klok?

- Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.

- Als signaal dat we respect hebben voor al die hulpverleners die zich elke dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.

Verder zijn er natuurlijk nog de onlinediensten en kinderdiensten.

Heeft u verder nog leuke of creatieve suggesties om in deze tijd handen en voeten te geven aan de onderlinge gemeenschap en het geloof, dan horen we dat ook graag!

**Dorpsleerhuis.** De geplande activiteiten van het dorpsleerhuis zullen voorlopig ook niet doorgaan.

**Koffieochtenden.** De laatste koffieochtend van dit seizoen hielden we op woensdagmorgen 11 maart. Door het Coronavirus mogen er geen samenkomsten meer georganiseerd worden. We kunnen in ieder geval terug kijken op gezellige ochtenden, met onder meer bingo, een gedicht of een verhaal. Zo was er steeds weer iets bedacht wat voor afwisseling en creativiteit zorgde. Ook de boekenkasten zijn goed bezocht om een mooi boek te lenen. Bij de koffie werd veel lekkers gepresenteerd, dan wel door een jarige of zo-maar. Kortom, voor ieder wat wils.

In het nieuwe seizoen houden we de koffieochtenden weer op de tweede en de vierde woensdagochtend van de maand in gebouw Immanuël. We hopen te beginnen op woensdagmorgen 23 september om 10 uur.

Hopelijk mogen we u dan weer ontmoeten, nieuwkomers zijn natuurlijk ook hartelijk welkom. Voor nu wil ik bij deze een ieder hartelijk bedanken voor de hulp die geboden is om de koffieochtenden iedere keer tot iets gezelligs te maken. Met een hartelijke groet, *Gerrie Verboom*, mail: [gerrieverboom@gmail.com](mailto:gerrieverboom@gmail.com), tel. 0172-518218.

**Omzien naar elkaar.**

In deze coronatijd zien we elkaar een stuk minder dan normaal. Dat is natuurlijk heel jammer. Veel mensen voelen zich in deze tijd ook eenzaam. Denkt u aan elkaar? Een kaartje, een appje of een telefoontje kan veel goeds teweeg brengen.

**Pastoraat.** Op dit moment zijn wij zeer terughoudend met het op huisbezoek gaan. Wanneer iemand dit, om wat voor reden dan ook, toch op prijs stelt en gezond is, wilt u dat dan laten weten? Wij zullen steeds wel minstens 1,5 meter afstand houden. Wij houden ons hierin aan het advies van de PKN.

Als pastoraal team zijn we momenteel druk bezig met het bellen van mensen. Weet u van iemand die ook graag een telefoontje zou ontvangen, laat het dan horen. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen buiten onze gemeente.

**Boodschappen.** Kent u of bent u iemand die in deze tijd hulp nodig heeft met boodschappen doen, wilt u dat dan ook laten weten? Dit willen we natuurlijk ook doen voor mensen buiten onze gemeente.

### **Bestuur en Beleid.**

**Violenactie.** De violenactie heeft, ondanks alle coronaperikelen, een voorlopig bedrag van 7271,51 euro opgeleverd! Dit bedrag is weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar meer dan bijvoorbeeld twee jaar geleden. We zijn hier dus ook heel dankbaar voor. We bedanken hierbij ook alle vrijwilligers die zich hard hebben ingezet voor deze actie.

**Collectes en giften.** In de nieuwsbrief en op de website staat een link om via Ideal geld over te maken. Hierbij ook de rekeningnummers:

Kerkrentmeesters: NL73 RBRB 0690 9490 of 22NL69 RABO 0373 7355 45 ten name van:

Hervormde Gemeente Woubrugge Kerkrentmeesters

Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge

Diaconie

Missionaire commissie: NL82RABO0373743653 ten name van: CvK Hervormde Gemeente Woubrugge Missionaire Cie

Ik kan me voorstellen dat sommige ouderen onder ons online overmaken lastig kunnen vinden. U kunt natuurlijk ook elke week wat geld voor de collecte opzij leggen en wanneer de kerk weer open is het dan meenemen. Alvast heel hartelijk dank!

**Nieuwsbrief.** In deze tijd zal er elke week een nieuwsbrief worden verzonden. Hierin staat het meest actuele en belangrijkste nieuws voor onze gemeente. Het is belangrijk dat u deze ontvangt om op de hoogte te blijven. Ontvangt u of iemand in uw omgeving hem nog niet? Laat dat dan weten aan onze scriba. Bijvoorbeeld via de mail:

[scriba@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:scriba@dorpskerkwoubrugge.nl)

**Primaire Nascholing.** Door de coronacrisis heeft de Primaire Nascholing waar ik op dit moment in zit een ander karakter gekregen. De vorige tweedaagse (16 en 17 maart) is komen te vervallen en daarvoor in de plaats kwamen meerdere online-opdrachten. De

komende tweedaagse, 20 en 21 april, vindt plaats door middel van onlinegesprekken. Deze dagen ben ik dus wel aanwezig in de pastorie, maar niet beschikbaar voor 'gewone' werkzaamheden. De tweedaagse na de eerstvolgende is op 8 en 9 juni. Hopelijk dan weer gewoon op het seminarium.

**Hartelijke groet.** In deze tijd leven we met elkaar mee. Als ik of de kerk op enigerlei wijze van betekenis voor u kan zijn, laat het mij dan weten via: [ds@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl) of 0172-518157. De weg naar God, via het gebed, staat altijd open. In Christus verbonden, ds.  
Stefan Honing