

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 6

26 april t/m 2 mei

Zondag 26 april

Onterecht beschuldigd

Lezen: Genesis 39:6-20

“Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning.” (vers 20a)

In de dienst van vandaag hoor je over David die vals beschuldigd wordt. David laat dit gebeuren. Hij ziet de hand van God erin. Iemand anders die in de Bijbel vals beschuldigd werd was Jozef. Hij deed niets verkeerd, maar toch komt hij door een valse beschuldiging in de gevangenis terecht. Dit zal ongetwijfeld een zware en moeilijke periode voor hem zijn geweest. Toch kan Jozef uiteindelijk zeggen dat het kwade ten goede is gekeerd (Gen. 50:20).

Misschien herken jij dat ook wel. Dat achteraf gezien het kwade juist ook veel positieve gevolgen heeft gehad. Ik hoor het ook behoorlijk vaak van mensen dat ze juist achteraf zien dat God hen door de zware tijden heeft hen geholpen. Hij gaf de kracht en de energie om door te gaan. Dit verdiept vaak het geloof en geeft veel geloofsvertrouwen.

Maar misschien herken jij je wel helemaal niet in de ervaring van Jozef. Dat zware tijden alleen dat zijn, zwaar. Dat is moeilijk.

Bid vandaag dat God bij die mensen is die het zwaar hebben, of juist onterecht in een moeilijke situatie zijn geplaatst.

Neem nu, Geest

Liefdevolle Trooster van wie bedroefd zijn,

neem nu met macht uw intrek diep in mijn hart.

*Woon in de donkere hoeken van dat verwaarloosde huis
en verblijd het met uw stralend licht.*

toegeschreven aan Aurelius Augustinus

Maandag 27 april

Koningsdag

Lezen: Johannes 18:33-38

“Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.’” (vers 36a)

Het is vandaag koningsdag. Heel anders dan normaal, maar toch is het koningsdag. Het is een nationale feestdag, een feest voor de koning van Nederland. Willem-Alexander is echter niet onze enige koning, wij hebben ook een Koning wiens koningschap niet van deze wereld is: Jezus. Zijn Koninkrijk is tweeduizend jaar geleden wel begonnen, maar nog niet volledig bij ons.

Wij worden als onderdanen van koning Jezus geroepen om ons te gedragen zoals hoort bij dat Koninkrijk. Vol liefde naar elkaar en naar God. Voor Jezus hoeven we geen oranje te dragen. Maar als we liefdevol leven dan is het elke dag écht Koningsdag. Elke dag, tot Hij komt en Hij Koning is van de Nieuwe Wereld.

Kijk naar de liedtekst op de volgende pagina.

Dinsdag 28 april

Niet alleen

Lezen: Matteüs 10:16-23

“Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven.” (vers 19)

In de dienst van afgelopen weekend hoorden we over David die onschuldig werd beschuldigd, eergisteren lasen we over Jozef die onschuldig werd beschuldigd. En vandaag horen wij van Jezus dat ook wij, vanwege ons geloof, onschuldig beschuldigd kunnen worden. Dat we overgeleverd worden vanwege ons geloof aan rechters en andere machthebbers. Voor ons is dat gelukkig geen dagelijkse realiteit. Voor christenen in andere landen vaak wel. Kijk bijvoorbeeld eens naar de ranglijst christenvervolging van Open Doors. Ik stel me zo voor dat als je in de gevangenis zit en voor de rechter moet verschijnen je je heel alleen kunt voelen, dat je denkt dat je aan je lot wordt overgelaten. Deze belofte van de bijbeltekst klinkt dan schitterend door. De Heilige Geest is juist dan heel direct bij ons aanwezig. Veel vervolgte christenen kennen deze zegenrijke ervaring.

*Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijnen troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.*

*Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.*

*Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!*

ELB 140/Hemelhoog 216

Woensdag 29 april

Kroon

Lezen: Matteüs 27:27-31

“ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd.” (vers 29a)

Op de pagina hiernaast lezen we meerdere keren ‘Kroon Hem’. Dat wordt natuurlijk in een positieve zin bedoelt. De eerste kroon, waarover wij weten, die Jezus ontving was echter geen positieve kroon, het was de doornenkroon. Tekenen van spot en hoon, tekenen van het lijden van Jezus.

In het Latijn is het woord kroon ‘corona’. Deze ‘kroon’ is voor ons een lijdenskroon. We gaan allemaal, meer of minder, gebukt onder de last van dit ‘kroonvirus’. Net zoals dat Jezus gebukt ging onder de last van zijn kroon, zijn lijden. Toch overwon Jezus. En wij geloven dat Jezus ook het Coronavirus zal overwinnen.

Donderdag 30 april

Geloof achterhaald?

Lezen: 2 Korintiërs 5:11-21

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (vers 17)

Er bestaat bij sommige mensen het idee dat het christendom volledig achterhaald is. Zij denken dat het geloof alleen iets van vroeger is. Dat klopt natuurlijk van geen kant. In de geschiedenis zien we dat een groot deel van de kerk juist voorop liep bij maatschappelijke ontwikkelingen. Denk alleen maar aan de radicale gelijkwaardigheidsuitspraken (bijv. Gal. 3:28) of de uitspraken over vrijheid (bijv. Gal. 5:13). De Bijbel en het geloof zijn altijd ver hun tijd vooruit geweest. En dat is niet zo vreemd. Als gelovigen staan we namelijk nog wel met één been in de oude wereld, maar ook met één been in de wereld die komen zal. En soms lukt het om iets van de Nieuwe Wereld in de oude wereld te krijgen.

Het geloof is dus niet verouderd, maar juist zijn tijd ver vooruit!

Dorpskerk puzzel

We hebben weer een woordzoeker. Ditmaal zijn er 25 woorden verstopt die te maken hebben met onze Dorpskerk. Kan jij de uitkomst achterhalen?

C	O	L	L	E	C	T	E	G	G	S	N	K	A
W	O	U	B	R	U	G	G	E	M	E	E	D	M
I	M	M	A	N	U	E	L	B	R	O	O	U	E
C	N	D	Z	I	J	O	Z	E	B	R	Z	C	G
H	K	I	N	W	O	I	I	D	P	I	N	L	N
R	E	E	I	F	N	V	E	S	E	J	E	U	I
I	T	N	R	G	K	I	L	K	I	B	M	B	R
S	I	E	E	K	L	E	B	R	J	N	A	S	K
T	S	N	E	V	E	N	D	I	E	N	S	T	L
E	B	D	E	R	R	N	B	N	D	E	N	V	E
N	E	A	H	P	L	A	R	G	E	D	A	N	B
E	W	U	L	E	G	R	O	A	G	R	E	O	J
N	I	E	S	E	H	C	E	T	A	C	E	N	I
S	D	O	R	P	S	K	E	R	K	D	D	L	B

Antwoorden vorige week:

1. Totale kosten zijn: $€60 + 80 = €140$. Totale opbrengsten zijn $€70 + €90 = €160$. Kortom de totale winst is $€160 - €140 = €20$.
2. Elke dag klimt de slak in totaal één meter. Wanneer hij op acht meter is klimt hij in één keer de laatste vier meter (op het dak zakt hij niet naar beneden). Het antwoord is dus negen dagen.
3. Het aantal letters van het genoemde getal is het juiste antwoord. De man had dus vier moeten antwoorden.
4. Je weet dat er geen één papiertje op de juiste plek zit. Wanneer je een collectebon uit de zak haalt met het papiertje mix weet je welk soort collectebonnen daar inzit. Met dit antwoord en de wetenschap dat geen één papiertje op de juiste plek zit is de rest eenvoudig op te lossen.

Vrijdag 1 mei

Trouwe vriend

Lezen: 2 Samuël 15:31-37

“Chusai, de vertrouwensman van David, kwam in Jeruzalem aan juist toen Absalom de stad binnentrok.” (vers 37)

Het zou je maar gevraagd worden. Als vriend en vertrouwing van David moet je je wagen in het hol van de leeuw. Chusai staat een immense taak te wachten. Hij moet proberen Absalom om de tuin te leiden en hij moet ook de plannen van de wijze raadgever Achitofel verhinderen. De kans is groot dat deze Achitofel het plan doorziet. Dan zal Chusai de dood van een verrader sterven. Toch luistert Chusai naar de opdracht van zijn koning en vriend David. Dat is echte trouw. Hij is bereid om zijn leven te geven voor zijn vriend. Wat boft David toch met Chusai!

Jezus zegt dat er geen grotere liefde is dan je leven geven voor een vriend (Joh. 15:13). Dit heeft Jezus zelf ook voor ons gedaan. Dank Hem daar vandaag voor.

Of het plan van David en Chusai slaagt horen we zondag in de dienst.

Zaterdag 2 mei

Machtige vijand

Lezen: 2 Samuël 16:15-23

“In die dagen nam men een raadgeving van Achitofel evenzeer ter harte als wanneer men God zelf om een uitspraak vroeg; dat gold voor elke raad van Achitofel, zowel voor David als voor Absalom.” (vers 23)

Achitofel, een bijzonder wijs mens. Zijn wijsheid is legendarisch. Toch kiest hij de kant van Absalom in diens opstand. Het is voor David en de zijnen een machtige vijand. Met zulke tegenstanders is de overwinning niet binnen handbereik... Of wel? Dat hangt af van je eigen medestanders. David zei het al: zijn overwinning of nederlaag ligt in de hand van God. Paulus schrijft zo'n duizend jaar later ongeveer hetzelfde 'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' (Rom. 8:31b) Met God aan onze zijde smelt alle tegenstand weg.

Wat doet dit met je in de tijd van het Coronavirus?

Vertrouw het verleden toe
aan Gods genade,
het heden
aan Gods liefde
en de toekomst
aan Gods voorzienigheid.

Aurelius Augustinus



Dorpskerk
Woubrugge