

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 5

19 april t/m 25 april

Deze afbeelding kreeg ik toegezonden. Hartelijk dank!

Zondag 19 april

Rustig slapen

Lezen: Psalm 3

“Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de HEER beschermt mij.” (vers 6)

Deze Psalm is gedicht door koning David toen hij op de vlucht was voor Absalom. Over die vlucht ging ook de Bijbeltekst waar we in de preek van dit weekend over nadachten. David heeft deze psalm dus geschreven rond hetzelfde moment. David schrijft over talrijke, tienduizenden belagers. Toch is David niet bang.

In deze tijd kennen veel mensen grote zorgen. Misschien jij ook wel. Dat je je zorgen maakt om je eigen gezondheid, of die van mensen om je heen. Misschien maak je je ook wel zorgen over je baan. Wat als je je werk verliest... Het zijn gedachten die je 's nachts wakker kunnen houden.

De zorgen die David kende hielden hem niet wakker. Hij kon ondanks alles rustig slapen. Hij vond rust en zekerheid in het vertrouwen dat God hem bescherming zou bieden.

Als je 's nachts niet kunt slapen, breng je zorgen dan bij God.

*Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
over ons geopend zijn,
wanneer wij de ogen sluiten.*

Klaas Holwerda

Maandag 20 april

Vertrouwen

Lezen: 2 Samuël 15:17-22

“Maar Ittai antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, mijn heer en koning, ik zal u volgen waar u ook gaat, in leven of dood.’” (vers 21)

Bij de kerkdienst van afgelopen weekend lazen we het stuk direct hiervoor en het stuk direct hierna. David vlucht weg uit Jeruzalem. Dit moet hij doen vanwege het verraad van Absalom en de ontrouw van zijn volk. Het blijkt echter dat niet iedereen David ontrouw is geworden. Zijn hofhouding gaat bijvoorbeeld met hem mee. En ook deze groep van zeshonderd onder leiding van Ittai. Het zijn Gatieten lezen we, Filistijnen. Deze van oorsprong vijanden blijven trouw aan hun nieuwe koning. Dat is bijzonder. David leek aan de verliezende kant te staan, maar toch blijven deze voormalig vijanden trouw. Dat is echte trouw, om ook door tegenslagen heen de ander niet in de steek te laten.

God is ook zo. Wat er ook gebeurt. Hoe moeilijk het allemaal ook is. God is en blijft trouw. Op Hem kunnen we altijd vertrouwen.

Dinsdag 21 april

Goede bedoelingen

Lezen: Spreuken 16:1-9

“Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.” (vers 2)

Het is je vast weleens overkomen: je bedoelde het allemaal goed, maar het resultaat viel tegen. Je deed je best, maar toch stelde je anderen teleur. Misschien werd je zelfs wel verweten dat je beter je best had moeten doen, en dat terwijl je je uiterste best had gedaan... Dat kan een heel naar gevoel geven.

Bij God is het anders. Hij kent onze harten. Mensen beoordelen het resultaat, maar God kent het hart dat er achter zit. Wanneer jij iemand belt uit meelevendheid, maar die ander vindt het maar vervelend, dan weet God dat jij het goed bedoelde. God weet waarom je iets doet, en dat is voor Hem belangrijker dan hoe het uitpakt.

Dorpskerk puzzel

Je ziet hieronder vier raadsels die betrekking hebben op de kerk. Vind jij alle antwoorden? De antwoorden staan in het komende kerk-is-ook thuisboekje.

1. Een man besluit om een antieke Bijbel te kopen. Hij betaalt zestig euro voor de Bijbel. Na een jaar is de antieke Bijbel zeventig euro waard. De man besluit de Bijbel te verkopen. Een paar dagen later heeft hij echter spijt en koopt de Bijbel voor tachtig euro terug. Weer een jaar later besluit hij om de Bijbel nu definitief te verkopen. Hij ontvangt negentig euro. Wat is zijn totale winst?
2. Gebouw Immanuël is twaalf meter hoog. Een slak klimt aan de buitenkant via de muur omhoog. Elke dag klimt de slak vier meter. In de nacht zakt de slak drie meter naar beneden. Na hoeveel dagen bereikt de slak het dak van gebouw Immanuël?
3. Na de coronacrisis zit de kerk overvol met nieuwe gelovigen. Mensen mogen er niet zomaar meer bij. Je moet een wachtwoord weten om naar binnen te gaan. Een enthousiast kerkganger wil naar de kerk, maar weet het wachtwoord niet. Hij gaat vlakbij de ingang van de Dorpskerk zitten luisteren. Allereerst komt de dominee. De dominee hoort van de koster "acht", de dominee antwoordt "vier" en mag naar binnen. Daarna komt een ouderling. De koster zegt "zes", de ouderling antwoordt "drie" en mag naar binnen. Vervolgens komt een diaken. De koster zegt "twaalf", de diaken antwoordt "zes" en mag naar binnen. De man, die denkt dat hij het wel doorheeft, loopt ook naar de kerkdeur. De koster zegt "tien" en de man antwoordt "vijf". Meteen wordt hij weggestuurd. Welk antwoord had de man moeten geven om binnengelaten te worden?
4. Er zijn drie collectezakken. In elke collectezak zit 150 euro. De ene collectezak heeft alleen collectebonnen van drie euro, de ander alleen collectebonnen van vijf euro, en de laatste collectezak heeft een mix van collectebonnen van drie en vijf euro. Aan elke collectezak zit een papiertje vast met wat erin zit. Helaas zijn de papiertjes verwisseld en zit er geen één op de juiste plek. Je mag maar één collectebon uit een zak halen. Hoe kun je erachter komen in welke zak welke collectebonnen in zitten?

Woensdag 22 april

Erfgenamen

Lezen: Galaten 4:1-7

“U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.” (vers 7)

Rond het begin van onze jaartelling waren niet alle kinderen even belangrijk. Een dochter kon bijvoorbeeld alleen erven wanneer ze geen broers had. In de familie van God, in de kerk, gaat het anders. God noemt ons allemaal zijn erfgenamen. We zijn allemaal de belangrijkste kinderen, door het geloof aangenomen. Er zijn geen kinderen die minder belangrijk zijn dan de andere kinderen.

Tweeduizend jaar geleden was dat een zeer radicale gedachte. Paulus plaatst hier mannen en vrouwen, Joden en Grieken, slaven en vrijen op één en hetzelfde niveau. Dat deed hij ook al eerder in deze brief (3:28). In Christus zijn wij allemaal gelijk, zijn wij allemaal één. Wij zijn erfgenamen van het Koninkrijk van God.

Donderdag 23 april

Broers en zussen (1)

Lezen: Matteüs 12:46-50

“Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.” (vers 50)

Gisteren lazen we dat we als gelovigen erfgenamen en kinderen van God zijn. Dat is een bekend bijbels motief. Een ander bekend gegeven is dat christenen ‘broeders en zusters’ van elkaar zijn. ‘Broeders en zusters’, het klinkt wat ouderwets. Wanneer je het hebt over broeders en zusters dan gaat het meestal alleen nog over een situatie in de kerk. Jezus bedoelt echter echt broers en zussen. Zo staat het ook in het Grieks. Wij zijn als christenen broers en zussen van elkaar. Nauwe verwanten. Door elkaar broers en zussen te noemen, wordt die zeer nauwe verbondenheid extra benadrukt.

Wat doet het met je om te weten dat dat je zo’n 2,3 miljard broers en zussen hebt?

*Maar wat heb ik lief als ik u liefheb?
Niet een mooi lichaam,
geen schoonheid die voorbijgaat,
geen licht dat onze ogen graag zien,
geen mooie melodieën van allerlei liederen,
niet de fijne geur van bloemen of van parfum of zalf,
geen manna en geen honing,
niet een lief lichaam om te omhelzen.
Dat heb niet lief als ik mijn God liefheb.*

*En toch heb ik wel zoiets lief als licht,
zoiets als een stem, als een geur,
zoiets als voedsel en een omhelzing,
als ik mijn God liefheb:
hij is licht en klank en geur en voedsel,
hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens,
waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is,
waar klinkt wat de tijd je niet afneemt,
waar een geur is die niet op de wind verwaait,
waar smaken niet minder wordt door eten,
waar omhelzing niet loslaat door verzadiging.
Dit heb ik lief als ik mijn God liefheb.*

Aurelius Augustinus

Vrijdag 24 april

Broers en zussen (2)

Lezen: Matteüs 28:8-10

“Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’” (vers 10)

Na zijn opstanding stuurt Jezus de vrouwen naar zijn ‘broeders’, naar zijn broers. Ondanks dat de leerlingen Jezus in de steek hebben gelaten en ondanks dat Petrus Jezus heeft verloochend, blijft Hij hen zijn broers noemen. Wat er ook gebeurt en wat wij ook doen, wij blijven door het geloof, altijd elkaars broers en zussen.

Dat geldt dus ook andersom. Ook wanneer een ander heel anders in het geloof staat, wanneer we elkaar bijvoorbeeld ‘licht’ of ‘zwaar’ vinden. We zijn gezinsleden van elkaar.. We horen elkaar daarom altijd als broers en zussen te behandelen. Soms misschien op een harde manier, je wilt niet dat die ander grote fouten maakt, maar altijd vol liefde.

Bel, app of stuur een kaartje naar een broer of zus van de kerk.

Zaterdag 25 april

Barmhartigheid

Lezen: Johannes 13:34-35

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.” (vers 34)

De afgelopen dagen lasen we dat we kinderen van God zijn, broers en zussen van elkaar. Dat vraagt ook om barmhartigheid onderling. Wanneer je een broer of zus hebt die in de moeilijkheden zit, dan probeer je die te helpen. We kennen allemaal het ‘heb je naaste lief als jezelf’, maar in deze tekst doet Jezus daar nog een schep bovenop. Je moet je broers en zussen liefhebben op een manier zoals Jezus ons heeft liefgehad.

De Bijbel geeft ons een soort van volgorde waarin wij de mensen om ons heen horen te helpen: allereerst je eigen huisgenoten en familie (1 Tim. 5:8; Lev. 25:25). Vervolgens je geloofsgenoten (1 Joh. 3:17; Jak. 2:15-17; Mat. 25:40; Gal. 6:10). En daarna alle andere mensen (Mat. 5:43-38). Is dit voor jou een logische volgorde?

*Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.*

*Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.*

*Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.*

NLB 747: 1,4 en 5

Antwoorden Bijbelse namen puzzel:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Mirjam | 9. Zacharias |
| 2. Barnabas | 10. Mordechai |
| 3. Elisabet | 11. Melchisedek |
| 4. Johannes | 12. Nikodemus |
| 5. Andreas | 13. Ahasveros |
| 6. Rebekka | 14. Pontius Pilatus |
| 7. Priscilla | 15. Nebukadnessar |
| 8. Onesimus | |



**Dorpskerk
Woubrugge**