

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Zondag 12 april

Opstanding

Lezen: 1 Korintiërs 15:1-11

“Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,” (vers 3 en 4)

Eerder in deze brief schrijft Paulus zijn bekende woorden over geloof, hoop en liefde: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” (13:13) Dat zijn de drie belangrijkste gaven die wij door het geloof hebben ontvangen. Deze drie gaven vallen of staan echter met de opstanding. De opstanding van Jezus, en de algemene opstanding aan het eind der tijden.

Als er geen opstanding is. Dan stelt ons geloof niets voor, want God is dan een leugenaar. Je kunt niet geloven in een God die niet te vertrouwen is. Als er geen opstanding is. Dan stelt onze hoop niets voor, want waar hopen wij op als de dood het laatste woord zal hebben? Onze hoop is dan inhoudsloos. Als er geen opstanding is. Dan stelt de liefde niets voor, want wat voor liefdevolle God zou zijn onschuldige zoon dood achterlaten?

Geloof, hoop en liefde, ze vallen of staan met de opstanding. Op paasmorgen bewees God dat wij in Hem kunnen geloven, dat wij in Hem hoop vinden, dat Hij ons overlaadt met Zijn liefde.

*Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.*

NLB 641:1

Maandag 13 april

Nieuw begin

Lezen: Genesis 8:13-22

“Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen.” (vers 13b)

De opstanding van Jezus was een nieuw begin. Een nieuw begin voor de wereld. Een nieuw begin voor de mens. Alles was anders. Het doet op die manier ook wel denken aan het verhaal van Noach. De zondige wereld die wordt schoongespoeld door het water van de zondvloed. Alleen Noach en zijn familie overleefden deze gebeurtenis. Zij konden van vooraf aan beginnen. Het was een nieuw begin voor de mens. Alles was anders.

Wanneer deze coronacrisis over is zal er ook een nieuw begin zijn in de kerk. Als teken daarvan zullen we de eerste dienst de nieuwe paaskaars binnendragen. Zal dan alles hetzelfde zijn in de kerk? Of zal het anders zijn?

Dinsdag 14 april

Lente

Lezen: Jesaja 43:14-21

“Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” (vers 19)

In de lente ontkiemen oude zaden en gaat alles weer bloeien. Onlangs las ik het boek ‘Lente in de Kerk’ van René van Loon. Dit boek beschrijft hoopvolle ontwikkelingen in de kerk in Nederland. Van Loon stelt dat op sommige plekken in Nederland de kerk weer begint te bloeien, dat de lente doorbreekt. Dit is een hoopvolle boodschap.

Veel kerkmensen zijn vaak pessimistisch over de kansen van de kerk. Zij denken dat zij de laatsten zijn en dat de kerk in de toekomst ophoudt. Zou het ook andersom kunnen zijn? Dat wij niet de laatsten zijn van de oude kerk, maar juist de eersten van de nieuwe kerk?

Ik geloof dat onze Dorpskerk volop kan gaan bloeien. Geloof jij dat ook?

Bijbelse namen puzzel

Je ziet hieronder 15 verschillende anagrammen. De woorden die hier staan slaan nergens op. Je moet de letters gebruiken om bijbelse namen te vinden.

Voorbeeld: bah raam = Abraham

1. arm mij
2. naar babs
3. stabiele
4. jas honen
5. raasden
6. beek kar
7. clip rails
8. ome sinus
9. zaai crash
10. macho dier
11. medische lek
12. eskimo dun
13. haas os ver
14. spin sluipt auto
15. absurde kansen

Ik ben benieuwd of iemand alle juiste antwoorden weet te vinden!

Woensdag 15 april

Liefde

Lezen: Psalm 139:1-18

“HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.” (vers 1b-2)

De Amerikaanse predikant Tim Keller schrijft ergens: “Geliefd zijn zonder gekend te zijn, is geruststellend maar oppervlakkig. Gekend zijn en daarom niet geliefd zijn, is onze grootste angst. Maar volledig gekend zijn en echt geliefd zijn, nu, dat lijkt heel veel op geliefd zijn bij God. Dat is wat we het meest nodig hebben.”

God kent jou door en door, je goede en slechte kanten. God houdt oneindig veel van jou.

Dank God voor Zijn liefde.

Donderdag 16 april

Gebed

Lezen: Lucas 5:16

“Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden.” (vers 16)

Wij bidden vaak uit gewoonte, voor het eten bijvoorbeeld: Even de handen vouwen, ogen sluiten, de standaard woorden zeggen, en dan lekker eten. Dit is niet verkeerd. Bidden, de omgang met God zoeken, is volgens mij altijd goed. Het is wel een heel andere manier van bidden dan hoe Jezus bad. Jezus zoekt bewust de stilte en de eenzaamheid op om tot Zijn Vader te spreken. Bidden is voor Jezus belangrijk. Voor Jezus was de tijd die Hij aan het gebed besteedde minstens even waardevol als de tijd die Hij aan de mensen besteedde.

Zoek ook de rust en de ruimte op om ongestoord tot God te bidden. Bid langer dan je gewend bent. Vertel God waar je druk mee bent, en dank Hem voor de gaven die Hij geeft.

Wat heeft dit gebed met jou gedaan?

Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

Dichter onbekend

Vrijdag 17 april

Deur

Lezen: Johannes 10:1-10

“Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.” (vers 9)

De bekende christelijke auteur C.S. Lewis schrijft: ‘Het christelijk geloof is een bewering die - als ze onwaar is - onbelangrijk is, en - als ze waar is - oneindig belangrijk. het enige wat ze niet kan zijn, is een beetje belangrijk.’

Lewis heeft gelijk. Of de deur bestaat niet, en is dus niet relevant. Of de deur bestaat wel, en is noodzakelijk. De deur kan niet een beetje belangrijk zijn, er zijn immers geen ramen om binnen te breken. Het kan niet zo zijn dat Jezus een beetje belangrijk is.

Is Jezus belangrijk in jouw leven?

Zaterdag 18 april

Wat de toekomst brenge moge

Lezen: Jakobus 4:13-17

“U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’” (vers 15)

Dit is het bekende voorbehoud van Jakobus. Het wordt ook vaak weergegeven met de letters D.V. Ik denk dat maar weinig mensen echt bezig waren met dit voorbehoud. Maar in deze coronatijd is het, in ieder geval voor mij, toch even wat anders. We beseffen opeens dat ‘gewone’ dingen helemaal niet zo gewoon zijn. We kunnen niet naar de kerk, en dat je op familiebezoek gaat is ook even niet meer vanzelfsprekend. We beseffen dat we ons lot niet in eigen hand hebben. De toekomst is onbekend en onzeker. We weten niet langer waar we aan toe zijn.

Corrie ten Boom schreef eens: ‘Wees niet bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.’

*Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene – stil is de straat overal.*

*Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.*

*Klassen, kantoren zijn leeg. Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren? Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen...*

*Mensen zijn bang overal. Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden? Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen...*

*Mensen gebonden aan huis. Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken. Mensen gebonden aan huis.
Komt er, God, een nieuwe morgen...*

*Veel in ons leven valt stil. Doorgaan en 's nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen? Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen...*

*Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.*

NLB 1003 (aangepast)



Dorpskerk
Woubrugge