

## Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 3

5 april t/m 11 april

## Zondag 5 april

## Liefde

Lezen: Lucas 23:33-39

“Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’” (vers 34a)

Deze week staan we elke dag stil bij één van de zeven ‘kruiswoorden’ van Jezus.

Jezus hangt aan het kruis. Hij lijdt pijn. Aan weerszijden van Hem hangen misdadigers. Hij hangt in het midden. Jezus wordt gezien als de voornaamste van de misdadigers. De leiders van het volk honen Hem. De soldaten bespotten Hem. En Jezus zelf? Hij bidt om vergeving voor zijn vijanden. Een bovenmenselijke daad dat Hij daar op dat moment in die situatie met die woorden kon bidden. Hier opnieuw bewijst Jezus dat Hij goddelijk is, en dat Zijn genade grenzeloos is.

“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” Wij zondigen ook vaak. Het geeft weer hoe wij mensen zijn. Wij weten vaak ook niet wat wij doen. Maar gelukkig kennen wij Jezus. Zijn gebed aan het kruis gaat door, geldt ook voor ons. En wij mogen met Hem meebidden: ‘Vader, vergeef ons, want wij weten niet wat wij doen.’

*Laat heb ik u liefgekregen,  
o schoonheid, zo oud en zo nieuw,  
laat heb ik u liefgekregen!  
En gij waart binnen en ik was buiten,  
en daar zocht ik u, en ik rende, wanstaltig als ik was,  
op de schone dingen af die door u gemaakt zijn.  
Gij waart bij mij en ik niet bij u.  
Ik werd ver van u gehouden door dingen die niet bestaan  
zouden hebben,  
als ze niet in u bestaan hadden.  
Geroepen hebt gij, geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken;  
gestraald hebt gij, geschitterd en mijn blindheid verjaagd;  
gegeurd hebt gij en ik heb ingeademd en snak nu naar u;  
geproefd heb ik en nu honger en dorst ik;  
aangeraakt hebt gij mij en ik ben ontvlamd naar uw vrede*

Aurelius Augustinus

## *Maandag 6 april*

## *Hoop*

Lezen: Lucas 23:39-43

“Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’” (vers 43)

Veel mensen zijn bang om te sterven. Dat is heel goed te begrijpen, maar het is niet nodig. Dat zien we ook in deze tekst. Deze misdadiger heeft zijn straf verdiend. Ondanks dat hij berouw toont voor zijn daden, kan hij het zelf nooit meer goed maken. Hij verdient het om te sterven. Het oordeel staat voor de deur. Maar dan doet Jezus een schitterende belofte. Niet het oordeel, maar het paradijs ligt op de misdadiger te wachten. De genade van God brengt redding.

In de Bijbel lezen we: “Mijn genade is voor u genoeg” (2 Kor. 12:9). Besef jij dat de genade van God ook alles is wat wij nodig hebben?

## *Dinsdag 7 april*

## *Vertrouwen*

Lezen: Johannes 19:25-27

“zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’” (vers 26b-27a)

Als de oudste zoon was het de verantwoordelijkheid van Jezus om voor zijn moeder te zorgen tot haar dood. Op zijn ‘sterfbed’ geeft Jezus deze verantwoordelijkheid over aan zijn leerling, Johannes waarschijnlijk. Het is een bijzondere taak die Jezus toevertrouwt aan Johannes. Het geeft wat weer van de relatie die Jezus en Johannes hadden. Johannes vertrouwde Jezus. Dat is natuurlijk, Johannes volgde Jezus als de Messias. Maar Jezus vertrouwde Johannes ook zijn moeder toe. Dit was oprecht ‘de leerling van wie hij veel hield’.

Jezus vertrouwde Johannes. Kan Jezus ook jou vertrouwen?

## Fotopuzzel

Je ziet hier zes verschillende foto's. Alle zes zijn ze gemaakt in de Dorpskerk, maar wat staat er op de foto? De juiste antwoorden vind je op de achterkant van dit boekje.

1



2

3



4



4

5



6

5

## *Woensdag 8 april*

## *Overgave*

Lezen: Matteüs 27:45-49

“Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’” (vers 46)

Jezus door God verlaten... Het kwaad lijkt hier te overwinnen. De zonde is zo machtig dat het zelfs scheiding brengt tussen God en Zijn Zoon. Er is dan ook geen enkele hoop meer voor de mens... Dit is gelukkig niet het hele verhaal. Door de opstanding wordt de relatie tussen God en Jezus, tussen God en mens hersteld.

Psalm 22 begint met dezelfde woorden: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” De woorden van Jezus verwijzen ook naar deze Psalm. Een Psalm die negatief begint, maar tegen het einde omslaat naar positieve zinnen, bijvoorbeeld: “Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep.” (vers 25)

Jezus is van God gescheiden geweest zodat wij voor altijd met God verbonden kunnen zijn. Dank God hiervoor.

## *Donderdag 9 april*

## *Offerlam*

Lezen: Johannes 19:28-29

“Ik heb dorst.” (vers 28b)

In het Johannesevangelie lezen we meerdere keren dat Jezus zegt dat wie in Hem gelooft nooit meer dorst zal krijgen (4:14,6:35). Toch krijgt Jezus zelf hier dorst. Dat is zo opdat de schriften in vervulling gaan (Ps. 22:16 en Ps. 69:22). Jezus heeft in zijn leven al het lijden gedragen dat de mens te verdragen kan krijgen. Zo ook hier op dit moment: dorst, schaamte en dood. Via die verschrikkelijke weg is Jezus de glorie binnengegaan. Zo heeft Hij ons gered. Jezus heeft al het leed van de mensheid op zich genomen:<sup>14</sup>Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgestaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. <sup>15</sup>Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. <sup>16</sup>Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.” (Heb. 4)

## *Vrijdag 10 april*

## *Geloof*

Lezen: Johannes 19:30

“Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’” (vers 30a)

Het Oude Testament staat vol met voorzeggingen over dingen die de Messias zou doen en zou zeggen. Daar op Golgotha is het allemaal ‘volbracht’. Dit geeft ons nu in het heden de mogelijkheid om tot God te gaan, in gebed en op andere wijzen. En het verzekert ons van een hoopvolle toekomst. In deze woorden: ‘het is volbracht’ komen verleden, heden en toekomst samen.

Neem vandaag even de tijd om echt stil te worden. Laat alles even rusten en denk na over alles wat Jezus voor jou heeft gedaan.

## *Zaterdag 11 april*

## *Roeping*

Lezen: Lucas 23:44-49

“En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.” (vers 46)

De eerste woorden die we van Jezus lezen in het Lucasevangelie hebben met zijn Vader te maken. “‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’” (2:49) Hier in zijn laatste woorden voordat Hij sterft verwijst Hij weer naar Zijn Vader. En ook de laatste woorden van Jezus in dit evangelie gaan over zijn Vader (24:49). Van begin tot einde is Jezus de weg gegaan die Zijn Vader van hem vroeg. Jezus heeft gehoor gegeven aan Zijn roeping.

God heeft ons aangenomen als Zijn kinderen, God is onze Vader. En voor ons heeft Hij ook een roeping. Dat kan een grote roeping zijn, bijvoorbeeld dat God van je verlangt om ambtsdrager te worden. Maar vaak is het een kleine roeping: God vraagt vandaag aan jou om iets te doen, of om iets juist niet te doen.

Wat is jouw roeping voor vandaag? Geef je daar gehoor aan/heb je daar gehoor aan gegeven?

*O kostbaar kruis, o wonder Gods,  
waaraan de Prins der glorie stierf;  
ik wil om U zijn zonder trots,  
ik acht verlies wat ik verwierf.*

*Bewaar mij dat ik roemen zou  
dan in mijn Heren Christus dood.  
Al wat ik anders noemen zou  
is niets bij dit mysterie groot.*

*En door zijn dood en door zijn bloed  
is nu de wereld dood voor mij.  
Ik ben gestorven, maar voorgoed  
van heel de dode wereld vrij.*

*De aarde zelf is veel te klein  
voor wie U waarlijk loven wil.  
Uw liefde is een groot geheim,  
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.*

NLB 578

*Oplossingen fotopuzzel:*

1. Doophek
2. Kerkbanken
3. Hand uit de preekstoel (voor de Bijbel)
4. Orgelpijp
5. Doopvont
6. Lamp in het dak van de preekstoel (foto omgekeerd)



**Dorpskerk**  
**Woubrugge**