

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

15 maart 9:30	ds. Z. de Graaf, Katwijk
22 maart 9:30	ds. S.C. Honing (gastendienst)
22 maart 12:30	ds. C.R. Koops-Verdoes & ds. S.C. Honing (Jeugdviering in de Dorpskerk)

Vieren en doen. Aanstaaende zondag zal ds. de Graaf uit Katwijk bij ons voorgaan. De week erna op zondag 22 maart hoop ik voor te gaan. We hebben dan een extra bijzondere dienst. Een aantal liederen zullen gezongen worden door een mannentrio. Zelf zullen we natuurlijk ook mooie liederen zingen begeleid door orgel of piano. En we denken na over het thema: ik ben druk, druk, druk... (Waar kan ik rust vinden?). Deze dienst is ook uitermate geschikt voor mensen die minder gewend zijn om naar de kerk te komen. Neem dus ook een keer iemand anders mee! Na afloop van deze dienst is er ook koffiedrinken in gebouw Immanuël.

Jeugdviering. Tijdens de tienercatechese kwam er spontaan het idee op om met elkaar een jeugdviering te organiseren. Dat gaat dus ook gebeuren! Zondag 22 maart om **12:00** uur komen we bij elkaar in gebouw Immanuël. We eten en drinken dan wat (vergeet niet om wat te eten voor jezelf en een ander mee te nemen!) Rond 12:30 uur zullen we dan naar de Dorpskerk gaan voor een korte viering georganiseerd voor en door jongeren, met een interactieve preek over het thema: 'wat is het doel van mijn leven?' Na afloop drinken we nog wat met elkaar. Alle jongeren van 10-18 jaar zijn van harte welkom, neem ook een vriend of vriendin mee!

Paaschallenge. Ook dit jaar zullen we weer de Paaschallenge organiseren! We hebben er weer veel zin in. In het komende kerkblad vind je hier meer informatie over. Voor nu is het voor alle jongeren van 12-18 jaar oud vast goed om zaterdagavond 11 april vrij te houden.

Met andere ogen...

In deze veertigdagentijd willen we 'met andere ogen' naar de Bijbel kijken. Tijdens alle avonden zullen we stilstaan bij een verhaal uit het leven van Jezus of een thema dat te maken heeft met Pasen. Alle avonden beginnen om 20:00 uur en duren tussen de één en anderhalf uur. Je bent welkom op alle avonden, maar je kunt er ook voor kiezen om één of een paar avonden te bezoeken. We kijken terug op mooie eerste bijeenkomsten.

Donderdag 19 maart – Studie over de opstanding. Deze avond willen we de diepte induiken over het thema opstanding. Wat is de plaats van de opstanding in het vroeg-christelijke geloof, in het Jodendom in de tijd van Jezus, en in de andere culturen van de tijd aan het begin van onze jaartelling?

Maandag 23 maart – Ignatiaanse meditatie. Ignatiaanse meditatie is een vorm van geleide beeldmeditatie. Tijdens de meditatie wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, op

het innerlijk zien. We verplaatsen ons in het verhaal en identificeren ons er mee. **Meld je voor deze bijeenkomst aan van te voren!**

Woensdag 1 april – Vergelijking tussen het Pesachfeest uit het Oude Testament en de gebeurtenissen rond het Paaslam Jezus Christus. Het lijden en sterven van Jezus vindt plaats met op de achtergrond het Joodse Pesachfeest. Er zijn ook veel overeenkomsten tussen beiden. Jezus is hét paaslam dat sterft. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen tussen beide feesten. Deze avond willen we over dit onderwerp de diepte induiken.

Voor eventuele vragen ben ik natuurlijk ook beschikbaar. Ik kijk uit naar de avonden!

Koffieochtenden.

Elke tweede en vierde woensdag van de maand tot en met april wordt er een koffieochtend gehouden in gebouw Immanuël. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Ook mensen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom, dus vraag gerust iemand mee. De boekenkasten zijn dan open voor het lenen van een mooi boek.

Omzien naar elkaar.

Wij leven mee met de langdurig zieken en zij die herstellende zijn.

Bedankt. Wij willen u danken voor de vele kaarten en bloemen. Vooral dankbaar dat we dit ook in de gemeente met elkaar mochten vieren. *Piet en Jo Noordam*

Bestuur en Beleid.

Bedankt. Op huisbezoek ontving ik nog een bedrag van twintig euro. Daarvoor weer hartelijk bedank!

Gemeenteavond. Op donderdag 26 maart is er een gemeenteavond. Wij hopen dat er veel mensen aanwezig zullen zijn. U ontvangt nog informatie over het onderwerp.

Informatiebijeenkomst op 6 april 2020

Het college van kerkrentmeesters en de orgelcommissie organiseren op 6 april a.s. om 20:00 uur een informatieve bijeenkomst in de kerk. Er wordt uitleg gegeven over de staat van het orgel, het herstelplan dat daarop geschreven is en de wijze waarop het herstelplan zal worden uitgevoerd. De kerkrentmeesters lichten toe hoe de restauratie van het orgel gefinancierd kan worden en binnen bepaalde grenzen verantwoord is. Een aantal geldwervingsacties zullen door de orgelcommissie nader worden toegelicht. Mogen wij op u rekenen? Van harte welkom!

Goed nieuws over de boeken/brocante-en rommelmarkt.

Het zag er even zorgelijk uit, maar tijdens de open dag waterrecreatie kunnen we wederom een leuke markt organiseren. Jaap Noordam (Kruisweg 12) is namelijk bereid gevonden om opslagruimte voor de markt beschikbaar te stellen.

Spullen kunnen na telefonische afspraak met mij op vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur worden ingeleverd op bovenstaand adres. Eventueel kunnen spullen ook worden opgehaald, als u zelf niet in de gelegenheid bent om ze te brengen.

Om te voorkomen, dat we na afloop van de markt onnodig veel spullen naar de kringloopwinkels of de vuilstort moeten brengen, vragen wij u om kritisch te zijn bij het inleveren. De spullen dienen schoon, netjes en goed verkoopbaar zijn.

Grote meubels, kasten, stoelen e.d. kunnen we niet gebruiken c.q. verkopen evenals bloempotten, vazen, glazen enz., tenzij het nog goed uitziende retro- of antieke zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Josina Deurloo

Telefoon 0640328381

NB we kunnen ook nog (nieuwe) medewerkers gebruiken.

Bericht van de diaconie. Op 22 maart is de diaconale collecte tijdens de dienst bestemd voor Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat.

Diaconale vakanties zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen, die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol van warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit veelal ouderen en mensen die zelf zorg of begeleiding nodig hebben. Ruim 1500 ervaren vrijwilligers staan dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te geven. Zij helpen bij activiteiten, persoonlijke verzorging en bieden vooral een luisterend oor.

Bericht van de missionaire commissie. De opbrengsten van de deurbuscollecte in de maanden Maart en April zijn voor Antje Oosterkamp, werkzaam voor Interserve in Bangladesh. Zij schrijft:

Beste mensen van de hervormde gemeente Woubrugge,

Hartelijke groeten vanuit LAMB Hospital in Bangladesh! Ik werk hier nu sinds ruim 7 jaar, de eerste paar jaar als chirurg, sinds 4 jaar daarnaast ook als medisch directeur.

In de afgelopen week ben ik weer in LAMB gekomen na een verlof van 4 maanden in Nederland. Ik was er echt aan toe om wat afstand te nemen, uit te rusten en aan bijscholing en ook geestelijke toerusting te doen. Nu ben ik er weer aan toe om aan het werk te gaan. Na 2 jaar zonder een internist in ons ziekenhuis hebben we er sinds een paar maanden weer een. Dit heeft een boost gegeven aan onze patiënten zorg, met patiënten aantallen die ook weer oplopen, daar zijn we erg dankbaar voor.

Sinds ruim een jaar heb ik een jonge arts uit Bangladesh die met mij in de chirurgie werkt en

die ik kan trainen om meer en meer zelf te opereren. Ik ben dankbaar voor zijn enthousiasme en leergierigheid, het daagt mij uit om nog bewuster met mijn vak bezig te zijn.

In ons ziekenhuis is het motto: 'opdat zij leven hebben in overvloed' gebaseerd op het vers in Johannes 10:10. Wij willen in ons werk de liefde van Christus aan elke individuele patiënt laten zien. Dit doen we door de manier waarop we mensen behandelen, maar ook door het werk van onze geestelijke verzorgers, die elke dag met alle patiënten die opgenomen liggen een praatje te maken en aan te bieden om voor ze te bidden.

Ik dank jullie hartelijk voor jullie giften en gebeden door de jaren heen!

Antje Oosterkamp

Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl. Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*