

# Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 2

29 maart t/m 4 april

*Zondag 29 maart*

*Ruimte durven geven*

Lezen: Marcus 9:38-41

“Wie niet tegen ons is, is voor ons.” (vers 40)

Deze tekst volgt direct op de tekst van de kerkdienst van dit weekend. Als je deze dienst al bekeken/beluisterd hebt weet je dat het gaat over ruimte geven aan de ander. De verzen 38-41 gaan door op dit thema. Johannes is nog steeds druk over de vraag wie de belangrijkste is. Hij denkt dat de discipelen het belangrijkste zijn, maar er is iemand die demonen uitdreef en zich niet bij hen wilde aansluiten. Johannes is bang dat de machtspositie van de twaalf in gevaar komt. Vooral omdat deze persoon wel demonen kan uitdrijven in de naam van Jezus. En dat terwijl negen discipelen dat niet lukte (Mar. 9:17-18).

Johannes is bang om zijn ruimte op te geven. Ben jij dat ook?

*O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.*

*Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.  
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.*

Jan Wit

## *Maandag 30 maart*

## *Wegomleiding*

Lezen: Spreuken 16:1-9

“Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.” (vers 9)

We zullen de komende maanden nog te maken hebben met maatregelen rondom het coronavirus. We hadden voor deze tijd al allerlei plannen gemaakt. In de kerk bijvoorbeeld rond Pasen en Pinksteren. Maar ook wij allemaal persoonlijk. We hadden al ideeën voor afspraken, vakanties, enzovoort. Deze gaan nu (bijna) allemaal niet door. Dat is jammer en natuurlijk een grote teleurstelling.

Het is als een wegomleiding. Je wilt een bepaalde richting op, maar je kunt het alleen bereiken door een andere weg te nemen dan gepland. Meestal is zo'n omweg langer. Dat kan vervelend zijn, maar dat hoeft niet. Je kunt onderweg genieten van een nieuw uitzicht of een nieuw inzicht. Misschien gebeurt dat ook wel in deze coronatijd, wanneer we bijvoorbeeld thuis de tijd en ruimte hebben om meer aandacht te geven aan het geloof, aan God.

Wat doe jij in deze tijd (extra) om je geloof op te bouwen?

## *Dinsdag 31 maart*

## *Houd moed!*

Lezen: Johannes 16:25-33

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.”(vers 33)

Sommige mensen vragen zich af waar God is in deze crisis. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: God is heel nabij. Hij draagt ons door deze tijd heen. Open jezelf voor zijn liefde. Probeer het niet alleen te doen, maar ga deze tijd door samen met Hem.

Jezus heeft nergens beloofd dat het leven altijd gemakkelijk zal zijn. Integendeel, hij belooft dat wij het zwaar te verduren zullen krijgen. Maar toch: houd moed, want Jezus heeft overwonnen.

# Kruiswoordpuzzel



### **Horizontaal**

3. Kerken rond Rijn en ...
6. dat zijn wij
8. Welke predikant stond hier van 1968 tot 1974?
9. welke predikant stond hier van 2003 tot 2010?
11. christelijke cursus met eten
13. ...jeswandeling
15. kerk is ook ... boekje

### **Verticaal**

1. elke tweede en vierde woensdag van de maand: ... ochtend
2. elke woensdagochtend ...skring
4. Welke predikant is vernoemd in een straatnaam?
5. hier staat de dominee in de kerk
7. muziekinstrument in de kerk
10. met ... naar bethlehem (dorpsleerhuis)
12. achternaam van de (toenmalig) theoloog des vaderlands die vorig jaar sprak in onze kerk
14. dit deden we na afloop van de dienst op bijbelzondag

## *Woensdag 1 april*

## *Antwoorden gaat vooraf*

Lezen: Matteüs 7:7-11

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.” (vers 7)

De Duits-Joods filosoof/theoloog Hans Jonas stelde dat één van de grote paradoxen van het geloof daarin bestaat dat wij Gods Woord pas dan kunnen horen, wanneer wij erop beginnen te antwoorden.

God heeft ons gemaakt en Hij is het die ons roept tot het geloof. Deze roepstem is vaak echter onduidelijk. Wij horen die stem vaak niet in het geruis van onze drukke bestaan. Pas wanneer wij die stem en God zelf actief gaan zoeken, pas dan kunnen we het vaak horen. In het zoeken vinden wij God.

Misschien zijn er wel mensen om je heen die nog niet, of niet meer geloven. Moedig ze eens aan om hun zorgen van deze tijd bij God te brengen in gebed. Wanneer ze God zoeken, oprecht zoeken, dan zullen ze Hem ook vinden. Dat belooft Jezus.

## *Donderdag 2 april*

## *Licht van de wereld*

Lezen: Johannes 8:12-20

“Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’” (vers 12)

Veel mensen ervaren deze tijd als een donkere, duistere tijd. Ervaar jij deze tijd ook zo? Wat doet deze uitspraak van Jezus met jou? Zie jij zijn licht helder schijnen?

Jezus zegt ook dat wij het licht van de wereld zijn (Mat. 5:14). Vind jij de kerk een helder schijnend licht?

Breng jij licht in de duisternis van mensen om je heen?

## *Vrijdag 3 april*

## *Ereplaats*

Lezen: Marcus 10:32-40

“maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.” (vers 40)

Dit gedeelte is de derde lijdensaankondiging van Jezus. Afgelopen zondag lazen we de tweede. Het ging toen expliciet om de vraag wie de belangrijkste was. Jakobus en Johannes proberen hier de belangrijkste plaatsen op te eisen. Nog steeds snappen ze niet dat de weg van Jezus zal leiden naar de dood. De plaatsen aan de rechter- en linkerhand van Jezus werden niet door discipelen ingevuld, maar door moordenaars op Golgotha. In veel opzichten zijn dat de minsten van de samenleving. Opnieuw zien we op Golgotha dat de laatste in het Koninkrijk de eerste voorbij zal gaan.

Vraag God om hulp om niet altijd de belangrijkste te willen zijn.

## *Zaterdag 4 april*

## *gelijk ook wij...*

Lezen: Matteüs 18:21-35

“Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’” (vers 21)

De Tsjechische theoloog Tomáš Halík schrijft: “Een van de kostbaarste vruchten van de hoop is de vergeving. In de daad van vergeving zegeviert de toekomst over het verleden. In de vergeving bevrijdt de hoop het verleden van de last die hij meestorst en opent ze de deur naar de toekomst.”

Er is iets ergs in het verleden gebeurd. Iets waarvoor je boos bent op een ander. Het verleden kunnen wij niet veranderen. De gevolgen blijven daarvan misschien de rest van je leven als littekens bij je. Boosheid is echter ook vaak een heel naar iets. Je draagt het als een last bij je. Door de ander te vergeven, ook als die ander daar geen enkel recht op heeft, bevrijdt je jezelf van die boosheid. Daarmee maak je de toekomst ook schoon. Vergeving opent de toekomst op een positieve manier.

*Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten  
in Zijn naam elkaar begroeten  
Ga met God en Hij zal met je zijn*

NLB 416:4



**Dorpskerk  
Woubrugge**