

Kerk-is-ook-thuis boekje



Voor elke dag een beetje kerk in de Coronatijd

Nr. 1

22 maart t/m 28 maart

Zondag 22 maart

Bidden & vertrouwen

Lezen: Marcus 9:14-29

“Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’” (vers 29)

Als je de dienst van dit weekend al bekeken of geluisterd hebt weet je dat deze tekst ook gaat over vertrouwen op God. Jezus zegt: ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Dat betekent niet dat door te geloven wij alles kunnen. Nee, geloven betekent hier het van God verwachten. Dat is ook waarom de discipelen de zoon niet konden genezen. Ze probeerden het op eigen kracht te doen, maar dan schieten ze tekort. We zijn afhankelijk van God. Dat geldt ook in deze tijd van corona. Er is teleurstelling over afgelaste activiteiten, angst voor de ziekte zelf en ook onzekerheid voor hoelang het allemaal nog gaat duren. Het is goed om al die gedachten en twijfels in gebed bij God te brengen.

Gebed

*Heer, ik komt tot U,
Met al mijn zorgen en twijfels.
U kent ze Vader.
Ik breng ze bij U.
Ik ben teleurgesteld, bang en onzeker.
Heer helpt U ons in onze nood.
Ik vraag U om met ons te zijn.
Bij ons in deze tijd van beproeving.
Leer ons om op U te vertrouwen.
Om steeds weer op U te bouwen.
Ik vraag U om rust en vertrouwen.
Zo bid ik U,
In de naam van onze redder
Jezus Christus
Amen.*

Maandag 23 maart

Quarantaine

Lezen: Matteüs 4:1-11

“Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.”
(vers 2)

We horen deze dagen in het nieuws vaak het woord ‘quarantaine’ langs komen. Dit woord komt voort uit de Italiaanse woorden ‘quaranta giorni’ dat veertig dagen betekent. Wij leven nu ook in de veertigdagentijd. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Door alle beperkingen rond het nieuw Coronavirus kunnen wij veel dingen niet doen die we misschien anders wel hadden gedaan. Dit is jammer, maar tegelijkertijd kunnen we het ook als een kans zien. We kunnen deze tijd goed besteden door, meer dan anders, tot inkeer en bezinning te komen.

Wat kun jij (extra) doen in deze tijd met je geloof?

Dinsdag 24 maart

Zoeken & vinden

Lezen: Amos 8:11-14

“om de woorden van de HEER te zoeken, maar ze zullen die niet vinden.” (vers 12b)

Amos schetst een heel negatief toekomstbeeld. Mensen zoeken naar de woorden van God, maar ze kunnen ze niet vinden. In de tijd van de Spaanse Griep, honderd jaar geleden, waren ook veel kerken gesloten. Veel predikanten schreven toen meditaties over deze tekst. De mensen konden niet meer naar de kerk gaan. Wij kunnen nu ook niet meer op zondagochtend naar de kerk gaan. Gelukkig bestaan er in onze tijd alternatieven. Wij kunnen onze diensten beluisteren en bekijken, ondanks dat ze worden opgenomen in een lege kerk. Het is niet hetzelfde, maar gelukkig blijven bij ons de diensten ondanks alles doorgaan. Wanneer wij de woorden van God zoeken vinden wij gelukkig.

Dank God voor de moderne middelen om de diensten door te laten gaan.

Woordzoeker

Hieronder zie je een woordzoeker. Het is een heel bijzondere woordzoeker. Er staan namelijk achternamen in van gemeenteleden. Tussenvoegsels doen niet mee. Kun jij alle 15 namen vinden? Wat is de oplossing?

Z	K	E	K	D	R	J	T	K	B
V	A	J	T	A	N	N	I	R	N
C	I	N	H	I	U	O	E	E	R
R	V	D	D	R	N	G	M	I	L
E	E	E	B	S	M	G	J	G	R
T	R	U	I	A	T	N	A	S	E
H	B	R	N	O	O	R	D	A	M
C	O	L	K	J	I	E	A	T	U
E	O	O	S	L	E	K	N	I	K
V	M	O	G	R	A	N	D	I	A

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nb: hij is niet makkelijk

Woensdag 25 maart

Naastenliefde

Lezen: Matteüs 25:34-40

“Ik was ziek en jullie bezochten mij,” (vers 36b)

De kerkvader Eusebius schrijft in zijn beschrijving van de geschiedenis van de kerk over een ernstige ziekte die veel mensenlevens eiste. De christenen spelen hier een speciale rol:

“Want onder zulke ellendige toestanden waren zij [de christenen] de enigen die nog medelijden en menslievendheid lieten zien. Ze gingen de hele dag door met hun arbeid; sommigen bewezen de laatste eer aan de doden en begroeven hen; want er waren talloze doden waarvoor niemand meer zorgde. Anderen brachten hele menigten in de hele stad bij elkaar, die door de honger vermagerd waren, en deelden op die plaats brood uit aan allen.

Die daden werden onder alle mensen geroemd; men ging de God van de christenen verheerlijken; ze werden wel door de feiten gedwongen om te erkennen dat deze mensen de enigen waren, die door hun daden lieten zien dat zij echt vroom en godsdienstig waren.”

Wat kan jij vandaag of morgen doen voor je naaste?

Donderdag 26 maart

Brood des levens

Lezen: Johannes 6:30-40

“Ik ben het brood dat leven geeft,” zei Jezus.” (vers 35a)

In het evangelie van Johannes komen we zeven ‘ik ben’ uitspraken van Jezus tegen. De bovenstaande is de eerste in dit bijbelboek.

Wat betekent deze uitspraak volgens jou?

En wat voor betekenis heeft het in jouw leven?

Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Huib Oosterhuis

Vrijdag 27 maart

Lezen: Filippenzen 4:4-7

“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.”
(vers 4)

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef eens: “Niet alleen de angst is besmettelijk, maar ook de rust en de vreugde.”

Twee weken geleden sloeg bij sommige mensen de paniek toe. Beelden van lege schappen in de supermarkt zorgden ervoor dat veel Nederlanders gingen hamsteren. Misschien heb jij er ook wel aan mee gedaan. Angst is besmettelijk, maar rust en vreugde ook.

Ben jij rustig en vreugdevol? Straal je dat ook uit?

Zaterdag 28 maart

Lezen: Jesaja 53

“Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.” (vers 5)

We leven in de lijdensstijd. We zijn op weg naar Goede Vrijdag, de dood van Jezus. Het is onvoorstelbaar wat Jezus voor ons heeft gedaan, maar tegelijkertijd ook heel gewoon. We kennen de boodschap zo onderhand wel... Maar de lijdende Christus mag nooit gewoon zijn! Je zou het elke dag bijzonder vinden als een mens zijn leven voor jou opgeeft. Jezus is meer dan slechts een mens. God zelf heeft geleden, juist ook voor jou.

Er is geen boodschap die nog bijzonderder is.



Dorpskerk
Woubrugge