

## Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

1 maart 9:30	ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
1 maart 17:00	G.J.H. Bregman-Hoving (sing-in)
8 maart 9:30	ds. S.C. Honing
11 maart 11:00	ds. C. Koops-Verdoes & ds. S.C. Honing (Kerk-schooldienst, alleen bestemd voor kinderen van de Kinderkring)
11 maart 19:30	ds. C. Koops-Verdoes (biddag, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk)

**Vieren en doen.** We leven in de veertigdagentijd. Van oudsher een periode van inkeer en bezinning. Aankomende zondag mogen we onze oud-predikant ds. Koelewijn ontvangen. Die middag is er ook weer een Sing-in, zie verderop voor meer informatie. De week erna, op 8 maart, hoop ik zelf weer voor te gaan. Vorig jaar stonden we in de veertigdagentijd stil bij een aantal verhalen uit het evangelie van Johannes en twee jaar geleden uit Lucas. Dit jaar wil ik me vooral richten op Marcus. Deze zondag zal het gedeelte uit Marcus 8:27-38 centraal staan. De woensdag daarna is 's ochtends de Kerkschooldienst. Het is mooi om dit op een doordeweekse dag te kunnen doen zodat alle kinderen van de school aanwezig zullen zijn. Die avond gaat ds. Koops voor in de Gereformeerde Kerk. Het is dan biddag voor gewas en arbeid.

**Sing-In.** Komende zondag 1 maart komen we om 17.00 uur bij elkaar in de Dorpskerk voor de laatste "Sing- In" van dit seizoen. We gebruiken een voor velen bekend concept: RUM! Ofwel Roept U Maar! We zingen liederen die u zelf op kan geven aan het begin van de dienst. Op deze manier wordt het een samenkomst voor en van iedereen! U kunt er thuis al eens over nadenken: welk lied zingt u graag, welk lied gaat al een leven lang met u mee of aan welk lied bewaart u goede herinneringen? Naast het zingen staan we stil bij woorden uit de Bijbel en willen we ook deze keer rond 18.00 uur afsluiten met het gezamenlijk eten van een broodje. Bert den Hertog is onze organist/pianist en ik hoop zelf de bijeenkomst te leiden. Weet u welkom! Mede namens de leden van de commissie, *Gretha Bregman-Hoving*

**Alpha.** Op dinsdag 22 september beginnen we met een nieuwe Alpha-cursus. Dit hopen we opnieuw samen te organiseren met de PKN Hoogmade-Rijpwetering, de Rooms-Katholieke parochiekern Hoogmade-Woubrugge en de Gereformeerde Kerk. We mogen terugkijken op een zeer geslaagd seizoen afgelopen jaar en we kijken vooruit naar het komende seizoen. Aanmelden mag natuurlijk al, het is zeker een aanrader!

### Met andere ogen...

We lezen de Bijbel meestal vooral op een bestuderende wijze. We bestuderen een aantal bijbelverzen en we denken na over de betekenis die het toen had en die het nu heeft. Dat is een goede manier van bijbellezen, maar zeker niet de enige. In deze lijdenstijd wil ik samen met u/jou ook op andere manieren naar bijbelteksten kijken. Door het toepassen van

verschillende 'methodes' willen we de diepte induiken. We willen 'met andere ogen' naar de Bijbel kijken. Tijdens alle avonden zullen we stilstaan bij een verhaal uit het leven van Jezus of een thema dat te maken heeft met Pasen. Alle avonden beginnen om 20:00 uur en duren tussen de één en anderhalf uur. Je bent welkom op alle avonden, maar je kunt er ook voor kiezen om één of een paar avonden te bezoeken. Aanmelden mag en voor de activiteiten **met een \* is aanmelden verplicht**. Aanmelden kan bij mij via de mail of telefoon.

*Vrijdag 6 maart – **Bibliodrama\****. Iedere deelnemer kruipt in de rol van een personage in het bijbelverhaal. Vanuit die rol wordt het verhaal nagespeeld en beleefd. Door de levenservaring, emoties en de impulsen die de spelers meebrengen komt het verhaal tot leven. Na het spel is er een reflectieronde. Tijdens deze ronde praten we door of wat er in het spel gebeurd is en welk nieuw licht dit heeft geworpen op de bijbeltekst.

*Donderdag 12 maart – **Lectio Divina***. Lectio Divina is een manier van ontvangend bijbellezen. Bij Lectio Divina gaat het niet om kennis, geleerdheid of om een mentaal weten. Het gaat om de ervaring van een tekst die binnenkomt in het leven. We hopen de tekst innerlijk te horen in onze harten. Hiervoor gebruiken we de vier stappen van de kloostertraditie: Lectio (lezing), Meditatio (innerlijke overweging), Oratio (bidden) en Contemplatio (aanschouwen).

*Donderdag 19 maart – **Studie over de opstanding***. Deze avond willen we de diepte induiken over het thema opstanding. Wat is de plaats van de opstanding in het vroeg-christelijke geloof, in het Jodendom in de tijd van Jezus, en in de andere culturen van de tijd aan het begin van onze jaartelling?

*Maandag 23 maart – **Ignatiaanse meditatie\****. Ignatiaanse meditatie is een vorm van geleide beeldmeditatie. Tijdens de meditatie wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, op het innerlijk zien. We verplaatsen ons in het verhaal en identificeren ons er mee.

*Woensdag 1 april – **Vergelijking tussen het Pesachfeest uit het Oude Testament en de gebeurtenissen rond het Paaslam Jezus Christus***. Het lijden en sterven van Jezus vindt plaats met op de achtergrond het Joodse Pesachfeest. Er zijn ook veel overeenkomsten tussen beiden. Jezus is hét paaslam dat sterft. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen tussen beide feesten. Deze avond willen we over dit onderwerp de diepte induiken.

Voor eventuele vragen ben ik natuurlijk ook beschikbaar. Ik kijk uit naar de avonden!

### **Gesprekken rondom Exodus.**

Dinsdag 3 maart lezen we weer verder in Exodus. In februari hebben we het hoogtepunt van het boek behandeld: de verbondssluiting bij de berg Sinaï. Deze keer zullen we kijken naar een deel van de hoofdstukken 25-31, de instructies voor de bouw van de tabernakel.

Iedereen is weer om 10:00 uur van harte welkom in gebouw Immanuël.

### **Koffieochtenden.**

Elke tweede en vierde woensdag van de maand tot en met april wordt er een koffieochtend gehouden in gebouw Immanuël. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Ook mensen van buiten onze gemeente

zijn van harte welkom, dus vraag gerust iemand mee. De boekenkasten zijn dan open voor het lenen van een mooi boek.

**Dorpsleerhuis.** Op donderdag 5 maart spreekt Arwin Bos over het thema: Boeren onder ethische en morele druk. De avond begint om 20:00 uur in gebouw Immanuël. Zie elders in dit kerkblad of het dorpsleerhuisboekje voor meer informatie.

#### **Omzien naar elkaar.**

Wij leven mee met de langdurig zieken en zij die herstellende zijn.

**Bedankt.** Leo en Josina Deurloo danken voor de vele felicitaties die zij ter gelegenheid van hun 50-jarige bruiloft mochten ontvangen.

#### **Bestuur en Beleid.**

**Restauratie orgel.** Het orgelconcert van zaterdag 15 februari heeft het mooie bedrag van 1194 euro opgeleverd. Iedereen van harte bedankt!

Via de giften- en fooienpot van Piet Groot is daarnaast nog het mooie bedrag van 355 euro opgehaald. Allen hartelijk dank voor deze giften.

**Actie Kerkbalans.** De voorlopige tussenstand is zo'n 70.000 euro. Dat is zo'n 2500 euro meer dan vorig jaar en 8000 euro meer dan begroot. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdragen!

**Bericht van de diaconie.** Op 11 maart tijdens de gezamenlijke dienst voor Biddag voor het gewas in de Gereformeerde kerk is de diaconale collecte bestemd voor St. Exodus. Deze stichting heeft meerdere inloophuizen, waar gedetineerden en hun familieleden een perspectief wordt geboden op het gebied van wonen, relaties en zingeving. Dit werkt, mensen die het Exodusprogramma afronden, recidiveren bijna de helft minder.

**Pastorale zaken en kopij kerkblad.** Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: [ds@dorpskerkwoubrugge.nl](mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl). Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*