

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

16 februari 9:30 ds. S.C. Honing

23 februari 9:30 ds. S.C. Honing

Vieren en doen. De komende twee zondagen lezen we tijdens de kerkdiensten verder uit het evangelie van Johannes. Aanstaaende zondag staan we stil bij Johannes 4:31-38. Een gesprek tussen de leerlingen en Jezus. De week erna op zondag 23 februari lezen we Johannes 5:1-18. De genezing van de man die al 38 jaar lang ziek was bij het bad van Betzata.

Met andere ogen...

We lezen de Bijbel meestal vooral op een bestuderende wijze. We bestuderen een aantal bijbelverzen en we denken na over de betekenis die het toen had en die het nu heeft. Dat is een goede manier van bijbellezen, maar zeker niet de enige. In deze lijdenstijd wil ik samen met u/jou ook op andere manieren naar bijbelteksten kijken. Door het toepassen van verschillende 'methodes' willen we de diepte induiken. We willen 'met andere ogen' naar de Bijbel kijken. Tijdens alle avonden zullen we stilstaan bij een verhaal uit het leven van Jezus of een thema dat te maken heeft met Pasen. Alle avonden beginnen om 20:00 uur en duren tussen de één en anderhalf uur. Je bent welkom op alle avonden, maar je kunt er ook voor kiezen om één of een paar avonden te bezoeken. Aanmelden mag en voor de activiteiten **met een * is aanmelden verplicht**. Aanmelden kan bij mij via de mail of telefoon.

*Vrijdag 6 maart – **Bibliodrama****. Iedere deelnemer kruipt in de rol van een personage in het bijbelverhaal. Vanuit die rol wordt het verhaal nagespeeld en beleefd. Door de levenservaring, emoties en de impulsen die de spelers meebrengen komt het verhaal tot leven. Na het spel is er een reflectieronde. Tijdens deze ronde praten we door of wat er in het spel gebeurd is en welk nieuw licht dit heeft geworpen op de bijbeltekst.

*Donderdag 12 maart – **Lectio Divina***. Lectio Divina is een manier van ontvangend bijbellezen. Bij Lectio Divina gaat het niet om kennis, geleerdheid of om een mentaal weten. Het gaat om de ervaring van een tekst die binnenkomt in het leven. We hopen de tekst innerlijk te horen in onze harten. Hiervoor gebruiken we de vier stappen van de kloostertraditie: Lectio (lezing), Meditatio (innerlijke overweging), Oratio (bidden) en Contemplatio (aanschouwen).

*Donderdag 19 maart – **Studie over de opstanding***. Deze avond willen we de diepte induiken over het thema opstanding. Wat is de plaats van de opstanding in het vroeg-christelijke geloof, in het Jodendom in de tijd van Jezus, en in de andere culturen van de tijd aan het begin van onze jaartelling?

*Maandag 23 maart – **Ignatiaanse meditatie****. Ignatiaanse meditatie is een vorm van geleide beeldmeditatie. Tijdens de meditatie wordt een beroep gedaan op de verbeeldingskracht, op het innerlijk zien. We verplaatsen ons in het verhaal en identificeren ons er mee.

*Woensdag 1 april – **Vergelijking tussen het Pesachfeest uit het Oude Testament en de gebeurtenissen rond het Paaslam Jezus Christus***. Het lijden en sterven van Jezus vindt plaats met op de achtergrond het Joodse Pesachfeest. Er zijn ook veel overeenkomsten tussen

beiden. Jezus is hét paaslam dat sterft. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen tussen beide feesten. Deze avond willen we over dit onderwerp de diepte induiken.

Voor eventuele vragen ben ik natuurlijk ook beschikbaar. Ik kijk uit naar de avonden!

Koffieochtenden.

Elke tweede en vierde woensdag van de maand tot en met april wordt er een koffieochtend gehouden in gebouw Immanuël. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Ook mensen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom, dus vraag gerust iemand mee. De boekenkasten zijn dan open voor het lenen van een mooi boek.

Benefietconcert in de Dorpskerk van Woubrugge op 15 februari 2020, aanvang 20:00 uur.

Op zaterdagavond 15 februari zal er in de Dorpskerk een benefietconcert gehouden worden ten behoeve van de grote restauratie van het Mitterreither-orgel. Het orgel dat gebouwd werd in 1794 is een historisch en bijzonder monumentaal instrument, dat aan een grote restauratie toe is.

De toegang van het benefietconcert is vrij. Op het programma staat onder andere muziek van Edward Elgar, César Franck, Tomaso Albioni, Arvo Part en zal worden uitgevoerd op het orgel in samenwerking met zang, dwarsfluit en trompet. Het beloofd een afwisselend en avondvullend programma te worden. Medewerking zal verleend worden door: Anton den Boer, orgel | Murielle Jonk, zang | Louisa Loeffler, dwarsfluit | Ronald Lunstroo, trompet&zang | Astrid Stallenberg, zang en Henri Stallenberg, trompet

Alle opbrengsten van dit concert zullen ten goede komen aan de restauratie van het orgel.

Dorpsleerhuis. Op donderdag 20 februari spreekt Feike de Vries over het thema 'Krachtmeting tussen Kunst en Religie'. Iedereen van harte uitgenodigd. Meer informatie hierover vindt u elders in het kerkblad.

Omzien naar elkaar.

Leen Bregman (dr. Nooterstraat 10) is vorige week geopereerd aan zijn rug. Een operatie die al een tijdlang nodig was. Wij hopen en bidden dat het goed zal komen en dat hij voorspoedig zal herstellen.

Marianne Jekel (Julianlaan 50) is tijdens een vakantie vervelend ten val gekomen. Zij heeft haar pols gebroken en last van haar rug. We bidden haar een voorspoedig herstel toe.

50 jaar getrouwd. Dhr. en mevr. Deurloo-Visser (Langeraarseweg 82J, 2461 CL Ter Aar) hopen op 19 februari te mogen vieren dat ze vijftig jaar geleden getrouwd zijn. Een halve

eeuw samen is een hele tijd en wij zijn samen met hen dankbaar voor al die jaren. Wij feliciteren hen van harte.

65 jaar getrouwd. Dhr. en mevr. Noordam-Kempenaar hopen op zondag 23 februari hun 65 jarig huwelijksjubileum te vieren. Het gebeurt maar weinig dat mensen zo lang samen mogen leven. Wij feliciteren hen van harte en zijn met hen dankbaar voor al die jaren samen.

Bestuur en Beleid.

Bedankt. Ik mocht vijftig euro ontvangen voor het werk van de kerk. Waarvoor hartelijk dank!

Bericht van de diaconie. Op 16 februari is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie WERELDDIACONAAAT. De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone, een regio met een grillig klimaat, door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen door onrust in de omliggende landen. Samen met de lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. Zij ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen en krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer en wordt er noodhulp geboden aan vluchtelingen in de regio.

Restauratie van het Mitterheiter-orgel.

De orgelcommissie heeft ons eerder geïnformeerd over de slechte staat van ons orgel en duidelijk gemaakt dat restauratie dringend noodzakelijk is. Veel pijpen kunnen niet of nauwelijks worden gebruikt en bepaalde registers zijn niet meer bespeelbaar. Inmiddels blijkt uit het door onze orgeladviseurs opgestelde herstelplan dat een volledige restauratie noodzakelijk is; er is geen andere oplossing. De rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE) vindt ons orgel uniek en uitermate belangrijk voor andere restauraties in het land, omdat het zich nagenoeg geheel in de originele staat bevindt.

Het college van kerkrentmeesters heeft het herstelplan en een door de orgelcommissie opgesteld financieringsplan beoordeeld en besloten om, onder voorwaarde van 50% subsidie door de Provincie, over te gaan tot restauratie van het orgel. De kerkenraad heeft zich daar vervolgens unaniem achter geschaard. Op vrijdag 7 februari jl. is het subsidieverzoek bij de Provincie ingediend; over drie maanden weten we meer.

Behalve subsidies van de overheid rekenen we op giften van andere instanties die de grote waarde van ons orgel inzien. Ook van onze kerkelijke gemeente vragen we een bijdrage en van een ieder die dit bijzondere culturele erfgoed uit 1794 een toekomst wil geven.

Met het benefietconcert op 15 februari a.s. trappen we af. U komt toch ook?

Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*