

Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge

5 januari 9:30 ds. D. de Roest uit Kapelle-Biezeling-Eversdijk
12 januari 9:30 ds. S.C. Honing

Vieren en doen. We kijken terug op een mooie tijd met veel kerkdiensten, met kerst en rond oud en nieuw. Het is goed dat wij zulke bijzondere momenten in het jaar verbinden met het geloof in Jezus Christus. Komende zondag zal ds. de Roest uit Kapelle-Biezeling-Eversdijk bij ons voorgaan. De week erna hoop ik zelf voor te gaan. Deze dienst zal Klaas Grandia ook worden benoemd als kerkrentmeester. Het is fijn dat het college van kerkrentmeesters dan (voorlopig) weer voltallig is. Tijdens deze dienst zullen we stilstaan bij Johannes 1:43-51.

En dan sta je er alleen voor.....

Rouwen om iemand waar je veel van houdt, is een ingrijpend proces. Daar kun je wel wat steun voor gebruiken. Niet alleen in de eerste maanden maar ook later, want niemand is voorbereid op wat er na een sterfgeval allemaal op je afkomt.

Daarom start er op woensdagavond 29 januari 2020 van 19.30-21.30 uur een rouwgroep. De bijeenkomsten zijn eenmaal per 2 weken (totaal 8 keer) en zijn voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft U interesse? Neem dan contact op met Jannie van der Leij via email jannie.vanderleij@outlook.com of telefonisch 06-12993489.

Gesprekken rondom Exodus

We kijken terug op een aantal goede bijeenkomsten. Op 7 januari hopen we weer bij elkaar te komen om 10:00 uur in gebouw Immanuël. Deze ochtend zal de tocht naar de berg Horeb centraal staan uit de hoofdstukken 15-18. Iedereen (ook als je de eerste keren er niet bij was) is van harte welkom. Tot dan!

Catechisaties.

Op maandag 20 januari beginnen we weer met de catechisaties. Deze eerste maandag denken we bij beide catecheses na over de Maaltijd van de Heer. Om 16:00 uur begint de basiscatechese en om 19:30 uur de tienercatechese. De (ouders van de) kinderen krijgen nog een uitnodiging via de mail.

Avondmaalscatechese voor kinderen tot en met groep 6.

Op vrijdag 24 januari is er een avondmaalscatechese voor kinderen tot en met groep 6 van de basisschool. We vieren in de kerk het avondmaal. Wat vier je dan en hoe doe je dat? Deze middag willen we aan de jongste kinderen uitleggen wat de betekenis van het avondmaal is. De middag vindt plaats in gebouw Immanuël, van 16.00-17.00 uur. De (ouders van de) kinderen krijgen nog een uitnodiging. We horen graag van te voren wie er mee gaat doen, opgave kan bij één van de predikanten.

Cursus: wat geloven wij? In januari beginnen we weer met een cursus: wat geloven wij? Deze cursus is zo opgezet dat iedereen er wat mee kan. Voor zowel de mensen die zich willen verdiepen in hun geloof of de mensen die bezig zijn het geloof te (her)ontdekken. Bij deze cursus bestaat ook de mogelijkheid om belijdenis te doen, maar dat is geen voorwaarde voor deelname. We houden nog open op welke dag we dit organiseren, dit is afhankelijk van wat de deelnemers het beste uitkomt. Als u/jij interesse hebt voor deelname dan hoor ik dat graag. Aanmelden kan nog tot 13 januari.

Violenactie!

Op zaterdag 11 januari moeten er weer Violen worden neergezet in de Kas bij PlantenWacht. Ook nu willen we weer graag dat jullie helpen, we beginnen om 9.30 uur Jannie zorgt natuurlijk voor wat lekkers bij de koffie en heerlijke soep Komen jullie weer helpen ? laat het even weten op info@plantenwacht.nl of jannie@plantenwacht.nl Bedankt Jannie en Marc van der Leij p.s. de **verkoopdatum is 21 maart** in ons hele dorp Woubrugge

Koffieochtenden.

Ook in het nieuwe jaar wordt op elke tweede en vierde woensdag van de maand tot en met april een koffieochtend gehouden in gebouw Immanuël. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Ook mensen van buiten onze gemeente zijn van harte welkom, dus vraag gerust iemand mee. De boekenkasten zijn dan open voor het lenen van een mooi boek. En mocht u een verhaal willen voorlezen of vertellen, dan wordt dit zeer gewaardeerd. **Zien we elkaar op 8 januari?** Hartelijke groet, Gerrie Verboom, mail:gerrieverboom@gmail.com of telefonisch 0172-518218

Huiskamerontmoetingen. De mensen uit Woubrugge vinden bij dit kerkblad ook de uitnodiging en het aanmeldformulier voor de huiskamerontmoetingen. Vergeet u zich niet op te geven? Voor de mensen buiten Woubrugge: de uitnodiging en het aanmeldformulier staan ook online en er zijn een aantal exemplaren aanwezig in de kerk.

Bestuur en Beleid.

Bericht van de missionaire commissie.

De opbrengst van de zendingsbussen aan de uitgang zijn in de maand januari voor Stichting Antwoord. Deze stichting biedt hulp en brengt het evangelie aan de armste en verdrukte in delen van Afrika, Oekraïne en in Zuid Europa. Zij getuigen vanuit de bijbel waar staat: Jij bent geliefd, jij bent mooi, jij bent vergeven en jij bent genoeg.

In de gevangnissen in Tanzania en Oekraïne brengen ze de boodschap van hoop.

Licht laten schijnen doen ze in Albanië door brandhout te verzorgen voor de mensen in armoede. Bovendien zijn ze in Mozambique, Hongarije, Ethiopië, Egypte en Kenia actief om kinderen en volwassenen van het evangelie te vertellen en te laten zien wat dit betekent in de praktijk. Doet u mee om dit werk door te laten gaan?

Alvast bedankt.

De miss. comm. Anja Tinga

Primaire nascholing. Vanwege de primaire nascholing ben ik 13 en 14 januari afwezig. Dat geldt ook voor crisispastoraat. Ik wil vragen om kopij voor het kerkblad **voor** maandag 13 januari al naar mij toe te sturen. Op 16 en 17 maart is de volgende tweedaagse dat ik afwezig ben.

Bedankt. Wij willen graag iedereen bedanken voor de mooie kaarten en andere kerst/nieuwjaarswensen. Vanaf deze plaats wensen wij ieder een zegenrijk 2020 toe!

Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl. Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. Stefan Honing*